

## **Inhoud Tessels kerkblad juli/augustus 2018**

Overdenking	1
Texel	3
Raad voor het Zomerwerk	5
Doopsgezinde Gemeente Texel	7
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	17
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	23

# “Tegenlicht...”

Aan het begin van de zomer loopt het TV-seizoen af. Doorlopende (praat)programma's houden een zomerstop. Komkommertijd, dus. Van series worden herhalingen vertoont. Verder veel sport, héél veel sport. En ik verheug me op de zondagavonden met “Zomergasten” van de VPRO. Dat is het enige programma dat ik zomers graag zie, voor de rest ben ik liever buiten.

In de TV-bladen en de krant wordt al een tipje van het nieuwe TV seizoen opgelicht. Wat blijkt: de Publieke Omroep krijgt steeds minder inkomsten uit reclame en moet, opnieuw, bezuinigen. Adverteerders kiezen vaker voor internet en minder voor radio en televisie. Minister Slob voor Media is niet van plan het dreigende tekort van mogelijk 60 miljoen euro aan te zuiveren. "De NPO en de omroepen zullen alle creativiteit moeten aanwenden om te kijken waar nog bezuinigd kan worden. Dat is geen feest, maar het is wel de weg die ze zullen moeten ingaan", zei de bewindsman in de Tweede Kamer. Het meest creatieve dat de NPO kan bedenken is de kaasschaaf.

Kwaliteitsprogramma's als Tegenlicht en Andere Tijden zijn daarvan de dupe. Ze krijgen 30% minder zendtijd en geld. Is dat erg? Ja, dat is ernstig. De Publieke Omroepen garanderen journalistieke kwaliteit. Zij zijn de enigen die op TV aan gedegen onderzoeksjournalistiek doen. Zo zijn programma's als Tegenlicht en Zembla de enige onafhankelijke nieuwsplatforms die aandacht besteden aan innovatie. Andere Tijden biedt een leerzaam kijkje in ons recente verleden.

Wat zij doen is te vergelijken met de rol van de bijbelse profeten. Die houden ons een spiegel voor, waarschuwen ons voor kwalijke ontwikkelingen, duiden wat er gaande is in het land.

De zondag is voor mij de dag van het “tegenlicht”.

s' Morgen het tegenlicht van de bijbelse verhalen. Oude -en Nieuwe Testament, profetie en evangelie, bieden ons een kijk

op de wereld vanuit de hemelse blik van God. Vaak is dat een tegenlicht, een kritisch licht op gebeurtenissen in ons dagelijkse leven. Het geeft ons een houvast, een richting; bij beslissingen die we moeten nemen en in het omgaan met elkaar. Gericht op het bewaren van de (mede) menselijkheid. Een visie waarbij gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping de uitgangspunten zijn. s' Avonds heeft een programma als Tegenlicht heeft me al heel vaak aan het denken gezet. Zo herinner ik me enkele afleveringen over technologie; voor mij een onbekend terrein. De ontwikkelingen op vele technologische gebieden gaan zó snel dat een normaal mens ze niet bij kan houden. Tegenlicht laat regelmatig denkers aan het woord die ons helpen tenminste iets daarvan te begrijpen. Onthouden heb ik vooral dat onze samenleving ingrijpend aan het veranderen is en dat er geen pasklare antwoorden zijn. En dat we heel alert moeten blijven.

Op internet zijn allerlei protesten en petitieën gaande om de minister te bewegen meer geld vrij te maken voor de NPO. Ik onderschrijf ze van harte maar ik ben bang dat het niets zal uitmaken. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de bezuinigingen. De enige oplossing lijkt mij om in de toekomst de belastingen enigszins te verhogen en daarvan de Publieke Omroep te betalen. Ik zou het er graag voor over hebben maar of het politiek haalbaar is? Uiteindelijk beslissen we als kiezer hoeveel we over hebben voor een journalistiek tegenlicht. Vanuit de bijbelse verhalen weten we hoe nodig en heilzaam een tegenlicht is. Een lobby richting politiek vanuit de kerken zou niet verkeerd zijn.....  
Wikke Huizing

## Vakantie ervaringen??

Een van de leuke dingen van op vakantie gaan is het daarna delen van de ervaringen. Wat voor opvallends maakte u mee tijdens een kerkdienst in de vreemde of het bezoek aan een kerkgebouw? Stuur uw verhaaltje naar de redactie: spek-

druif@introweb.nl

# Texel

## Startzondag PKN-Texel 7 oktober 2018

Zondag 7 oktober vieren we als gezamenlijke Protestantse Gemeenten op Texel de startzondag in Oosterend. Alvast een tipje van de sluier: Om 10 uur wordt u verwacht voor de koffie. Daarna zal de dienst beginnen waarin een speciale gast een rol heeft. Broodjes ed. volgen en de ochtend wordt afgesloten met een kort optreden. Het belooft een inspirerende en muzikale morgen te worden. Van harte aanbevolen!  
De Startzondagcommissie

**KUNST**

en



**WERK**

## Oosterend Present Viering zondag 29 juli 2018

Op zondag 29 juli zal om 11.00 uur de Afsluitende Viering van Oosterend Present worden gehouden in de feesttent.

Kunst staat centraal in deze dienst, het thema luidt dan ook: kunst..... en vliegwerk.

Voorgangers zijn ds. Kees de Jong, Marja Kampstra en vertegenwoordigers van verschillende kerken in Oosterend.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Blazersgroep Excelsior en een muziekgroep die speciaal is samengesteld voor deze viering. Deze muziekgroep staat onder leiding van Rob Hodzelmans en bestaat uit: Jeroen van der Blom, Pieter Drijver, Eline Jongejan, Corné van Liere, Daan Mahieu, Nienke Mahieu, Josje Schäfer, Gerrit Terwindt, Gerard Timmerman, Lucas Tijssen en Cor Trap.

Tijdens de dienst is er crèche voor de kinderen van 0-4 jaar en zijn er leuke activiteiten voor de kinderen van 5-12 jaar. Zo kunnen we allemaal met elkaar in de tent blijven.

Het programma voor deze viering is:

10.30 uur Inloop met koffie, thee, fris en "Oosterend Present koek"

11.00 uur Viering

12.00 uur Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Vertoning van een korte film over deze Oosterend Present  
Muzikale afsluiting door Gerard & Friends  
Iedereen is van harte welkom!



### Orgelconcert op Hoornder Donderdagen

De orgelconcerten op het Schreuer-orgel in de Hoornder Kerk worden ook dit jaar gegeven in het kader van de Hoornder Donderdagen. Drie organisten geven van 16.30 tot 17 uur een solo optreden, dat zij zelf van een toelichting zullen voorzien. Arie Abbenes heeft zich bij de programmering laten leiden door Engelse componisten uit de Barok-periode, met het accent op de giganten Henry Purcell en George F. Handel. Bert Koelewijn uit Amersfoort vertolkt werken van zijn nieuwe cd die onlangs opgenomen is op het Hoornder orgel, en Rachel Vroom-Barnard speelt werken van Boëlmann, Carl Philipp Emanuel Bach en Johannes Brahms. De concerten, die elk een half

uur duren, zijn gratis toegankelijk, maar een geldelijke bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Het programma 16.30-17.00 uur

Donderdag 5 juli ARIE ABBENES

Donderdag 12 juli ARIE ABBENES

Donderdag 19 juli ARIE ABBENES

Donderdag 26 juli BERT KOELEWIJN

Donderdag 2 aug RACHEL VROOM-BARNARD

Donderdag 9 augustus ARIE ABBENES

Donderdag 16 augustus ARIE ABBENES

Donderdag 23 augustus ARIE ABBENES

Donderdag 30 augustus ARIE ABBENES

## Op verhaal komen in Hoornderkerje

Wie in de zomerse drukte even stilte zoekt, is ook dit jaar op donderdagmiddag welkom in het Hoornder Kerkje. Al meer dan tien jaar wordt er aan het eind van de middag een bijeenkomst gehouden onder de naam 'Op verhaal komen'. Muziek, stilte en een verhaal zijn de vaste ingrediënten, voorafgegaan door een orgelconcert.

Wat ooit begon op verzoek van gasten, is een inmiddels niet meer weg te denken onderdeel van de Hoornder Donderdagen. In de eerste jaren waren de bijeenkomsten niet wekelijks, maar gaandeweg is Op verhaal komen uitgegroeid tot een wekelijks rustpunt gedurende de maanden juli en augustus.

Op Verhaal komen is een initiatief van de PKN-gemeente Waal-Koog-Den Hoorn. De bijeenkomsten beginnen om 16.30 uur. Eerst is er orgelmuziek op het monumentale orgel, gespeeld door Arie Abbenes, Dyo Wassink of Rachel Vroom-Barnard. Vervolgens is er de stilte met een verhaal of gedichten en rustgevende muziek.

OP VERHAAL KOMEN – VOOR DE AGENDA 5-12-19-29 juli en 2-9-16-23-30 augustus

In het Hoornder kerkje is Op Verhaal Komen op donderdagmiddag van 16.30-17.30 uur. Een half uur orgelconcert op het monumentale orgel, gevolgd door stilte, een verhaal of gedichten en rustige muziek. Om even bij te komen en stil te staan.

## Interview

De kerk

Nog altijd blijf ik geïnteresseerd in de mening van rand- of buitenkerkelijken over het instituut dat kerk heet. Wat hebben zij ermee of hebben zij er helemaal niets mee. Ik luisterde naar de mening van Agnes. Onderstaand leest u haar mening over "de kerk".

Drs. H.J. Boon

Agnes is 47 jaar. Zij woont samen met haar man en kinderen op Texel. Ze is geboren op Texel groeide hier op en ging ook op Texel naar school. Maar, zoals met vele jongeren nog steeds het geval is: het HBO-onderwijs zorgt ervoor dat je het eiland verlaat. Zo ook met Agnes. Ze deed HBO- maatschappelijk werk in Amsterdam. Lange tijd werkte zij daarna in het buitenland als gezinshulp, leerde daar de taal en leerde ook de bevolking van het land kennen. Maar

op 35-jarige leeftijd keerde zij terug op Texel om op diverse wijzen werkzaam te zijn in het maatschappelijk werk. Veelzijdigheid is iets dat haar aanspreekt in de combinatie van zowel werken buitenshuis als binnenshuis. Dat hoopt zij nog lang vol te houden.

De kerk, waar denk je aan?

Rechtlijnigheid, sociale controle, keurslijf en jammer genoeg ook aan schijnheiligheid. Dat is de negatieve kant. Maar de positieve kant is dat men ergens bij hoort, dat de kerk mensen nog steeds het gevoel geeft van saamhorigheid en dat het de mensen die er komen een kader biedt, a.h.w. een omheining in het geloven.

Wat had je vroeger met de kerk?

Veel! Ik moest mee naar de gereformeerde kerk. Opa en oma waren gereformeerd. Bij hen thuis werd dagelijks uit de bijbel gelezen. Ze zeiden dat je je in de kerk altijd netjes moest gedragen. Gelukkig was er pepermunt en gelukkig was mijn moeder niet zo streng. In de kerk was het saai, maar later werd het wat beter vanwege de kindernevendienst.

Hoe komt het dat zo veel mensen afhaken en niet meer in de kerk komen?

Er is zo veel schijnheiligheid. Er is veel te weinig ruimte om het geloof naar eigen opvatting in te vullen. Wat ik zelf meemaakte en beleefde wat dat dwingende "wij-gevoel" in de kerk. "Wij" zijn gereformeerd en "wij" weten het, hoe het moet en hoe het hoort te zijn. Vanwege de scheiding van mijn ouders voelde ik mij als puber in de steek gelaten, niet alleen door thuis, maar ook door de kerk.

Wat zegt het geloof je nu nog?

Het geloof zoals daar in de kerk over gesproken wordt, zegt me weinig. God is liefde, dat is mijn geloof en die goddelijke liefde staat voor mij los van de kerk. God ervaart zich in ons als mensen, wij zijn onderdeel van God, net als Hem, scheppend bezig. Zo'n 15 jaar geleden had ik een mystieke ervaring. Ik was in het buitenland in een klooster. Ik stond voor een icoon. Ik ervoer in de ruimte om mij heen de eenheid tussen God en mij als jonge vrouw. Heel bijzonder, een cadeau van God...

Wat vind je nu beter of slechter gaan met het kerk-zijn in deze moderne tijd?

Ik geloof wel dat het beter gaat in de verhouding tussen de kerk en de mensen die er komen. Het is allemaal veel minder strak. We leven nu in andere tijden dan toen ik kind was.

Heb je nog suggesties voor de kerk van de toekomst?

Laat men toch leren van het verleden. Men is veel te manipulerend bezig geweest. Er moet ruimte komen voor zingeving en verdieping, andere vormen van samen komen, zonder dit alles van te voren alvast in te vullen. Laat de kerk toch minder zoeken naar kader; waar het om gaat is heel eenvoudig. God is liefde! Graag ook meer ruimte voor filosofisch denken en laat de kerk toch ook veel meer "meenemen" vanuit andere religies en geloofsopvattingen. Laat de kerk ook waarde hechten aan het eigen oordeel van de gewone gelovige.

Dank, Agnes, de tijd is om en de vragen zijn beantwoord. Wie weet zien wij elkaar nog eens om verder te praten...

# Zomeractiviteiten Texelse Kerken

De zomermaanden zijn voor de Texelse kerken beslist geen komkommertijd.

Het bruist van de activiteiten.

Kerkdiensten worden goed bezocht door de vele toeristen die neergestreken zijn op ons eiland.

Zangavonden worden georganiseerd. Meditatieve momenten, met verhaal en orgelspel.

Veel kerken hebben door de week de kerkdeuren wagenwijd open om onze gasten de gelegenheid te geven deze te bezichtigen. Vaak door de vele vrijwilligers enthousiast begroet en bereidt om uitleg te geven over de kerk, het gebouw en het kerkelijk leven op Texel.

De door de " Raad voor het Zomerwerk" ( van de gezamenlijke Texelse kerken) georganiseerde concerten worden uitzonderlijk goed bezocht. Al vanaf juni zijn deze, op dinsdagavond afwisselend in telkens andere kerken, afgeladen vol met gasten en Texelaars, genietend van de prachtige muziek. Tot en met 26 september bent ook u meer dan welkom op deze dinsdagavonden om 20.15 uur

Ook in De Koog is het zomerwerk vanuit onze kerken weer volop draaiende.

In de Zomerdiensten - 1 Juli t/m 26 augustus- van het "Schuilhutwerk" ( onderdeel Raad van het Zomerwerk) verwelkomen we weer de vele gasten.

En daarnaast ook in de de activiteiten die daar georganiseerd worden. Deze vaak in samenwerking met de protestantse Duitse predikanten en de Duitse priesters met hun teams.

Deze activiteiten variëren van zangavonden, kinderactiviteiten, verschillen meditatieve activiteiten op strand, duinen ( zingen in de duinen) etc.

Goed is het ook dat we gezamenlijk de Taizévieringen ( eerst komende 18 juli) kunnen houden in de PKN kerk in de Koog. Met elkaar zingen, bidden en stil zijn. Mooie momenten waarin we met elkaar de eenheid ervaren en delen wat ons samenbindt in het geloof.

De Duitse kerkdiensten van de EKD (Protestantse kerk Duitsland) beginnen op zondag 22 juli om 11.00 in de PKN kerk De Koog, direct na de Nederlandse Zomerdienst. ( 9.30 uur)

De teams van het Bisdom Essen zijn aanwezig van 6 juli tot en met 3 september.

Bijzonder is het dat het Bisdom Essen dit jaar viert dat ze 50 jaar het Toeristenpastoraat op Texel verzorgen.

Hoogtepunt zal zijn de feestelijke viering op 5 augustus waarbij de Bisschop van Essen Mgr. Dr. Franz Jozef Overbeck aanwezig zal zijn. Vanuit het Bisdom Haarlem zal Mgr. Dr. Hendriks (

Hulpbisschop en Vicaris-Generaal ) bij deze viering aanwezig zijn.

Ik wens ons allen een mooie en ontspannen zomer toe. Voor onze noeste werkers, ook buiten de wijngaard, in deze periode : " een goed seizoen ! ". Weet dat we ook aan jullie denken.

Namens de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken en zeker ook namens Maartje alle goeds!!

Bram Guiljam

## Kerkdiensten Raad voor het Zomerwerk

Om 9.30 uur is er een Interkerkelijke Zomerdienst ( van 1 juli t/m 26 augustus) m.m.v. muziek- en/of zang(groepen) in de PKN kerk – De Koog. Slotdienst in de voormalige RK-kerk De Koog.

15 juli – PKN kerk 9.30 uur

voorganger : Ds. C.L. v.d. Broeke – Kampen  
organist : Fokke Walstra - Kootstertille

19.30 : "Samen zingen" met organist Fokke Walstra

22 juli - PKN kerk 9.30 uur

voorganger : Mw. M. Bossenbroek – Nunspeet  
organist : Wout Stam

29 juli - PKN kerk 9.30 uur

voorganger : drs. H. Boon  
organist : Wout Stam

5 augustus - PKN kerk 9.30 uur

voorganger : ds. R.J. Blaauw – Heiloo  
organist : Wout Stam  
m.m.v. : Dubbelkwartet Texels Christelijk Mannenkoor

12 augustus - PKN kerk 9.30 uur

voorganger : A.M. Guiljam  
organist : Wout Stam  
m.m.v. : Jan Beijert – gitaar  
Nel Bruin – zang

19 augustus- PKN kerk 9.30 uur

voorganger : Mw. L. Weima – proponent  
organist : Wout Stam  
m.m.v. : koor Joy!

26 augustus – voormalige RK kerk 19.30 uur

voorganger : Drs. H. Boon  
Organist : Wout Stam  
m.m.v. : Texels Christelijk Mannenkoor

## **Evangelische Kirche Deutschland (EKD)**

De Koog : Zondag 11.00 uur in de PKN kerk De Koog (22 juli t/m 26 augustus)

## **Katholische Touristenseelsorge Texel**

– Bisdom Essen (Duits gesproken)

5 Juli tot 2 september 2018 Hl. Messen:

De Cocksdorp zaterdag : 19.30 uur in de R.K. kerk – De Cocksdorp

De Koog in de voormalige R.K. Kerk

Zondag : 11.00 uur

Woensdag : 19.30 uur

Vrijdag : 19.30 uur

## **HET SCHUILHUT-WERK**

Het gebouw "De Schuilhut", Parnassiastraat 2, achter de PKN- kerk in De Koog, is het centrale punt van het recreatiewerk. Dit gaat uit van drie Texelse kerken die de Raad voor het Zomerwerk hebben gevormd (m.n. P.K.N., Rooms Katholieke en Doopsgezinde kerken). Een gedeelte van de activiteiten vindt plaats in samenwerking met de Duitse kerken.

"De Schuilhut" kan worden omschreven als een ontmoetingsplaats, eventueel een rustpunt temidden van de zomerse drukte, waar mensen terecht kunnen voor praatje en een kopje koffie. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens een vast programma. In grote lijnen ziet dit er als volgt uit:

### **Taizé-avonden**

In samenwerking met het Bisdom Essen en de EKD zullen we een aantal keren in het seizoen een Taizé-avond organiseren. (zie Vakantiekant en aankondigingen)

### **Dia-avonden:**

Er kan een dia-avond over Texel gehouden worden in de PKN kerk- De Koog. De dia-avond wordt gehouden op afspraak voor groepen en bij voldoende deelname. Tel; 0222-327970 of 0222- 318581

### **Historische Route en Kerkentochten:**

Er worden tochten langs Texelse kerken georganiseerd. Start vanuit De Schuilhut. Een gids zal de tochten begeleiden. De tochten worden gehouden op afspraak en bij voldoende belangstelling. Tel. 0222-327970 of 0222-318581.

### **Open Avond:**

Van 5 juli t/m 23 augustus elke donderdag. Aanvang 20.00 uur. Verschillende programma's zoals: gespreksavond, zingen, thema-avond met dia's etc. (zie aankondiging krant en Schuilhut).

### **Bibliotheek:**

In juli en augustus. Deze is open tijdens activiteiten en indien aanwezig.

## **Concertserie 2018**

Dinsdag 17 juli

Rozemarijn van Egeren - dwarsfluit

Marlies van Driesum - klarinet

Mirte Moes - fagot

RK kerk De Cocksdorp

Dinsdag 24 juli

Djinja fluitkwartet

Djoeke Wisman, Imme Wassink,

Anna Zeijlemaker en Janneke de Lange

Waddenkerk De Cocksdorp

Dinsdag 31 juli

Arcadië trio

Steven Geraads - klarinet

Timothee Busch - cello

Henriëtte Wirth - piano

Dinsdag 7 augustus

Saskia Teunisse - blokfluit

Rachel Vroom - piano en orgel

RK kerk Den Burg

Dinsdag 14 augustus

The Guitar Connection

Daniël Antonie en Ger Oosterhaven - gitaar

Waalderkerk De Waal

Dinsdag 21 augustus

Vivezza Trio

Nicole van Jaarsveld - klarinet

Inger van Vliet - viool

Angélique Heemsbergen - piano

Hoonderkerk Den Hoorn

Dinsdag 28 augustus

Van Lennepkwartet

Peter Thoma en Eileen Stevens - viool

Monique Sytsma-Laanen - altviool

Gerald Kroon - cello

Waalderkerk De Waal

Dinsdag 4 september

Marjolein Dispa - altviool

Ceciel Strouken - cello

Daniël Kramer - piano

Hoonderkerk Den Hoorn

Dinsdag 11 september

Maarten Elzinga - trompet

Arthur Kerklaan - trompet

Ton van Eck - orgel

Kerkgebouw "De Burght" Den Burg

Dinsdag 18 september

Ingrid Lubbers - viool

Cobi Berculo - altviool

Jaap Sytsma - cello

Waalderkerk De Waal

Dinsdag 25 september

Jussi Paananen - viool

Jeanny Beerkens - cello

Yumi Toyama - piano  
Hoornderkerk Den Hoorn

Alle concerten beginnen om 20.15 uur  
De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige  
bijdrage gevraagd.



# Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727

Voorganger: ds. H.Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850

Secretaris: J. Zuidewind, Heemskerckstraat 58, 1792 AC Oudeschild

Adreswijzigingen: Albert Kok, Vloedlijn 22, 1791 HJ Den Burg

e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl

website : www.dgtextel.doopsgezind.nl

inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg

## Agenda

- 18 juli 10.00 uur Bijbelleesuur  
18 juli 10.00 uur Bijeenkomst in de Gollards  
22 juli 10.00 uur Ds. Michiel Aten  
25 juli 10.00 uur Bijbelleesuur  
26 juli 20.00 uur Kerkenraad  
29 juli 10.00 uur Dienst. Ds. Ineke Reinhold  
Extra collecte Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling  
1 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur  
5 augustus 10.00 uur Dienst. Ds. Louise Pondman  
8 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur  
12 augustus 10.00 uur Dienst. Zr. Hilda Wouenaar  
15 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur  
19 augustus 8.30 uur Vertrek met bus naar Nieuwe Niedorp  
22 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur  
26 augustus 10.00 uur Dienst. Zr. Maaike de Jong  
Extra collecte Stichting Noorder Vermaning  
29 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur  
30 augustus 20.00 uur kerkenraad  
2 september 10.00 uur Dienst. Zr. Jolanda Valk  
4 september 14.30 uur Oudere zusterkring  
5 september 10.00 uur Bijbelleesuur  
6 september 20.00 uur Broederkring  
9 september 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille

## Kerkbloemen

Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, dan kunt u contact opnemen met br. George Jimmink, tel. 310566

## Vooruitblik in 100 woorden

In de maanden juli en augustus houden de meeste kringen zomervakantie. Grote uitzondering daarop is het bijbelleesuur op woensdagochtend; zij lezen hardop verder. Ook de jeugdclub en de Gollardskring gaan door tot in de maand juli. De tijd die hierdoor vrij komt besteed ik aan... de voorbereiding van de kringen van het komende seizoen. De dagen van zondag 22 juli tot en met zondag 12 augustus ben ik niet beschikbaar voor gemeentewerk. Iedereen kan zich in die drie weken tot de kerkenraad wenden. Gelukkig is er mooie gemeenteactiviteit om naar uit te kijken: Zondagochtend 19 augustus gaan we op stap naar de Vermaning van Nieuwe Niedorp, een dag om niet te vergeten.

## Met de bus op reis 19 augustus

Bezoek aan Nieuwe Niedorp en Twisk.  
Dit jaar gaat Bart Santema met emeritaat. Na zijn studie in Brussel en Amsterdam stond hij in Landsmeer en was hij jeugdwerker in de 'Singelkelder' van de gemeente Amsterdam. Van



daaruit organiseerde hij ludieke jeugddiensten. Met Bart wist je nooit zeker wat je zou beleven. Ooit maakte ik zo'n dienst mee. Wat ik me daarvan herinner, is dat het allemaal een beetje spannend was. De gemeente die gewend was aan een vaste orde van dienst voelde zich overgeleverd aan de grillen van de Jeugdcommissie. Midden in de dienst zaten we te wachten op het volgende programma onderdeel. Het duurde en duurde maar er gebeurde niks. Blijkbaar was er iets mis met de jongeren die naar boven moesten komen. Wel zagen we Bart rondlopen. Deze empathische jongen had onze sympathie. Het gekke was dat daardoor de sfeer goed bleef, we hadden allemaal het gevoel dat wij bij Bart hoorden. Uiteindelijk kwam hij tevoorschijn met een dienblad krentenbollen. Dat brak het laatste ijs en het Amsterdamse commentaar was niet van de lucht. Met zijn ondeugende blijmoedigheid legde Bart uit dat het nog wel even zou duren voordat de dienst verder ging en stelde voor om alvast met een krentenbol te beginnen. De mensen raakten hun vaste gevoel voor hoe het hoort kwijt, en reageerden aangestoken begeistert. Alsof ons een gemeentevervaring geopenbaard werd die we heel lang geleden waren kwijt geraakt.  
Bart Santema heeft altijd oog gehad voor het kleine en onaanzienlijke, wat andere mensen weleens over het hoofd zien. Staande bij een nieuw gegraven graf

vroeg hij eens aan de begrafenisondernemer of hij de kist dit keer niet helemaal wilde laten zakken. Toen de doodgraver hem vragend aankeek, fluisterde Bart hem toe: "Ik zag er net een kikker, die er niet uit kon komen."

Zo kon hij als leraar van de gemeente mensen op het goede spoor zetten. Aan het einde van een grote Doopsgezinde Gemeentedag in Almere, zou Bart Santema het slotwoord spreken. Of het de bedoeling was dat er conclusies werden getrokken weet ik niet, maar volgens mij stond in het programma: "Slotwoord; Hoe nu verder". We hadden al heel veel gehoord en ik kon me niet voorstellen wat Bart daar nog aan toe te voegen zou hebben. Bart pakte het anders aan, en de mensen lieten zich verrassen. Hij vroeg om stilte om te bedenken wat je had gebracht en wat je zou meenemen. Toen werd het stil, bezonken en aandachtig. Toen de stilte voorbij was, was iedereen opgetogen.

Op zondag 19 augustus half negen vertrekken we vanaf het parkeerterrein bij Garage Grisnigt met een ruime bus naar Nieuwe Niedorp.

#### Tentoonstelling in Twisk

na de dienst in Nieuwe Niedorp drinken we uitgebreid koffie en zetten we koers naar Twisk. De vermaning aldaar bestaat 150 jaar. De historische vereniging Twisca wil één en ander laten zien van het leven in 1868. Er is daarvoor een tentoonstelling ingericht waarover de Twiskers kunnen vertellen.

Na deze ontmoeting keren we huiswaarts.

8.30 uur vertrek vanaf parkeerterrein Bernhardlaan  
11.00 uur dienst in Nieuwe Niedorp en bezoek aan Twisk

15.30 uur boot terug naar Texel  
Zelf lunchpakketje meenemen



#### Privacy

Over de nieuw wet privacygegevens wordt veel gesproken en geschreven.

Ook onze Doopsgezinde Gemeente heeft hier mee te maken. Met ondersteuning door de ADS (Algemene Doopsgezinde Sociëteit) die zorgde voor toelichtingen, model-reglement ed is de kerkenraad er mee bezig. Wanneer het privacy-protocol door de

kerkenraad is vastgesteld, zal er een verkorte versie op de website worden geplaatst. Het volledige protocol is altijd op verzoek in te zien bij de secretaris van de kerkenraad.

Belangrijk onderdeel is voor u dat zusters en broeders alleen met hun schriftelijke toestemming genoemd mogen worden in het kerkblad, op de website, in de dienst als die wordt uitgezonden door 'Kerkdienst gemist' (bv. De bloemen zijn vandaag voor ...), en in andere stukjes die voor iedereen te lezen zijn. Ook wanneer iemand op een foto staat die bij één van onze activiteiten wordt genomen, moet die persoon schriftelijk toestemming geven om de foto in het kerkblad op te nemen of op de site te plaatsen.

De kerkenraad heeft een formulier gemaakt, waarop u uw naam en handtekening kunt zetten, waarbij u toestemming geeft voor het noemen of vermelden van uw naam, voor het plaatsen van een foto waar u op staat, etc. Bij het insturen van deze kopij hadden al ruim 50 zusters en broeders een formuliertje ingevuld. De formulieren zijn in de kerk voor en na de dienst in te vullen. Ook bij activiteiten als zuster- of broederkring kunnen de formulieren worden ingevuld. De oudere zusterkring heeft het voorbeeld gegeven, vandaar dat de foto's van de themiddag op onze site geplaatst konden worden.



#### Oudere zusterkring door Tilly Dekker

In de afgelopen maanden is de middagzusterkring o.l.v. de predikant weer samen gekomen in 't zaaltje en zo als altijd voelde het heel vertrouwd.

De bijeenkomst in juni stond in het teken van Johanna Kuiper en het levensverhaal van haar ouders.

Maar begonnen werd met het zingen van lied 485, waarin Ds. solo zong en wij invielen.

En zoals altijd werd er een mooi gedicht voorgedragen (Seth Gaaikema).

In de pauze werd getrakteerd door Nel, waarna wij weer gesterkt ons programma vervolgde.

Op ons verzoek gaf Ds. uitleg over de opbouw van de dienst. Door diverse korte aantekeningen, en belangrijke punten kom je tot het geheel.

Maar toen mochten wij zelf aan de gang, met een groot vel papier, met in 't midden onze naam en dat dan doorschuiven naar de volgende. Die dan daarop iets mocht schrijven, en zo de kring door. Leuk om later te lezen wat wij van elkaar vonden.

Na een wel thuis en de afspraak om op 3 juli samen te komen voor de themiddag, gingen wij weer voldaan huiswaarts.

Voor de theemiddag kwamen wij bij elkaar in de K.R. kamer, waar wij eerst nog een lied zongen, lied 700a, en er een heel herkenbaar gedicht werd voorgedragen van Willem Wilmink, "Oude mensen, Oude mensen."

Hierna via een binnendoortje naar de Gollards, waar de thee, koffie en gebak voor ons klaar stonden. Gezellig rond een grote tafel met elkaar bijgepraat en plannen voor het komende najaar gemaakt (DS.) Rond half vijf, na eerst nog een drankje te hebben genuttigd, ging ieder zijswaags, na elkaar een goede zomer te hebben toegewenst. Foto's theemiddag op onze website (met schriftelijke toestemming van de zusters)

De afspraken voor het najaar, geven diverse mogelijkheden.

Ds. wil nog tot het nieuwe jaar doorgaan op de dinsdagmiddag, dus 1e dinsdag van de maand om 14.30 uur. Of overstappen naar de 4e woensdag van de maand, om 14.00 uur (de voormalige avondkring) en de mogelijkheid naar de bijeenkomst te komen in de Gollards op de 3e woensdag van de maand om 10.00 uur

Programma van oudere zusterkring voor komende halfjaar. Door Hans Marseille

Dinsdag 4 september, thema: Siberische brandewijn; over de ontroerende en tragische verhalen van alcoholverslaafden en hun Russische arts Sergej Korsakov.

Dinsdag 2 oktober, thema: Werelddierendag; We hebben het aan Franciscus van Assisi te danken dat 4 oktober wereldwijd dierendag wordt gevierd. In elk mensenleven spelen dieren wel een rol. Wie kan er niet vertellen over een dier dat met je meeging op je levensweg. Daar hoeft je geen dierenvriend voor te zijn. Wat zijn trouwens de belangrijkste verschillen tussen mens en dier?

Dinsdag 6 november: Borduurmiddag; Elk televisieprogramma wordt leuker met een breiwerk onder de pennen. Zo kom je ontspannen de winter door, heb je er genoeg van dan leg je het even weg. Iedereen weet dat oudere zusters kunnen breien als de beste. Voor een hak in een sok draaien ze hun hand niet om. Toch is het alweer lang geleden dat we gezamenlijk een werkje borduurden. Kom het niet af? Dan borduren we volgend jaar verder!

Dinsdag 4 december: Sint Nicolaas. Naast de gezamenlijke kerstmiddag van de zusterkringen en de broederkring, vergeten we onze Sinterklaasmiddag niet. Die vieren we met een gedicht, surprise, pepernoot en chocolade of marsepein. In het nieuwe liedboek voor de kerken staat zelfs een Sinterklaaslied. En dat zingen we net zo goed.

**Hardop de bijbel lezen.** door Hans Marseille  
Deze zomer zoeken we elkaar elke woensdagochtend op om in de koffiezaal de bijbel te lezen.

We hebben een paar jaar geleden gekozen voor de Naardense vertaling die geschreven is om hardop voor te lezen. Aan de wieg van deze vertaling staat een beroemde vertaling van Martin Buber en Franz Rosenzweig. Deze twee joodse geleerden hebben de bijbel uit het Hebreeuws naar het Duits vertaald met het idee dat de bijbel allereerst werd gehóórd in plaats van gelezen. Klaas Smelik vertelt daarover dat teksten in de Oudheid altijd hardop werden gelezen in tegenstelling tot deze tijd waarin bijna altijd stil gelezen wordt.

Een mooi voorbeeld daarvan vind je in het verhaal van de Moorse kamerling in het achtste hoofdstuk van het boek Handelingen. Hierin wordt verteld dat hij onderweg van Jeruzalem een boekrol van de profeet Jesaja zat te lezen. Filippus, die aan de kant van de weg staat, ziet de wagen met de kamerling en hóórt hem lezen. Dan vraagt Filippus aan de kamerling of hij begrijpt wat hij leest.

Ook op zondagochtend wordt de bijbel hardop voorgelezen. 'Geloven is uit het horen', zeggen we dan. Op woensdagochtend is er nog een andere reden waarom we hardop lezen. Op die manier weet je hoever we zijn in de tekst en kun je de tekst doorgeven als estafettestokje. Het gaat er dus niet om of je mooi kunt lezen, maar dat je vertelt wat je leest. We verbeteren elkaar ook niet, want de fout kan net zo goed fantasie als inspiratie zijn, bovendien blijft de tekst die jij meeleeft onveranderd.



## Verdriet

Op 28 mei is Ide Moerbeek overleden, 86 jaar oud. Hij was al lange tijd niet in orde. Ide was de meubelmaker van meubelhandel Moerbeek. Wanneer er iets aan een tafel of bank niet goed zat dan wist hij er wel een oplossing voor. Een echte vakman. Na boven de zaak in de Hogerstraat te hebben gewoond, verhuisde het gezin naar de Nesweg en later naar 't Horntje. In de Gollards heeft hij zijn laatste dagen gesleten. Ide was trouw lid van onze gemeente, maar deed bijna niet mee aan onze activiteiten. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe de komende tijd.

**Predikant** (maandag vrij): ds. *Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 365850, email [wikke.huizing@outlook.com](mailto:wikke.huizing@outlook.com)  
**Scriba**: mevr. *M.J.Y. Nicolay*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, tel 0222-316686, email [scriba.pkn.denburg@texel.com](mailto:scriba.pkn.denburg@texel.com). Tevens redacteur kerkblad Protestantse gem. Den Burg.  
**Voorzitter kerkenraad**: dhr. *J. Vonk*, Vloedlijn 14, 1791 HH Den Burg, tel 0222-315417, email [janvonk54@gmail.com](mailto:janvonk54@gmail.com).  
**College van Kerkrentmeesters**: penningmeester: dhr. *D. Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email [d.kooiker@hccnet.nl](mailto:d.kooiker@hccnet.nl)  
 Bankrekeningnummers:  
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720  
**College van Diakenen** rekeningnr. NL50RABO0137195761.  
 Gebouwen: "De Schakel" en "De Burght": 0222-365933. Voor reserveringen van "De Schakel" kunt u zich melden bij mevr. *M.Huizinga*, tel 0222-314222 / 0616935862.  
 Gebouw "De Poort": 0222-365932.  
 Kerkhof: dhr. *Gijs Bouw* 0614315253 [gijs.bouw@kpnmail.nl](mailto:gijs.bouw@kpnmail.nl)  
 Website [www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg](http://www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg)

## Kerkdiensten

Zondag 22 juli 2018 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds: S. Kurtzahn uit Leiderdorp Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 29 juli 2018 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds: L. van Loo uit Hoogkarspel Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 <sup>e</sup> Voedselbank, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 5 augustus 2018 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds: P.A. den Braanker uit Dalen Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 12 augustus 2018 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds: J.C. Buurmeester uit Vlaardingingen Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 <sup>e</sup> Kerk in Actie Kameroen, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 19 augustus 2018 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds: R.J. Blaauw uit Heiloo Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Kerk en Minima Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 26 augustus 2018 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds: W. van Rijn uit Den Helder Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Eilandelijk Diaconaal Project ( <b>kindertehuis in Kathmandu in Nepal</b> ), 2 <sup>e</sup> Quotum Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 2 september 2018 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds: W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Voedselbank, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 9 september 2018 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds: P. Barnard uit Blaricum Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang JOP Zondagsbrief: Mary Veltkamp

## Agenda

Augustus-september-oktober	Maandag, woensdag en vrijdag	Tentoonstelling 'Vaar naar diep water' van Hille Vlasman in De Burght
Vrijdag 24 augustus	Voor 17.00 uur	Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay
Vanaf 3 september		Verschijning kerkblad
Donderdag 6 september		Praatcafe in De Gollards

### Van de predikant

De supervisie die ik dit voorjaar heb gevolgd bij een collega in Friesland krijgt nog een leuk staartje. De betreffende predikant, Hille Vlasman, blijkt ook fotograaf en schrijver. Vorige zomer had hij een fototentoonstelling in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden. Een prachtige foto van een boot op het wad hing in zijn keuken. Bij de laatste bijeenkomst kreeg ik als afscheid het bijbehorende boek met de titel "Vaar naar diep water". Thuisgekomen bedacht ik dat die tentoonstelling in onze kerk ook heel goed zou passen. Zowel gemeenteleden als de vele toeristen kunnen ervan genieten. De teksten gaan over zee, land en water, verbonden met bijbelse verhalen en dagelijkse belevenissen. Hille bleek graag bereid de tentoonstelling bij ons in De Burght te laten zien. Voor hem ook weer een heel ander publiek.

Er was nog meer kunst in de maand juni. Voor de opening van het project SEA (Science Encounters Art) mocht ik een bijdrage leveren. Heel erg leuk om te doen, boeiende mensen ontmoet. Volgend jaar zomer komen drie kunstenaars in onze kerk nieuw werk exposeren. Ze worden dit jaar gekoppeld aan een wetenschapper en uit die samenwerking moet iets moois voortkomen.

Met Wim Timmer van de Waddengemeente ben ik naar de eerste bijeenkomst van de nieuwe Ring Alkmaar geweest. Binnen de PKN zijn er nieuwe, veel grotere classes gevormd. Wij behoren nu tot de classis Noord-Holland. De bedoeling is dat de Ring meer een ontmoetings-en toerustingsfunctie krijgt en de classis een bestuurlijke. Daartoe was op de betreffende middag dr. Sake Stoppels uitgenodigd om ons te vertellen over zijn onderzoek naar kerkvernieuwing.

U allen een goede zomer toegewenst!

Wikke Huizing

### Vakantie predikant

Van 22 juli tot en met 19 augustus heb ik vakantie. Van 25 juli t/m 10 augustus zijn we met het gezin aan het fietsen door Duitsland. Collega Kees de Jong is in voorkomende gevallen te benaderen. (zie Waddengemeente). Ook kunt u terecht bij uw wijkouderling.

ds. Wikke Huizing

### Praatcafé

De droogte op Texel in de junimaand van dit jaar, maar ook die uit vroeger tijden, was onderwerp van gesprek tijdens het Praatcafé op 5 juli jl. Het thema luidde "Door het water...". In een gespreksronde

vertelde iedereen zijn of haar ervaringen met water. Dat ging van welputten in het land en bij huis voor mens en vee, verhalen over de waterfabriek ("het lekkerste water ooit! Die fabriek hadden we nooit weg moeten doen!), tot in de sloot vallen en eruit getrokken worden. Anderen vertelden van lichamelijke uitdroging in Israël en geholpen worden aan water of het heerlijke gevoel van dansen in de regen (liefst in de maand mei). Wij mensen leven van het water en daardoor heeft het vele betekenissen gekregen en roept het veel gevoelens op. Langs rivieren en meren en aan de kust ontstonden de eerste steden. Op Texel stonden de eerste boerderijen op de Hoge Berg omdat daar altijd water in de putten en kolken zat. Ook in de bijbel speelt water een grote rol. Van redding uit het woeste water van zee en meer (denk aan de doortocht door de Rode Zee) tot waterputten waar mensen elkaar ontmoeten. Bij de put van Jakob ontmoet Jezus, in het evangelie van Johannes, een Samaritaanse vrouw. Hij overtuigt haar van het levende water dat de God van Israël voor ons mensen wil zijn. Een bron die nooit opdroogt.

In augustus is er geen Praatcafé vanwege de vakanties. Donderdag 6 september praten we weer verder.

Wikke Huizing

### Pastoraat

Verschillende mensen uit onze gemeente hebben intensieve behandelingen doorstaan. Die hebben tijd, kracht en geduld gevraagd. Op dit moment gaat het hen allen naar omstandigheden goed. Dat is iets om dankbaar voor te zijn en we wensen hen een goed verder herstel.

Voor anderen geldt dat ze slecht nieuws hebben gehoord over hun gezondheid. Dat hun toekomst ernstig gaat bepalen. We wensen hen Gods nabijheid en die van mensen toe om samen de consequenties van dit nieuws aan te gaan. En de voor hen juiste beslissingen te nemen.

In vakantietijd zit een ongeluk soms in een klein hoekje; een bloemenvaas die op je voet valt, een val van een hoge trap. Degenen die het overkwam wensen we sterkte en een goed herstel.

ds. Wikke Huizing

### In Memoriam mevr. Halsema-Nuys

Na een lange periode van steeds meer inleveren en verval van krachten is op vrijdag 29 juni mevr. Rensje Halsema-Nuys overleden. Ze is 96 jaar geworden. Mevr. Halsema werd in 1922 geboren in Rotterdam en kwam met haar man Ger naar Texel. Ze kregen

een dochter, Marijke, en een zoon, Bert. Mevr. Halsema was een betrokken en aanwezig lid van onze gemeente. Jarenlang voorzag ze de Gereformeerde kerk van voorgangers op de zondagen. Ze was lid van en leidde de vrouwenvereniging. Een hechte groep vrouwen die jarenlang lief en leed deelden en allerlei onderwerpen bespraken.

Een sterk karakter had ze, en een sterk lichaam. In de dienst op 4 juli hebben we haar leven geschetst aan de hand van twee tegenpolen: Verlangen en plicht, verzet en overgave. Verlangen naar erkenning, gezien worden, was een drijfveer in Mevr. Halsema's leven. Daarnaast waren er de dingen die gedaan moesten; nauwgezet en met volle inzet nam ze taken op zich. Zo heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan voor het Rode Kruis, De Lichtboei bij Radio Texel, in de kerk. Trouw was ze aan haar vriendinnen, altijd in gesprek. Er is veel gelachen en gekibbeld.

Haar sterke meningen maakten het voor haarzelf en anderen niet altijd makkelijk. Veranderingen riepen verzet bij haar op. Ze kon zich moeilijk overgeven. Dat gold ook voor haar geloof. Goed Gereformeerd streed ze met God. Bevroeg Hem. Maar Hij bleef haar Heer.

In de dienst klonk het lied "Heer, ik kom tot U.." dat door velen met overgave werd meegezongen.

Mevr. Halsema is begraven op de Algemene begraafplaats, bij haar man Ger.

Moge de herinnering aan haar ons allen tot zegen zijn.

Wikke Huizing

### **Bijzondere collectes in juli 2018.**

**29 juli en 2 augustus** is de collecte van de diaconie bestemd voor St. Broodnodig oftewel de **Texelse voedselbank**. Zij zorgt er wekelijks voor dat de deelnemers een verantwoord voedselpakket ontvangen, zodat ze in ieder geval drie gezonde, warme maaltijden kunnen bereiden, alsook voldoende brood, melk, fruit, wasmiddel en dergelijke voor een paar dagen.

Op **26 augustus** is de diaconale collecte bestemd voor het Eilandelijk Diaconaal Project en dat is momenteel een **kindertehuis in Kathmandu in Nepal**, waarin 20 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 6 – 18 jaar. De kinderen worden gekleed, gevoed, gaan naar school, maar krijgen bovenal aandacht en genegenheid om ze een goede start te geven in het leven. Ook na het behalen van hun schooldiploma worden de kinderen begeleid en niet aan hun lot overgelaten. Velen blijven dicht in de buurt wonen en komen nog vaak in het tehuis om te helpen, advies te vragen of gewoon voor een praatje. Namens de diaconie, Mary Veltkamp

### **Van de kerkenraad**

Over het besluit van de kerkgebouwen is een apart artikel in dit kerkblad gezet.

Formeel heeft de kerkenraad het jaarverslag 2017 van het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd.

Geakkordeerd is het al eerder genomen besluit om de Eindejaarscollecte te vervangen door een Dankdagcollecte.

Ook is besloten om de najaarsgemeentebijeenkomst op zaterdagmiddag te houden. Daarmee voorkomen we dat vanwege de avondvergadering mensen thuis blijven. Bijvoorbeeld omdat het te donker is om over straat te gaan. Een legitieme reden, waar we als gemeente aandacht aan willen geven door de volgende gemeentebijeenkomst op een zaterdagmiddag te houden. We houden deze op 10 november van 15.00 tot 18.00 uur, waarbij we afsluiten met een broodje. Noteer de datum alvast in uw agenda, zodat het u niet 'kan ontschieten'. Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay

### **Besluit kerkenraad over de gebouwen**

In haar vergadering van 13 juni heeft de kerkenraad een besluit genomen over de kerkgebouwen namelijk:

- Er hoeft geen eigen pastorie te zijn.
  - Er hoeft geen vervangende ruimte voor erediensten te zijn.
  - De Poort kan in zijn geheel worden afgestoten.
  - De Burghtkerk moet in huidige situatie incl fase I worden behouden.
  - De Schakel moet aan PvE voldoen, hetzij via verbouwing hetzij via nieuwbouw.
  - De Schakel mooi aan De Burght verbinden.
- Er waren veel afwegingen die voorafgingen aan dit besluit.

Het Poortcomplex biedt op zich voldoende ruimte voor alle activiteiten van de kerk. Het voldoet in die zin aan het Programma van Eisen.

In De Burght en De Schakel zijn wel verbouwingen nodig.

Je kunt de gebouwenkeuze vanuit de financiële kant benaderen maar ook vanuit de 'kerk-zijn-kant'. Als gemeente heb je met De Burght meer uitstraling en body. Er is meer met het gebouw te doen en daarmee kun je ook meer midden in de maatschappij staan. Dat past binnen de beleidslijn die we in 2016 hebben gekozen.

Omdat het belangrijk is om de keuze in één keer goed te doen, worden sloop en nieuwbouw van De Schakel eerst onderzocht voordat we verder gaan. Met nieuwbouw kunnen we de akoestiek, het comfort, de verdiepingshoogten direct verbeteren. Misschien kunnen we zelfs de oppervlakte iets vergroten. Het biedt nieuwe kansen, ook kijkende naar de aanvullingen op het programma van eisen. Omdat we uitgesproken hebben dat het niet nodig is een aparte pastorie te houden, moet in De Schakel wel een werkkamer worden gerealiseerd.

Los van bovenstaande keuze, vordert gelukkig fase I van de verbouwing in De Burght voor wat de toilet- en keukenvoorzieningen betreft. De bouwvergunning en subsidie zijn aangevraagd. Als beide afgegeven worden, kunnen offertes bij aannemers worden gevraagd en kan de verbouw beginnen.

De kerkenraad dankt alle gemeenteleden die op 9 mei hebben meegedacht bij de gebouwenkeuze. Uw inbreng is nadrukkelijk tijdens de kerkenraadsvergadering aan de orde geweest. Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay



## Buitendag kindernevendienst



Op 17 juni hadden wij buitendag van de kindernevendienst. We moesten verzamelen bij de kerk. We zouden thuis gebracht worden dus hoefde er geen fiets mee naar de kerk maar papa ging wel op de fiets en daar konden we precies op met z'n vieren en zo gingen we naar de kerk. We gingen met z'n allen in de auto en gingen richting Oudeschild. Daar mochten we eerst nog even

spelen. Na het spelen, gingen we de hengels maken. Met de hengels gingen we naar het strandje, aan het touwtje werd een mossel gedaan en toen lieten we de mossel in het water zakken en zo waren we krabben aan het vangen. Uiteindelijk hebben we 34 krabben gevangen.

Voor we naar huis gingen, hebben wij nog een patatje en een ijsje gegeten bij het Havenhotel. En zo kwam een geslaagde buitendag tot een eind. Geschreven door Sil.



## Uit het Oude Archief nr 19

Deze begroting in fraai handschrift uit 1850 kwamen we vorige week tegen. Op een enkel woord na als 'verw' valt het op dat men toen in tegenstelling met de tijd dat mijn ouders op school zaten en alles met dubbele klinkers schreven en woorden als bos schreven als bosch, dit schrijven bijna gelijk is aan onze spelling. Vure pl. Betekent vurenhouten planken.

Begroting der kosten aan te wenden voor het beschieten van het dak en verdere Reparatie aan hetzelfde in de gereformeerde kerk aan den Burg op Texel.

Hiervoor zijn benodigd de onderstaande Materialen. Als: 700 Vure pl. Dikte 2 dm. Lang 5.10 à 90 Ct P.Stuk. fl.630,-

Spijkers en IJzerwerk fl.25,-

Arbeidsloon Timmerlieden fl.420,-

Arbeidsloon en Leverantie van verw voor de Schilders fl.300,-

Voor het maken en wegnemen der stelling en gebruik van Stellinghout en Touwwerk fl.60,-, totaal fl.1435,- Opgemaakt den December 1850

De architect over de Eilands gebouwen te Texel, H.Plavier

Juli 2018 Gelein Jansen

## Beste gemeenteleden

Nu mijn bestralingen achter de rug zijn wil ik u heel hartelijk danken voor de kaarten en de warme belangstelling in menig gesprek tijdens het zondagse koffiedrinken in de kerk. Heel hartelijk dank.

Zo'n warme belangstelling doet een mens goed. Ik moest nog wel eens denken aan de tekst van Paulus: als één lid lijdt, lijden alle leden mee.  
Govert en Hannie van Noort

### Een berichtje uit Beieren

Lieve mensen,  
Wij willen jullie bedanken voor de kaarten en brieven die we mochten ontvangen.  
Volker moet eind deze maand nog een operatie ondergaan, maar wij hopen later deze zomer toch weer naar Texel te komen.  
Een hartelijke groet van Volker en Inge Herold.  
Moritz-von-Schwind-Weg 52, D-82343 Pöcking-  
Niederpöcking Duitsland

**Tentoonstelling "Vaar naar diep water"** In de maanden augustus, september en oktober zullen



Zomertentoonstelling  
doopsgezinde kerk  
Leeuwarden  
24 juni - 9 september  
2017



in De Burght een 17- tal grote foto's hangen en staan die gemaakt zijn door Hille Vlasman. Hille Vlasman is predikant van de Protestantse Gemeente Trynwalden in Friesland.

U kunt de foto's bekijken met in de hand een boekje met meditatieve teksten die bij de foto's geschreven zijn. Ze vormen een meditatieve tocht over land, water en strand.

De tentoonstelling imponeert door de grootte van de beelden en de indringendheid van de bijgaande teksten. Zelf zegt de schrijver daarover in de inleiding van het bijbehorende boek: "Mussen strijken neer op het graanveld; ze nodigen me uit om in hun onbezorgdheid te delen. ... Een roestig anker op een voordek stemt me tot nadenken.... Van de oude zeevering wordt ik even melancholiek... En de zee, ja, de zee weet mij altijd weer naar zich toe te trekken... In woord en beeld deel ik graag met u dat ons leven in alles raakt aan een oerverhaal. In oude Bijbelvertalingen zo treffend verwoord met: En het geschiedde... Het verhaal van God en mensen. Het vindt plaats. Het gebeurt iedere dag..."

Op de dagen dat de toren van de kerk beklommen kan worden (maandag, woensdag en zaterdag) is ook de tentoonstelling geopend.

Het boek "Vaar naar diep water" is er te koop á 15 Euro.

De affiches voor de tentoonstelling op Texel zijn bij het drukken van dit Kerkblad nog niet klaar. Dit is de affiche die vorig jaar in Friesland gemaakt is. Dan heeft u alvast een idee.

### Solidariteitskas

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Met het kerkblad van september worden de bijdrage verzoeken weer rondgebracht of u krijgt het persoonlijk in de bus.

Namens college van Kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

### Stoelen

Eén of meerdere uitgangscollecten zijn bestemd voor de aangekochte stoelen uit de Koningshal. De Koningshal wordt binnenkort gesloopt en alles moest weg. Ook o.a. een honderdtal goed stapelbare stoelen. Via bemiddeling van de gemeente Texel zijn we terecht gekomen bij het sloopbedrijf. Een erg aardige aannemer die helemaal met ons meedacht. Met behulp van een tweetal aanhangwagens zijn ze opgehaald en het Groot Mannenkoor Noord-Nederland heeft ze tijdens hun concert in de Burght op 16 juni mogen inwijden. Dan weet u waarvoor de komende uitgangscollecten voor bestemd zijn. Hebben we nu geen stoelen meer nodig zult u zich afvragen. Toch wel. Een aanzienlijk deel van de



houten klapstoelen is uit veiligheidsoverwegingen naar de Hamster gebracht en de rest van de klapstoelen zijn bruikbaar maar daar houdt het ook mee op. Dus de stoelen uit de Koningshal zijn een welkome aanvulling zodat we niet bij b.v. een grote uitvoering stoelen moeten huren. We zien dit als een tijdelijke oplossing. Omdat de Burght voor meer doeleinden gebruikt gaat worden, b.v. concerten, uitgebreide uitvaartdiensten enz, zijn op termijn ongeveer 200 stoelen nodig die als extra stoelen kunnen worden bijgezet. Die stoelen dienen dan ook koppelbaar te zijn en net zoals met andere uitbreidingen wordt met behulp van bureau VIND uit De Koog bekeken of we daar subsidie voor kunnen krijgen. We houden u op de hoogte.  
Namens college van Kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

### Collectebonnen

De nieuwe serie collectebonnen wordt de laatste tijd in eigen beheer afgedrukt en dat is een stuk voordeliger dan om ze te laten drukken. Nadeel is dat u zelf de bonnen 'op maat' moet knippen maar daar horen we niemand over klagen. Een velletje collectebonnen bestaat uit 4 rijen van 5 bonnen naast elkaar. Dus in totaal 20 bonnen van b.v. € 1,00. Nu is het al een paar keer voorgekomen dat ook het bovenste stukje van zo'n vel als 'bon' in de collectezak is gestopt. Dat is echter niet de bedoeling.

Bent u nog geen gebruiker van de collectebonnen en u wilt daar wel gebruik van maken dan kunt u ze bestellen door een bedrag over te maken op

rekening NL62RABO 0122 0417 20 t.n.v.  
Protestantse gemeente Den Burg.

U kunt in de omschrijving aangeven hoeveel bonnen u wilt. Een vel van 20 bonnen van € 0,50 kost € 10,00, een vel met € 1,00 bonnen kost € 20,00 en een vel bonnen van € 1,50 kost € 30,00. De bonnen worden dan spoedig bij u thuis gebracht.  
Namens college van Kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

### Collecten van de maand mei 2018 en juni.

Voedselbank	€ 158,60
KiA/Bangladesh	€ 186,92
Diaconie	€ 261,24
kerk	€ 708,02
onderhoud gebouwen	€ 508,76
Uur voor iedereen	€ 83,70
torenbeklimmen	€ 2.138,00
kaarsenbak	€ 150,00
orgeltje	€ 52,00
Quotum	€ 47,80
Restauratiebus achter in de Burght kerk	€ 125,87
verkoop radio	€ 20,00

In de papieren versie van dit kerkblad is als opbrengst van het torenbeklimmen € 10.138,00 vermeld. Helaas is er een rekenfoutje gemaakt. In mei was de opbrengst € 1.238,00 en in juni was de opbrengst € 863,00. Wat minder dan de eerder genoemde 10 duizend Euro maar het zijn toch nog steeds geweldige bedragen die dank zij de inzet van vele vrijwilligers worden bijeengebracht. Hartelijk dank!

# Protestantse Waddengemeente – Texel

Postadres: Oosterstraat 11, 1794 AR Oosterend  
Predikant: Ds. C. de Jong, tel. 06-15345790, dskeesdejong@gmail.com  
Voorzitter v.d. kerkenraad: dhr. D. de Lugt, tel. 0222- 311281  
Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930  
Penningmeester: dhr. P. Bas, tel. 0222-318871  
Rekeningnummer t.n.v. de Prot. Waddengemeente Texel: NL19 RBRB 0695893211  
Het RSIN-nummer van de Waddengemeente : 002860715  
Pastoraat:  
dhr. M.D Kuiper, tel. 318397; gwkuiperdejong@kpnplanet.nl  
drs. H.J. Boon, tel. 06- 30317420; h.j.boon.texel@gmail.com  
Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl  
Kerkelijk centrum De Parel: tel. 0222-318696 , beheerder: tel. 0222-318930  
Website van de Waddengemeente: [www.kerkpleintexel.nl](http://www.kerkpleintexel.nl) (klikken op foto)



Protestantse Waddengemeente Texel



**Oosterend**



**Zeemanskerk  
Oudeschild**



**Waddenkerk  
De Cocksdorp**

## Diensten in juli en augustus 2018

### 22 juli

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Da. B de Groot, Zweeloo
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Da.B de Groot
Oudeschild	11.00 uur	Voorg.: Ds. S. Kurtzahn uit Leiderdorp

### 29 juli

Oosterend	11.00 uur	Dienst in tent van Oosterend Present Voorg.: Ds. C. de Jong
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Drs. H.J.Boon

### 5 augustus

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Ds. R .J. Blaauw, Heiloo
Oudeschild	11.00 uur	Voorg.: Ds. C.de Jong

### 12 augustus

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. E.v. Schie, Gouda
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Ds. E. v. Schie

### 19 augustus

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. C.de Jong
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong
Oudeschild	11.00 uur	Voorg.: Ds. R.J. Blaauw, Heiloo Viering Heilig Avondmaal

### 26 augustus

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Dhr. M.D. Kuiper
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Drs. H.J. Boon

### 2 september

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Dra. K.M. Dijkerman
Oudeschild	11.00 uur	Voorg.: Ds. C.de Jong

## De Verandering

Toen in een buurtgemeente een nieuwe predikant ging werken sprak men met elkaar af om een jaar lang zich als gemeente te concentreren op de kern van het geloof. Wat is de basis? Waar draait het om? Hier werd een jaar lang over geprekeerd, gesproken en gestudeerd. Mensen die buiten de kerk staan, zien vaak heel helder waar geloof over gaat.

Geloof gaat toch om bidden?, zei een kennis van me die zonder geloof was opgevoed. Inderdaad is het gebed de manier om open te staan voor God.

Anderen menen dat geloof iets is waar van alles moet en weinig mag. Zo is het natuurlijk niet precies, maar wel waar is dat hoe je leeft, je moraal, de tien geboden, een kernzaak van het geloof is.

Laatst voer ik een haven binnen en de havenmeester begroette me met de woorden: 'ha Kees, dat de nieuwe wereld maar mag komen!'

Inderdaad, geloven gaat om het verlangen dat Gods rijk komt en zijn wil wordt gedaan.

Iedereen kent de naam Jezus. Zijn leven staat voor verandering. Een nieuwe wereld, een nieuw mens, een verandering naar Gods bedoeling. Hoe brengt hij dit over? Johannes de Doper, zijn voorganger, deed het door de mensen ongezouten de waarheid te zeggen, en op te roepen tot bekering. Veel mensen lieten zich dopen om hun oude leven achter te laten en een nieuw leven te beginnen. Jezus deed het anders. Hij fulmineerde juist tegen mensen die het in hun leven en geloof meenden te hebben gemaakt. Maar hij was juist heel vergevingsgezind naar mensen toe die waren vastgelopen in hun leven.

Een voorbeeld uit het evangelie. In Matteüs 9: 1 e.v. wordt verteld hoe Jezus tegen een verlamde zegt: 'wees gerust, uw zonden zijn u vergeven'. Fouten in je verleden kunnen je verlammen. Zaken kunnen zwaar op je wegen, zodat je niet vrij je levensweg kunt gaan. Jezus gaat niet beschuldigen. Hij vergeeft. En de man wordt genezen naar lichaam en ziel. Hij kan weer lopen. Verder. Zo is hij veranderd, zijn leven is veranderd en is hij bekeerd.

Zijn er zaken in ons leven die ons verlammen?

Is verandering een kernwoord in ons leven? Wat zou je willen veranderen? Verlang je ernaar dat je wordt gezegd: 'je zonden zijn je vergeven'? Hoop je erop te kunnen opstaan en echt te kunnen leven?

Op de Startzondag op 4 oktober zal het gaan over Verandering. Een talentvol acteur zal ons de grote verandering in zijn leven deelgenoot maken. Houd deze datum alvast vrij. De dienst zal gehouden worden in de Maartenskerk in Oosterend.

## Vanuit de Parel

De laatste weken stonden in het teken van Oosterend Present: overleg met de OP commissie, oefenen met de muziekgroep,, samenstellen van de orde van dienst, enz. enz.

Op 29 juli zal de gezamenlijke viering plaatsvinden in de feesttent. Vele Strenders doen er aan mee, en we hopen natuurlijk ook veel Strenders, jong en oud, te kunnen verwelkomen. Het is voor mij al weer jaren geleden dat ik OP voor het eerst (en laatst) meemaakte. Ik zie er naar uit.

## Vakantie

Van 7 tot 22 juli zijn we met vakantie. Ds. Wikke Huizing zal voor mij waarnemen. Bij voorkomende gevallen kunt u dus contact opnemen met de scriba Marian Krotje of met ds. Wikke Huizing.

## Pastoraat

-Naast de andere bezoeken gaan we ook naar de gemeenteleden die een bijzonder jubileum vieren. Bijzonder was zeker het huwelijksjubileum van 65 jaar van Kees en Fien Drijver. Wat fijn om hen te zien stralen met familie en burens in een tent in de tuin. Ook de andere jubilarissen van harte gefeliciteerd en geluk en liefde gewenst.

-Mevr. Wieb de Boer is opgenomen in het ziekenhuis in Den Helder, en heeft daar een heupoperatie ondergaan. We wensen haar sterkte toe en Gods zegen, en hopen op haar herstel.

-Nieuw ingekomen in Oudeschild

We verwelkomen mevr. E. Marsman die is komen wonen op De Wittstraat 51, de fam. Furster-Kooy die nu woont op de Ruyterstraat 12 en dhr. W. Lammes op de Ruyterstr. 24.

We wensen hen toe dat ze zich thuis gaan voelen in Oudeschild en in de kerk en gemeente.

## Bij de diensten

-Woensdagavondgebed in de Maartenskerk.

Elke woensdagavond is er een kort avondgebed in Oosterend van 19.00 uur tot 19.20 uur. Ook tijdens de vakantie gaat dit door. Marijcke en Henk Sniijders zullen een aantal keer de avonden leiden. Het is een mooi moment van rust en tot jezelf komen, We zijn stil, zingen, lezen een deel van de dagpsalm, en bidden met elkaar en gaan met de zegen. Hartelijk welkom!!!

-Huwelijk

Op 28 september zullen Jan Berend Weeke en Marieocé Blok trouwen. Ze zullen dit doen op een mooie locatie, namelijk op het strand bij Paal 33. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Krim. Na de huwelijksluiting door de ambtenaar van de burgerlijke stand mevr. Liesbeth Roeper, zal de huwelijksinzegening plaatsvinden. In deze dienst gaat ds. Kees de Jong voor, ouderling is Janny Vlaming, muzikale begeleiding door Rob Hodzelmans. Jan Berend werkt als monteur op het vliegveld, Marieocé op de kinderopvang de Pepermolen in Oosterend. We wensen hen een feestelijke huwelijksdag toe met allen die hen liefhebben en om hen heen staan, Gods zegen over hen, en een gelukkig leven verder met elkaar. Ze wonen Achtertune 3 C 1794BL OOSTEREND NH.

## Bij de zondagse diensten

-Zondag 29 juli, dienst in de Feesttent, ontvangst 10.30 uur, begin dienst 11.00 uur.

Lezingen: Genesis 1: 1-5, 2: 1-3 en evangelielezing Matteüs 6: 24-34.

Het thema van OP is Kunst. Kunst is scheppen. Iets nieuws maken, iets moois. Kunst is praktisch gezien zinloos. Maar geeft tegelijk het leven zin en inhoud. Kunst is zicht- en hoorbaar maken wat onder de oppervlakte leeft. Kunst heeft ook te maken met vrijheid. Je moet je er de tijd voor gunnen. Je zou je leven niet zo vol en vast moeten plannen met zoveel dat moet. God weet van stoppen, hij rustte op de zevende dag. Dit is levenskunst. Ook voor ons. Wij maken van ons leven vooral vliegwerk en dat is jammer, en slecht voor jezelf en je naasten. Kunst en Vliegwerk is het thema van de dienst. Verdere info elders in dit blad.

Zondag 5 augustus (Oosterend en Oudeschild)  
Graag wil ik in deze zomer de alternatieve lezingen volgen. Deze keer zijn dit de lezingen uit de Brieven. Deze zondag Efeziërs 3: 1-19. Een centraal woord in dit gedeelte is Mysterie, geheim. De evangelielezing is Marcus 7: 1-7. Het gaat hier om vuile handen maken, om buiten en binnenkant.

Zondag 19 augustus (Oosterend en de Cocksdorp)  
Brieflezing: Efeziërs 5: 15-20. Paulus roept ons op te zingen. Zang is zo'n centraal onderdeel van onze eredienst en ons leven. En terecht dus. Men zingt zichzelf en elkaar ook de nacht door. De evangelielezing is Marcus 7: 31-37. Maar wat als je niet kunt horen? Wat als je er geen oren naar hebt? Jezus opent de doofstomme de oren. Zodat deze kan horen, maar ook spreken. Zich kan uitspreken. Het uit kan zingen.

Zondag 2 september (Oosterend en Oudeschild)  
Brieflezing: Efeziërs 6: 10-26. Paulus gaat in op de geestelijke strijd die gaande is. Hij gebruikt hierbij beelden van het leger uit zijn tijd, het Romeinse leger. Deze strijd wordt gestreden met wapenuitrusting als waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, verlossing, Gods woord. Kernwoorden inderdaad waar hij zijn brief mee afsluit. De evangelielezing is Marcus 8: 22-26. Na het gehoor wordt nu het gezichtsvermogen gegeven aan een blinde.

## Afsluiting

Tot slot wens ik u en jullie allen een mooie zomer verder toe.

Ds. Kees de Jong

Zegenbede:

God beschermt je met zijn zegen.

God schenkt je zijn glimlach.

God kijkt je vol vrede in de ogen.

## \*Uit de kerkenraad

-Op onze vergadering in mei hebben we afscheid genomen van ouderling -kerkrentmeesters Elko Vermeulen en Wim Timmer en van de diakenen Anke van Harten en Ellen Zwart.

Allen nogmaals heel hartelijk dank voor jullie inzet! Gelukkig konden we ook weer nieuwe mensen welkom heten:

Lyda Vlaming (is wijkouderling voor de wijken 3 en 6), ouderling-kerkrentmeesters Gep Brouwer en Biem v.d. Vis en diakenen Lia Eldering en Toos van Reenen.

We zijn blij dat alle vacatures weer zijn ingevuld en hopen met elkaar op goede jaren tot opbouw van onze gemeente.

Door het vertrek van voorzitter Elko moest er een nieuwe voorzitter worden gekozen en dat is Dirk de Lugt geworden.

Ook het Moderamen moest opnieuw benoemd worden; dat bestaat nu uit de vlg. leden: ds. Kees de Jong, Dirk de Lugt (voorz.), Erna Drijver (vice-voorz.), diaken Jantine Brouwer en scriba Marian Krotje.

In september komt er weer een geheel bijgewerkte gemeentegids uit, waarin alle gegevens over de wijken e.d. in vermeld staan.

-Het optreden van het Jongerenkoor uit Houten is prima verlopen; zaterdagavonds hebben ze gesmuld van de slippies, gebakken door Klaas de Vries. Daarna was er een concert in de Maartenskerk en zondags hebben ze meegewerkt aan de dienst. We willen hierbij de gastgezinnen ook nog een keer hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en Klaas voor het bakken!

-Op 29 juli wordt er in de feesttent van Oosterend Present een oecumenische kerkdienst gehouden, aanvang 11.00 uur. Er worden in die dienst twee collectes gehouden:

de eerste door de diaconie voor ZOA, voor voormalige Kindsoldaten in Congo en de tweede collecte zal (in het teken van het thema) gehouden worden voor een Oosterends doel, en dat is kunstgalerie 'De Peperhof'. Verdere informatie over deze dienst treft u verder in dit blad.

We wensen u allen een mooie zomer toe!

Met vriendelijke groet, nms. de kerkenraad,  
Marian Krotje, scriba

## -Water of wijn?

De bruiloft te Kana heeft mij altijd bijzonder gefascineerd. Jezus, die van water wijn maakt. De 1e reactie is: Hoe is dit mogelijk? Hoe kan Jezus door handoplegging het water omzetten in wijn? Als we dit letterlijk willen verstaan komen wij niet ver! Natuurlijk, Jezus kon bijzondere dingen doen! Wie sterker is dan de machten van de dood, kan ook met water iets bijzonders doen. Maar wat moeten wij hier nu mee? Nee, een letterlijke invulling van Kana, van water in wijn te veranderen – zit er niet in! Zelfs Hans Klok is daar niet toe in staat! En toch: Als wij dit stukje evangelie van Johannes eens goed onder de loep nemen, kunnen wij een heel eind komen! Als wij goed achter de regels lezen, dan is het 1e wat dit Evangelie wil vertellen dit: Waar Jezus verschijnt daar krijgt het leven smaak en kleur! Daar krijgt het verschaalde leven een oppepper. En wie dit verstaat en de Heer hierin volgt, die mag zich zelfs bruiloftsganger van de Heer noemen. Maar omdat ik nu zover ben gekomen met het thema: Water wordt

Wijn, wil ik hiermee nog even doorgaan. Om te beginnen heeft water een wisselende waardering! Als wij 's morgens onder de douche staan of de wasmachine aanzetten of koffie en thee zetten, dan lijkt water zo vanzelfsprekend! En als er een periode aanbreekt van stortbuien en wateroverlast, dan gaat water ons zelfs tegenstaan. Ik hoor mijn vader nog zeggen; regen verveelt zo gauw. Maar er is ook een andere kant. Toen ik als klein jongetje op een keer naar de Waal fietste, waar mijn oudere broer woonde, kwam hij net aanlopen. Hij had een emmertje met regenwater in de hand, wat hij bij de burens had gehaald. Ik hoor hem nog zeggen: 't Lijkt wel wijn! Het was heerlijk zacht water, opgevangen van een pannendak. Niet te vergelijken met water uit de kraan. Ik moet ook denken aan iemand die te voet een tocht maakt, een soort survival, en daarbij verdwaalt raakt! Als hij of zij na veel dwalen en verdorping door een bron of een fles water de dorst kan lessen, dan is, reken maar, water een godendrank! Ik loop even naar het raam van mijn huiskamer. Ik aanschouw de gevolgen van de droge zomer. Sommige gewassen zie je verkommeren. De weilanden zien geel en bruin. Ik stel me voor dat het over niet lange tijd gaat regenen! En in gedachten zie ik alles weer opfleuren! De verschraalde, verdorde natuur krijgt weer smaak en kleur. En dat geldt ook voor mens en dier. Alles leeft weer! Alles sprankelt weer! Alles heeft weer groeikracht! Alles is fris en richt zich weer op! In gedachten voel ik mij zelfs bruiloftsganger van de Heer! Ja, Kana, is in mijn gedachten heel dichtbij! ,want ook hier, in breed perspectief, verandert water in wijn!  
Rinus Kuiper

### **\*Pastoraal Beraad.**

Deze keer heb ik een stukje geschreven over 'De bruiloft te Kana', waar Jezus water in wijn verandert! De onderliggende boodschap is: Overall waar Jezus verschijnt, daar wordt het verschraalde leven op smaak en kleur gebracht! Daar sprankelt het weer als wijn! Dan worden woorden als hoop en liefde weer levende woorden! En het is aan ons om Jezus daarin te volgen. Ik heb in mijn stukje ook proberen duidelijk te maken dat er vele mogelijkheden zijn om van water wijn te maken! Zelfs een enorme dorst, kan van water wijn maken! Zelfs na een enorme droogte kan water de natuur weer doen sprankelen! Maar de wijn van Kana kan ons ook uit de mineur van alledag halen. Zo nu en dan kunnen wij ons bruiloftsgangers van de Heer voelen. Mensen die iets te vieren hebben, mensen die in optima forma een zomergevoel ervaren! Ik wens de Waddengemeente vanuit de bruiloft te Kana een goede sprankelende zomer toe! En ik wil daarbij de zieken en allen die het moeilijk hebben niet overslaan. Deze keer wil ik noemen mw. Wieb de Boer (Mulderstr. 28) die opgenomen is in het Gemini; zij heeft een heup gebroken en wacht op een operatie. Ik bied haar en een ieder een figuurlijk glas sprankelende Kanawijn aan!

Moge dit Geestelijk en Lichamelijk haar werk doen!  
Namens het Pastoraal Beraad, Rinus Kuiper.

### **\*Uit de gemeente**

-jarigen in juli en augustus  
6/7 mw. L. Bremer-Vlaming, Botterstr. 15a  
6/7 dhr. A. Koopman, Oosterweg 13  
17/7 mw. R. Bremer-Krotje, Kerkplein 6a  
22/7 dhr. C. Vlaming, Verlorenkost 13  
22/7 mw. G. Rouwenhorst-de Vries,  
23/7 dhr. C. Brandsema, Vuurtorenweg 94  
23/7 mw. A. Vlaming-v. Dijk, Botterstr. 19  
24/7 dhr. C. Ribbens, Redoute 27  
30/7 dhr. A. Kalis, De Zes 12  
31/7 mw. A. Abma- de Vries, Zevenhuizen 41  
1/8 mw. G. Medema-v.d. Slikke, Botterstr. 25  
2/8 mw. H.v. Tatenhove-Rus, Wulkpad 4  
14/8 mw. J.Boon-Dijksen, Cor Bremerstr. 5  
22/8 dhr. A. Bremer, Kottetstr. 21  
22/8 mw. A. Kooger- de Waard, 't Hof 7  
28/8 mw. T. Vlaming-Tuinema, Botterstr. 23  
3/9 dhr. A.v. Dijk, Kottetstr. 14  
3/9 dhr. K. Mulder, Oranjeestr. 25  
4/9 dhr. B. v.d. Vis, Oranjeestr. 15

-huwelijksjubilea in juli en augustus:  
Op 3 juli waren Kees en Fien Drijver (Slotskolk 2) 65 jaar getrouwd, op 8 aug. zijn Siep en Lia Eldering (Ankerstr. 28) 50 jaar getrouwd, op 25 aug. Marco en José Ellen (Ankerstr. 27) 40 jaar, en ook op 25 aug. Piet en Gerrie Bolier (Hollandsweg16) ook 40 jaar.  
Allen (nog) van harte gefeliciteerd!

-ledenadministratie:  
-ingekomen: dhr. W. Lammes, vanuit Monnickendam naar de Ruyterstr. 24  
mw. E. Marsman, de Wittstr. 51  
dhr. en mw. Furster, de Ruyterstr. 12  
-vertrokken: M. Schulze, van Cor Bremerstr. 23 naar Rotterram.  
-verhuisd: M.T. Schraag-Hin, van Nieuwlanderweg 99 naar Postweg 15  
A. en R. Brans, van Oosterweg 29 naar Bernhardlaan 119a

### **Van de kerkrentmeesters:**

Collectes 27/5- 1/7:  
Kerk :€ 495,58, Restauratiefonds € 140,95, Kerk/  
Onderhoud: € 99,50  
Bij /in dit blad treft u het jaarlijkse verzoek tot betaling ad. 7,50 euro voor het abonnement op het kerkblad.  
Bij voorbaat dank.

### **Bedankt**

\*Hartelijk dank voor de felicitaties, kaarten, bloemen en plaatjes voor m'n 75e verjaardag en ons 55-jarig huwelijk!  
Biem en Jannie v.d. Vis

# Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn



Scribaat: dhr. P.C. Plug, Zwaanstraat 7, 1791 CM Den Burg, pieterplug@gmail.com tel. 312625

Kerkvoogdij: voorzitter dhr. B.H. Scholten,  
Diek 42, 1797 AB Den Hoorn, bartscholten@texel.com tel. 319977.

Diaconie: voorzitter dhr. P.J. Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg,  
flipbreman@hotmail.com tel. 312983

Administratie: mevr. G. Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, axellap@gmail.com tel. 319566

Rekeningnummer: NL37RABO0362512833 en NL23INGB0000585874, t.n.v.  
PKN Gem. Waal, Koog, Den Hoorn.

De kerkdiensten zijn op internet te bezien / beluisteren op: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) in de lijst Hervormde Gemeente (PKN), voor Den Hoorn en De Waal onder de naam Kerkvoogdij Waal, Koog, Den Hoorn en voor De Koog onder de naam Herv. Gem. De Koog. Pastoraat: Pastorale bijstand binnen de gemeente wordt verleend door drs. H.J. Boon, [h.j.boontexel@gmail.com](mailto:h.j.boontexel@gmail.com) tel. 0630317420

Website: Bereikbaar via [www.kerkpleintexel.nl](http://www.kerkpleintexel.nl), daarna doorklikken op Waal-Koog-Den Hoorn.

## Kerkdiensten

15 juli tweede rondgang: Kerkvoogdij  
Den Hoorn 10.00 uur Ds. P. Barnhard, Blaricum

22 juli tweede rondgang: Eilandelijk Diaconaal Project  
Den Hoorn 10.00 uur Ds. C.L. van den Broeke, Kampen

29 juli tweede rondgang: Kerkvoogdij  
Den Hoorn 10.00 uur Mw. M. Bossenbroek, Nunspeet

05 aug. Tweede rondgang: Kerkvoogdij  
Den Hoorn 10.00 uur Ds. T. Verbeek, Rotterdam

12 aug. Tweede rondgang: Zending

Den Hoorn 10.00 uur Mw. M. Bossenbroek, Nunspeet

19 aug. Tweede rondgang: Kerkvoogdij  
Den Hoorn 10.00 uur Ds. L. Giethoorn, Groningen

26 aug. Tweede rondgang: Kerkvoogdij  
Den Hoorn 10.00 uur Prop. D. de Roest, Leiden

02 sept. Tweede rondgang: Kerk en Minima  
De Waal 10.00 uur Da. G. Arnoldus, Biddinghuizen

09 sept. Tweede rondgang: J.O.P.  
De Koog 10.00 uur Ds. P. Verhoeff, Alkmaar

## Collecten

April  
Kerkvoogdij € 563,25  
Diaconie € 130,55  
Mei  
Kerkvoogdij € 686,27  
Diaconie € 292,06  
Gift € 800,-  
Juni  
Kerkvoogdij € 788,60  
Diaconie € 161,40

## Overpeinzingen van een aardebestormer

Zoals u waarschijnlijk allang ontdekt hebt, leven wij in onze moderne dagen in een comfortabel welzijn. Althans zo lijkt het aan de buitenkant. Er is ook wel eens onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat vele mensen zich gelukkig voelen en mogelijk is het zo dat men dan het leven als paradijselijk ervaart. Persoonlijk ervaart ik dat soms ook, maar soms ook niet. Altijd in een paradijs leven is ook maar een eentonig bestaan. En zo zal het met u ook wel gesteld zijn. Het leven kent gewoon goede en slechte tijden, het is helaas niet anders. Maar toch: wij willen als consumenten van het leven gewoon comfort. Niet alleen het gemak van leven, maar ook, als 't even

kan, het gemak van sterven. Dat is het credo van onze moderne tijden. Iedereen wil graag oud worden, maar dan graag zonder de ongemakken die erbij horen. En vaak genoeg gaan dan de gedachten uit naar: hoe zal het zijn, dat einde van het leven? Een ieder die ouder wordt denkt daar vast wel eens aan en mijn inmiddels lang gestorven wijze buurvrouw zei daarover: "Peins daar maar niet over, want het gaat toch altijd anders dan je denkt."

Beste lezeressen en lezers, ik geloof dat dit wijze woorden zijn, maar toch, zo nu en dan gaan mijn gedachten toch weer uit naar die laatste levenstijd, omdat de tijd begint te dringen, onverbiddelijk en onvermijdelijk. In dagblad Trouw volg ik Bert Keizer hier wel eens over, een wijze man. Hij is jarenlang verpleeghuisarts geweest en dus kan hij weten hoe die laatste dagen van menig mens er hebben uitgezien.

Mensen kunnen niet verlangen naar de dood, zo merkt hij op, want dood-zijn is geen belevenis. De toestand van er-niet-zijn is onbereikbaar voor de levenden. Vergelijk de goede dood maar eens met 's avonds lekker inslapen, zo gaat Keizer verder, er is dan geen moment waarop je met grote opluchting kunt vaststellen dat je eindelijk lekker slaapt. Niemand steekt dan in bed zijn vinger op om te zeggen: "Mijn God, mijn God, wat slaap ik nu toch lekker."

Bij het Definitieve Inslapen gaat het precies zo. Vroeger zag je in rouwbrieven nog wel eens staan: "Mijn geliefde echtgenoot is ontslapen in de Here." Het voorvoegsel "ont" heeft hier de inchoatieve betekenis van het begin van een werking. Net zoals ontwaken en ontbijten de betekenis hebben van resp. beginnen te waken en beginnen te bijten. Dus wanneer men is ontslapen in de Here, dan houdt dat in, dat je bij de goede God thuis begonnen bent aan een dutje waar nooit meer een einde aan komt. De dichter P.C. Boutens schrijft in zijn poëzie "Goede Dood" de volgende woorden:  
"Goede Dood wiens zuiver pijpen door 't verstilde leven boort, die tot glimlach van begrijpen alle jong en schoon bekoort, (...)" Niets is eerlijker dan sterven, zo denk ik dan maar. En iedereen kan het. Dat wat wij dood noemen is mild en zuiver, omdat ons geloof ons mag zeggen dat wij dan voortleven in

## Inhoud:

Overdenking	1
Texel	3
Raad voor het Zomerwerk	5
Doopsgezinde Gemeente Texel	7
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	17
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	23

## Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman  
Protestantse gemeente Den Burg: Marjan Nicolay

een vredig hemels huis, waarvan wij ons op aarde geen andere voorstelling kunnen maken, dan dat het goed zal zijn. Maar voordat wij daarheen verhuizen, verkassen we vast nog wel eens een paar keer op aarde. Al is het alleen maar om eens voor korte tijd met vakantie te gaan. Hopelijk vindt onze ziel dan voor even de rust om te recreëren. Dat wil zeggen in letterlijke zin: wij herscheppen, we zijn voor even in een andere omgeving die ons stimuleert om plannen te maken voor de dag van morgen.

Maar voor zowel thuisblijvers als op-pad-gaanders wens ik een ieder Gods vrede toe en een behouden vaart. En dan zonder zorgen over het einde van onze aardse dagen. Dat u allen uw dagen als paradijselijk mag ervaren met vooral dankbaarheid in het hart. Met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

## Van de Beroepingscommissie

Onlangs is de beroepingscommissie voor de tiende keer bij elkaar gekomen voor een reguliere vergadering. Bij deze reguliere vergaderingen tellen we niet mee alle bezoeken en ontmoetingen met potentiële kandidaten die we afgelegd en belegd hebben, aan de overkant en op Texel. Immers, de ene keer reizen wij, en de andere keer reist de potentiële kandidaat....

Momenteel is het vakantietijd, en in deze tijd is het moeilijk om afspraken te maken. Commissieleden zijn op vakantie, maar ook de potentiële kandidaten zijn minder beschikbaar in deze periode. We hebben gelukkig wederom een aantal kandidaten gevonden waarmee we in gesprek zijn. Hopelijk kunnen we, als de vakantieperiode weer voorbij is, wederom vorderingen maken in de nu al bijna anderhalf jaar durende procedure. We blijven als commissie onverminderd positief en we blijven hopen op uw aller ondersteuning!

De beroepingscommissie,

Corrie, Hans, Jantine, Jasper, Joke, Meta, Piet, Rietha, Wikke.

Protestantse Waddengemeente: Marian Krotje  
Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn: Jasper Wessels  
Predikanten: Hans Marseille  
Opmaak: Erik van der Spek  
Drukwerk: Gerrit van Strien  
Sponsoring: Ria van der Slikke  
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.  
Inleveren kopij voor 24 augustus 17.00 uur.  
Niet gemeente gebonden stukken naar:  
[spek-druif@introweb.nl](mailto:spek-druif@introweb.nl)