

Inhoud Tessels kerkblad juni 2020

Overdenking	1
Doopsgezinde Gemeente Texel	3
Protestants Texel	7
Protestantse gemeente Den Burg	9
Texel	12
Protestantse Waddengemeente Texel	13
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	17

Kind van de rekening in meervoud: rekenen op kinderen

Als Jezus een kind in het midden neerzet, - centraal stelt, zeg maar - is dat niet omdat kinderen zo schattig zijn. Ja, schattig kunnen ze inderdaad wel zijn, en dat we dat vinden is ook prima. Maar in de tijd van Jezus was een kind niet in de eerste plaats klein en vertederend, maar vooral klein en kwetsbaar. Als er geen volwassenen in de buurt waren, ouders bijvoorbeeld, om het kind te beschermen, of als er geen huishouden was waar het bij hoorde, leefde een kind in die tijd vaak op of over de rand van de samenleving. Daarom worden 'wezen' vaak in de Bijbel genoemd als een groep van mensen die nauwelijks voor zichzelf kunnen opkomen, en daarom extra bescherming nodig hebben. Misschien kun je je daar iets concreets bij voorstellen als je bedenkt hoe in onze tijd de zwervelingen in sloppenwijken van grote steden moeten overleven; bijvoorbeeld in Rio-de-Janeiro. De tekst in Marcus over een kind is minder bekend dan de uitspraak van Jezus wanneer hij zegt: 'laat de kinderen bij mij komen' (Matteüs 19:14). Maar hij is niet minder tekenend voor Jezus. In Marcus 9:36-37 staat dat wie in Jezus naam één zo'n kind bij zich opneemt, Jezus zelf opneemt. Sterker nog: zo neem je Hem zelf op, door wie Jezus gezonden is. In die korte scene bij Marcus zien we dat Jezus een kind in het midden neerzet en een arm om hem heen slaat. En dat alles is een antwoord op de vraag die er onder de discipelen rondgaat, over wie er van hen de belangrijkste mocht zijn. Wat Jezus hier duidelijk maakt is dat zijn macht niet van deze wereld is. Voor mensen die midden in de wereld leven is dat misschien lastig om te begrijpen. De leerlingen van Jezus hebben er ook moeite mee om dat goed te begrijpen. De verwachtingen die er rond Jezus zijn, gaan immers allerlei kanten op: zal hij de grote bevrijdingstrijder zijn, wordt hij de nieuwe koning, of is hij de ultieme wonderdokter, een machtig prediker; zal hij op den duur veel roem en status verwerven? De onderhuidse vragen van zijn leerlingen zijn dan ook heel werelds: 'en waar passen wij dan in dat plaatje? Wie van ons kan delen in de roem, wie heeft er net een stukje meer recht op de eer?' Maar de essentie van precies de boodschap van Jezus die hem zo bijzonder maakt, is nu juist een heel andere. Terwijl de leerlingen met Jezus optrekken en van hem leren, komt er vlak voor de scene met het kind, nu al voor de tweede keer zo'n vreemde uitspraak van Jezus tussendoor. Hij zegt dan: 'de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan'. (Marcus 9:31) Die uitspraak past zo helemaal niet bij het verwachtingspatroon van de leerlingen, dat ze het simpelweg niet kunnen vatten. Jezus heeft het helemaal niet over een mooie toekomst. Maar hij spreekt over lijden en dood. En over een opstanding uit de dood na drie dagen. En in dat kader dan wijst hij op die kwetsbare mens bij uitstek: een kind.

Het kind dat Jezus in het midden zet doet denken aan de manier waarop Jezus zelf op aarde kwam. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Hij zal uiteindelijk de verlosser worden van de mensen; dat ligt dan nog in de geschiedenis verborgen. Maar de essentie is dat hij die de belangrijkste onder de mensen zal blijken te zijn, dat is omdat hij de dienaar is van iedereen. Jezus maakt dat waar. Hij stáát uiteindelijk voor dat kind dat daar in alle kwetsbaarheid centraal gesteld is. Hij identificeert zich met dit kind. Hij staat bij wijze van spreken voor hem in als zijn plaatsvervanger. In dit kind krijgen wij zicht op wie God is; waar Gods keuze ligt, ja zelfs waar God zelf aanwezig is. En dus wat God van ons verwacht. Dit kind is niet alleen nodig voor het aanschouwelijk onderwijs aan de leerlingen van Jezus; hij wordt de leraar van ons allemaal. Dat zet de vraag om de rangorde onder de leerlingen in een heel ander licht. En dat geldt zeker voor ons, nu wij daar over lezen. De machtsvraag onderling ligt onder ons misschien wel veel subtieler dan zo op het eerste gehoor. Misschien wordt in onze kringen vandaag de vraag naar de menselijke grootheid gevoerd in de beste kerkelijke traditie. Misschien wil hij of zij zichzelf wel als grootste laten gelden, die het vroomst leeft of het meeste geeft of het vaakst bidt. Maar ook dat wordt door Jezus ontmaskerd. Denk maar aan Matteüs 6: 2-16 waar drie keer klinkt over schijnheilige bidders: 'ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen'.

Het lot van kinderen is in de geschiedenis van de mensheid *for better or for worse* altijd bepaald door de belangen van volwassenen. Als je in de weg zit, en er is geen sterke persoon die je verdedigt – hoe dan ook –, dan kun je een trap krijgen. Denk maar aan het lot van kinderen in oorlogssituaties. En denk maar aan de positie van kinderen die al dan niet met hun ouders moesten vluchten uit hun land. Nergens zijn zij echt welkom. En als je dan gaandeweg ook je ouders bent kwijtgeraakt leef je al helemaal in een beangstigende wereld die alleen maar bedreigingen in petto heeft. In de dagen van Jezus had een weeskind het heel moeilijk. Maar je hoeft maar goed om je heen te kijken in onze wereld, en dan verbaast het je niet dat dat in feite nog is zo. Misschien leven er in onze tijd als je naar het totaal kijkt, zelfs veel meer kinderen als verschoppeling. Kinderen die zich tot op de bodem van hun bestaan verweesd en uitgestoten voelen. Zij kennen ongetwijfeld allemaal dat gevoel van grote eenzaamheid; een gevoel er niet bij te mogen horen, geen bestaansrecht te hebben. Laten we het kind dat ons als voorbeeld gesteld is in het dienen, dan leren dienen door bijvoorbeeld op te komen voor kinderen in de sloppenwijken. Of voor vluchtelingenkinderen in hun nood. Laten we hopen dat we in onze tijden met deze uitzonderlijke extra coronadreiging, als kerken ook echt de kans krijgen om concreet wat voor vluchtelingenkinderen te betekenen.

ds. Anne Kooi

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H.Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg
e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl
website : www.dgtextel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

In juni zijn er zijn nog computerkerkdiensten, verzorgd door Ds. Hans Marseille, die thuis te volgen zijn via "Kerkdienst gemist" Alle diensten beginnen om 10.00 uur.

U gaat naar 'kerkdienst gemist' door op onze website te klikken op "Kerkdienst Gemist" in de rechterkolom. U komt dan direct op de goede pagina.

De liturgie van elke zondag staat in dit kerkblad hieronder, op onze website en wordt ook iedere week op vrijdag of zaterdag toegestuurd naar de leden en belangstellenden waarvan het mailadres bekend is. Wilt u die liturgie ook ontvangen, mail dan uw adres naar info@dgtextel.doopsgezind.nl.

Ook later / achteraf zijn deze diensten te beluisteren.

Onze website is www.dgtextel.doopsgezind.nl

Daar vindt u ook nadere informatie met betrekking tot onze kerk, wanneer er iets mocht veranderen.

Dienst in onze Vermaning

Vanaf zondag 5 juli zijn er waarschijnlijk weer diensten in ons gebouw met in achtneming van alle coronamaatregelen.

- 25 juni 20.00 uur Kerkenraad in het zaaltje
- 1 juli 10.00 uur Bijbelleesuur
- 5 juli 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 7 juli 14.30 uur Oudere zusterkring
- 8 juli 10.00 uur Bijbelleesuur
- 12 juli 10.00 uur Dienst. Br. Rinus Kuiper
- 15 juli 10.00 uur Bijbelleesuur
- 19 juli 10.00 uur Dienst. Ds. D.J. van der Sluis

Menukaart voor de komende diensten

van en door ds. Hans Marseille

Zondag 7 juni

muziek vooraf lied 213 morgenglans der eeuwigheid
welkom en mededelingen
beginlied 207 de trouw en goedheid van de heer bemoediging
lied 756 laat komen heer Uw rijk
gebed, aansluitend
lied 760 gij zijt de zin van wat wij zijn
bijbellezing uit Exodus 22
lied 670 kom Schepper god o Heilige Geest
gedicht van Gerrit Achterberg
lied 671 nu bidden wij de Heilige Geest
tweede bijbellezing
vervolg lied 671
overdenking orgelspel verhaal
lied 315 heb dank o God van alle leven
lied 423 nu wij uiteengaan vragen wij God zegenbede, muziek

Zondag 14 juni

muziek vooraf van lied 215 ontwaak o mens de dag breekt aan
welkom en mededelingen
lied 216 dit is een morgen als ooit de eerste bemoediging
lied 791 liefde eenmaal uitgesproken
gebed, aansluitend
lied 792 kom God en schrijf uw eigen naam
bijbellezing uit Exodus 23
lied 686 de geest des heren heeft een nieuw begin
gedicht van Martinus Nijhoff
lied 685 geest van God zo vol van liefde
tweede bijbellezing
lied 685 vervolg
overdenking orgelspel verhaal
lied 320 wie oren om te horen heeft
gebed
lied 422 laat de woorden die wij hoorden zegenbede, muziek



Zondag 21 juni

muziek vooraf

lied 221 zo vriendelijk en veilig als het licht
welkom en mededelingen
beginlied 218 Dank u voor deze nieuwe morgen
bemoediging
lied 802 door de wereld gaat een woord
gebed aansluitend
lied 809 blijf niet staren op wat vroeger was
bijbellezing uit Exodus 25
lied 687 wij leven van de wind
gedicht
lied 672 kom laat ons deze dag
tweede bijbellezing
lied 672 vervolg
overdenking orgelspel verhaal
lied 352 Jezus meester aller dingen
gebed
lied 419 wonen overal nergens thuis
zegenbede, muziek

Zondag 28 juni

muziek vooraf lied 244 nu is de dag
welkom en mededelingen
beginlied 263 wees gij mijn toevlucht de komende
dag
bemoediging
lied 825 de wereld is van hem vervuld
gebed aansluitend
lied 833 neem mij aan zoals ik ben
bijbellezing uit Exodus 27



Kerkbloemen

Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, dan kunt u contact opnemen met br. Jaap Zuidewind, tel. 312360.

Vooruitblik: door Hans Marseille

In de maand juli willen we weer als gemeente samenkomen, maar wel op veilige afstand. Laat het 'nieuwe normaal' alsjeblieft tijdelijk zijn. Ik bedoel dat je je gezicht moet bedekken in de trein en dat je elkaar geen hand kan geven bij een ontmoeting: Laat het toch niet normaal worden. Laat het alsjeblieft tijdelijk zijn dat je elkaars nabijheid moet mijden op momenten van vreugde en verdriet. We doen het in de wetenschap dat het voorlopig is. Zoals we bijvoorbeeld ook alle vooroordelen als voorlopige-

lied 713 wij moeten gode zingen
gedicht
lied 719 loof God voor de vruchten
tweede bijbellezing
lied 719 vervolg
overdenking orgelspel verhaal
lied 362 hij die gesproken heeft een woord
gebed
lied 418 God schenk ons de kracht
zegenbede, muziek

Zondag 5 juli

muziek vooraf lied 601 licht dat ons aanstoot in de morgen
welkom en mededelingen
lied 600 licht ontloken in het donker
bemoediging
lied 837 iedereen zoekt u jong of oud
gebed aansluitend
lied 834 vernieuw gij mij o eeuwig licht
bijbellezing Exodus 28
lied 729 zij gaan op naar de stad van de vrede
gedicht
lied 739 wat heeft Maria ons bewaard
tweede bijbellezing
lied 739 vervolg
overdenking orgelspel verhaal
lied 299 hoe heerlijk hoe heilig
gebed
lied 416 ga met God en hij zal met je zijn
zegenbede, muziek

oordelen willen begrijpen. Maar misschien zijn er ook dingen die we willen behouden. Een keertje extra handen wassen bijvoorbeeld. En dat was al eeuwen heel normaal. Zie daarvoor Markus hoofdstuk 7: 'Als ze op de markt geweest zijn, wassen ze eerst hun handen, pas daarna gaan ze eten.'

Jeugdkrant mei 2020 door Hans Marseille

Er is weer een nieuwe Jeugdkrant uitgekomen. Dit keer de 'Kater-komt-later-krant' met 9 interviews. Eén daarvan is met Ivo Zoetelief, lid van de jeugdclub.

Nadat ik hem het interview ter inzage had aangeboden ontdekte hij drie inhoudelijke onjuistheden. Maar toen hij mij daarvan op de hoogte bracht, was de kopij al naar de drukker... en de persen niet meer te stoppen. Als ERRATA publiceer ik nu zijn mail waarin hij drie verbeteringen voorstelt.

1. Je schreef over total war en shogun 2, maar het is 1 spel genaamd total war: Shogun 2.
2. Eline is niet klaar met haar studie, ze is klaar met haar bachelor en heeft nu een soort tussenjaar. Ze heeft nog wel enkele vakken, maar houdt haar voornamelijk bezig met het volleybal bestuur.
3. Het is duidelijker als je schrijft, Lieke doet online haar studie, in plaats van, Lieke volgt online cursussen.

Omdat Ivo Zoetelief verder akkoord ging met het verslag van ons gesprek, en het wel mooi geschreven vond, heb ik besloten, de jeugdkrant 'Kater-komt-later' toch niet direct bij het oud papier te

gooien, maar eerst bij leden en vrienden te laten bezorgen.

Interview uit de jeugdkrant met Monique Zegel

Wat is er in de winkel veranderd? We zijn alle dagen open gebleven, altijd van negen tot half zes. Dat is eigenlijk wel zo goed want dan hou je jezelf in het ritme. In maart viel alles opeens weg. Het was werkelijk ongelofelijk; mensen waren bang. Als je de straat in keek naar links dan zag je niemand en keek je naar rechts dan zag je ook helemaal niemand. De wereld leek in het begin wel uitgestorven. Maar ja, je winkel dicht doen, dat is ook moeilijk voor jezelf, want als de winkel dicht is, dan begint het pas. En natuurlijk zijn er uren geweest dat er niemand binnenkwam en uren erna weer niemand.

En als je dan niks verkoopt ? De mensen willen toch hun verhaal doen, dus komen ze hier met alles. De bloemen zijn het in de tulpentijd vooral goed blijven doen. Het was net maart en dan kopen de mensen graag een bloemetje. Dat doet ze normaal ook maar nu kochten ze ook om uit te delen: een bosje tulpen voor de burens. En zo hou je de loop erin. De ene keer komen ze voor een bosje of voor een praatje en de andere keer dan komen ze voor kleding.

Hoe houd je het vol? Zelf leef ik niet met de angst om ziek te worden. Dat gevoel heb ik nooit gehad. Voor mezelf vind ik het wel heel belangrijk om 's ochtends om 7 uur een wandeling met de hond te maken. Zo begin ik mijn dag en dan moet je genieten ervan te genieten valt. En we hebben hadden net juist toen de Corona begon hadden we net onze herfstcollectie en gekocht en wintercollectie en gekocht en we weten natuurlijk niet wat daar van terecht komt wat te binnen zullen krijgen dat weet je niet. Er zijn we niet ben je nooit zeker van. En toch hou ik het grote gevoel het komt wel weer. Eigenlijk ben ik heel optimistisch.

Hoe doen de mensen in de winkel ? De mensen gedragen zich goed in de winkel. Ze hebben ook nooit boven de toonbank staan hoesten ofzo. Zo'n plexiglas plaat voor de kassa zie ik helemaal niet als nodig. De mensen gedragen zich goed en de mensen in de winkel. Ze hebben geen haast meer, maar juist de tijd voor elkaar. Als het druk is gaan ze gewoon even zitten; dan wachten ze tot er een rek vrij is.

Hoe gaat het verder? We hebben een grote winkel met 200 vierkante meter. Dat moet je delen door 10 en dan mogen er altijd nog 20 mensen in. Je hebt natuurlijk wel verschil tussen de mensen en dat heb je ook met je personeel. De één is er meer attent en heeft er meer oog voor. En de ander die maakt zich niet druk. We hebben ook mensen gehad die even niet wilde werken, maar ja daar hebben we geen groot verhaal van gemaakt. Het belangrijkste is dat je positief blijft dat je blij bent met de dingen die nog wel hebt. Wat natuurlijk nu wel

een voordeel is, dat ik heb een degelijke opvoeding gehad. Ik kom nog de uit de tijd dat mensen spaarden en zorgden voor een buffer. Dat is in deze tijd wel nodig.

Ben je nog iets nieuws gaan doen? Een nieuw merk met hele vrolijke kleuren. Ik heb het vlakbij de ingang gezet. Het heet: Lien en Giel. Het is een Nederlands merk van een meisje van Texel.

Waar verlang je naar terug? Wat de kerk betreft valt me zelf op: na een maand begin ik als eerste het zingen te missen. Dan denk je: "Wat zijn dat nou voor liedjes?!" En toch met elkaar zingen is waar ik het meest naar terugverlang.

Oudere zuster kring door Hans Marseille
We beginnen op dinsdagmiddag 7 juli 2020. Als aanloop voor onze bijeenkomst kreeg ik met de post een prachtige envelop. Handgeschreven stond mijn naam er bovenop. En toen ik hem openmaakte trof ik een kaart met een tekening en de tekst:
Lieve Zusters
We missen onze zuster kring.
We missen de gezelligheid.
We missen de aandacht van en voor elkaar.
We missen de inbreng van iedereen
waar we ons aanscherpen kunnen.

Voor bezinning én voor vrolijkheid,
breng ik jullie op afstand wat gedichten
in de hoop dat we na deze vreemde zomer
de draad weer kunnen oppakken!
Was getekend Gre

Op de kaart staan 4 gedichten geschreven uit het boekje 'Dichter, gedichten voor kinderen van 6 tot 106'. Dat blijkt een dichtbundel te zijn die je voor een hele vriendelijke prijs kunt kopen bij het Open Boek. Misschien wil Gré Dros daar dinsdagmiddag 7 juli nog wel een keer een gedicht uit voor lezen. Onze zusterkring begint traditiegetrouw altijd met het zingen van een lied. Terwijl iedereen hetzelfde lied zingt, zingt ieder met haar eigen stem. 'Samenzingen': een mooier beeld voor eenheid in verscheidenheid is er niet. Om dat in deze tijd goed te kunnen doen, gaan we eerst naar de kerkzaal; staande in een kring zingt het allerbest. Daar nemen we de ruimte om goed te kunnen zingen. Nu zijn er een paar liederen die met het woord zingen beginnen. Dat zijn liederen die de zanger aanmoedigen om verder te zingen. Psalm 146 spant hier wel de kroon maar liefst 6 keer begint een regel met het woord "zing". Het is de dichter Muus Jacobse die ons 6 keer achter elkaar laat beginnen met die uitroep. In het vorige liedboek stond er dan zingt, met een t'erachter. Dat wil zeggen aanmoedigende wijs of misschien wel gebiedende wijs. Maar daar wil het nieuwe liedboek niets van weten. Zo beginnen wij nu met de eerste regel van Psalm 146: Zing mijn ziel voor God de Here. Het is alsof er diep in onszelf iets is dat zingt. En dat we onszelf aanmoedigen om een

nieuw begin te maken. Zingend beginnen wij onze zusterkring weer.

Bijbelleesuur

Wanneer we de tafels dwars zetten, kunnen we makkelijk anderhalve meter afstand maken. En voor tien mensen een stoel en tafel klaarzetten in de koffiekamer. Trouwens de koffiekamer heeft openslaande deuren naar het binnenplaatsje, waar we al eens eerder gezeten hebben met mooi weer. Zeven hoogbejaarden sloegen de handen ineen en wandelden met tafels naar buiten. De bijbel liet zich daar heel genoeglijk lezen. Gek eigenlijk dat je buiten geen last van tocht hebt.

We zijn met het Bijbelleesuur zijn bezig met een doorlopende lezing. Het lijkt nog het meest op het schrijven van een dagboek. je schrijft vandaag omdat je gister geschreven hebt. en je schrijft zodat je morgen weer makkelijk verder kan. Het is elke woensdag. Je hoeft er niet apart voor af te spreken. als je een keer mist dan weet je het is volgende keer weer. Je hoeft niks mee te nemen geen pen, papier of wat dan ook. Je hoeft niks te onthouden of op te schrijven. Gaandeweg leer je elkaar kennen, of beter gezegd je raakt vertrouwd met elkaar. En zoiets gebeurt met de bijbel ook.

Oud of nieuw, welkom!

Verdriet

Op 1 mei is overleden Stijntje Johanna Snoeij-Bakker, 79 jaar oud. Stijn, maar ook Cor, is altijd heel actief betrokken geweest bij onze gemeente. Ze is lid geweest van de kerkenraad en 9 jaar bestuurslid van de avondkring. Als er iets praktisch gedaan moest worden dan kon je op Stijn rekenen. Altijd opgewekt, al kon ze ook wel eens ergens over mopperen als het niet naar haar zin ging. Maar dat wist je dan meteen, ze kwam daar dan direct mee. Stijn was vooral een heel gezellige zuster. Nadat Cor in de kerk een keer onwel was geworden, zodat er een ziekenauto gebeld moest worden, kwamen ze niet vaak meer naar de dienst. Dat wilden ze niet nog eens meemaken. Nadat ze van Mennohoeve naar de Korfbaeck waren verhuisd, gingen ze nog meer dan daarvoor in de zomer lange tijd naar het zuiden en werden de contacten wat minder. Maar wanneer je Stijn en Cor in een winkel tegenkwam was het als van ouds. Cor zorgde goed voor Stijn. Na zijn overlijden in januari was het noodzakelijk dat Stijn in de Gollards werd opgenomen. Dat heeft niet lang mogen duren. Ruim drie maanden na Cor overleed Stijn. Op de rouwkaart stond: "het was goed zo". De kinderen en kleinkinderen wensen we heel veel sterkte nu zonder moeder/ oma Stijn en vader/ opa Cor.

Vreugde

Op 1 mei is Sophie Mae geboren, dochter van Annefleur Jimmink en Steven de Bruin. Helemaal in Franeker. Bijzonder om in coronatijd te worden geboren: geen enthousiaste familie en kennissen die op kraamvisite komen, alleen contact via de computer en de post. Sophie is de kleindochter van Niels en Manon Jimmink en het eerste achterkleinkind van George en Tineke Jimmink. George en Tineke zijn heel trots op haar en laten haar foto zien op de i-phone aan wie maar kijken wil. Wij wensen ouders, groot- en overgrootouders veel vreugde bij het opgroeien van Sophie.

Vondsten oudste Doperse geschiedenis

(1) door Maarten 't Hart

In 2008 en 2009 verscheen in drie afleveringen de artikelenserie 'Vermaningen en vermaners van Texel' van mijn hand in het blad van de Historische Vereniging. In de afgelopen 11 jaar is gebleken dat sommige historici, wiens gegevens ik klakkeloos als waar had aangenomen en overgenomen, er naast zaten. Daarnaast was ook een eye-opener: het boek van Thijs en Meriam Klaassen (in het vervolg KI&KI) 'Den Burg 1622-1830' (2018). Verder heb ik zelf enkele vondsten gedaan in het deel van het Oud-Rechterlijk archief van Texel, dat ik in 2008 nog niet had doorgenomen. Genoeg aanleiding om in een twaalftal afleveringen de oudste lokaties van de Doopsgezinden op Texel nog eens door te nemen. Den Burg, locatie Verpleeghuis
In 1744 schrijft Maarten Zuidewind, diaken van de Vlaamse Vermaning, die op veler verzoek de geschiedenis van de Doopsgezinden op Texel beschrijft, dat aen den Burg in de Brouwerij, daar tegenwoordig Albert Dirksz Keijser woont, is een kamer in dat huys geweest die niet groot was. Daar qualijk 30 mensen in order konden sitten, twelk na 't getuijgenis der ouden, de vergaderplaas der Doopsgesinde was geweest, welke Kamer tot soo lang dat huys over eenige jaren verkleijnt is, altijd de naam had van de preekkamer.

Deze brouwerij was gelegen op de plaats waar nu de toegang tot het Verpleeghuis aan de Hollewal is en een intern gedeelte is in gebruik geweest als preekkamer totdat het in twee delen werd verkocht door Cornelis Dircxsz in de Brouwerije op 30 juni 1625. Het westelijke deel ging naar Reijer Dircxsz van West-Vlieland en het oostelijke deel naar Albert Dircxsz Mens. Het middendeel, de mouterij, werd niet verkocht. Deze mouterij is de preekkamer geweest. De diensten van deze Friese Vermaning zijn met de verkoop binnen een jaar hierna gestopt, mogelijk omdat het toch lastig gevonden werd om de Vermaning via particulier terrein te moeten bereiken. In deel 3 vervolgen we de geschiedenis van deze Friese Vermaning

Protestants Texel



Protestantse
Kerk

Beste gemeenteleden,

Kent u dat Taizé-lied *'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft'*? (lied 598). In de afgelopen tijd was het: *'Als alles anders is, ontsteek dan ...'*. Met elkaar hebben we dat gedaan, de afgelopen maanden: een vuur ontstoken. Denk aan de drie Paaskaarsen tijdens de gezamenlijke kerkdiensten, de bloemenactie waardoor veel Texelaars een teken van Leven kregen en onze brief aan de gemeente Texel om in Nederland en Texel kinderen op te nemen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland. Met Pinksteren lieten we de vlag wapperen van Heilig Vuur, het vuur dat nooit meer dooft. In dat licht mogen we de toekomst tegemoet.

Door nood geboren hebben we de afgelopen maanden veel met elkaar samengewerkt en elkaar beter leren kennen. Met die samenwerking gaan we zeker door; we hebben ervaren dat we elkaar versterken en zo meer kunnen betekenen voor Texelaars en gasten. In de maand juni zal dat zo gaan als u de laatste maanden gewend bent: we vieren gezamenlijk om 10 uur in de kerk in Den Hoorn en zenden dat uit via kerkdienstgemist.nl en radio Texel. Door de versoepeling van de regels mogen er nu 30 mensen in de kerk, dat betekent dat er van elke gemeente 10 personen fysiek aanwezig kunnen zijn. Naast de mensen die tijdens de dienst een taak te vervullen hebben, kunnen er zeven gemeenteleden- op uitnodiging - per gemeente bij. Nog niet veel, maar het begin is er en het geeft ons de gelegenheid ons goed voor te bereiden op de volgende fase als er vanaf 1 juli tot 100 mensen mogen komen. Als we de 1,5 meter in acht nemen, zal het per kerkgebouw verschillend zijn hoeveel mensen erin kunnen. Vanaf 1 juli zetten we de kerkdiensten voort in onze eigen gebouwen, waardoor er opgeteld meer mensen een dienst mee kunnen maken. Of we dan ook kunnen zingen, is op dit moment nog niet duidelijk. Dat en hoe en waar zult u van uw eigen kerkenraad horen, elders in het Kerkblad of later deze maand op een andere manier. We denken dat het onder de huidige omstandigheden en regelgeving, niet verstandig is om de activiteiten van de zogenaamde *Zomerkerk* door te laten gaan. Dat hebben we ook laten weten aan de andere kerken die eraan meewerken. We gaan er volgend jaar graag weer mee door. De ondertekenaars van dit bericht hebben besloten elkaar te blijven zien op regelmatige basis. We willen de toekomst graag verder verkennen, elkaar inspireren en met elkaar bespreken hoe we als

gezamenlijke protestantse gemeentes het lichtend vuur kunnen blijven doorgeven. U hoort daar vast meer over.

Namens de kerkenraden van de Waddengemeente, Protestantse gemeente Den Burg en Waal-Koog-Den Hoorn, Dirk de Lugt, Jan Vonk en Fiet van Beek, en de predikanten ds. Kees de Jong, ds. Wikke Huizing en ds. Anne Kooi.

Kinderen in vluchtelingenkampen

De gemeente Texel zal er bij de staatssecretaris op aandringen dat Nederland minderjarige vluchtelingen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland (Moria) opneemt. Dit goede nieuws ontvingen we in de week van Hemelvaart. Mochten er daar kinderen van naar Texel komen, dan zal de gemeente voor goede opvang en begeleiding zorgen en contact met de kerken opnemen om daarin samen te werken. Eind april hebben de gezamenlijke kerken (RK, Baptisten en de protestantse gemeentes) een brief gestuurd aan B&W met het verzoek hier bij de regering op aan te dringen. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonterend en er zijn circa 5500 kinderen zonder ouders waar niemand naar om kijkt. De Griekse kerken hebben de noodklok geluid, zij kunnen de ondersteuning niet meer alleen aan en vragen hulp aan overheden en kerken in andere Europese landen. Kerk in Actie maakt zich hier hard voor (het was ons collectiedoel in mei) en inmiddels zijn er zo'n 60 gemeentes die Den Haag hebben gevraagd om te helpen. Amsterdam, Haarlem, Culemborg, Zwolle zijn daar voorbeelden van en nu ook Texel. We hopen dat deze verzoeken zullen leiden tot daadwerkelijke hulp aan de kinderen en hun vertrek uit de kampen. Pas dan zijn we tevreden!

Diaconale collecten.

Het diaconale project in maart/april heeft € 765 voor het Hospice Texel opgeleverd. Het project, voor vluchtelingen in Griekenland, loopt goed en stopt met Pinksteren. Daarna collecteren we voor de Texelse voedselbank. Deze stichting zorgt er voor dat de deelnemers een verantwoord voedselpakket ontvangen, wekelijks in ieder geval drie gezonde warme maaltijden kunnen bereiden, alsook voldoende zuivelproducten, fruit en brood. Dit wordt dan aangevuld met wasmiddel, broodbeleg, koffie, thee en producten voor de persoonlijke hygiëne. De laatste weken zijn er verschillende deelnemers bijgekomen. Op 19 mei 2020, hebben ze 89 monden te voeden!

We willen de vrijwilligers een hart onder de riem steken en het signaal afgeven dat de kerken hun werk zeer waarderen en daarom financieel willen steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband: NL36 RABO 0362 5561 13 o.v.v. Collecte PKN / Voedselbank. Mary Veltkamp.



Predikant (maandag vrij): ds. *Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 365850, email wikke.huizing@outlook.com
 Pastoraalwerker: Jessica Heetebrij, tel. 0612302230, email jessicaheetebrij@zonnet.nl
 Scriba: mevr. *M.J.Y. Nicolay*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, tel 0222-316686, email scriba.pkn.denburg@texel.com. Tevens redacteur kerkblad Protestantse gem. Den Burg.
 Voorzitter kerkenraad: dhr. *J. Vonk*, Vloedlijn 14, 1791 HH Den Burg, tel 0222-315417, email janvonk54@gmail.com.
 College van Kerkrentmeesters: penningmeester: dhr. *D. Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email d.kooiker@hccnet.nl
 Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720
 College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761.
 Gebouwen: "De Schakel" en "De Burght": 0222-365933. Voor reserveringen van "De Schakel" kunt u zich melden bij mevr. *M. Huizinga*, tel 0222-314222 / 0616935862.
 Gebouw "De Poort": 0222-365932.
 Kerkhof: dhr. *Gijs Bouw* 0614315253 [gisj.bouw@kpnmail.nl](mailto:gjis.bouw@kpnmail.nl)
 Website www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg

Kerkdiensten

Vanwege het coronavirus zijn er t/m juni nog geen diensten in de PKN kerken.

Alle diensten worden uitgezonden door Radio Texel en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl Den Hoorn Texel. (zie schema hieronder).

In juni gaan de volgende voorgangers voor:

7/6 Ds. Kees de Jong
 14/6 Da. Anne Kooi
 21/6 Ds. Kees de Jong
 28/6 Da. Wikke Huizing

Zondag 5 juli 2020 Kerkgebouw De Burght Aanmelden vrijdag 26 juni tussen 18.30 en 20.30 maryveltkamp@texel.com of via 0222313600	9.30 uur	Ds.: W. Huizing Organist: Collecten: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 12 juli 2020 Kerkgebouw De Burght Aanmelden vrijdag 10 juli tussen 18.30 en 20.30 maryveltkamp@texel.com of via 0222313600	9.30 uur	Ds.: S. Kurtzahn, Leiderdorp Organist: Collecten: 1 ^e Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 19 juli 2020 Kerkgebouw De Burght Aanmelden vrijdag 10 juli tussen 18.30 en 20.30 maryveltkamp@texel.com of via 0222313600	9.30 uur	Ds: M.S. Aten, Den Haag Organist: Collecten: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Agenda

--	--	--

Van de predikant

De desillusiefase. Tijd voor klaag-post.

Het wordt voorlopig niet meer zoals het was. Dat is het besef van de desillusiefase waar we volgens psychologen nu in zitten. Het is de fase van rouw, verdriet, teleurstelling, boosheid en verzet. We gaan ons realiseren dat er écht iets fundamenteel veranderd is. In het negatieve. Hieraan vooraf hebben we de 'honeymoonfase' gehad. Dat is de eerste reactie van veel mensen op een crisis: we zetten ons beste beentje vóór. Iedereen is zo aardig en zorgzaam mogelijk voor elkaar. Iedereen probeert er 'het beste van te maken'. Dat houden we enkele weken vol en dan lukt het niet meer. "Het is nu wel genoeg, we willen terug naar gewoon en normaal". Of "We hebben nu wel weer wat meer vrijheid verdiend met ons goede gedrag." "We kunnen/willen het corona-woord niet meer horen" etc. Vermoeidheid en irritatie nemen toe. Want we beseffen tegelijkertijd: Zo werkt het niet. Het wordt niet meer normaal. En dat doet pijn.

Na deze fase zou dan, volgens de deskundigen, de re-integratiefase komen; het 'nieuwe' normaal. Dat bestaat uit dóórgaan en 'het gedoe' achter ons laten. Volgens theoloog en theatermaker Gerko Tempelman willen we te snel door naar die derde fase. (TROUW, 21 mei 2020) Terwijl de tweede, het met elkaar delen van de illusie, het verdriet, de leegte, etc. van groot belang is: "Het erkennen dat het leven ongrijpbaar is als een virus en zo oneerlijk als je het zelf niet zou kunnen verzinnen. En je daarbij neerleggen." "In het rijtje Pasen-Hemelvaart-Pinksteren, is Hemelvaart het moment van de desillusie. We zijn aan onszelf overgeleverd. De maatregelen raken uitgewerkt, de duiding is opgedroogd, maar het virus is er nog steeds. Een gigantische economische crisis klopt aan de deur en er zijn veel mooie dromen vervlogen. We zijn in de steek gelaten". De desillusiefase is het domein van verhalen, van gesprekken, van religie en van kunst. Van contact en van mee-lijden. Van het benoemen van de ellende, zonder er een oplossing voor aan te dragen. Waar zijn de plekken waar je je verdriet kwijt kunt? Waar kun je herkenning vinden voor je emoties? Wat brengt onze machteloosheid onder woorden? Volgens Tempelman (en ik ben het met hem eens) is er ruimte nodig om gevoelens te erkennen. Juist om ze, uiteindelijk, te kunnen aanvaarden. En juist in de gemeente moet er ruimte zijn om emoties te delen, zonder verklaringen en oplossingen. Omdat dat herkenning en troost biedt. Het lucht op om ervaringen en emoties te delen. Om daarna pas echt over hoop en volhouden en dóórgaan te kunnen spreken. Te re-integreren. Is dat niet te somber, te negatief? Ik denk het niet. Het is juist uiterst realistisch. En eerlijk. Want zeg nou zelf; wie klaagt er af en toe niet? Gerko Tempelman richtte in zijn gemeente in Amsterdam een digitale Klaagmuur op. Ik wil iets dergelijks voorstellen; een **klaag- brievenbus**. Waar u anoniem (maar mag ook met naam) een corona-klacht kunt deponeren. Over wat u denkt en vooral voelt bij alle maatregelen, het nieuws, gedrag van anderen en uzelf, etc. Schrijf het op, schrijf het van u af (of als u liever tekent, kan ook) en gooi het in de brievenbus van de **pastorie aan de Keesomlaan**. Hoe korter en bondiger de klacht, hoe beter. Dan maak ik er een klaagboek van dat (geanonimiseerd!) als basis kan dienen voor ontmoeting. Als dat weer kan. Wie neemt de uitdaging aan?

Wikke Huizing

Agenda

Diensten

Op zondag 5 juli wordt gestart met aangepaste diensten in de Burght. U leest er elders in het blad over. Het vergt best wel wat, dus leest u de tekst alstublieft met aandacht door!

Groepsbijeenkomsten

Bijeenkomsten met meerdere mensen in de kerkgebouwen, buiten de diensten, mogen dan ook weer. Wel moet 1.5 meter afstand tussen de deelnemers worden gehouden. En het gebouw moet met looproutes en schoonmaakplannen ingericht worden. Buiten samenkomen is geen probleem, mits er ook daar afstand gehouden wordt. Dat schept mogelijkheden waarover we nadenken.

Zomerkerk

In goed overleg is er besloten om de geplande activiteiten voor Zomerkerk **niet** door te laten gaan. Gezien de omstandigheden is het ondoenlijk ze veilig te organiseren. Het programma wordt verplaatst naar volgend jaar. Op www.pkn.nl/corona vindt u alle adviezen en richtlijnen, met alle mogelijkheden en beperkingen, die de PKN heeft opgesteld.

Creatief collecteren.

Het diaconale collectiedoel van maart/april hebben we per 1 mei afgesloten. Er is in totaal voor € 905,— overgemaakt voor Hospice Texel. In de afgelopen maand is ook € 270 voor de diaconie overgemaakt. Voor de maand mei hebben de gezamenlijke diaconieën zoals u weet, gekozen voor hulp aan vluchtelingen in Griekenland. We doen dit via Kerk in Actie, die contact heeft met lokale kerken aldaar, die zich dagelijks inzetten voor vluchtelingen. Zoals op Lesbos, waar meer dan 20.000 vluchtelingen verblijven in kamp Moria, dat destijds gebouwd is voor 3.000 mensen. Op het moment dat dit kerkblad bij u in de bus valt, is ook dit collectiedoel afgesloten. Het is daarom heel belangrijk, dat u het collectiedoel met name noemt bij uw betaling, zodat een eventueel wat later overgemaakt bedrag, toch bij het goede doel terecht komt. Het eindbedrag zal in het volgende kerkblad bekend worden gemaakt.

Met ingang van 7 juni zal het gezamenlijke collectiedoel St. Broodnodig op Texel oftewel de Texelse voedselbank zijn. Deze stichting zorgt er wekelijks voor dat de deelnemers een verantwoord voedselpakket ontvangen, zodat ze in ieder geval drie gezonde warme maaltijden kunnen bereiden, alsook verschillende zuivelproducten, fruit en brood. Daarnaast krijgen ze regelmatig wasmiddel, broodbeleg, koffie, thee, tandenborstels, tandpasta, zeep enz. De laatste weken zijn er weer deelnemers bijgekomen en zijn er nu, op 19 mei 2020, 89 monden te voeden. We willen de vrijwilligers een hart onder de riem steken, die nu al wekenlang de werkzaamheden om de beurt in hun eentje moeten verrichten en het signaal afgeven dat de kerken het werk van de stichting zeer op prijs stellen en daarom financieel willen steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband: NL36 RABO 0362 5561 13 o.v.v. collecte PKN / voedselbank.

Natuurlijk kunt u, naast het gezamenlijke collectiedoel, ook de eigen diaconie en kerk ondersteunen met een gift. Hun werk gaat, ook in tijden als nu, gewoon door.

Voor de diaconie van PKN Den Burg kan dit op bankrekening nr. NL50 RABO 0137 1957 61 en voor de PKN kerk en onderhoud op bankrekening nr. NL62 RABO 0122 0417 20.

In de maand april en mei is er door een aantal gemeenteleden het mooie bedrag van 280 euro gestort om de weggefallen collectes in de kerk te compenseren. En tijdens een bezoekje aan een gemeentelid wordt zomaar 20 euro voor de collecten meegegeven. Uiteraard zijn we daar erg blij mee!

Incasso's.

Een punt van aandacht is het laten incasseren van uw vrijwillige bijdrage. Tijdens de actie Kerkbalans heeft u op het Toezeggingsformulier aan kunnen aangegeven of u de vrijwillige bijdrage door ons wil laten incasseren. Dat is makkelijk voor u want u hebt er geen omkijken meer naar. Nu komt het echter voor dat er gemeenteleden zijn die het toegezegde bedrag toch zelf over maken en als er dan 'gewoon' wordt geïncasseerd dan wordt er twee keer een bijdrage gegeven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uiteraard stort de penningmeester het teveel betaalde bedrag weer terug maar toch.....

Solidariteitskas

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Met het kerkblad van juli/augustus worden de bijdrage verzoeken weer rondgebracht of u krijgt het persoonlijk in de bus.

In juli kunnen we, als alles loopt zoals gehoopt, weer als gemeente bij elkaar komen en zullen we onze eigen collecteroosters weer volgen.

Douwe Kooiker en Mary Veltkamp.

Weer naar de kerk, wel op 1,5m

We hebben steeds met maximaal 30 personen bij elkaar mogen komen voor kerkdiensten, maar er net als de andere PKN kerken voor gekozen dit niet te doen. Met een minimale bezetting organiseerden de drie Texelse gemeenten samen diensten van uit Den Hoorn. In juni wordt daar ervaring opgedaan met het veilig bij elkaar komen met maximaal 30 mensen. Vanaf juli mag dit met maximaal 100 mensen, al is er waarschijnlijk geen kerkgebouw waar dit veilig kan binnen de richtlijnen van de Noodverordening van de Veiligheidsregio en het Protocol van de PKN. Het verplichte plan waarin beschreven staat hoe we de diensten zo organiseren dat we veilig een dienst kunnen organiseren is uitgewerkt, wat dit voor deelnemers aan de eredienst betekent is hierna beschreven. Voor voorgangers, ambtsdragers, koster, organist, geluidsmensen, lector en plaatsaanwijzer (nieuwe functie) is dit verder uitgewerkt.

Zondag 5 juli is het zover, we kunnen weer naar de kerk in De Burght. Jammer genoeg niet als vanouds, het zal een bijzondere ervaring wat is er anders? En waar moet u zich aan houden in de nieuwe situatie?:

Gebruiksplan

1. Vooraf aanmelden. Aanmelden kan per dienst voor vrijdag via maryveltkamp@texel.com of telefonisch op vrijdag tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600. Voor de dienst op **5 juli** graag aanmelden op **vrijdag 26 juni**, zodat we ervaring kunnen opdoen en nog tijd hebben om zo nodig zaken aan te passen.
2. Er is plaats voor maximaal 65 mensen inclusief alle medewerkers.



3. Ontvangst met de vraag of u coronaverschijnselen heeft, als het goed is heeft u zich als u die heeft al niet aangemeld.
4. Twee belangrijke onderdelen van de kerkdienst zijn voorlopig niet mogelijk: gemeentezang en koffiedrinken na de dienst. Er zijn sterke aanwijzingen dat zingen de kans op verspreiding van het virus erg versterkt.
5. Op gepaste afstand in de rij voor de deur en naar binnen.
6. Niets in de garderobe ophangen, met een knikje van de koster wordt u welkom geheten en naar opzij verwezen.
7. Bij de zijdeuren pakt u zelf zondagsbrief en liedboek (neem dat nog liever van huis mee).
8. Via de zijkant van de kerk naar voren lopen en de aanwijzingen van de plaatsaanwijzers opvolgen. Van voor naar achteren de plaatsen opvullen. De stoelen staan los in de ruimte, alleen of met twee naast elkaar. Komt u met meer dan twee personen uit één huishouden dan mogen meer stoelen bij elkaar geschoven worden in de rij. Mensen met een taak krijgen een aangewezen stoel, waarvandaan ze hun taak veilig kunnen uitoefenen.
9. Aan het eind van de dienst verlaten we de kerk via de zijdeuren, rij voor rij van achteren naar voren op aanwijzing.
10. Bij de uitgang staat een rek met drie collectezakken voor uw offergaven; laat uw gave zonder de zak aan te raken daarin vallen. Zet een eventueel geleend boek zelf weer terug.
11. Probeer toiletbezoek te vermijden. Mocht u toch naar het toilet willen dan geldt het volgende: u moet iedereen die in uw rij zit vragen op te staan en de rij te verlaten. Dit wordt door een plaatsaanwijzer begeleid, ga door de zijdeur naar buiten en via de voordeur weer naar binnen. Maak het toilet na gebruik goed schoon.
12. Mensen die tot één van de risicogroepen behoren adviseren wij de diensten via de kerktelefoon te volgen. Heeft u geen internet vraag dan een Lucaskastje aan bij Jaap Vlaming of Douwe Kooiker.
13. Het is goed mogelijk dat deze werkwijze nog moet worden aangepast, dus let op of u van de aanwijzers andere instructies krijgt. Ook op de website kunt de meest actuele informatie vinden en op de zondagsbrief (meldt u aan voor toezending per mail via maryveltkamp@texel.com).
14. Er zullen enkele plekken worden gereserveerd (Stoel voor Elia) voor gasten die onaangemeld op de stoep staan.

Van het moderamen

In het nieuwe normaal kan de kerkenraad niet bij elkaar komen, wat niet betekent dat het bestuurswerk stil ligt. Wel functioneert het kerkbestuur nu anders. Veel informatie en discussie gaat nu per mail of via de telefoon. Het moderamen is nu niet het orgaan dat de kerkenraadsvergadering voorbereidt; is de juiste informatie aanwezig voor bespreking tijdens de kerkenraad en wat moet er op de agenda? Het moderamen zorgt nu ook voor de samenvatting van gevoerde discussies tot een besluit. We komen ook vaker, om de twee weken, bij elkaar voor een video-overleg. Best wennen en minder inspirerend dan een vergadering waarbij iedereen in dezelfde ruimte is. Dit mag nu alleen wanneer er anders geen besluiten genomen kunnen worden die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Dit is gelukkig nog niet aan de orde geweest.

De jaarrekeningen van Diaconie en Kerk zijn voorlopig goedgekeurd en doorgestuurd, wanneer we weer bij elkaar mogen komen gebeurd dit definitief en worden ze ook op een bijeenkomst met de gemeente besproken.

Omdat het de verwachting is dat we nog lang niet iedereen de kerkdiensten zal kunnen bijwonen, wegens plaatsgebrek of omdat het vanwege de gezondheid niet verstandig is, is aan de kerkrentmeesters gevraagd om uit te zoeken wat de mogelijkheden en kosten van een beeldverbinding met de kerk zijn. Op die manier kan de dienst van thuis uit beter meebeleefd worden. Wel is het een vraag hoeveel mensen hier gebruik van zullen maken en of er vrijwilligers zijn voor de bediening, het is niet te combineren met het bedienen van het geluid.

De verkoop van De Poort is rond, de koopakte is getekend en 10% deposito is bij de notaris gestort. De koper wil nog niet dat zijn naam bekend wordt en heeft nog niet bekend gemaakt wat de plannen zijn met het gebouw. De overdracht bij de notaris is op 5 oktober. Er wordt een afscheid van De Poort voorbereid op zondag 13 september, de rest van de maand kunnen we het gebouw dan klaar maken voor de overdracht.

Er wordt opdracht gegeven om de verbouwing van De Schakel te realiseren. Verwacht wordt dat half augustus wordt begonnen en het werk rond het eind van het jaar klaar is. Er komt boven werkruimte voor de predikant en pastoraal werker, de toiletten worden vervangen waarbij er ook een rolstoeltoegankelijk toilet komt, de zaal krijgt meer buitenlicht vanaf de Burgwal en de akoestiek wordt verbeterd en de keuken gerenoveerd.

De intensievere samenwerking tussen de drie protestantse gemeentes op Texel is zo goed bevallen dat is afgesproken om te gaan verkennen hoe dit in de toekomst kan worden voortgezet.

Texel

Afzegging zomeravondconcerten

georganiseerd door "Zomerkerk".

Dit jaar hadden we weer een mooie reeks zomeravondconcerten georganiseerd. Achttien stuks tijdens de maanden juni t/m september. Al meer dan 35 jaar worden deze concerten georganiseerd door de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse Kerken. Helaas hebben we ze nu allemaal i.v.m. de Corona crisis af moeten zeggen. Volgend jaar hopen we dat we ze weer door kunnen laten gaan. Dit jaar is de naam van de Raad veranderd in "Zomerkerk". De concertcommissie.

Stichting Oost-Europa Texel

's Morgens om 6 uur op Hemelvaartsdag, kregen wij bericht uit Vaslui van Costel, dat de koe was dood gegaan. Dit was een grote schok voor hen, die ze met ons wilden delen... Zij zorgen er voor dat alle kinderen elke dag te eten krijgen en melk van de koe. Hoe moet dit nu verder? Ook een groot probleem is water voor de planten in de kassen. De tomaten groeien prachtig, maar voldoende water is dit jaar een groot probleem. In de maand juni gebeurt het in die streek vaak, dat de hele oogst verloren gaat door een tekort aan water. Wij zijn al langere tijd bezig om samen met Costel naar een goede oplossing te zoeken... Nu heeft een maatschappij aangeboden om kosteloos een bron van 80 meter te boren, maar de materiaalkosten moeten wel betaald worden en daarover kregen wij nu bericht, dat ik wil citeren. Costel schrijft: "Wij hebben onze werkzaamheden hervat en proberen de dood van de koe te vergeten. Maar onfortuinlijk genoeg stootten wij weer op het probleem met water. Op dit moment geven wij de planten water, zodat zij niet ook nog dood gaan. Het regent in Roemenië, maar heel weinig en op sommige plaatsen komt er ijs mee en ruïneert op vele plaatsen de oogst. Vorig jaar waren we in staat, om veel water van de regen op te vangen, maar dit jaar kunnen we nergens anders heen, dan heel weinig halen bij de bron in de buurt.

De maatschappij, die aangeboden heeft om te boren bij ons, wil dit kosteloos doen, op voorwaarde, dat wij zorgen voor een drinkplaats, zodat de dieren, die langs de weg lopen, er kunnen drinken, en zodat de mensen uit de buurt er ook water kunnen halen, om te drinken en te koken.

Maar wij moeten voor de materialen zorgen, die zij nodig hebben en waarvan we de prijsopgave van ongeveer 2500 euro meesturen.

We weten niet wat we uiteindelijk moeten beslissen. Als we de bron zouden laten slaan, zou het het beste zijn, om daarbij een tank met pomp aan te schaffen voor de planten in de kas. Maar het geld om deze materialen aan te schaffen hebben wij niet."

Tot zover het schrijven van Costel."

Zou het mogelijk zijn om op Texel het geld bij elkaar te krijgen om de waterput te realiseren en dat wij deze mensen de mogelijkheid geven, om door hard

werken vooruit te komen? Hard werken doen ze; 's morgens om 6 uur zijn ze al in de kassen aan het werk. En de kassen zijn de trots van het dorp! Ruim anderhalve kilometer aan kas en dat kon verwezenlijkt worden door de hulp vanaf Texel! Voor meer informatie kunt u mij altijd bellen: 06 44 30 43 93 Ria van der Vis.

Een bijdrage is heel welkom op NL18RABO 036 25 21 905 t.n.v. STICHTING HULP OOST-EUROPA TEXEL (met ANBI goedkeuring)





Protestantse Waddengemeente Texel

11, 1794 AR Oosterend

Postadres: Oesterstraat

Predikant: Ds. C. de Jong, tel. 06-15345790, dskeesdejong@gmail.com

Voorzitter v.d. kerkenraad: dhr. D. de Lugt, tel. 0222- 311281

Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930

Penningmeester: dhr. P. Bas, tel. 0222-318871

Rekeningnummer t.n.v. de Prot. Waddengemeente Texel: NL19 RBRB 0695893211

Het RSIN-nummer van de Waddengemeente : 002860715

Pastoraat:

dhr. M.D Kuiper, tel. 318397; gwkuiperdejong@kpnplanet.nl

drs. H.J. Boon, tel. 06- 30317420; h.j.boontexel@gmail.com

Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl

Kerkelijk centrum De Parel: tel. 0222-318696 , beheerder: tel. 0222-318930

Website van de Waddengemeente: www.kerkpleintexel.nl (klikken op foto)

Rekeningnr. van het Diaconaal Team Waddengemeente is NL76 RBRB 0691 1740 100



**Maartenskerk
Oosterend**



**Zeemanskerk
Oudeschild**



**Waddenkerk
De Cocksdorp**

Diensten in juni en juli 2020

Vanwege het coronavirus zijn er t/m juni nog geen diensten in de PKN kerken.

Alle diensten worden uitgezonden door Radio Texel en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl Den Hoorn Texel. (zie schema hieronder).

Zondags 10.00 uur: Kerkdienst vanuit Den Hoorn

Woensdags 19.00 uur: Herhaling van de Kerkdienst uit Den Hoorn

Zaterdags 19.00 – 19.30 uur: Verzoekplatenprogramma met geloofslieiden.

Zaterdags 19.30-20.00 uur: Weeksluiting

In juni gaan de volgende voorgangers voor:

7/6 Ds. Kees de Jong

14/6 Da. Anne Kooi

21/6 Ds. Kees de Jong

28/6 Da. Wikke Huizing

Aanvang alle diensten: 10.00 uur

In juli hopen we weer eigen diensten te hebben.

Van de predikant

Weer met de trein

De afgelopen periode ben ik telkens met de auto naar Texel gereden. Hoewel ik best van autorijden houd, merk ik wel dat er in de trein veel meer te beleven valt. Natuurlijk heb ik me verwonderd over de bijna lege wegen; ik heb nog een foto gemaakt van de weg langs het Noord Hollands kanaal waarop

geen auto of motor te zien is. Maar de vaak bijzondere tafereeltjes die zich in een trein afspelen ga ik toch steeds meer missen. Deze maand ga ik, gewapend met een mondkapje, weer met de trein, en zal ik in het volgende kerkblad weer mijn stukje schrijven.

Al wel online

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om de nieuwe website van onze gemeente op te zetten. Deze is nu klaar en in de lucht. Het adres is: www.waddengemeente.nl. Ik hoop en verwacht dat de nieuwe website door gemeente en gasten veelvuldig bezocht zullen worden. Natuurlijk om informatie te verkrijgen, maar ook om iets te delen, te vragen of aan te bieden. De oude website blijft nog even in de lucht, zodat webmaster Wim van Reenen gelegenheid heeft de bezoekers hiervan op de hoogte te stellen. Ook langs deze weg wil ik hem van harte danken voor zijn inzet voor het jarenlang onderhouden van de website. Het is mij duidelijk geworden hoeveel werk het is om een website op te zetten, maar zeker ook om deze up-to-date te houden.

Bijna weer naar de kerk

De maand juni kerken we nog als gezamenlijke kerken on-line in de kerk van Den Hoorn. In juli gaan we weer apart diensten houden in onze eigen kerken met kerkgangers. Hoe en waar we dat als Waddengemeente gaan doen is nog niet helemaal zeker. Wel wordt de Maartenskerk in Oosterend weer gebruiksklaar gemaakt. Het orgel staat dan helaas nog niet op zijn plek, maar de diensten zullen in juli wel weer worden hervat. Via website, zondagsbrief en kerkblad wordt u op de hoogte gehouden. De kerk ziet er overigens van binnen en van buiten prachtig uit na het ingrijpende grootonderhoud.

Bij de diensten. (online te volgen bij www.kerkdienstgemist.nl den Hoorn)

Zoals gebruikelijk schrijf ik bij de diensten waarin ik voorga iets over bij de lezingen.

-Zondag 7 juni, feest van de Drie-eenheid

Lezingen: Exodus 34: 4-9 en Matteüs 28: 16-20
Na de drie grote feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren, evalueert de kerk deze en vat ze samen in de bijzondere term drie-eenheid. De bedoeling van dit begrip is niet zozeer om iets vast te leggen, maar om hiermee op weg te gaan, het leven in te gaan. We lezen hoe Jezus en discipelen voor het laatst op de berg bijeen zijn. En hoe Jezus de leerlingen op weg stuurt. Als je denkt aan zo'n moment dat is dat wel herkenbaar. Een vader of moeder geeft aan zoon of dochter die voor het eerst alleen een reis gaat ondernemen nog van die belangrijke adviezen. 'Denk eraan, je kunt altijd bellen of appen'. Zo neemt Jezus afscheid, maar ook met een boodschap. 'Maak alle volken tot mijn leerlingen'. Leerling van Jezus zijn is oefenen in naastenliefde, in vergeving, is instaan voor gerechtigheid, is echt oog hebben voor de ander en oefenen in vrede. Ze krijgen de opdracht om te dopen. Het gaat er niet alleen om om anders te doen, het gaat er om te beginnen om om anders te zijn. Als nieuwgeboren, levend vanuit de Levende God die liefde is. Hoe drie één kan zijn is een mooi mysterie dat tegelijk veel duidelijk maakt. Meer hierover in de preek.

-Zondag 21 juni

Lezingen: Jeremia 20: 7-13 en Matteüs 10: 16-33

Op 7 juni lezen we hoe Jezus de leerlingen eropuit stuurt. Het klinkt dan nog redelijk onbekommerd. In de lezingen van deze zondag is van onbekommerd zijn geen sprake. Integendeel. De mensen willen helemaal geen leerling zijn. Jezus bereidt de leerlingen maar vast voor wat hen te wachten staat als ze met de goede boodschap komen. De lezing uit Jeremia is één grote klaagzang van de profeet over alles wat over hem heenkomt als hij Gods boodschap brengt onder de mensen. 'Ze lachen me uit, ik word mishandeld'. Toch kan hij niet anders dan Gods boodschapper zijn. 'U hebt mij verleid'. Zowel de profeet als de leerlingen worden opgeroepen tegendraads te zijn. En dit roept dus wrevel op, woede. Zullen we dan maar wat water in de wijn doen? Dat kan natuurlijk, maar wordt ons leven dan niet een zwak aftreksel van wat het had kunnen of moeten zijn?

-Leestip

Op dit moment lees ik een boek van de Vlaamse schrijver en klinisch psycholoog Manu Keirse. Hij schrijft over verdriet, verlies en de laatste levensfase. Eigenlijk over leven dus.

In Memoriam

Op 12 mei is overleden mevr. Grietje Medema-van der Slikke in de leeftijd van 89 jaar. De afscheidsdienst is in besloten kringen gehouden op 16 mei in de Doopsgezinde kerk te Oosterend, waarna ze begraven is op de Algemene Begraafplaats aan de Achtertune bij haar man Matheus Medema die overleed in 2002. Mevr. Medema is geboren in Smilde en opgegroeid op Texel. Ze was de oudste van het gezin en was als een moeder voor haar drie jongere zusjes. Ze werd kleuterjuffrouw. Op foto's is zij te zien hoe ze als juf stond voor een grote groep kinderen met meisjes, allen een strik in hun haar. Hoewel ze hiervoor nauwelijks opleiding had genoten, bleek zij bij onderzoek van de schoolinspectie de beste leerkracht op Texel te zijn in het kleuteronderwijs. In haar fijne en liefdevolle gezin stond muziek centraal. Ze was de eerste vrouw die meespeelde in Excelsior. Kenmerkend waren haar korte uitspraken als 'ik ben in het leven nooit aan liefde tekortgekomen' en 'ik doe wat ik wil'. Op de rouwkaart staan de woorden uit lied 512:

*'O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stopt
dan draagt mij uw muziek.*

Bijzonder was dat op de begraafplaats de muziek klonk toen de familie haar naar haar laatste rustplaats droeg. Het was muziek van blazers van Excelsior die o.a. U zij de glorie, opgestane Heer speelden. Op passende te wijze namen we zo afscheid van haar.

We wensen Douwe en Marian, Tineke en Jaap, Jenny en Harry, Marieke en Koen, Jelle en Jessica, Thijs, Maaïke, en haar achterkleinkinderen Yfke, Fenna en Renze Douwe, zusters en zwagers Gods troost toe bij het gemis en dankbaarheid bij de herinnering aan Grietje Medema-van der Slikke. De

uitvaartdienst is te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl. Het contactadres is Tineke Medema, 't Hof 8 1794 AZ Oosterend.

Woensdagavondgebed in juni

In de maand juni willen we de woensdagavondgebeden weer hervatten. We zullen op gepaste afstand van elkaar zitten. De avonden zijn op 3, 10, 17 en 24 juni van 19.00 tot 19.20 in De Parel in Oosterend. Hartelijk welkom.

Tot slot.

De samenleving komt weer wat op gang en we mogen op gepaste afstand elkaar weer steeds meer treffen. Zo hoop ik u in de komende periode weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. Vrede en alle goeds gewenst en hartelijke groet.

Ds. Kees de Jong.

Het komende Vrederijk.

De vorige keer heb ik een stukje geschreven over Habakuk, de kleine profeet, en zijn geschrift verbonden met "Ora et Labora" bidt en werk! Habakuk die schreeuwt tot God om uitredding, nu zijn volk onderdrukt wordt door de Chaldeeën! Maar hij doet dit ook naar de bezetter zelf!

Je herkent hierin iets van de Psalmen! De roep van Israël in barre tijden. En ook de roep die opklonk tot God in de zware oorlogsjaren. Maar er is ook een andere kant van het geloof die zo bijzonder aanwezig is in het boek Habakuk. En dat is het gebed! Ruimte zoeken! Overgave!

Opgeladen worden door de Geest van God! Blijven hopen en verwachten dat het anders wordt! Dat God ons er doorheen haalt. Het heeft tot gevolg dat Habakuk na zijn gebed losbarst in een loflied! Hij heeft werkelijk de Geest van God ontvangen en weet zeker dat God zijn volk er doorheen haalt en dat er weer een toekomst daagt! En dan begrijpen wij ook dat velen in de barre oorlogsjaren dit kleine boekje hebben gekoesterd en diep in hun hart hebben gesloten. Iets dergelijks overkomt een andere kleine profeet en dat is Joël. Hij maakt een periode mee dat zijn land geteisterd wordt door sprinkhanen. Steeds weer als zij in aantocht zijn om land en volk te belagen - is het net alsof het geratel van karrewielen je tegemoet treedt. Het is te vergelijken met wat er op dit moment in Afrika aan de hand is. En Joël schreeuwt het uit. Hij schreeuwt tot God, maar hij schreeuwt namens God nog meer tot zijn volk. Hij verwijt het volk een slappe houding! Zij drinken wijn en verdoven zich. Zij doen niets tegen de verwoestende sprinkhanen!

Zij stellen zich niet massaal handmatig hiertegen te weer!

Er gebeurt niets! En zo roept Joël tot God! Geeft hij de ontredning en de slappe houding van zijn volk weer en de desastreuze gevolgen! Maar dan gaat hij in gebed!

En daarin roept hij zijn volk op tot bekering en vraagt hij aan God om uitredding. En dan antwoordt God met het visioen aangaande de "Grote dag des Heren".

Een nieuw begin! Alles wordt anders. Wat nu nog dor en kaalgevreten is, wordt weer prachtig groen! De droogstaande beken zijn weer gevuld met kristal helder water! De bomen met hun groene kronen staan er weer koninklijk bij! De dieren in het bos en op het veld dragen het vuur in zich van een superlente! De vogels zingen een meerstemmig lied! De wijnstok bloeit! De vijgenboom zal dragen! Alles heeft de kenmerken van een rijke oogst. En dan de mensen: zij klagen niet, zij ruziën niet! Allemaal zijn opgenomen in dit alles! Zij juichen en zingen. Gods toekomst is heel dichtbij gekomen. En Joël is helemaal in extase door dit visioen. Want het richt de mens, die in moeilijke tijden leeft, helemaal op! Joël ziet het gebeuren, en hij weet: het zal gebeuren! Ik zie hierin een prachtig beeld, dat ons in deze coronatijd verder kan helpen. Blijf hopen! Blijf geloven dat er weer een andere tijd komt. Juist dat houd je op de been. En dat geeft je ook de kracht om, ondanks alles, daar naar toe te werken. Ja, net als Joël mogen wij geloven dat er weer een andere tijd komt. En dat God ons daarin voorgaat. Joël zag het in een droom. Laten wij die droom ook maar koesteren. Juist dan komen wij met ongekende krachten door deze tijd heen!

Rinus Kuiper

Pastoraal Beraad.

Deze keer heb ik een stukje geschreven over Joël, één van de kleine profeten, die toen zijn volk in zeer moeilijke omstandigheden verkeerde, een visioen kreeg. Een visioen aangaande het komende Vrederijk van God! Een droom, een handvat van God, dat duidelijk maakte: jullie volk komen door deze zwarte tijden heen. Dat prachtige beeld staat hier garant voor! Een heel indringende boodschap voor deze tijd! Al is het niet mis waar we nu in zitten en wat er nog op ons afkomt – blijf hopen en zelfs dromen dat het anders wordt. Ja, stel je daarvoor maar open. Want wie dit ontvangt, die zal hier voor ook kracht ontvangen, Geestkracht om vernieuwd in het leven te staan. Dit alles kan ook ons pastorale werk ondersteunen. Er zijn voor elkaar met kleine gebaren van liefde, van hoop, van warmte en vriendschap. Juist nu is een bloemetje, een kaart en een telefoontje zo belangrijk! Laten wij bovenal denken aan zieken, de ouderen en allen die verdriet meedragen. Speciaal willen wij noemen Dat wij, als Waddengemeente, de hoop, de verbondenheid en zelfs de droom hoog houden. Namens het P.B Rinus Kuiper.

Diaconaal Team Waddengemeente

In juni is het gezamenlijke collectiedoel van de PKN gemeentes voor St. Broodnodig op Texel oftewel de Texelse Voedselbank. Deze stichting zorgt er wekelijks voor dat de deelnemers een verantwoord voedselpakket ontvangen, zodat ze in ieder geval drie gezonde warme maaltijden kunnen bereiden, alsook voldoende zuivelproducten, fruit en brood. Dit wordt dan aangevuld met wasmiddel, broodbeleg, koffie, thee en producten voor de persoonlijke hygiëne. De laatste weken zijn er verschillende deelnemers bijgekomen.

Er zijn vanaf half mei 89 monden te voeden!

We willen de vrijwilligers een hart onder de riem steken en het signaal afgeven dat de kerken hun werk zeer waarderen en daarom financieel willen steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband: NL36 RABO 0362 5561 13 o.v.v. Collecte PKN / Voedselbank.

U kunt ons Diaconaal Team ondersteunen met een gift, dit kan op bankrekeningnummer NL 76 RBRB 0691740 100 t.n.v. Diaconaal Team Waddengemeente.

Voor vragen of hulpaanvraag kunt u contact opnemen met voorzitter Jantine Brouwer, 318946 of penningmeester Siep Eldering, 318480.



Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn



Scriba: vacant; adres Kerkstraat 3, 1797AD, Den Hoorn
scribawaalkooghoorn@gmail.com

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793AD De Waal, tel. 06-40585526
Kerkvoogdij: voorzitter Bart Scholten, Kikkertstraat 6F, 1795 AD De Cocksdorp
bartscholten@texel.com tel. 06 51 22 68 49

Diaconie: secretaris/penningmeester Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg
flipbreman@hotmail.com tel. 312983 Bank: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn axellap@gmail.com tel. 319566. Bank kerkvoogdij: NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens: NL23INGB0000585874

Predikant en pastorale bijstand: Ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1793 AZ Den Hoorn
predikant.wkh@texel.com anne.kooi@planet.nl tel. 729039

De kerkdiensten zijn op internet te volgen. Zie voor Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl (kies eerst Noord-Holland en vervolgens Den Hoorn). Zie voor de Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl (kies eerst Noord Holland en vervolgens De Koog)

Website: www.kerkpleintexel.nl (kies Waal-Koog-Den Hoorn)

Administratie kerkhof Den Hoorn: Irene Kikkert tel. 06 49802729

Kopij voor het Kerkblad graag sturen naar corrievanzelm@hotmail.com tel. 317470

Kerkdiensten

7 juni Ds. Kees de Jong 10.00 uur Den Hoorn

14 juni Ds. Anne Kooi 10.00 uur Den Hoorn

21 juni Ds. Kees de Jong 10.00 uur Den Hoorn

28 juni Ds. Wikke Huizing 10.00 uur Den Hoorn

Tot en met 28 juni worden alle kerkdiensten van de drie protestantse gemeenten zonder de gasten en gemeenteleden gehouden. De diensten worden live uitgezonden op internet (kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Den Hoorn) en zijn te beluisteren op Radio Texel.

5 juli nadere informatie volgt

12 juli nadere informatie volgt

Collecte

Het eindbedrag van de gezamenlijke collecte in april voor Hospice Texel is € 905,—.

Alle gevers heel hartelijk bedankt!

De kosten voor het plaatselijk werk gaan door, uw bijdrage is welkom op de bankrekening van de kerk: NL23INGB0000585874. In de maand juni is er weer een gezamenlijk collecte doel van de drie protestantse kerken. Nu er veel mensen in financiële problemen komen door de coronacrisis, is er gekozen voor de Texelse Voedselbank. De stichting Broodnodig zorgt er wekelijks voor dat de deelnemers een verantwoord voedselpakket ontvangen, zodat ze in ieder geval drie gezonde warme maaltijden kunnen bereiden, alsook voldoende zuivelproducten, fruit en brood. Vanaf half mei zijn er 89 monden te voeden. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband: NL36 RABO 0362 5561 13 o.v.v. Collecte PKN/Voedselbank.

Vakantie ds. Anne Kooi

Graag laten wij u weten dat ds. Anne Kooi haar vakantie heeft van 22 juni tot en met 19 juli. Mocht u haar toch in die periode dringend moeten spreken neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden.

Van de kerkenraad

Het went maar niet, dat samenkomen zonder gemeente. Ook missen we het koffiedrinken na de dienst waarin we elkaar treffen, met elkaar meeleefden en gasten welkom konden heten. Toch zijn er ook zaken om dankbaar voor te zijn. Ik denk aan de technische mogelijkheden om internetdiensten te houden, de inzet van de 'vitalen' onder ons, het gebed van de thuiszitters, onze al lang niet meer nieuwe dominee die haar mannetje staat en steeds meer mensen leert kennen en ondersteunt, en natuurlijk de samenwerking met de andere kerken.

In de afgelopen maanden hebben we intensief samengewerkt met de Waddengemeente en de Protestantse Gemeente Den Burg. Ook in juni houden we gezamenlijke diensten. Er mogen dan volgens de RIVM-normen iets meer mensen in de kerk: 30 in totaal. Dat betekent dat er naast de ambtsdragers en anderen die een taak te vervullen hebben, nog plaats is voor zeven andere gemeenteleden van Waal-Koog-Den Hoorn. Dat is niet veel, maar meer dan het was. Om ervoor te zorgen dat we niemand terug naar huis hoeven te sturen, zullen we in juni mensen op uitnodiging toelaten. Wilt u graag weer een keer in Den Hoorn naar de kerk, stuur dan een mailtje naar scribawaalkooghoorn@gmail.com of laat het weten aan ds. Anne. Het koffiedrinken in De Hoeksteen vervalt nog.

Vanaf 1 juli mogen er meer mensen komen, maar met inachtneming van de 1,5 meter kan nog steeds niet iedereen die zou willen terecht. Komende weken vergadert de kerkenraad weer live en gaan we een plan maken voor de periode vanaf 1 juli. U wordt daar in de loop van juni per brief over geïnformeerd. Per 1 mei hebben we afscheid genomen van Jasper als scriba. We zijn hem zeer erkentelijk voor de interim-rol die hij in de afgelopen maanden wilde vervullen. Zijn ondersteuning heeft het inwerken van de nieuwe dominee en voorzitter vergemakkelijkt. Vanwege corona hebben we Jasper niet in een bijeenkomst kunnen danken. Wel hebben we dat schriftelijk gedaan en ondergetekend heeft hem een plant gebracht en met hem teruggeblikt. Jasper zal de komende tijd drie maanden in een klooster doorbrengen om te ervaren of het kloosterleven bij hem past. We wensen hem alle Goeds en danken hem voor zijn inzet in de afgelopen maanden. Met Pinksteren wapperde er een vlag op de protestantse kerken in alle dorpen en de RK-kerk in Den Burg. Deze vlag van 'Heilig vuur' werd beschikbaar gesteld door de Raad van Kerken. We danken Flip Breman voor het initiatief en de coördinatie van het geheel. Dat heilig vuur van de Geest van God dat zich niet laat inperken door (kerk)muren maar in ons hart en huis aanwezig wil zijn, die nabijheid wens ik u toe. In Christus verbonden, namens de kerkenraad, Fiet van Beek

Gasten en vrienden

Onze gemeente heeft veel vrienden. We merken dat als er vaste gasten weer op Texel zijn, zij de kerk bezoeken en zich bij ons voegen bij het koffiedrinken na de kerk. We kennen hun gezichten en namen, vaak ook meer, maar beschikken niet over hun gegevens. We hadden ook hen de afgelopen maanden graag een kaart ter bemoediging gestuurd. Afgelopen maanden merkten we dat er ook via internet vaste gasten en vrienden meekeken. In deze bijzondere omstandigheden willen we deze mensen graag uitnodigen om zich als vriend of gastlid bij ons aan te sluiten. Zo kunnen we de band die er al lang is, bevestigen. Mensen die elders in het land lid zijn van een PKN-gemeente kunnen vriend worden, mensen die lid zijn van een andere kerk kunnen zich als gastlid opgeven. We willen graag in contact komen en blijven met deze mensen. Het zou fijn zijn als we wat van hen horen via een van de gemeenteleden of rechtstreeks. Ook op deze manier zijn zij van harte welkom.

Kijkcijfers

Dat er mensen naar de internetdiensten kijken en meeluisteren op radio Texel weten we. Er wordt gereageerd bij de kerkenraadsleden en als er iets misgaat in de verbinding (dat is nu 2x gebeurd) wordt dat meteen opgemerkt. We weten dat we niet in het luchtledige een kerkdienst houden, maar dat er mensen zijn die meekijken, al dan niet met een kopje koffie thuis. Hoeveel mensen kijken er naar kerkdienstgemist.nl? Die vraag wordt ook geregeld

gesteld. Om u een indruk te geven: op 26 april keken 141 mensen live mee en 89 achteraf, op 3 mei keken er 121 mensen live en 76 achteraf en op 10 mei 132 meteen en 228 later.



"I wish it need not have happened in my time," said Frodo. "So do I," said Gandalf, "and so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us."

- J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

"Ik wou dat het in mijn tijd niet had hoeven gebeuren", zei Frodo. "Ik ook," zei Gandalf, "en dat geldt voor iedereen die zulke tijden meemaakt. Maar dat is niet aan hen om te beslissen. Het enige wat we moeten beslissen is wat we moeten doen met de tijd die ons wordt gegeven."

Inhoud:

Overdenking	1
Doopsgezinde Gemeente Texel	3
Protestantse gemeenten Texel	7
Protestantse gemeente Den Burg	9
Texel	13
Protestantse Waddengemeente Texel	15
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	19

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
 Protestantse gemeente Den Burg: Marjan Nicolay
 Protestantse Waddengemeente: Marian Krotje
 Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
 Predikanten: Hans Marseille
 Opmaak: Erik van der Spek
 Drukwerk: Gerrit van Strien
 Sponsoring: Ria van der Slikke
 De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
 Inleveren kopij voor 3 juli 17.00 uur.
 Niet gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl