

## **Inhoud Tessels kerkblad juli/augustus 2020**

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	3
Protestantse gemeenten Texel	7
Protestantse gemeente Den Burg	9
Protestantse Waddengemeente Texel	17
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	23
Algemeen	27

# Zingende Stilte

Het is nu weer druk op Texel. Het voorjaar was voor Texelaars bijzonder omdat het echt stil was. Iedereen moest thuisblijven. Hier was en bleef het stil. Je hoorde de stilte en vele Texelaars genoten ervan. Ik moest daarbij denken aan het psalmvers 'de stilte zingt U toe'. Psalm 65 begint met een gebed en eindigt met de blijdschap om een vruchtbaar land, een land van overvloed, door de regen in het voorjaar. Het vers: de stilte zingt U toe, mogen we echter niet zingen nu we weer naar de kerk mogen. Dat is voor sommigen van ons niet te accepteren. En dat is begrijpelijk. Hoe gaan we met die stilte om? De organist kan natuurlijk spelen, een voorzanger op 8 meter afstand zingen, wellicht kunnen we opnames van liederen laten horen. Zo zoeken we naar manieren om de stilte in te vullen en dus te verdrijven. Een uurlang spreken is natuurlijk wel erg lang en vermoeiend voor spreker en luisteraar. Een half uur woorden van gebed, schriftlezing en meditatie en een half uur stilte, zou dat kunnen? Mijn vraag is: waarom willen we eigenlijk de stilte invullen? Kan onze stilte God niet toezingen? Ons stil zijn niet genoeg zijn? Ik luister deze tijd als ik in de auto zit naar opnames van lessen van Thomas Merton uit 1965. Hij was een monnik, vredesactivist, geestelijk leraar van o.a. Henri Nouwen. Hij spreekt over heelheid. Hoe kun je 'heel' mens worden? Hoe 'vrij' mens? Je hoort hoe hij spreekt en hoe toehoorders reageren en lachen. Er wordt veel gelachen. Je hoort zijn krijtje op het bord tikken als hij iets opschrijft, je hoort de bel gaan als het uur voorbij is en het tijd is voor koffie en thee. Je hoort buiten een haan kraaien. Het is bijna niet voor te stellen dat deze communicatieve man, die zo geniet van het gesprek met anderen begin jaren 50, zich heeft afgezonderd en in een kluis is gaan zitten. Dat hij dus letterlijk

kluisenaar werd. Hij heeft hierover een boekje geschreven, dat nu voor het eerst is vertaald in het Nederlands. Het boekje heet 'Overdenkingen in eenzaamheid'. Mooi om eens in alle rust te lezen. Wat doet er echt toe? Wat is de zin van het leven, de zin in het leven? Toen ik een jongeman vroeg wat voor hem de zin van het leven is, zei hij: genieten. Toen ik zei dat ik hem niet echt een hedonist vind; hij is vooral matig en ijverig, dacht hij na. En hij vertelde van een geluuksmoment dat hem diep heeft geraakt. Hij woonde in Nijmegen en studeerde in Wageningen. Hij ging met de trein. Deze gaat van Nijmegen naar Arnhem, waar deze tien minuten stilstaat, om daarna weer verder te rijden. Hij zei: in de tien minuten op dat station in die trein, toen de zon opkwam en ik daar rustig zat, toen was ik volmaakt gelukkig. We hoeven en kunnen niet allemaal alle tijd nemen om te mediteren. Twintig minuten per dag schijnt al heel goed voor lichaam en geest te zijn. Zo'n moment stil zijn, je bewust worden van je gedachten, gevoelens, van hoe je lichaam voelt. Je richten op God die liefde is, rechtvaardigheid, die wijsheid geeft en moed en vertrouwen. Dit soort stille momenten kunnen je sterk maken in je lichaam en je geest. Het is nu weer druk op Texel.... met mensen die rust zoeken. Dat zij en dat wij die mogen vinden. Bewust of op een onbewaakt ogenblik. Maar wel zo dat de stilte je kan toezingen.

## **Psalm 65: 1**

De stilte zingt U toe o Here,  
In uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
Waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,  
Tot U komt al wat leeft,  
Tot U, o redder uit ellende,  
Die alle schuld vergeeft. (Willem Barnard)

# Texel

## Breikatoen gezocht

Voor het breien van de zwachtels voor de leprazending zijn we op zoek naar breikatoen, ongekleurd of wit. Er zijn weer heel veel zwachtels ingeleverd, maar de breikatoen is bijna op. Heeft u voor ons nog breikatoen liggen, dan kunt u dit geven aan Martha Kreeft, Jeanny van Groningen, Tiny Zuidewind of Anneloes Visman. We willen het ook komen halen, tel. 315670. Namens de interkerkelijke vrouwencontactgroep: Anneloes Visman

## Waterbron

Graag willen wij u op de hoogte houden, hoe alles is verlopen, na de oproep om hulp voor de waterbron in de streek Vaslui in Roemenië. Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep om te helpen en er is spontaan gegeven om de waterput te realiseren. Heel veel positieve reacties kregen wij te horen. Dit alles is hartverwarmend. Eerst laten wij u nog wat informatie horen van dominee Costel, die zich het lot van de bewoners heeft aangetrokken in de streek Vaslui, dat het armste gebied is in de Europese Unie. Onze kinderen werken in andere landen, omdat hier geen plek is om te werken; er is geen toekomst voor hen. De mensen, die hier wonen maken een moeilijke tijd door, zij hebben geen inkomen. De enigen met inkomen, zijn de gepensioneerden, die ontvangen € 150 per maand. En kinderen, die ontvangen € 18 - 20 per maand toelage. De meesten leven met sociale bijstand, € 20 Eur per persoon per maand, net genoeg om niet dood te gaan. In Roemenië wordt van het fruit en de groenten 80 procent geïmporteerd. En het ministerie van landbouw moedigt nieuwe kwekers aan om te telen. Ja, jullie moeten weten, dat er een conflict is in interesse tussen Roemeense politici, die niet willen dat wij produceren, maar arm zijn en gemakkelijk te controleren.



En er zijn verschillende ministeries, die willen wèl dat hun mensen produceren, omdat we voor landbouw een gunstig land

en gunstig klimaat hebben, om fruit en groenten te laten groeien. Dit is even wat achtergrondinformatie en wij zijn begonnen met de voorbereidingen voor de bron.

Toen wij bericht van jullie kregen, dat jullie geld zouden sturen, zodat wij de materialen konden gaan kopen, antwoordde ik in het Roemeens, vanwege zoveel emoties.... Moge God jullie zegenen voor al jullie inspanning. Vandaag zal ik zorg dragen voor alle voorbereidingen en materialen. En ik zal jullie op de hoogte houden en stuur jullie foto's.

Waarlijk wij danken jullie en degenen, die doneerden.

Natuurlijk heb ik de maatschappij gebeld en zojuist de winkel voor het materiaal.

Een kuil van 6 meter hebben wij nu gemaakt; dit is de plaats vanwaar de graaf-boormachine zal worden voorzien van water. Het moeilijkste is dat wij voor de boormachine verzekerd moeten zijn van het transport van water hier. Maar we huren een tank en vervoeren die met onze tractor. Om het water te vervoeren met de gehuurde tank, was het heel moeilijk om de tank volledig door onze tractor te trekken, daarom vroeg ik een andere tractor om hierbij te helpen.

Nu zijn we greppels aan het graven, om de goot, die we vorige week hebben gemaakt, van water te voorzien. Ik kocht apron, een zand met gravel, dat zal gestort worden rond de pijpen. De pijpen hebben we ook al. Als alles klaar is, laten we dat weten en we vergeten niet, om jullie te bedanken voor zoveel inspanning in ons en in ons werk. Spoedig zullen wij nu water hebben voor de kassen, maar ook voor de mensen in de omgeving en ook voor de dieren. God zegene jullie voor alle hulp, die jullie aan ons gegeven hebben.

ALLE EER IS AAN DE HEER!

De bron is klaar en we hebben genoeg water, alhoewel nu in het begin komt er veel zand mee, maar we hopen dat het binnenkort helder zal zijn. Zij hebben geboord tot 150 meter. En we vonden water op 140 meter. Nu hebben wij water voor de kassen, maar ook voor de mensen in de omgeving en voor de dieren.



We willen het water door de pijpen laten lopen naar enkele huizen en bij elkaar laten komen en dan zal alles heel goed zijn op het gebied van water. Dank jullie uit de grond van ons hart voor jullie bijdragen voor het water, maar ook voor al de hulp van de afgelopen tijd.

Zo heeft dominee Costel ons op de hoogte gehouden. En het is toch hartverwarmend, dat wij het vanaf Texel mogelijk mochten maken, om de waterbron te realiseren. Ontvang een hartelijke groet van alle vrijwilligers van de Stichting Hulp Oost Europa Texel.

Als u ons wilt blijven steunen om te helpen, is dat mogelijk door een bijdrage te storten op NL18RABO 03625 21 905 STICHTING HULP OOST EUROPA TEXEL ( ANBI )

# Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727  
Voorganger: ds. H.Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg  
e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl  
website : www.dgtextel.doopsgezind.nl  
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg  
Kamer van Koophandel 76034771

## Agenda

15 juli 10.00 uur Bijbelleesuur  
15 juli 10.00 uur Gollards  
19 juli 10.00 uur Dienst. Ds. D.J. van der Sluis  
22 juli 10.00 uur Bijbelleesuur  
26 juli 10.00 uur Dienst. Zr. Maaïke de Jong  
Extra collecte DG kerk Oosterend  
29 juli 10.00 uur Bijbelleesuur  
30 juli 20.00 uur Kerkenraad  
2 augustus 10.00 uur Dienst. Zr. Vickie v.d. Linde  
5 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur  
9 augustus 10.00 uur Dienst. Zr. Joke Bakker  
Extra collecte Inloophuis Almere  
12 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur  
16 augustus 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille  
19 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur  
23 augustus 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille  
Extra collecte Dopers Duin in Schoorl  
26 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur  
27 augustus 20.00 uur Kerkenraad  
30 augustus 10.00 uur Dienst. Br. Jan Willem Stenvers  
1 september 14.30 uur Oudere zusterkring  
2 september 10.00 uur Bijbelleesuur  
3 september 20.00 uur Broederkring  
6 september 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille  
9 september 10.00 uur Bijbelleesuur  
10 september 20.00 uur ledencommissie  
13 september 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille

## Kerkbloemen

Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, dan kunt u contact opnemen met br. Jaap Zuidewind, tel. 312360.

## Doopsgezinde Gemeente Texel

Corona-protocol op basis van protocol veilige samenkomsten in tijden van Covid-19 van de ADS

Houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand.  
Vooraf: mensen met klachten (ook lichte), hoesten, neusverkoudheid vragen wij om niet naar de kerk komen.

### Binnenkomst:

- Binnenkomst van de kerk via de hoofdingang in het Vermaningsglop
- Jassen e.d. meenemen naar binnen en over de eigen stoel hangen
- Gel en doekjes zijn aanwezig om te ontsmetten



- Bij binnenkomst wordt gevraagd naar verkoudheidsklachten
- Er wordt een lijst bijgehouden per dienst van alle bezoekers. Bij vaste bezoekers wordt er alleen de naam genoteerd, bij gasten ook adres en telefoonnummer. De lijsten worden minimaal 4 weken bewaard.
- Liedboeken en Bijbels liggen klaar op een tafel en mogen zelf gepakt worden. Er liggen vochtige doekjes om de boekjes te ontsmetten.
- Een kerkenraadslid geeft aan waar gezeten mag worden. Leden van eenzelfde gezin mogen naast elkaar zitten.

### Tijdens de dienst:

- De voorzitter en de predikant geven elkaar geen hand bij aanvang van de dienst, maar een hoofdknikje
- Microfoons en lessenaar worden gereinigd na gebruik

- Zingen/ neuriën tijdens de dienst is NIET toegestaan. De organist zal één couplet van een lied spelen.
- Extra collecte tijdens de dienst met de 'lange stokken' om de 1,5 meter in acht te nemen. Raak de collectezak niet aan bij het inzamelen der gaven
- Collecte voor de eigen gemeente na afloop van de dienst kan door het doneren in de zakken die klaar staan bij de uitgang



#### Na afloop:

- Verlaat de kerk via de uitgang bij de aula
- Hier staan de zakken voor de collecte voor de eigen kerk. Raak de zak niet aan.
- Liedboeken en Bijbels op de daarvoor gereed staande plaats leggen.
- De predikant schudt geen handen met de kerkgangers
- Er staan tafeltjes in de kerk met kopjes en een thermoskan. Per tafeltje is er één persoon aangewezen om koffie in te schenken, melk, suiker en koek te verstrekken. Pak zelf uw ingeschonken kopje met in acht neming van de 1,5 meter.



#### Toiletbezoek:

- Het is mogelijk het toilet te bezoeken. Bij de keuken zijn 2 toiletten, bij de aula 1. Na gebruik van het toilet zelf de deurknop, bril,

lichtknopje, wc-rolhouder e.d. reinigen met de materialen die klaar staan



#### Vooruitblik: door Hans Marseille

Heb ik al gezegd dat ik u graag zie? Opeens zijn er allemaal nieuwe omgangsregels. Zoals de afstand die je tot elkaar moet bewaren, de looproutes die je moet volgen, de manier waarop je moet hoesten, niet in je hand maar in je elleboog en dat je bij binnenkomst je naam moet opschrijven. In de kerk hebben we bovendien extra regels. We willen een veilige omgeving voor elkaar scheppen. Daarom mogen we niet meer zingen, daarom gaan we ver uit elkaar zitten en moeten we op elkaar wachten voordat we een kopje koffie kunnen nemen. We moeten ons steeds de vraag stellen of we anderen niet in gevaar brengen. Stel je voor dat we verkouden zijn; dan moeten we thuis blijven!

Bij al die nieuwe regels, aandachtspunten en vragen zou je bijna vergeten waar het ons om begonnen is: Wij zoeken elkaar op omdat wij elkaar graag zien. Wij zijn elkaars vraag en antwoord. De mensen met wie wij samen komen, bevestigen ons in wie wij zijn. Maar Ze vertellen ons ook dat wij niet alleen zijn; in de ontmoeting bieden zij ook altijd een alternatief voor wie wij zijn.

Hoe dat bij mijn geloof hoort zal ik uitleggen: Elke zondagochtend spreek ik de beginzin uit dat onze kracht komt van God die hemel én aarde maakt. Het zijn woorden uit de bijbel die zeggen dat de aarde niet alleen is. In die bijbelzin wordt de aarde met de hemel verbonden. Dat wil zeggen: De aarde is niet alleen, ze kan nog beter dankzij de combinatie met de hemel.

Met andere woorden, wanneer je om je heen kijkt en je bent teleurgesteld over alles wat je ziet, dan hoef je niet te denken dat het nu eenmaal zo is en dat het altijd wel zo zal blijven.

Nee, het eerste Bijbelverhaal vertelt ons dat hemel én aarde geschapen zijn. Dat staat voorop: dat de mens niet in z'n eentje verloren gaat. Daar is het God om begonnen

Heb ik al gezegd dat ik u graag zie? Je zou het bijna vergeten, maar 'samenzijn' is het doel van al die nieuwe regels. Wij hopen op een veilige en uitnodigende omgeving. Wij zijn elkaar gegeven.

**Afwezigheid in de vakantie** Hans Marseille  
Door de Coronatijd zijn onze vakantieplannen iets veranderd en zullen we veel meer vakantiedagen op Texel zijn. Toch gaan we dit jaar ook twee keer een week weg en ben ik dus langere tijd niet beschikbaar voor een begrafenisdienst. Een begrafenisdienst voorbereiden en leiden is nu eenmaal niet een eendaagse klus.

Vanaf woensdag 15 juli tot en met Woensdag 29 juli ben ik niet beschikbaar voor een begrafenisdienst. Dat komt omdat we in de week van maandag 20 juli niet op Texel aanwezig ben. Om die korte vakantie mogelijk te maken moet ik een paar dagen van tevoren bijrekenen en een paar dagen erna.

In augustus ben ik ook nog een week weg en dus niet beschikbaar voor het uitvoeren van een begrafenisdienst. Op dezelfde manier als hierboven reken ik van woensdag 5 augustus tot en met zaterdag 15 augustus. Zondag 16 augustus is weer de eerste dienst waarin ik voorga.

In alle voorkomende gevallen kunt u altijd contact opnemen met de leden van de kerkenraad.



### **Bijbelleesuur**

Op woensdag 1 juli mochten we weer met elkaar Bijbellezen in de koffiekamer. We begonnen waar we maanden geleden plotseling gestopt waren. En het kwam heel mooi uit want we lazen de profetie van Sefanja. Hij belooft dat de mensen terug zullen keren. Even was het als of het over onszelf ging. Wij waren immers ook teruggekeerd. De koffie smaakte ons als vanouds, en het borstbeeld van Menno Simons keek zwijgzaam voor zich uit als altijd. Alles was weer als vroeger, maar alles was ook een beetje anders. We zaten verder uit elkaar en we misten vertrouwde gezichten. En niet van iedereen wisten we hoe het met hen ging. Dat geeft een dubbel gevoel.

Ook de omgang met het coronavirus levert twee verschillende houdingen op. Aan de ene kant de bereidheid en de verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen de gezondheid van alle mensen zo goed mogelijk te waarborgen. Tegelijkertijd willen wij niet verslaafd raken aan het Corona.

Je ziet die twee houdingen ook terug in de maatschappij. Mensen met vitale beroepen die een grote verantwoordelijkheid dragen en op applaus

kunnen rekenen. Maar ook mensen die het gevoel hebben dat ze door alle regeltjes klein worden gehouden. Regels die soms zomaar veranderd worden door mensen die de baas spelen en de lakens uitdelen. Regels die achteraf niet nodig bleken.

Dezelfde twee kanten zie je terug in onze gemeente. Mensen die meedenken en zich aanpassen om het virus geen kans te geven. Maar ook mensen die vinden dat onze dienst op zondag geen Coronadienst moet worden. 'Meer dan een gevaarlijk virus is covid-19 niet'.

Opeens wist ik het: op de zolder van onze Pastorie staat nog een etalagepop. Ik haalde hem naar beneden, gaf een meetlint van 150 cm in zijn hand. Ik zette hem in de hoek van de koffiekamer. Daar staat Cor nu, onder het wakend oog van Menno. Als iedereen hem gezien heeft verbannen we Cor weer naar zolder.

### **De Gollards**

Na vier maanden, hopen wij elkaar weer een keer te ontmoeten in de Gollards. Natuurlijk op gepaste afstand en zonder het zingen van ons openings- en slotlied. Maar gelukkig zijn er genoeg activiteiten waarmee we zo'n uur tot een geslaagd ontmoetingsmoment maken. We luisteren graag naar gouden ouwen, of doen een muzikale quiz bijvoorbeeld.

In overleg met de coördinator van Omring zoeken we op woensdag 15 juli een beschikbare tijd en plaats voor onze thema bijeenkomst. Op dit moment worden er twee geschikte tijden in onderhandelingen besproken. Of in de ochtend van 15 juli om 10 uur, óf in de middag van 15 juli beginnend om half drie. Voor ons komt de ochtend natuurlijk het beste uit omdat we dat gewend zijn, maar omdat de carroussel tegenwoordig ook door het personeel gebruikt wordt tijdens hun pauzes, wordt er even overlegd wanneer die ruimte op woensdag 15 juli beschikbaar is. Hier alvast een eerste vraag van de quiz: Van wie is dit gedichtje? Wie het weet mag het zeggen:  
*"Tijd zal het leren, het getij zal zich keren,  
Tijd zou me helen, zou me genezen,  
Tijd zou een vriend zijn voor mij....."*

### **Oudere zusterkring** door Hans Marseille

Na maanden vrijwillige quarantaine, komen we als kring weer samen. Thuiszitten; hoe heerlijk kan dat zijn? Soms maakte het ons niet uit, soms werden we er humeurig van. We hebben het in elk geval overleefd, maar het is niet zo dat we er trots op zijn. We voelen ons niet de Karantène Koningin of zo. Nee dan kennen we wel andere mensen die wij grenzeloos bewonderen. Wat te denken van de Duitse vluchtelingenfamilie Frank uit Frankfurt am Main? Daar durven wij onszelf niet mee te vergelijken.

Voor de 8 onderduikers in Het Achterhuis waren boeken vanzelfsprekend van enorm belang. Zij vormden zoals Anne in haar dagboek schrijft naast leren en de radio, de enige afleiding. Iedere zaterdag

brengt Miep vijf bibliotheekboeken mee. Anne kijkt dan ook reikhalzend uit naar die zaterdagen omdat dan de boeken komen. Anne was dol op lezen en op boeken. Ze hield een kasboek bij waarin ze alle mooie zinnen opschreef die ze gelezen had. Ze noemde dat schrift het mooie zinnenboek. Maar het zijn niet alleen gevleugelde woorden of mooie zinnen die ze overschreef maar vaak zijn het hele bladzijden van boeken die ze gelezen had . 13 maanden lang heeft ze 43 bladzijden in het mooie zinnenboek geschreven. De meeste citaten in het Nederlands, een paar citaten in het Duits en één keer een Engels citaat. Waar ze uit heeft overgeschreven staat er meestal bij. Gelukkig maar, want het zijn niet allemaal werken uit de wereldliteratuur de ze las maar meestal hele gewone boeken uit de Nederlandse bibliotheek. De Nederlandse schrijvers van belang zijn Multatuli, de middeleeuwer Jacob van Maerlant, een vertaling van Utopia van Thomas More en een boek over de jeugd van Florence Nightingale. Verder en geromantiseerde biografie van Galileo, Paul Rubens en Frans Liszt door een Hongaarse schrijver. En niet te vergeten The Voice Forsyte Saga van de Nobelprijswinnaar John Galsworthy, een heerlijk boek alleen al omdat het zo verschrikkelijk dik is. Tenslotte nog een citaat van Goethe dat ze overschreef in haar mooie zinnenboek Het is het de bekende versregel uit het lied van Klärchen: Von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. ( van hemelhoog juichend tot ten dode toe bedroefd ) Deze regels had ze ook in haar dagboek aangehaald om haar wisselende stemmingen in Het Achterhuis mee weer te geven. Wij kunnen ons daar iets bij voorstellen.

## Nieuwe vondsten oudste Doperse geschiedenis

(2) door Maarten 't Hart

Den Burg, lokatie Elemert, tussen Winnubst en Moerbeek

De plaats van de **Vlaamse Vermaning** (oudste vermelding **26 juni 1623**) van Den Burg is niet, zoals aangegeven door wijlen Cor Reij (HV 44, 1997) op de lokatie van de ING-bank, net naast Tussen de Banken, bibliotheek van de Historische Vereniging, maar precies op de plaats waar nu de Elemert op de Groeneplaats uitkomt (KI&KI). Twee kamers annex voor Doopsgezinde weduwen, bevonden zich op de lokatie Winnubst. Eerst bekende voorganger was Sijmon Fijtsz, die in zijn jonge jaren ook actief was aan de overkant en waarvan twee martelaarsverhalen zijn opgenomen in de Martelaarsspiegel. Teruggekeerd op Texel woonde hij aan de huidige Molendwarsstraat. Hij moet zijn overleden tussen 26 juni 1623 en 13 december 1624. Diaken Gerrit Jansz Voller verkoopt op 26 juni 1623 land + een deel van de waterkoog waar zijn volmolen staat. Hij bedingt dat de leraar Sijmon Fijtsz jaarlijks een deel van de visvangst blijft krijgen. Dan leeft Sijmon Fijtsz dus nog. Op 13 december 1624 maakt Marijngen Hillebrantsdr een testament, waarin zij haar belofte aan haar man handhaaft en haar gemeente, waar leraren van zijn Jan Cornelis Laeckencoper en Jan Dirxsz opte Oude Zijt, een perceel land in Barga vermaakt Zij moeten de nieuwe leraren zijn van de Vlaamse gemeente en zijn gekozen na het overlijden van Sijmon Fijtsz. Eerder nam ik aan dat zij behoorden tot de Waterlandse Vermaning van Den Burg. Daarover later meer.

De leden van deze Vermaning werden in akten vaak aangeduid als *het Sijmon Fijtsz-volk*. De eerste keer dat duidelijk wordt aangegeven dat het om Vlamingen gaat, vinden we in een testament van 8

Mei 1630 van Trijn Pillesdr, weduwe van zaliger Sijmon Fijtsz Vresende, waarin zij legateert aan *den armen haerder gemeente die men Sijmon Fijtsz volck off de **Vlaminghen** noemt*.  
Wordt vervolgd.



# Protestantse Gemeenten Texel

## Beste gemeenteleden,

De afgelopen maanden hebben we allen in een onzekere tijd geleefd. Corona is ingrijpend geweest voor het maatschappelijk leven en voor mensen persoonlijk. Vooral de eerste maanden waren we teruggeworpen op onze eigen omgeving en kon er ineens heel veel niet meer. Dat gold ook voor de zondagse kerkdienst. Dankbaar hebben we de afgelopen periode gebruik mogen maken van het Hoornder kerkje. Online zijn er 16 diensten vanuit deze mooie kerk uitgezonden door Radio Texel en waren te volgen op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl). Hartelijk dank namens de PKN Gemeente Den Burg en de PKN Waddengemeente voor de, steeds weer, gastvrije ontvangst door de kerkenraad Waal, Koog, Den Hoorn. Ondanks het gemis van fysieke kerkdiensten in de eigen dorpen bracht deze oplossing ook weer een gevoel van verbondenheid. Nogmaals dank.

Door het versoepelen van de maatregelen door de overheid zullen er vanaf zondag 5 juli weer kerkdiensten zijn in de andere dorpen, echter wel onder de nodige voorwaarden, zoals de anderhalve meter maatregel. Afhankelijk van de mogelijkheden van de kerkgebouwen is dat wel passen en meten. Belangrijk is dat we hier verstandig mee omgaan, zowel voor de gemeenteleden als de gasten. De drie PKN gemeenten op Texel hebben veel gemeen. Dat hebben we de afgelopen maanden nog eens te meer ervaren en een extra reden om samen te zoeken naar verdere vormen van samenwerking. Overigens gebeurt er al veel, zoals het Texels diaconaal werkverband, de Raad van Kerken en ook een gezamenlijk predikantenrooster. Het zijn samenwerkingen vanuit de overtuiging dat je samen sterker staat. Investeren in deze samenwerking is dus vooral investeren in de toekomst van onze kerken op Texel. Na de zomer willen we graag hierover doordenken met de drie kerkenraden.



Namens de kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Waal-Koog-Den Hoorn, Den Burg en Prot. Waddengemeente, voorzitters Jan Vonk, Fiet van Beek en Dirk de Lugt, en predikanten ds. Anne Kooi, ds. Wikke Huizing en ds. Kees de Jong.



**Predikant** (maandag vrij): ds. *Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 365850, email [wikke.huizing@outlook.com](mailto:wikke.huizing@outlook.com)  
**Scriba**: mevr. *M.J.Y. Nicolay*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, tel 0222-316686, email [scriba.pkn.denburg@texel.com](mailto:scriba.pkn.denburg@texel.com). Tevens redacteur kerkblad Protestantse gem. Den Burg.  
**Voorzitter kerkenraad**: dhr. *J. Vonk*, Vloedlijn 14, 1791 HH Den Burg, tel 0222-315417, email [janvonk54@gmail.com](mailto:janvonk54@gmail.com).  
**College van Kerkrentmeesters**: penningmeester: dhr. *D. Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email [d.kooiker@hccnet.nl](mailto:d.kooiker@hccnet.nl)  
 Bankrekeningnummers:  
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. [NL18RABO 03625.12302](#);  
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. [NL62RABO 01220.41720](#)  
**College van Diakenen** rekeningnr. [NL50RABO0137195761](#).  
 Gebouwen: "De Schakel" en "De Burght": 0222-365933. Voor reserveringen van "De Schakel" kunt u zich melden bij mevr. *M. Huizinga*, tel 0222-314222 / 0616935862.  
 Gebouw "De Poort": 0222-365932.  
 Kerkhof: dhr. *Gijs Bouw* 0614315253 [gijs.bouw@kpnmail.nl](mailto:gijs.bouw@kpnmail.nl)  
 Website [www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg](http://www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg)

## Kerkdiensten

Zondag 19 juli 2020 Kerkgebouw De Burght <b>Aanmelden vrijdag 17 juli</b> tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600 of <a href="mailto:maryveltkamp@texel.com">maryveltkamp@texel.com</a>	9.30 uur	Ds. M.C. Aten uit Den Haag Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Voedselbank, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Aanpassingen De Burght Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 26 juli 2020 Kerkgebouw De Burght <b>Aanmelden vrijdag 24 juli</b> tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600 of <a href="mailto:maryveltkamp@texel.com">maryveltkamp@texel.com</a>	9.30 uur	Ds. C. Corporaal uit Bolsward Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 <sup>e</sup> Binnenlands Diaconaat, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Jeugdwerk JOP Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 2 augustus 2020 Kerkgebouw De Burght <b>Aanmelden vrijdag 31 juli</b> tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600 of <a href="mailto:maryveltkamp@texel.com">maryveltkamp@texel.com</a>	9.30 uur	Ds. M.J.G. Roepers uit Loppersum Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Eilandelijk Diaconaal Project, 2 <sup>e</sup> Zomerkerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 9 augustus 2020 Kerkgebouw De Burght <b>Aanmelden vrijdag 7 augustus</b> tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600 of <a href="mailto:maryveltkamp@texel.com">maryveltkamp@texel.com</a>	9.30 uur	Da. T. de Ruijter uit Dronten Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Aanpassingen De Burght Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 16 augustus 2020 Kerkgebouw De Burght <b>Aanmelden vrijdag 14 augustus</b> tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600 of <a href="mailto:maryveltkamp@texel.com">maryveltkamp@texel.com</a>	9.30 uur	Ds.W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Kerk in Actie Rwanda, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 23 augustus 2020 Kerkgebouw De Burght <b>Aanmelden vrijdag 21 augustus</b> tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600 of <a href="mailto:maryveltkamp@texel.com">maryveltkamp@texel.com</a>	9.30 uur	Ds. H. Wilmink uit Wezep Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 30 augustus 2020 Kerkgebouw De Poort <b>Aanmelden vrijdag 28 augustus</b> tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600 of <a href="mailto:maryveltkamp@texel.com">maryveltkamp@texel.com</a>	9.30 uur	Ds. L. van den Broeke uit Kampen Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Stichting Hulp Oost Europa, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp

Zondag 6 september 2020 Kerkgebouw De Poort <b>Laatste dienst vanuit De Poort</b> <b>Aanmelden vrijdag 4 september</b> tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600 of maryveltkamp@texel.com	9.30 uur	Ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Voedselbank, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Aanpassingen De Burght Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 13 september 2020 Kerkgebouw De Burght <b>Aanmelden vrijdag 11 september</b> tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600 of maryveltkamp@texel.com	9.30 uur	Ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 <sup>e</sup> Kerk en Minima, 2 <sup>e</sup> Kerk, uitgang Bloemengroet Zondagsbrief: Joke Vlaming

**Vanaf zondag 12 juli is het reserveren voor de dienst niet meer nodig! Bezoekers worden wel geregistreerd. Er is ruimte voor maximaal 60 kerkgangers.**

## Agenda

Woensdag 5 augustus	19.30 uur	Vergadering Moderamen in De Poort
Vrijdag 7 augustus	09.30 uur	Ouderlingenberaad in de Poort
Vrijdag 28 augustus	Voor 17.00 uur	Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay

## Van de predikant

Klaag-post We zijn geen gemeente van klagers. Of geen gemeente van brieven-schrijvers, dat kan ook. Mijn oproep in het vorige Kerkblad om de last van de coronamaatregelen van u af te schrijven en te delen, heeft welgeteld twee briefjes opgeleverd; twee ouderlingen hebben reacties opgeschreven die ze over de telefoon hoorden. In plaats van er een klaagboekje van te maken, schrijf ik ze hier voor u op.

*- Ik ben ontzet dat er zoveel mensen dicht bij elkaar demonstreren. Straks komt er weer een piek in het aantal besmettingen. De zorgmedewerkers hebben alles nog niet verwerkt, zelfs nog niet kunnen uitrusten!*

*- De wanhoop die je voelt omdat je je oude moeder niet mag bezoeken en het verdriet en de moedeloosheid die je bij haar ziet.*

*- Je mag wel klagen over jezelf maar niet mopperen op een ander.*

*- Hoe lang nog.....*

*- In de zorg: ouderen takelen af, worden bijv. op de wc gezet en dan loopt het personeel weg. Niets wordt in de kamer opgeruimd.*

*- We klagen uit weelde.*

*- Niet klagen maar dragen en bidden om kracht.*

*- Ik moest mijn pincode afgeven, na 10 x contactloos betalen, aan degene die boodschappen voor me doet.*

U heeft vast af en toe tegen elkaar, familie of burens geklaagd en dan, het hart gelucht, de draad weer opgepakt. Zo verging het mezelf althans. Even zeuren ...en weer door. Besefend dat het allemaal veel erger kan. Bij ontmoetingen hoorde ik regelmatig dat we blij zijn op Texel te wonen, waar we tenminste naar buiten kunnen. Daar hebben we veel gebruik van gemaakt en van de rust op het eiland genoten. Toch moeten we niet vergeten dat ook mensen in onze gemeente het zwaar hebben gehad, of nóg hebben. Niet naar je geliefden toe kunnen of hen ontvangen, juist ook in geval van ziekte of moeite, gaat je niet in de koude kleren zitten.



Veel activiteiten en dus momenten van even bijpraten, het leven delen, zijn weggefallen. We zijn veel meer op onszelf teruggeworpen en dat kan eenzaam zijn. Wat mij betreft zijn we, nu de maatregelen versoepeld zijn en de besmettingen afnemen, toe aan de volgende fase; die van de re-integratie. Dat betekent dat we ons instellen op een tijd waarin we beseffen dat het virus niet weg is maar waarin de angst ons niet meer zo beheerst. We passen ons aan, en we zoeken elkaar weer op, met verstand. Laten we hopen dat dit voldoende is om geen 'tweede golf' te hoeven beleven. En nog steeds geldt, in de woorden van Paulus: "Hoedt moed, heb lief!"

Ds. Wikke Huizing

## Vakantie predikant

Deze zomer heb ik vier weken vakantie. Van **18 juli tot en met 15 augustus** zijn we weg (en af en toe thuis). In de planning staan zowel kamperen met z'n tweeën als een week in Berlijn met het gezin.

In de genoemde weken vervangen collega's Anne Kooi en Kees de Jong. Wendt u zich, in voorkomende gevallen, tot de kerkenraad.

Ds. Wikke Huizing

## Van de Ouderlingen

Afscheid. Deze maand namen we afscheid van Hannie van Noort als ouderling. In verband met de ernstige ziekte van haar dochter Corinne is ze voor langere tijd niet in staat haar taak als ouderling te

vervullen. Dat drukt teveel op haar en die druk moet er nu niet zijn. We begrijpen dat helemaal en leven mee met haar en Govert, in deze moeilijke tijd. Hannie ontving veel dank voor alles wat ze gedaan heeft. Froukje had een passend cadeautje gemaakt, vergezeld van bloemen. Voorlopig neemt Mieke Druif de zorg voor Wijk 3 op zich.

Privacy-wetgeving. Er zijn nog steeds vele gemeenteleden die de privacy-verklaring niet hebben getekend. Dat stelt het bestuur van de gemeente voor problemen. In het Kerkblad mogen we bijvoorbeeld geen namen noemen van mensen, als die niet expliciet toestemming hebben gegeven. Nu publiceren we geen namen op de website, dat scheelt, maar er hoeft maar iemand vervelend te gaan doen en we hebben een probleem. De komende maanden zal door de wijkteams het formulier nogmaals langsgebracht worden. U kunt hen om uitleg vragen. We hopen dat we uiteindelijk van iedereen een verklaring zullen ontvangen.



## In Memoriam Roma De Jong- Van Kooten.

Op 10 juni overleed, geheel onverwacht, Roma de Jong- van Kooten. De gevolgen van een hersenbloeding die haar trof, waren te groot. Roma is 63 jaar geworden en laat twee zoons (Ruben en Tommie), twee schoondochters en vier kleinkinderen achter. De afscheidsdienst op 15 juni in De Poort was vanwege de corona-maatregelen in kleine kring. Schoondochter Dieuwertje sprak namens de kinderen, nichtje Tessa vertelde roerend over haar tante. Na de dienst stonden buiten bij de kerk én het kerkhof vele mensen langs de weg om Roma uitgeleide te doen. De dienst is niet na te luisteren op internet. Daarom volgt hier de overdenking die ds. Huizing hield in de dienst. Er werden twee teksten gelezen: Romeinen 12: 9-18, dat vaak gelezen werd aan het einde van de dienst, als opdracht voor de nieuwe week, en de tekst van een lied dat veel door The Messengers is gezongen, het koor waar Roma jarenlang lid van was. Die tekst luidt als volgt:  
*On that resurrection mornin' when all the dead in Christ shall rise;  
praise the Lord, I'll have a new life.  
Sown in weakness, raised in power, ready to live in paradise;  
praise the Lord, I'll have a new life.  
I'll have a new home of life eternal where the redeemed of God shall stand;  
no more pain , there'll be no more strife.  
Yes , raised in the likeness of my Saviour,  
ready to live in paradise;  
praise the Lord, I'll have a new life.*

De overdenking: Met het lezen van de twee teksten, uit de brief van Paulus en van het lied, wil ik graag twee aspecten van geloven laten klinken en die in verband brengen met Roma.

De brief van Paulus laat een blijmoedige opdracht klinken. Met het geven van aanwijzingen tot een levenshouding, geeft hij de gemeenteleden in Rome een richting aan. Dat doet hij ter bemoediging. "Wees dit of dat, doe dit of dat....en dan vormen jullie waardig het lichaam van Christus op aarde. Dan zal het jullie goed gaan binnen de gemeente. Dan komt iedereen tot zijn/haar recht".

Het was in die tijd tamelijk radicaal, wat hij zegt. Zo leefden mensen over het algemeen niet samen. De tweede tekst gaat over aanvaarding en rust. Er zal een moment zijn, zegt de gospel-zanger, dat het leven nieuw zal worden bij God. On that resurrection morning (de ochtend van de opstanding)...en dan zal je een nieuw lichaam krijgen. Hoe dat eruit zal zien....geen idee...maar het zal nieuw en zonder pijn en moeite zijn. Daar zit belofte en verlangen in.

Blijmoedige opdracht en verlangen....beiden behoorden tot het leven van Roma.

De opdracht die Roma hier vaak gehoord heeft pakte ze op haar manier op: vol energie en optimisme. Hoe graag wilde ze het goede doen....daar deed ze zo oprecht haar best voor! Enkel goede bedoelingen en ik kan me niet heugen dat ze ooit kwaad sprak over wie dan ook. Niet dan zonder begrip en nuance. Niet uit op conflict, hoewel ze het heus wel eens moeilijk had met deze of gene. Of reden tot teleurstelling.

Maar zelden kwaadheid. Liever maakte ze het leven mooi: in het verzorgen van zichzelf, van anderen/jullie, iedereen die maar in haar nabijheid was eigenlijk, leuke dingen doen met de kleinkinderen, spelen. Iemand zei: ze was heel meisjesachtig, altijd gebleven.

Vol overgave kon ze zich storten in iets nieuws: een nieuwe relatie....en dan gaf ze zich helemaal. Roma had de gave van zich helemaal geven. Dat maakte haar geliefd.

Daarnaast was de opdracht om het goede te doen, goed te doen, ook een last. Want wanneer is het nu echt goed? In wiens ogen? En is het ooit genoeg , voor....erkenning? Waardering? En als er iets verkeerd gaat, zoals in ieders leven ...dan is het ook zomaar 'mijn schuld'!

Roma is ook behept met een (gereformeerd?) sterk schuldbesef. Te sterk, het zat haar in de weg, het maakte haar onrustig. Was ze wel goed genoeg? Ze had angst om geoordeeld te worden.

"Ja"!! Kon je haar toeroepen "ja, Roma, niemand is perfect en dat wist Paulus, dat weet God, maar je bent goed genoeg, je mag er zijn, wees niet bang! " Maar je kon zeggen wat je wilde...ze durfde er bijna niet in te geloven. Dat wilde ze wel....het was een groot verlangen, maar ze durfde bijna niet. De dubbelzinnige relatie met haar moeder, van wie ze aan ene kant genegenheid en anderzijds felle kritiek ontving, maakte het ook niet makkelijk. Haar grote inzet, haar doenerigheid, haar overgave, het was, naast blijmoedige invulling van een opdracht

,ook een vlucht. Ze kon zich erin verliezen en het leidde af van moeilijkheden, verdoofde die, van pijn, lichamelijk maar ook mentaal, van haar innerlijke onrust. Als je bezig blijft, als je altijd geluid om je heen hebt, ik denk aan de radio die altijd aanstond, dan hoef je de stilte en alles wat daarin op je afkomt, aan reflectie/angst niet aan te gaan.

Heel open kon ze zijn over alles wat ze voelde en beleefde, tot in detail, en dan liet ze je veel van zichzelf zien, maar ook daarin overheerste de drukte. Veel huilen, veel lachen. Er was geen rust.

En daar verlangde ze juist zo naar, denk ik. Wat je niet hebt, kunt vinden, daar ga je naar op zoek. Roma was altijd zoekend. Naar mensen maar ook heel spiritueel: alles wat haar maar kon helpen. Alternatieve geneeswijzen voor haar kwalen, mensen met een bepaalde visie op het leven, ze ging het gretig aan. En dan was ze op het naïeve af goedgelovig.

Veel van haar gereformeerde opvoeding liet ze los, zoals zovelen, en zo kon haar spiritualiteit alle kanten opvliegen. Maar steeds kwam ze, ook door het zingen in het koor, terug bij traditionele voorstellingen zoals die in het lied. Die kunnen steeds nieuwe waarde krijgen.

Een nieuw lichaam zonder pijn, wat zou dat mooi zijn.

Het lied hoort tot de zgn. 'homecoming songs'; oorspronkelijk liederen van slaven, van mensen die gediscrimineerd worden, ontrechten. Het stamt uit 1941. "Eens zal alles anders zijn, alles wordt nieuw, als we bij God thuis zijn gekomen". Dat is het idee. Nu weten wij niets over de dood en daarna. En Roma wist ook zelf; ik hoor in dít leven thuis, bij jullie, met jullie, met ons. Sterke verbondenheid. Haar dood is het gevolg van een ongeluk, daar zit geen wil van wie dan ook achter, zo geloof ik, ook niet van God (die gaat over onrecht en ongerechtigheid) maar ik geloof wél, net als haar medegelovigen, dat het ongeluk dat ons treft, God niet ontgaat. Hij is erbij, voelt de pijn, houdt ons vast en is een bodem onder ons bestaan, óók als we over de grens van de dood heen gaan. Hij laat ons nooit los. Om dan bij Hem, de eeuwige, 'thuis' te komen. Tweede thuis, zeg maar, of hemelse thuis, hoe je het ook wilt noemen. Het lied zingt, heel positief, van volledige aanvaarding, herstel van wat is stuk gegaan, heling van pijn. En dat je daar door overgave, nu al deel aan kunt hebben. De melodie is dan ook heel opwekkend. Geeft hoop!

Van zoiets zingen gaf Roma een moment van geluk, denk ik. Uitzicht, kracht. Hield ze zich aan vast. Had ze nodig. Met haar levenslust kon ze de opdrachten in het leven aan, en af en toe wist ze zich geliefd en aanvaard.

Zo, en op nog veel andere manieren heeft Roma haar leven geleefd. En ze was nog veel meer dan wat we hier kunnen zeggen. Dat deze levenslustige, lieve, tegenstrijdige vrouw er niet meer is, is onvoorstelbaar en wordt een groot gemis. Laten we dan hopen en erop vertrouwen dat Roma in het licht van de Eeuwige is opgenomen; een spiritueel thuis van rust en heling.

Moge die gedachte ons tot troost zijn in de tijd die

komt. En moge de herinnering aan Roma de Jong-van Kooten ons allen tot zegen zijn. Amen.

Ds. Wikke Huizing

### **Pastoraat**

Er zijn vele mensen aan wie gedacht wordt. Hetzij omdat ze ziek of herstellend zijn of in de familie moeilijke tijden doormaken. We noemen hier nu geen namen maar wensen iedereen de kracht van de Eeuwige toe en de liefde van naasten.

Ds. Wikke Huizing

### **Van de kerkenraad**

Op 18 juni kwamen we weer bij elkaar. Dit na maanden afwezigheid vanwege de coronacrisis. Het moderamen en de kerkrentmeesters hadden al een paar keer via de video met elkaar vergaderd (iedereen in zijn eigen huis) en de ouderlingen waren al een keer in levende lijve bij elkaar geweest. De kerkenraadsvergadering was in De Burght, om zo de 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen garanderen. Veel van hetgeen tijdens de kerkenraad is besproken, treft u hieronder onder aparte kopjes aan. De jaarrekeningen van de Diaconie en Kerkrentmeesters waren al wel akkoord bevonden, maar werden tijdens deze kerkenraadsvergadering met de benodigde handtekeningen formeel goedgekeurd.

Het was fijn weer bij elkaar te kunnen zijn.

Namens de kerkenraad, Mary Veltkamp en Marjan Nicolay

### **Bedankt**

Iedereen van harte bedankt voor de mooie kaarten en de steun die wij hebben ervaren na het overlijden van onze kleindochter Ilona  
Tiny en Dirk Lap

### **Bedankt**

Bedankt voor alle lieve en spontane attenties in de vorm van kaarten, bloemen en telefoontjes. Het sterkt mij/ons in deze ziekte periode dat er aan mij en Marjan wordt gedacht. Een kaartje bijvoorbeeld vergroot de wereld, nu die wel heel klein is geworden.

Vrony Mosk - Nicolay

### **Bloemengroet.**

Nu we weer met onze eigen gemeente diensten mogen houden, heeft de diaconie gemeend weer met het wegbrengen van de bloemgroet uit de kerk te kunnen beginnen. Voorlopig zal dit gebeuren door één persoon en na afspraak.

### **Donatie.**

Vorige week ontving de diaconie via Froukje Vlaming van onze trouwe donateur, weer € 50,— voor de zending.

### **Creatief collecteren.**

Het diaconale collectedoel van mei "Noodhulp vluchtelingen in Griekenland", heeft € 2.292,50 opgebracht: er is namelijk eind juni nog een gift van 100 euro bijgekomen.



Het collectedoel van juni: St. Broodnodig op Texel, is inmiddels ook afgesloten. Het eindbedrag van dit collectedoel zal in het volgende kerkblad bekend worden gemaakt, wie weet komt ook hiervoor nog een donatie achteraan.

Namens Diaconie, Mary Veltkamp

### Collecten

Ook deze maand zijn er weer gemeenteleden die een (extra) bijdrage aan de kerk hebben overgemaakt omdat er niet gecollecteerd kon worden in de kerk. We mochten het mooie bedrag van € 320,00 ontvangen en daar zijn de kerkrentmeesters erg blij mee. Hartelijk dank!

Als u dit leest dan zijn er al weer twee kerkdiensten in de Burght geweest. Na afloop van de dienst wordt u verzocht om de kerkzaal te verlaten via de zijdeuren. Daar staan ook de collectezakken waar u uw bijdrage in kunt deponeren omdat er niet gecollecteerd wordt tijdens de dienst. Dat mag met contact geld maar collectebonnen zijn ook zeer welkom!! De bonnen zijn leverbaar per 20 stuks op een vel en kosten dan  $20 \times € 0,50 = € 10,00$ ,  $20 \times € 1,00 = € 20,00$  of  $20 \times € 1,50 = € 30,00$ .

U kunt ze bestellen door een bedrag over te maken op rek. nummer NL62RABO 0122 0417 02 t.n.v. PKN gemeente Den Burg.

Een groot voordeel van collectebonnen in deze tijd is dat u geen 'vies' contant geld hoeft aan te raken maar uw eigen papieren bonnen kunt gebruiken. Wel zo veilig!

Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

### De Burght hal en consistorie

Na de oplevering van de toiletgroep en koffiekeuken hebben een flink aantal mensen doorgepakt om de hal onder de kerktoren en de consistorie op te knappen. Op diverse plekken was het stucwerk in de hal en consistorie behoorlijk aangetast. Dat heeft stucadoor Rossano Depre weer keurig aangesmeerd en afgewerkt. Daarna mochten schilder Pim de Lugt en collega Sander de Haan hun kunsten vertonen. Het is verbazingwekkend dat het schuren en plamuren veel meer tijd vraagt dan het eigenlijke

schilderwerk. Maar het resulteert wel in prachtig strak afgewerkte deuren en muren! De gemarmerde achterwand in de kerkzaal had door de verbouwing nog al wat schade opgelopen. Gelukkig was daar schilder Floris Kooiman die wonderen kan verrichten met een heel dun penseeltje. Daarna is de want in de lak gezet waardoor de kans op krassen enz. sterk wordt vermindert. Tegelijkertijd heeft de broer van Floris een gedeelte van de kerkraden vervangen.



De verf was nog niet droog of André en Erwin van de firma Oosterhof kwamen met grote rollen tapijt de kerk binnen sjouwen. Geweldig om te zien hoe de mannen zo'n grote rol tapijt de baas kunnen. Arie Maat heeft de tafel van de consistorie en de avondmaalstafel opnieuw in de lak gezet. Gelukkig waren er een aantal kerkrentmeesters die de nodige hand- en spandiensten hebben verricht en af en toe

zorgden voor een bakje koffie voor de mannen. Samen met een aantal gemeenteleden is de kerkzaal weer stofvrij gemaakt, de vloer gedweild en de consistorie weer ingericht zodat de kerkgangers in een schone kerk de dienst konden beleven. Iedereen hartelijk dank voor alle inspanningen. Dit gedeelte van de Burghtkerk kan er weer voor 20 jaar? mee vooruit!!

Op de foto ziet u Rossano aan het stukadoren en de mannen van Oosterhof snijden het tapijt op maat.

Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

### **Van de kerkrentmeesters**

De mensen die de eerste 1,5m dienst in De Burght hebben bijgewoond, hebben iets kunnen zien van het resultaat van het vele werk dat hier is verricht. Een mooie toiletgroep, koffiekeuken, opgeknapte hal en consistorie. Veel werk door aannemers, maar ook heel veel werk door vrijwilligers.

De voorbereiding voor de tentoonstelling vordert ook en verheugend is dat de gemeente Texel heeft laten weten ook € 10.000 aan de realisatie te willen bijdragen. Hiermee is het totaal aan bijdragen op € 77.500 gekomen.



Namens de kerkrentmeesters Erik van der Spek

### **Opknappen De Schakel**

Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen om in augustus te starten met de verbouwing van De Schakel. Op de bovenverdieping komt de werkkamer voor predikant en kerkelijk werker met een vernieuwd toilet. Op de beneden verdieping wordt de toiletgroep gemoderniseerd, waarbij één toilet ook rolstoeltoegankelijk wordt. De keuken wordt vernieuwd en ook de zaal wordt opgeknapt, waarbij in het bijzonder aandacht is voor verbetering van de akoestiek. De verbinding met de Burgwal wordt versterkt door het aanbrengen van meer glas.

Namens de kerkrentmeesters, Erik van der Spek

### **Beeldverbinding met De Burght**

De kerkenraad heeft de kerkrentmeesters gevraagd om het mogelijk te gaan maken dat diensten in De Burght ook met beeld uitgezonden kunnen worden via kerk-TV. Zodra de apparatuur geplaatst is en

werkt, krijgt u bericht hoe u dit kan volgen. Mensen die de dienst niet kunnen bijwonen, b.v. omdat ze op een van de coronavragen niet het veilige antwoord kunnen geven, kunnen dan ook zien wat er gebeurt. Namens de kerkrentmeesters, Erik van der Spek



### **Hulp gezocht bij archief beheer**

Een van de komende klussen is het goed archiveren van de Gereformeerd, Hervormd en Protestantse documenten van na 1950. Tot die tijd heeft Gelein Jansen het archief helemaal uitgezocht en de gegevens van de inhoud goed op de rij gezet en genummerd. Voor de periode daarna moet dit nog gebeuren, al heeft Gelein een deel ervan al wel ingevoerd. We zoeken iemand die de leiding over deze klus op zich wil, er zijn twee gemeenteleden die al hebben aangegeven daar wel bij te willen helpen. Heeft u belangstelling neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters.

Namens de kerkrentmeesters, Erik van der Spek

### **Boekje over De Poort**

Nu we binnenkort afscheid gaan nemen van De Poort is het plan ontstaan om een boekje te maken als aandenken aan dit gebouw. Er is recent een groot aantal foto's genomen waarmee het gebouw en wat daar in aanwezig is, is vastgelegd. Wie heeft er nog verhalen en oude foto's die wanneer ze al geen plaats in het boekje kunnen krijgen een plek in het archief verdienen?

Namens de kerkrentmeesters, Erik van der Spek



**Wat er verder speelt**

van der Spek

We hebben advies gevraagd over de mogelijkheden De Burght en De Schakel energieneutraal of minstens energiezuinig te maken en de financiering hiervan. We denken na over een tijdelijke werkruimte voor predikant en pastoraalwerker in de periode dat De Poort niet meer bruikbaar is en werkruimte in De Schakel nog niet beschikbaar is. We zijn dankbaar dat diverse gemeenteleden in de afgelopen periode geld hebben overgemaakt wat zij nu niet in de collectezak konden stoppen. Namens de kerkrentmeesters, Erik



## Protestantse Waddengemeente Texel

Postadres: Oosterstraat 11, 1794 AR Oosterend  
Predikant: Ds. C. de Jong, tel. 06-15345790, dskeesdejong@gmail.com  
Voorzitter v.d. kerkenraad: dhr. D. de Lugt, tel. 0222- 311281  
Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930  
Penningmeester: dhr. P. Bas, tel. 0222-318871  
Rekeningnummer t.n.v. de Prot. Waddengemeente Texel: NL19 RBRB 0695893211  
Het RSIN-nummer van de Waddengemeente : 002860715  
Pastoraat:  
dhr. M.D Kuiper, tel. 318397; gwkuiperdejong@kpnplanet.nl  
drs. H.J. Boon, tel. 06- 30317420; h.j.boontexel@gmail.com  
Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl  
Kerkelijk centrum De Parel: tel. 0222-318696 , beheerder: tel. 0222-318930  
Website van de Waddengemeente: [www.kerkpleintexel.nl](http://www.kerkpleintexel.nl) (klikken op foto)



**Maartenskerk  
Oosterend**



**Zeemanskerk  
Oudeschild**



**Waddenkerk  
De Cocksdorp**

### Diensten in juli 2020

#### **5 juli**

Oosterend	09.30 uur	Voorg. Dhr. M.D. Kuiper
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.:Da. W.Huizing

#### **12 juli**

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Drs. E. Leune uit Benthuisen
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Drs. E. Leune
Oudeschild	11.00 uur	Voorg.: Ds. S. Kurtzahn uit Leiderdorp

#### **19 juli**

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong

#### **26 juli**

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Drs.H.J.Boon
Oudeschild	11.00 uur	Voorg.: Ds. C.de Jong

#### **2 augustus**

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. S. Kurtzahn uit Leiderdorp
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Ds. S. Kurtzahn

#### **9 augustus**

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Dhr. M.D. Kuiper
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Da. K.M. Dijkerman
Oudeschild	11.00 uur	Voorg.: Da. T.de Ruijter uit Dronten



### **16 augustus**

Oosterend 09.30 uur Voorg.: Drs. H.J. Boon  
De Cocksdorp 11.00 uur Voorg.: Drs. H.J. Boon

### **23 augustus**

Oosterend 09.30 uur Dienst bij de Muzieknis ,Oranjestraat  
(Hopelijk kan deze buitendienst doorgaan!)  
Voorg.: Ds. C. de Jong  
De Cocksdorp 11.00 uur Voorg.: Ds. H. Wilmink  
m.m.v. Jaap en Ria v.d. Slikke

### **30 augustus**

Oosterend 09.30 uur Voorg.: Ds. C. de Jong  
De Cocksdorp 11.00 uur Voorg.: Ds. C de Jong  
Oudeschild 11.00 uur Voorg.: Drs. H.J. Boon

### **6 september**

Oosterend 09.30 uur Voorg.: Ds. J. Buurmeester uit Vlaardingen  
De Cocksdorp 11.00 uur Voorg.: Ds. J. Buurmeester

**Vanaf zondag 12 juli is het reserveren voor de dienst niet meer nodig!**

## **Van de predikant**

### **Van een afstand toekijken**

Den Hoorn is een mooie plek, en het mooiste plekje daar is de kerk. En in die kerk mochten we ruim twee maanden de diensten houden die direct werden uitgezonden. Ja, soms, heel soms was er storing, maar later kon je de dienst toch altijd volgen op de computer. Zo had je toch de kerkdienst niet gemist. Dankzij [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Hartelijk dank gemeente Waal, Koog en Den Hoorn voor jullie gastvrijheid en inzet deze bijzondere periode! Nu gaan we weer in onze eigen kerken diensten houden. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. We mogen – hopelijk zeer tijdelijk – niet zingen! Nu blijkt maar weer hoe wij van zingen houden. Uit allerlei onderzoek blijkt hoe gezond zingen in normale omstandigheden is. Zingen is een bijzondere bezigheid. Mensen die stotteren kunnen zonder te haperen prima teksten zingen. Maar voorlopig dus even niet zingen, zeker niet allemaal tegelijk. Helaas.

### **Stepdance groep**

Van 18 tot 23 juli komen leden van de Stepdance groep SO doubleU uit Houten in onze gemeente logeren. Ze zullen in de dienst van 19 juli aanwezig zijn en meewerken aan de dienst. Op Texel zullen ze een filmpje maken van hun dans en zang dat we in de week erop laten zien en horen. De groep bestaat uit 8 jongeren in de leeftijd van 12-14 jaar.

Een stepgroep maakt muziek door ritmes te maken met handen en voeten, door hierbij dansbewegingen te doen en daarbij ook nog te zingen of te rappen. Dit moet ook nog samen en tegelijk. Prachtig om naar te kijken en te luisteren, maar heel moeilijk om zelf te doen, weet ik uit ervaring.

## **De nieuwe Website**

Al enige tijd is de nieuwe website in de lucht: [www.waddengemeente.nl](http://www.waddengemeente.nl). Het is een mooie site geworden, en we hopen dat het een goede bijdrage zal zijn en worden aan ons gemeentelven. Kijk er regelmatig op en denk en doe mee om deze actueel te houden!

## **Het Nieuwe Gewoon**

Ja, ik schrijf de woorden 'Nieuwe' en 'Gewoon', beide met hoofdletters. 2020 is het jaar hiervan. Wat een voorjaar! Eerst de Corona pandemie die nu volop huishoudt in de VS en nog meer in Zuid-Amerika. De bestrijding hiervan brengt een heel scala van nieuwe omgangsregels met zich mee, waarvan sommige heel begrijpelijk zijn en andere minder. En dan zijn er plotseling wereldwijd de betogingen tegen racisme. Met daarbij een beeldenstorm op standbeelden, maar ook op afbeeldingen op producten. Met daarbij het verwijderen van films of afleveringen van series. Sponsors die zich terugtrekken. Er wordt ook veel gediscussieerd. Waartoe zal dit leiden? Hopelijk komen we samen tot de ontdekking die Paulus deed in het geloof in Christus. Hij zag de verschillen tussen mensen onderling wegvallen. Hij omschreef die ontdekking zo: In Christus zijn er geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus. (Galaten 3: 28) Je bent en ziet de ander als mens, medemens, een kloppend hart, een wondere wereld van ervaringen, gedachten, gevoelens, verlangens. Zo aanvaardden we elkaar, en vullen we elkaar aan. Met elkaar vormen we een veelzijdige en veelkleurige eenheid. Racisme hoort hier niet bij.

## **Bij de diensten.**

Vanaf 5 juli worden de diensten weer in onze eigen kerken gehouden. Hopelijk houden we het Corona zo onder controle dat dit zo zal blijven. De Maartenskerk heeft een groot onderhoud gehad en ziet er van binnen en van buiten weer prachtig uit. Helaas is het orgel nog niet teruggeplaatst, maar er is voor een zeer bruikbare tijdelijke vervanging gezorgd (dankzij Hans de Goede, hartelijk dank!) zodat er wel gespeeld kan worden. We hopen u, jullie en gasten weer te ontmoeten in de diensten in de kerk.

Voor de diensten waarin ik zelf voorga geef ik de lezingen weer.

### **Zondag 19 juli**

**Lezingen: Jesaja 40: 12-25 en Matteüs 13: 24-30**

Wie Jesaja wil begrijpen, moet op een heldere nacht eens opstaan om de Melkweg te gaan bewonderen en daarbij te bedenken wat je nu eigenlijk ziet. Of bij stormweer aan het strand gaan staan en de wind en de golven op je in laten werken. Of op vakantie in bergen gaan wandelen of door eindeloze bossen als in Polen. Het zet ons in het juiste perspectief. Het geeft diep ontzag. God heeft dit alles geschapen. Hoe groot is God! Matteüs zet de focus juist op de mens. Hoe komt het dat er zoveel kwaad is? Terwijl de meeste mensen toch deugen? Wie zaait dat kwaad onder ons?

### **Zondag 26 juli**

**Lezingen: I Koningen 3:5-12 en Matteüs 13: 44-52**

Jezus vertelt steeds korte gelijkenissen, tafereeltjes zou je kunnen zeggen, om duidelijk te maken wat het Koninkrijk van de Hemel eigenlijk is. Echt beschrijven kun je het niet, maar wel vergelijken met. Het is als.... Er zit ook een duidelijke waarschuwing in. Bedoeld om ons wakker te schudden en op scherp te zetten. Om alles op alles te zetten.

### **Zondag 16 augustus**

**Lezingen: Jesaja 56: 1-8 en Matteüs 15: 21-28**

Iedereen hoort erbij. Zo leven we, met het dubbele perspectief van jij hoort erbij, gewoon zoals jij bent, maar ook met het weten en voelen: ik hoor erbij, gewoon zoals ik ben. Het hoort vanzelfsprekend te zijn en dat is het natuurlijk helemaal niet. Daarom lezen we dit, horen we dit, en oefenen we ons hierin.

### **Zondag 23 augustus**

**Lezingen: Jesaja 51: 1-8 en Matteüs 16: 21-27**

Jezus volgen is zijn kruis opnemen. Tegen de stroom in durven gaan. Niet verbaasd zijn als hoon je treft. Ik heb grote bewondering voor

mensen die dit durven, die dwars durven zijn, andere wegen durven gaan. Jezus gaat ons voor, durven we hem te volgen?

## **In Memoriam**

Op 14 juni 2020 is overleden mevr. Gilderina (Rina) Vlaming in de leeftijd van 92 jaar. De uitvaartdienst vond plaats op 17 juni in de Voormalige Doopsgezinde kerk te Oosterend. In de dienst zong Ria van der Slikke de liederen die ze zelf had uitgezocht. Na de dienst is ze begraven op de algemene begraafplaats aan de Achtertune in Oosterend. De laatste jaren van haar leven woonde ze in de Gollards. Daarvoor woonde ze in Andijk waar ze tot haar pensioen werkte in een zorginstelling. Toen ze hulpbehoevend werd wilde ze hier niet worden opgenomen worden kan ze gaan wonen op Texel in de Gollards. Hier werd ze ruim 3 jaar lang liefdevol verzorgd. Rina is een van vijf kinderen van het gezin Vlaming. Ze had drie broers, Piet, Kees en Biem, en een zus, Gré. Op 30jarige leeftijd is ze op aanraden van haar moeder vertrokken naar de vaste wal voor een opleiding is de zorg. Lange tijd heeft ze gewoond en gewerkt in Andijk. Ze is haar leven lang vrijgezel gebleven, iets wat voor haar een gemis was. Hierdoor had ze wel veel tijd voor haar neven en nichten voor wie ze een vrolijke en gevatte tante was. Het is niet voor niets dat toen zij kwetsbaar werd zij naar haar omzagen en voor haar zorgden. De laatste periode was zwaar voor haar. Boven de rouwkaart staat de tekst: 'Heer, U was mijn gids op heel mijn levenspad'. Dit was haar geloof, haar kracht en troost. Onze gedachten van medeleven gaan uit naar haar schoonzusters Annie en Trijn, zwager Cor, en Conny en Margot en de andere nichten en neven.

**Tot slot wens ik u allen een goede zomer toen.**

Vanaf begin augustus zijn er op woensdagavond om 19.00 uur weer avondgebeden in De Parel. Ik maak ook een aparte opname voor Kerkdienst gemist.  
*Hartelijke groet, Ds. Kees de Jong*

## **Luctor et Emergo.**

Tijdens de corona uitbraak heb ik mij via het Kerkblad, het belang van 'Ora et Labora' onderstreept!

Zoek steeds, bij alle problemen die zich nu in deze moeilijke tijd voordoen, een goed evenwicht tussen bidden en werken! Bidden is ruimte zoeken, opgeladen worden door de Geest van God! En juist dat geeft kracht en ondersteuning om strijdvaardig deze tijd door te komen! Na 2 columns te hebben geschreven over dit thema 'Ora et Labora', wil

ik het nu hebben over 'Luctor et Emergo'! Het is het Logo, de lijfspreuk, van de Zeeuwen! En dat met hun eeuwige strijd tegen de zee. Altijd als de zee zich als een roofdier op Zeeland had geworpen, land had veroverd, slachtoffers had geëist, zorgden de Zeeuwen, met hulp van anderen, dat zij dit alles met de lijfspreuk 'Luctor et Emergo' (ik worstel en kom boven) weer te boven kwamen. Dat is en was altijd de instelling van de Zeeuw. De stoere Zeeuw die altijd stevig in de vette klei stond! Zij straalden altijd iets onverzettelijks uit. Dat had ook te maken met hun geloof! Trouw zijn aan God! Trouw zijn aan elkaar! Trouw zijn aan Zeeland! Het land dat hun door de Schepper was toevertrouwd, maar waar je altijd weer voor strijden moest! Ik denk dat wij deze Zeeuwse instelling in deze tijd meer dan ooit, nodig hebben! Het coronavirus heeft heel wat aangericht. En het is nog onder ons. Al zijn de regels versoepeld! De 1,5 meter regel blijft van kracht en dit is een regel die moeilijk te hanteren is en ook moeilijk uit te leggen. Het geeft onrust, mensen worden ongeduldig, het leidt soms zelfs tot anarchistische taferelen! En natuurlijk als sommige regels niet werken, zoals bij de terrasjes van restaurants, of fluisterend hoera roepen in de voetbalstadions – dan zal een en ander aangepast dienen te worden. Maar voor de rest zou ik zeggen: laten wij ons zo goed mogelijk aan de regels houden. Want als er een 2<sup>e</sup> uitbraak over ons komt, dan zullen de gevolgen niet mis zijn. En ook voor de rest: laat bovenal het "Ik worstel en kom boven" ons motiveren. Een houding waarbij Jezus ons in de evangeliën van het begin tot het einde bijstaat! Op die manier kwam Hij een mislukte bruiloft te boven! Gaf Hij een dorstige vrouw levend water! Deelde Hij voedszaam brood uit aan de hongerenden! Liet Hij overal waar het donker was, Zijn Licht stralen! Zo plaatste Hij overal waar dood en duisternis heerste Zijn tekenen van leven! En dat al strijdend en worstelend, waarbij in de Opstanding het bovenkomen wel in een heel bijzonder perspectief geplaatst wordt. Ik hoop en bid dat de Waddengemeente zich gedragen weet door de indringende boodschap van deze column. Wij denken bovenal aan de zieken, aan Jan Visser, en aan Maarten Drijver, die allebei wachten op een oproep voor een operatie en aan de familie van mw. P. Trap-Bremer die onlangs is overleden. Ja, laten zij, en in feite een ieder zich gesteund en gesterkt weten door deze boodschap, met een Zeeuws randje.  
*Namens het P.B Rinus Kuiper.*

### **Overpeinzingen van een aardebestormer...**

Elk nadeel heeft zijn voordeel.

Dat is een uitspraak van een overbekende voetballer die al weer een paar jaar geleden gestorven is. Toen hij nog leefde was die uitspraak nog niet zo bekend, maar zo gaat het wel meer met onze geliefde gestorvenen. Kennelijk moet men eerst gestorven zijn om zich dan pas wezenlijk goed te kunnen herinneren welke flamboyante uitspraken een heengegane vrouw of man ooit sierden. Als elk nadeel heeft zijn voordeel heeft, kan men ook zeggen dat elk voordeel zijn nadeel heeft.

Tijdens de coronacrisis dacht ik o.m. aan die nadelen en voordelen. Dat zit zo:

Bij ons thuis werd vroeger niet zo gezoend en geknuffeld. Mijn pa en moe vonden dat maar een uiterlijk vertoon waar ze niet zo van hielden. Wij liepen als kinderen gewoon in en uit huis, we zeiden goedendag en dat was genoeg. Hoogop zeiden onze ouders: "Goed uitkijken en goed letten op het verkeer als je oversteekt." Maar langzaamaan wordt de wereld van kinderen groter en groter en dan kom je vanzelf wel verdere familie en/of vrienden tegen waar in die omgeving wél gezoend en geknuffeld wordt. Ik heb daar erg aan moeten wennen, maar ik moet bekennen dat ik nooit zo'n bedreven zoener of knuffelaar geweest ben. Afkomst verloochent zich niet. Vroeger bezochten m'n pa en moe met ons als kinderen soms tante Alie en oom Roel in Alkmaar. Ze hadden daar een groentewinkel. Ze waren al wat ouder, ze waren erg aardig, we kregen een appel of een peer mee naar huis, maar tante Alie was voor mijn broers en mij iets te aardig, zo vonden wij. We ontkwamen namelijk niet aan een zoenpartij; een slechte start van de kindervisite omdat tante Alie een puntneus en een keuvelkin had en daarbij nog een ingevallen mond zonder gebit. Die zoenpartij was een kwelling omdat op die kin ook nog een paar harde haren groeiden. Of het allemaal daaraan lag weet ik niet, maar nogmaals, een geoefende knuffelaar ben ik nooit geworden.

Beste lezeressen en lezers, u weet het: in de loop der tijden ging men bij blijde ontmoetingen van één naar twee zoenen en daarna zelfs naar drie zoenen. Er werd wat aan afgezoend. Maar nu leven we in coronatijd. Het is afgelopen met handen geven en al dat gezoen en geknuffel. Anderhalve meter uit elkaar, al dan niet getooid of, zo men wil of moet, gekneveld met een mondmasker dat ons berooft van het halve aangezicht, dat is ons hedendaags adagium. Of dit alles het gevreesde virus buitengaats houdt, dat oordeel laat ik met gerust hart over aan deskundigen.

Openbaar zoenen en knuffelen is thans taboe en niemand weet wanneer men met deze zo geliefde intimiteiten weer mag aanvangen. Gezien mijn voorgeschiedenis zult u begrijpen dat ik er niet zo mee zit. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zo denk ik dan maar. Nadelen te over, gezien alle medische en economische aspecten van het gevreesde coronavirus. Maar voor mij en mogelijk ook anderen is er toch ook een voordeel te ontwaren. "Kussen en handen geven is uit den boze", zo schrijft ds. A.J. van der Bom uit Schagen in het Callantsoogse kerkblad. "Ik zag ergens een aanbeveling voor de Indiase variant van begroeting", zo gaat hij verder. "Je brengt je handen bij elkaar in gebedshouding, je maakt een vriendelijke knik en je zegt: "Namasté!" Namasté betekent letterlijk: ik buig voor jou. Soms uitgelegd als: ik eerbiedig het goddelijke dat in jou vertegenwoordigd wordt. In onze traditie: die ander is de beeldrager van God. Daar een kleine buiging voor maken vind ik zo gek nog niet.", aldus ds. van der Bom. Weet u, een buiging met de handen in gebedshouding naar de ander toe, ik word er steeds bedrevener in. Wellicht u ook. Had ik

het maar geweten en gedaan als klein jochie bij tante Alie uit Alkmaar. Wie weet was het dan met al dat geknuffel met anderen naderhand wel wat beter gegaan. Elk nadeel heeft zijn voordeel...!

*U allen, zonder geknuffel, goede vakantietijden toegewenst, met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon*

### **Gemeenteavond**

Wij nodigen u graag uit voor de gemeenteavond, die gehouden zal worden op **woensdag 29 juli**, deze keer in de Maartenskerk. Aanvang 19.30 uur.

Op deze avond zal door leden van de orgelcommissie verteld worden hoe ver het staat met de restauratie van het orgel, de penningmeesters zullen de financiële verslagen toelichten en verder zal het wel en wee in de gemeente zeker ter sprake komen. Ieder is van harte welkom!

*Namens de kerkenraad allen een goede zomer toegewenst,  
Marian Krotje, scriba*

# Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn



Scriba: vacant; adres Kerkstraat 3, 1797AD, Den Hoorn

[scribawaalkooghooorn@gmail.com](mailto:scribawaalkooghooorn@gmail.com)

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793AD De Waal, tel. 06-40585526

Kerkvoogdij: voorzitter Bart Scholten, Kikkertstraat 6F, 1795 AD De Cocksdorp

[bartscholten@texel.com](mailto:bartscholten@texel.com) tel. 06 51 22 68 49

Diaconie: secretaris/penningmeester Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg  
[flipbreman@hotmail.com](mailto:flipbreman@hotmail.com) tel. 312983 Bank: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn [axellap@gmail.com](mailto:axellap@gmail.com) tel.

319566. Bank kerkvoogdij: NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens: NL23INGB0000585874

Predikant en pastorale bijstand: Ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1793 AZ Den Hoorn

[predikant.wkh@texel.com](mailto:predikant.wkh@texel.com) [anne.kooi@planet.nl](mailto:anne.kooi@planet.nl) tel. 729039

De kerkdiensten zijn op internet te volgen. Zie voor Den Hoorn (video) en De Waal

(audio): [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) (kies eerst Noord-Holland en vervolgens Den Hoorn).

Zie voor de Koog (audio): [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) (kies eerst Noord Holland en vervolgens De Koog)

Website: [www.kerkpleintexel.nl](http://www.kerkpleintexel.nl) (kies Waal-Koog-Den Hoorn)

Administratie kerkhof Den Hoorn: Irene Kikkert tel. 06 49802729

Kopij voor het Kerkblad graag sturen naar [corrievanzelm@hotmail.com](mailto:corrievanzelm@hotmail.com) tel. 317470

## Kerkdiensten

12 juli Den Hoorn 9.30 uur Mevr. M. Bossenbroek (Uddel)

De Waal 11.00 uur Ds. N. ten Toom (Breda)

19 juli Den Hoorn 9.30 uur Ds. S. Kurtzalm (Leiderdorp)

De Waal 11.00 uur Ds. H. Buurmeester (Vlaardingen)

26 juli Den Hoorn 9.30 uur Cora Vlaming (Marken)

De Waal 11.00 uur Ds. Anne Kooi

2 aug. Den Hoorn 9.30 uur Ds. R. van Zessen (Loppersum)

De Waal 11.00 uur Ds. Anne Kooi

9 aug. Den Hoorn 9.30 uur Ds. Anne Kooi

De Waal 11.00 uur Ds. Anne Kooi

16 aug. Den Hoorn 9.30 uur Ds. J. Vonk (Blokszijl)

De Waal 11.00 uur Ds. R. Blaauw (Heiloo)

23 aug. Den Hoorn 9.30 uur Ds. Anne Kooi

De Waal 11.00 uur Ds. Wikke Huizing (Den Burg)

30 aug. Den Hoorn 9.30 uur Ds. T. Verbeek (Rotterdam)

De Waal 11.00 uur Ds. Anne Kooi

**Vanaf zondag 12 juli is het reserveren voor de dienst niet meer nodig!**

## Collecte

Dat Texel zich bekommert om de vluchtelingen die op een ander eiland (Lesbos) in erbarmelijke omstandigheden zitten, wordt opnieuw duidelijk. Eerst bleek dat uit de brede steun voor de brief aan de gemeente Texel om minderjarige vluchtelingen in Nederland op te nemen. In de maand mei is ook het collectiedoel van Kerk in Actie flink gesteund. Er werd door de kijkers op internet en de luisteraars van Radio Texel in totaal € 2292,50 overgemaakt voor de mensen in de vluchtelingenkampen. Dank!

## Christelijk leiderschap?

Het is al een tijd een trend. Namelijk om je als christen binnen de moderne managementfilosofieën te onderscheiden met een model van 'christelijke leiderschap'. En ik moet zeggen: voor mij is het een dilemma waar ik niet goed uitkom. Onlangs zag ik op

TV een programma over christelijk leiderschap waarin alleen maar vrouwen aan het woord kwamen. Ik herkende vrouwelijke theologen waarvan ik boeken heb gelezen: tijdgenotes die ik zeer waardeer. Zij pleitten zoals te verwachten was voor een meer vrouwelijke invulling van leiderschap: niet dominant maar eerder zorgend, aanwijzend, begripvol en educatief bemoedigend sturend. Wat me trof was dat zij er allen zonder meer van uitgingen dat leiderschap in een christelijke gemeenschap überhaupt noodzakelijk is. Nodig namelijk met het oog op de bescherming van hen die zwak staan in onze eigen kringen, en om de rechtvaardige verhoudingen onder ons te behoeden en te bewaren.

Dat lijkt me een waardevolle manier om over 'leiderschap' na te denken, maar ik ben ook nog vol van een andere waardering van het discussieveld. In 2013 promoveerde Kees Boele op het onderwerp,

maar geheel tegen de tijdgeest in stelt hij het fenomeen van een christelijk leiderschapsmodel onder kritiek. Hij legt het theologisch denken van Oepke Noordmans (1871-1951) naast moderne vormen van management denken en komt tot de conclusie dat die elkaar uitsluiten.

Het gevaar is volgens deze onderzoeker dat de theologie in feite 'in dienst genomen wordt' van de filosofie van het management, en daarmee zijn eigen taak en functie verzaakt. Kees Boele zegt in een interview: "Als je met bijvoorbeeld communicatie- en marketingtechnieken de kerk 'smoel' gaat geven, dan vergeet je dat Jezus geen gedaante of heerlijkheid had en dat het Evangelie een dwaasheid en ergernis is (Paulus). Bovendien zegt Hij zelf: 'laat u geen leidslieden noemen. Eén is uw leidsman, namelijk Hij zelf' (Mat 23:10, oude Statenvertaling) ... De figuur van de leider hoort niet in de kerk thuis. In de gemeente zijn geen leiders, maar herders en leraars. Een predikant moet zich concentreren op zijn kerntaak: Woordverkondiging, pastoraat en catechese." Noordmans ziet voor de plek van de kerk in de wereld maar één opdracht. Namelijk dat zij zich concentreert op de betekenis van de komst van Jezus in de wereld die uiteindelijk door de wereld niet gekend, niet verdragen, maar genadeloos gedood wordt. De kerk en het denken en doen dat daar plaatsvindt, moet getekend zijn door het kruis van Jezus. Dat is niet iets waarover je 'parmantig' spreekt, of waar de kerk zich mooi mee kan toeien. "Het Kruis is geen ereplaats, maar één van schande: 'niet iedere ronde kop of geuzenkop past bij het hoofd met de doornenkroon'. Ook een triomfantelijke omgang met Pasen, als opstap naar christelijk leiderschap, acht Noordmans ongepast. De opstanding ging vooral gepaard met heilige schroom en daarbij past een nuchterheid des geestes, een afwezigheid van de frivoliteit des levens verder-op-de-dag, een geschiktheid om te bidden, terwijl men nog bezig is om te vasten." (p 120 van het boek van Boele, zie hieronder).

Noordmans krijgt zo een grote waardering voor de 'Doperse onrust' die een radicaal geloven met zich meebrengt. Niet dat hij vindt dat je uit de hedendaagse cultuur zou moeten wegtrekken, alsof dat je je in een klooster zou mogen terugtrekken. Maar hij vindt wel dat het deelnemen aan de samenleving een afspiegeling moet zijn van de manier waarop Jezus in de werkelijkheid aan het werk was. Dat wil zeggen dat Jezus telkens laat zien dat zijn 'leidsmanschap' gestalte krijgt in het dienen, en dat dat dienen ons én de wereld een spiegel voorhoudt. Zijn leiderschap is een kritisch theologisch gebeuren. Zo heeft de kerk in onze wereld vandaag ook geen macht, maar een opdracht. En heeft de kerk ten diepste ook geen belang bij kerkleden, maar bij mensen die samen zoeken om Jezus op een eerlijke manier te volgen. Dat volgen doen we altijd vanuit de erkenning dat ons bestaan niet vrij is zoals de Geest vrij kan zijn. Wij leven in deze wereld gebonden aan de eindigheid van ons bestaan en aan de beperking van onze vermogens. Boele interpreteert dan Noordmans: kritiek op het

wereldlijke leiderschap "betekent niet dat de kerk anarchistisch zou zijn en zou kunnen bestaan zonder enige vorm van gezag of leiding, maar wel dat zij op het punt van 'leiding' vrij moet blijven van invloeden vanuit de 'school', dat wil zeggen de seculiere managementliteratuur. Met andere woorden: de ambtstheologie van de kerk, noch het zoutend zout van het christelijk leven mag vervangen worden door



een leiderschapsmodel uit de seculiere leiderschapsfilosofie." (p 149 van het boek van dr. C.P. Boele: *Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap*. (2013, Zoetermeer))

Dan denk ik dat de vrouwen die ik in het begin noemde er al heel wat meer van begrepen hebben. Hoewel een oprechte invulling van dat nieuwe leiderschap, hoe dan ook en door wie dan ook op zich genomen, een heel moeilijke evenwichtsoefening blijft. De visie van Oepke Noordmans met zijn concentratie op het 'lijdend leider zijn' van Jezus is dan bij die oefening onmisbaar, lijkt me!

Ds. Anne Kooi

### Van de Kerkenraad

Na de maanden van bellen en mailen, kon de kerkenraad in juni weer live bij elkaar komen. Het was fijn om elkaar weer te zien en te horen hoe het met eenieder was gegaan. De een had genoten van de rust, bij de ander was het tijd geweest voor grote

beslissingen en de volgende had het drukker dan ooit gehad. Gelukkig was iedereen gezond gebleven. Om weer helemaal bij te zijn en omdat kerk-zijn in coronatijd veel ongebruikelijke afwegingen vergt, kwam de kerkenraad in juni drie keer bij elkaar (10, 15 en 24 juni).

Belangrijkste agendapunten waren steeds de kerkdiensten. We zijn blij met de verruimingen die mogelijk zijn volgens de RIVM. We hebben veel aan de gedetailleerde adviezen van de landelijke PKN die steeds aangeven waar de grenzen liggen en wat de kerkenraad zelf kan besluiten. Het is maatwerk en vergt veel denkwerk. We zoeken de mogelijkheden tussen wat we graag zouden willen (volop zingen, buitendiensten en weer samen koffiedrinken) en wat er verantwoord is gezien de coronadreiging. Het virus is niet onder controle (er is nog geen medicijn of vaccin) en we zullen voorlopig voorzichtig moeten blijven. De verantwoordelijkheid voor onze veelal kwetsbare gemeenteleden en gasten is een voortdurend punt van aandacht.

We hebben besloten dat de kerk in De Koog deze zomer gesloten blijft. Het is daar niet mogelijk om de 1,5 meter afstand goed te hanteren. De kerken in De Waal en Den Hoorn kunnen wel gebruikt worden. Ook zijn er weer activiteiten in De Hoeksteen mogelijk. Voor ieder gebouw is een draaiboek gemaakt en per bijeenkomst zal er naast de koster ook een coördinator zijn om alles in goede banen te leiden. Het kan goed zijn dat de regels de komende tijd weer veranderen. Ook dan zullen we daarop inspelen en u op de hoogte houden.

Andere zaken die we besproken hebben: de parkeerplaats naast de Hoeksteen wordt te veel gebruikt door mensen die niet in kerk, begraafplaats of Hoeksteen hoeven te zijn. Hoe zorgen we ervoor dat er parkeerruimte beschikbaar blijft voor de mensen die echt bij ons moeten zijn? Ook werd de samenwerking met Demtex, de bijzondere situatie van sommige gemeenteleden en de mogelijke aanschaf van een (nieuwe) geluidsinstallatie besproken. Ds. Anne heeft een zevental folders gemaakt die we in de kerken kunnen leggen. Ze zijn vooral bedoeld voor mensen die de kerk tijdens een rondleiding komen bezoeken en wat meer willen weten over het christelijk geloof.

We hopen en verlangen ernaar om de komende tijd weer mensen in de kerk te mogen begroeten. Tot ziens!

Met een hartelijke groet, Fiet van Beek



In Den Hoorn zijn de stoelen tijdelijk vervangen voor stoelen die beter schoon te maken zijn.



Heilig Vuur wapperde bij de Texelse kerken





Twee impressies uit de kerkdiensten van de maand juni.



De kerk in De Waal klaar voor gebruik na 1 juli.

### Nieuwe klok voor de Hoornder toren

Wat mij vaak heeft geraakt als ik in de kerk van Den Hoorn ben, is de enorme geschiedenis. Het lijkt wel alsof iedere steen iets te zeggen heeft over de trouw van onze God. Mooi vind ik dat te zien is dat er nog steeds geschiedenis geschreven wordt. Het doopvont en de tafel zijn nog geen dertig jaar oud, de schilderijen naast de preekstoel zijn daar recent geplaatst. Mensen blijven vormen zoeken en vinden om hun geloof uit te drukken.

Dat kerkklokken geluid worden is ook zo'n vorm. In de afgelopen maanden hebben we ze elke woensdag geluid als klokken van hoop en troost. Ook op dit punt is er een ontwikkeling gaande. Het is de bedoeling dat er in Den Hoorn een tweede luidklok bij zal komen. Er is zelfs een stichting opgericht om dat mogelijk te maken. De voorzitter, Arie Abbenes,

vertelt er hieronder meer over. Ik hoop dat die klok er gaat komen en dat die een nieuwe klank mag laten horen vanuit een eeuwenoud gebouw dat bol staat van Gods trouw.

Fiet van Beek

### Stichting "Klok voor Den Hoorn"

Het werk van de stichting "Klok voor Den Hoorn" vordert gestaag. De initiatiefnemers: Kees Boon, Arie Abbenes en Jan Mooren waren al goed gemotiveerd door het enthousiasme van de gemeente Texel en de PKN-gemeente voor hun project. Nu heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich ook positief uitgelaten. Er is inmiddels gebleken dat de klok zonder enige bouwkundige aanpassing en

aantasting van het monumentaal bouwwerk ingepast kan worden in de oude klokkenstoel. In het kerkblad van mei 2020 is dit al uit de doeken gedaan.

Het stichtingsbestuur is actief in het verwerven van de broodnodige subsidies. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is als eerste over de brug gekomen om ons ruimhartig te steunen. Wij vertrouwen erop dat ook van enkele andere aangeschreven fondsen er spoedig een gunstige beslissing komt zodat we de opdracht tot het gieten kunnen geven.

Op het ogenblik is de helft van het streefbedrag bereikt!

Inmiddels heeft de beoogde klokkengieter, Simon Laudy uit Finsterwolde, overleg met ons gehad, en de situatie in de toren onderzocht. Hij kon zich met ons voornemen verenigen om de klok in Den Hoorn te gieten. Na proefnemingen met een kartonnen "dummy" klok bleek dat de nieuwe klok binnendoor op zijn plaats gebracht kon worden, dus zonder breekwerk aan het monument.

Iedere klok in de Middeleeuwen kreeg een naam. Zo staat op de oude klok uit 1445 de naam "Maria" gegoten. Voor de nieuwe klok denken wij in eerste instantie aan "Jacob" omdat de patroon van de Hoornder kerk voorheen Jacobus was. Het is dan passend om een Jacobschelp op de flank te laten gieten. Het eerbiedwaardige "Genootschap van Sint Jacob" heeft inmiddels enthousiast gereageerd op dit voornemen. Suggesties voor een andere naam zijn natuurlijk welkom.



Wij zullen de lezers van het kerkblad op de hoogte houden van de vorderingen van onze actie. Bij voldoende saldo op de bankrekening van stichting "Klok voor Den Hoorn" kunnen wij de planning verder uitwerken. Zaken als datum, precieze gietlocatie en randprogrammering komen dan aan bod. Uw enthousiasme, op welke wijze dan ook, kunt U laten blijken bij ons, de initiatiefnemers in de

Herenstraat. Giften zijn welkom op NL 73 RABO 03 5334 7140 op naam van Stichting Klok voor Den Hoorn. Wie weet luidt de klok al voor Kerstmis! Arie Abbenes, voorzitter van de stichting "Klok voor Den Hoorn"  
Den Hoorn 26 juni 2020

# Algemeen

## Gebedsdag voor de wereld 28 juni 2020

Corona heeft wereldwijd grote impact, niet alleen wat betreft gezondheid maar ook wat betreft economie. De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is zeer reëel. Op zondag 28 juni was er een nationale gebedsdag voor de wereld. We baden voor mensen die ernstig lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast lazen we Psalm 67.



## Uit Nieuwsbrief dominee P. Verhoeff,, Classis predikant, over verruiming van de coronamaatregelen

We zijn heel blij met deze verruiming. Zoals het was is het nog niet, maar het gaat wel steeds meer die richting op. Twee zaken wil ik graag nog benoemen.

Als eerste: sluiten is veel gemakkelijker dan openen. De deur van de kerk op slot doen, een camera opstellen en een online dienst houden, dat ging voor veel gemeenten nog wel. Nu in stappen weer



beginnen - en dat verantwoord doen - dat is een flinke opgave. Het is maatwerk en dat vraagt veel denkwerk.

Het tweede dat ik veel hoor is dat mensen nog voorzichtig zijn. Niet iedere gemeente is al weer begonnen, sommigen willen liever nog tot 1 september wachten. Andere gemeenten konden niet wachten en zijn al weer gestart, maar zien ook dat lang niet alle kerkgangers van voor de sluiting al weer in de kerk durven komen. In letterlijk alle gemeenten en kerkenraden in Noord-Holland zijn die verschillen tussen mensen te zien. De een durft meer dan de ander. Gun elkaar ook in dat opzicht de ruimte!

Alle ruimte dus voor de vreugde en dankbaarheid om wat er weer mogelijk wordt. Alle ruimte ook voor de voorzichtigheid van mensen die nog niet alles durven. Ook in verschillen rondom Corona houden wij elkaar vast.

Namens het breed moderamen wens ik u allen veel sterkte en plezier bij het weer opstarten en een heerlijke zomer toe!

Ds. Peter Verhoeff, classispredikant voor Noord-Holland

## Van de Dienstenorganisatie PKN

Kunnen we zingen met een mondkapje op? Kunnen we zingen in de open lucht? Kan er een klein koortje zingen als er weer 30 of 100 mensen in de kerk zitten? Kunnen we zachtjes zingen? Kunnen we...? Mogen we...? De dienstenorganisatie krijgt tientallen vragen binnen over het advies om niet te zingen tijdens de eredienst.

Het lijkt er op dat veel mensen zich hier moeilijk bij neer kunnen leggen, en dat snappen wij. Zingen is voor ons allemaal een heel belangrijk onderdeel van de eredienst. We zouden zo graag van harte zingen...

Toch is en blijft het dringende advies om niet te zingen. Het RIVM heeft het vermoeden dat zingen een grote bron van besmetting is. Of dit echt zo is, wordt op dit moment door verschillende partijen uitgezocht. Over het zingen in een openluchtdienst is op dit moment ook nog geen duidelijkheid.

Momenteel is er een wetenschappelijk onderzoek gaande naar het besmettingsrisico dat zingen met zich meebrengt. De Protestantse Kerk is daar nauw bij betrokken. Totdat de uitslag van dat onderzoek er is - naar verwachting begin juli - ontraden wij het zingen in erediensten en tijdens bijeenkomsten binnen en buiten een (kerk)gebouw. Recente besmetting in Duitsland - daar werd ook gezongen en na afloop geluncht met elkaar - onderstreept onze terughoudendheid.

De ervaringen in diverse andere landen worden op de voet gevolgd en nieuwe wetenschappelijke inzichten worden nauw bijgehouden. Mochten er nieuwe inzichten ontstaan ten aanzien van hoe er tijdens een kerkdienst wel veilig gezongen kan worden, dan volgen er aanvullende adviezen.

Zolang niet duidelijk is hoe het precies zit, is het goed het zekere voor het onzekere te nemen. Dus voor nu



is ons advies helder. Zing niet in groepen, ook buiten niet, en zoek alternatieven. Wel kan er gebruik worden gemaakt van voorzangers. We adviseren een afstand van min. 3 en bij voorkeur 5 meter qua

zangrichting tussen de zanger(s) en de gemeenteleden.

### **Inhoud:**

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	3
Protestantse gemeenten Texel	7
Protestantse gemeente Den Burg	9
Protestantse Waddengemeente Texel	17
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	23
Algemeen	27

### **Centrale redactie:**

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman Protestantse gemeente Den Burg: Marjan Nicolay Protestantse Waddengemeente: Marian Krotje Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn:

Corrie Poot

Predikanten: Hans Marseille

Opmaak: Erik van der Spek

Drukwerk: Gerrit van Strien

Sponsoring: Ria van der Slikke

De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.

**Inleveren kopij voor 28 augustus 17.00 uur.**

Niet gemeente gebonden stukken naar:

[spek-druif@introweb.nl](mailto:spek-druif@introweb.nl)