

Inhoud Tessels kerkblad september 2020

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestantse gemeente Den Burg	9
Protestantse Waddengemeente Texel	15
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	19
Jeugd & Jongeren	22
Algemeen	24

Afscheid van een kerk

Deze maand wordt de Poort gesloten. Het gebouw is verkocht en wat er mee gaat gebeuren weet ik niet want de naam van de nieuwe eigenaar wordt veilig geheim gehouden. De Poort was niet zomaar een gebouw maar een huis van een geloofsgemeenschap. Hier kwam de Gereformeerde Kerk samen. In dit artikel wil ik vertellen hoe ik de Gereformeerde kerk heb leren kennen.



Toen onze meester op de lagere school vroeg wie gereformeerd waren, staken maar liefst 10 jongens en meisjes hun vinger in de lucht. Ik was stomverbaasd, want ik had niet verwacht dat er zoveel gereformeerden bij mij in de klas zouden zitten. Er was nog iets anders dat opviel; toen hij had gevraagd wie Hervormd waren, wisten een heleboel kinderen niet zeker of ze dat waren of niet. Sommige kinderen waren als kind wel Hervormd gedoopt maar gingen nooit naar de kerk of zondagschool. Dat was bij de Gereformeerden wel anders, die waren er allemaal zeker van dat ze gereformeerd waren en staken als één man een hand in de lucht.

Gereformeerden hielden zich ook aan de zondagsrust. Ik vermoed dat zij er de afgelopen 100 jaar voor hebben gezorgd dat (bijna) alle werknemers in Nederland een vrije zondag kregen. Gelukkig mochten mijn vriendjes wel straatvoetballen op zondag. Maar heel vreemd, ze mochten niet naar de Europese schaatskampioenschappen kijken. Daarom was het voor hun het ook helemaal niet spannend wie zou gaan winnen: Ard Schenk of Kees Verkerk, of toch nog Jan Bols. Bij Johan de Jong thuis waren ze ook gereformeerd, daar mochten ze niet eens naar 'Woord voor Woord', het bijbelverhaal voor kinderen kijken dat op zondagmiddag door Aart Staartjes werd verteld. Het probleem zat in Aart Staartjes. Hij had in een ander programma gevloekt. Dat hadden ze gehoord en daarom wilden ze hem niet meer zien. Als hij op het beeldscherm kwam, ging de televisie onherroepelijk

uit. En dan te bedenken dat ik dankzij Aart Staartjes ben gaan geloven. Als hij voor de camera een bijbelverhaal vertelde, en de muziek begon te spelen en de tekening van Bert Bouman kwam in beeld, dan had ik het gevoel: "Ja. Zo is het"

De eerste keer dat ik naar de Gereformeerde kerk ging kan ik me nog goed herinneren. Ik was in mijn hele leven nog niet eerder op zondagmiddag naar de kerk geweest. Dat deden wij niet. Zondagmiddag was om te spelen en die middag speelde ik met Gerard, een gereformeerd vriendje. Opeens moest hij naar huis, om naar de kerk te gaan. Uit solidariteit ging ik met hem mee. Voordat we van zijn huis vertrokken, kregen we twee pepermunten van zijn moeder. Ik had geen flauw idee

waarvoor. Halverwege de wandeling begon ik aan mijn eerste pepermunt. Ik nam mijn tweede bij binnenkomst in de kerk. Verstoord vroeg zijn moeder mij waarom ik dat deed. Nu dacht ik dat het verboden was om in de kerk te eten en dat ze daarom boos op me was geworden. Ze legde me uit dat de pepermunten voor de preek waren. Bedremmeld en verward keek ik haar aan. Ze begreep dat ik nu helemaal niks meer had, en dacht na wat in dit geval verantwoord was. Toen liet ze me haar beide peperemuntjes zien en zei dat we die nu moesten delen. Ze was opgelucht, alsof ze een overwinning had behaald, toen ze me één van de twee pepermunten gaf.

Geloven was voor gereformeerden 'zeker-weten' en daarom vergaarden ze enorm veel kennis. Niet alleen in de kerk maar ook thuis werd de Bijbel gelezen, bijvoorbeeld na de maaltijd aan tafel, soms met een boekje erbij. Ze wisten er ook veel van. Ze konden niet alleen het Onze Vader uit hun hoofd opzeggen maar ook alle bijbelboeken van het oude en het nieuwe testament in de goede volgorde. Voor mijn gevoel waren twee van de belangrijkste woorden in hun geloof, het woordje 'één' en het woordje 'hardop'. Ze konden als de beste hardop zingen, hardop bidden én hardop discussiëren over hun geloof. Dat laatste oefenden ze op hun jeugdverenigingen.

Op mijn zestiende werd ik lid van de jongelingsvereniging Dr. Herman Bavinck. Ik was daar de enige die naar de doopsgezinde kerk ging maar de vrienden die ik daar heb gemaakt zijn voor mij de vriendschappen van mijn leven geworden. Als ik tegenwoordig vertel hoe het er aan toe ging, word ik vreemd aangekeken. Direct na de dienst van tien uur, verzamelden 25 jongens zich in het catechisatie lokaal. Iedereen zat op de middelbare school en er was geen volwassen leiding aanwezig. We dronken koffie en aten gevulde koeken. Daarna begon het serieuze gedeelte met gebed en een lied uit het

liedboek dat a cappella werd gezongen. Hierna volgden de notulen en een inleiding die verzorgd werd door één van de leden. De jongeling beklom daartoe een klaarstaande ladder. Hij vertelde zijn verhaal en las de gespreksvragen voor. Deze werden vervolgens in groepjes besproken. Ondertussen werd er opnieuw koffie gedronken en koek gegeten. Het aantal gevulde koeken werd op een scorelijst werden bijgehouden. Aan het eind van het jaar moest iedereen betalen en zou de winnaar, met de meeste koeken op zijn naam, de wisselbeker mee naar huis krijgen. Mede dankzij deze gesprekscultuur wordt er in ons land zoveel overlegd voordat er iets wordt uitgevoerd.

Ik heb altijd begrepen dat er voor de gereformeerden maar één belijdenis was, één scheppingsverhaal, één geloof en één waarheid. En dat ze met z'n allen altijd op zoek waren naar dat ene woord dat precies op de waarheid zou passen. Je had het goede woord en dat moest je geloven of anders zat je fout. En daar ging het Eindeloos over. In de geloofsdiscussies ging het er om wie er gelijk kreeg en werden ze fijnslijpers. Maar voor zich zelf konden ze aan gewetensonderzoek doen en in een persoonlijke crisis terechtkomen als ze dat ene juiste woord niet langer geloofden. Want ze namen zichzelf altijd heel serieus. Kunst en humor hadden eigenlijk geen plaats in hun geloof, omdat die juist de meervoudige betekenis van de dingen in het leven laten zien. En ik denk dat de allereerste gereformeerde zichzelf te serieus namen om toneel te spelen, naar de kermis te gaan, om van dansen

maar te zwijgen. In die menselijke activiteit wordt een tweede werkelijkheid geschapen. Ondertussen heeft de meerderheid van de Texelse organisten wel een Gereformeerde achtergrond!

Deze gelovigen wilden gewetensvol leven en namen zichzelf volstrekt serieus. Zo werd bij ons op school het verhaal verteld dat ze als eerste het verzet tegen de Duitse bezetter organiseerden. Ze boden onderdak aan Joodse vluchtelingen en deelden hun eten. Maar als dan een Duitse soldaat aan de deur kwam met de vraag of hier Joden waren, dan kraakte hun geweten. Immers, mag je wel liegen? Volgens het negende gebod van de tien geboden mag het niet....

In een goed gereformeerde omgeving was het makkelijk preken voor een doopsgezinde dominee. Als je wilde kon je eerst zo'n enige gereformeerde waarheid vertellen om daar vervolgens ruimhartig op af te dingen. Je vertelde dan bijvoorbeeld dat er nog een tweede scheppingsverhaal in de bijbel staat, met een hele andere volgorde en betekenis. Dat was scoren voor open doel. Die tijd is nu voorbij. Vrijzinnige dominees zullen nu zelfstandig moeten vertellen, hoe geloven gestalte krijgt in een vreugdevolle wederkerige relatie met God, andere mensen en de wereld om ons heen. Juist in de meervoudige betekenis van de dingen van ons leven laat het geloof zich verwoorden.

Hans Marseille

Texel

Vrede verbindt verschil.

Dit is het Thema voor de vredesdienst op zondag 20 september 2020. Vanwege de corona die ons leven nog steeds beheerst, hebben wij als de Raad van kerken in goed overleg met de parochieraad en de kerkenraden besloten om dit jaar de Vredesdiensten in onze eigen gemeente te vieren. Voor de Waddengemeente is dat de Maartenskerk in Oosterend; voor Waal, Koog en Den Hoorn worden het de kerken in De Waal en Den Hoorn; voor den Burg is het De Burght. Voor de RK gemeente wordt het de RK kerk van Den Burg. De Doopsgezinde Gemeente in de kerk van den Burg. Wij hopen op fijne diensten

Namens de Raad van kerken, Ank van Putten.

Dietrich Bonhoeffer in De Hoeksteen

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd vermoord door het naziregime, na een lange tijd in de gevangenis te hebben gezeten. Zijn laatste uren bracht hij door in concentratiekamp Flossenbürg, een kamp voor politieke gevangenen. Wat had Bonhoeffer 'misdan'? Hij volgde de consequenties van zijn

theologisch denken en zijn gelovige hart. Hij werd lid van de zgn. Bekennende Kirche en was betrokken in de voorbereiding tot een aanslag op Hitler.

De theologie van Bonhoeffer en zijn persoonlijk lot zijn nog altijd van grote betekenis voor de kerk en voor de theologie. In het hele land zijn dit jaar dan ook activiteiten rond zijn erfenis. Ook op Texel kunt u de komende maanden (her)ontdekken wie hij was.

Op drie avonden in **De Hoeksteen te Den Hoorn** zijn achtereenvolgens een lezing van ds. Hans Buurmeester, een documentaire over leven en werk van Bonhoeffer (Agent of Grace) en een actualisering van Bonhoeffer's werk door ds. Anne Kooi, georganiseerd. U bent van harte welkom op woensdag 14 oktober, 19.30 uur, ds. Hans Buurmeester

woensdag 18 november, 19.30 uur, film Agent of Grace

woensdag 2 december, 19.30 uur, ds. Anne Kooi
Vanwege de coronamaatregelen is **opgave vooraf** noodzakelijk. U kunt zich opgeven bij uw predikant. Wikke Huizing, Kees de Jong, Anne Kooi.

Van het Texels Theologen Convent (TTC)

Maandelijks ontmoeten de voorgangers van de gemeenten en andere theologen elkaar tijdens het TTC in de Vermaning van Den Burg. Daar wordt o.a. het rooster gemaakt voor de weeksluitingen in De

Hollewal en De Gollards. Vanwege corona waren de weeksluitingen gestopt. Sinds juni is in De Gollards weer een aangepaste weeksluiting mogelijk. Het rooster loopt nu tot en met december. Daarna zal de verhuizing van de bewoners plaatsvinden naar de nieuwe locaties aan de Pontweg.

Vrijwilligers Gollards bij TTC

Op 29 september 10.15 uur komen de voorgangers en de vrijwilligers samen om een mogelijke vorm van viering te bespreken in de nieuwe situatie.
Wikke Huizing



Nieuws Stichting Hulp Oost-Europa Texel

Na 11 augustus is nu al weer het tweede transport met hulpgoederen vanaf Texel vertrokken naar Roemenië. Met het oog op de veiligheid van de vrijwilligers, die onderling anderhalve meter afstand moesten kunnen houden, was een goed laadplan gemaakt en de zijkanten van de oplegger waren open voor frisse lucht.

Met het eerste transport gingen ook containers voor water mee voor de kassen in Vaslui. Deze containers zijn op Texel geschonken en om deze op te halen, maakte Costel een rit van 10 uur door de bergen heen en weer 10 uur terug. Hij was zo blij met deze containers, want hij zat er dringend om verlegen.

De andere hulpgoederen zijn verdeeld onder de armste bewoners in de omliggende dorpen van Somcuta Mare, waar alles gelost is. Het volgende transport is begin september naar Brasov gegaan en dat is gelost in Sacele bij een Missiepost. Van hieruit worden mensen met een handicap begeleid en krijgen zij ook therapie. Er is een depot met hulpmiddelen, zoals rolstoelen, krukken en rollators, waarmee de mensen geholpen worden. En dit depot konden wij met het transport aanvullen met 2 hoog-laag bedden en een elektrische rolstoel, waar dringend behoefte aan was. In de omliggende dorpen krijgen zigeuner gezinnen hulp en uit dit transport ontvangen vele gezinnen een tafel.



Voor de kinderen, die heel ver van school wonen, zijn er fietsen mee, zodat ze naar school kunnen. Deze kinderfietsen zijn op Texel geschonken en worden vanuit het depot verdeeld. Natuurlijk ontbreekt ook de kleding en de schoenen niet en de kussens en dekbedden, matrassen en bedden en huisraad. Vele borden, kopjes, pannen en bestek, handdoeken en ander textiel krijgen een nieuwe eigenaar. Voor een kleuterschool zijn tafeltjes en stoeltjes mee en die zullen in gebruik genomen worden, als de school weer begint op 15 september. Ook is er veel speelgoed mee, want dat hebben ze ook niet..

IJverige breisters hebben weer gezorgd voor mooie warme mutsen en truien en mooie warme dekens van gebreide lapjes. Toen wij dachten dat we alles geregeld hadden, kregen wij nog een verzoek van een Christelijke hulporganisatie in Brasov, die weeskinderen helpt, die in een weeshuis van het gouvernement wonen. Zij vroegen, of wij voor een bed konden zorgen voor de kinderen die geen bed hebben. Dát kun je je toch niet voorstellen: Een kind in een weeshuis zonder bed.....

Zo is er nog zoveel nood in de wereld, waar wij best wat aan kunnen doen.... en onze ogen niet voor mogen sluiten.....

Uw hulp is welkom op: NL18 RABO 036 25 21 905 ten name van Stichting Hulp Oost-Europa Texel (met ANBI goedkeuring)

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H.Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg
e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl
website : www.dgtextel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

9 september 10.00 uur Bijbelleesuur
13 september 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
16 september 10.00 uur Bijbelleesuur
16 september 10.00 uur Gollards
17 september 10.00 uur Federatiebestuur
17 september 20.00 uur ledencommissie
20 september 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
Extra collecte Doopsgezind Wereldwerk
23 september 10.00 uur Bijbelleesuur
23 september 14.00 uur Avondkring
24 september 20.00 uur Kerkenraad
27 september 10.00 uur Dienst. Ds. Jaap Brüsewitz
29 september 10.15 uur Texels Theologen Convent in onze Vermaning
30 september 10.00 uur Bijbelleesuur
1 oktober 20.00 uur Broederkring
4 oktober 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
6 oktober 14.30 uur Oudere zusterkring
7 oktober 10.00 uur Bijbelleesuur
11 oktober 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
Extra collecte Doopsgezinde Zending

Kerkbloemen

Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, dan kunt u contact opnemen met br. Jaap Zuidewind, tel. 312360.

Vooruitblik: door Hans Marseille

'Kun jij een krokodil met een vishaakje optrekken?'
Job 40 vers 20.

In het wekelijkse Bijbelleesuur houden we tegenwoordig anderhalve meter afstand, maar viëren we nog altijd dat we taal tot onze beschikking hebben. We zijn net aan het boek Job begonnen. Op hoogtepunten van je leven zit het wel goed met woorden voor God: bij de geboorte van je kinderen of als alles loopt zoals je had gehoopt. Maar als dat niet zo is? Als alles wegvalt? Wat valt er dan nog van God te zeggen? Hoe is hij er dan nog in betrokken? Heel veel mensen hebben daarvoor gestaan bijvoorbeeld Miskotte, Wiesel en Van Ligten. Wat Job overkomt is dat hij in zijn lijden alles kwijt raakt. Zijn vrienden vergeten hem gelukkig niet. Ze komen hem opzoeken en zijn dagenlang in stilte bij hem. Maar dan beginnen ze te praten en ze beweren dat Job wel iets gedaan zal hebben waardoor hij al zijn ellende verdient. Volgens zijn vrienden moet Job alleen toegeven dat het zijn eigen schuld is. daarmee gaat hun troost over in een aanklacht. Maar Job houdt vol dat het niet zijn schuld is. Vervolgens adviseert de vrouw van Job hem een andere weg te gaan. Ze zegt: "Zeg God vaarwel en sterf." Maar ook hier gaat Job niet op in. Job wacht



op God. Wanneer God gaat spreken dan zwijgt Job. Als lezer van de Bijbel verwacht je dat God nu antwoord gaat geven op de zin en onzin van het lijden.. Maar dat gebeurt niet. God draagt een groot gedicht voor over de geheimen van het leven. En daarin vergelijkt God zichzelf met een krokodil! De zinnen waarin de schrikbarende kracht van een krokodil wordt beschreven krijgen als conclusie: niemand durft zo'n dier te tergen; wie is het dan, die voor Mij kan stand houden?

En deze tekst over de miraculeuze en ondoelmatige schepping opent het hart van Job. Alsof hij in de woorden van God de erkenning van zijn bestaan vindt. Hij is staande gebleven tegenover zijn vrienden en vrij gebleven van het advies van zijn vrouw maar Job hervindt zichzelf in dit bijzondere gedicht van God. Vanaf dat moment gaat het weer beter met Job. Zo'n verhaal met elkaar lezen, is een taalfeestje viëren.

Avondzusterkring in de middag

Woensdag 23 september om 14.00 uur is de eerste bijeenkomst van dit seizoen. Omdat we nog in coronatijd leven, zal de bijeenkomst niet in het zaaltje, maar in de kerk plaatsvinden. Daar hebben we de ruimte om anderhalve meter afstand te houden. We zingen nog niet. We zijn sinds eind februari niet meer bij elkaar geweest, dus we hebben vast veel aan elkaar te vertellen over de coronatijd.



De Gollards door Tilly Dekker

Na lange tijd, want de Gollards is enkel maanden voor buitenstaanders op slot geweest, komen wij op 15 juli weer bijeen in de Carrousel. Helaas is niet iedereen aanwezig, vandaag met 6 zusters en 2 broeders.

In het thema van vandaag staat de kermis centraal, zoals te zien is op de mooie uitnodiging, en op de plaats waar wij zijn, de Carrousel, in het middelpunt van de kermis. In Tilburg staat de grootste kermis van Nederland, maar door de corona crisis, worden er nu alleen kleine kermissen gehouden en ook dat nog onder voorbehoud. Maar wij zitten in het "middelpunt" en beginnen deze morgen met het lezen van Lied 1: Grote God wij loven U, 3 coupletten en daarna Lied 8: Frisch als de morgen. Het Bijbelverhaal wordt uitgebeeld op het flanelbord; Jezus in de Tempel; Jezus maakt ruimte voor wat hem lief is.

De naam kermis komt oorspronkelijk van kerkmisse of kerk-misse, het religieuze feest voor een patroonheilige. Het volk stroomde samen om de patroonheilige te ere en om feest te vieren. De oudste kermis in Nederland dateert van 1023 in Wijk bij Duurstede, gehouden bij de inwijding van de Sint Maartenskerk.

Wij delen onze ervaringen van en over de kermis van onze vroege jaren. Kermis stond voor licht, muziek, kleuren en spanning, zoals draaimolen, steile wand race, schiettent, kop van Jut, koperen Ko en nikkelen Nelis, en heel vroeger ook dansende beren en aapjes, die allerlei kunsten vertoonden. Ook aan de inwendige mens werd gedacht, poffertjes, oliebolletjes en zuur/kaneelstokken.

Hierna luisteren wij naar 2 liedjes, "Ik zou je het liefste in een doosje willen doen", van Donald Jones en "Tante Julia" van Nico Haak. Waarna wij nog een quiz doen over kermissen. Wij sluiten af met het lezen van ; "Er is een land van louter Licht", en "Wat de toekomst bringe moge". Na een leerzame, gezellige ochtend, spreken wij af om op 16 september weer bij elkaar te komen.

Oudere zusterkring door Tilly Dekker

Nadat Ds. ons hartelijk heeft verwelkomd, beginnen wij even na half drie met het programma, dit alles op 1.5 meter afstand. Daarvoor heeft de predikant een meetlat gebruikt, die nu in de armen van een paspop ligt en vandaag de naam Paul draagt.

Op tafel staan vaasje van "corona bier" met gezellige bloemetjes. Na de thee met een chocolaatje, gaan wij naar de kerk, in een hele ruime kring gezeten, lezen wij twee liederen, nl. lied 981; Zolang er mensen zijn op aarde en lied 871; Jezus zal heersen waar de zon, om de grote aarde heen.

Weer terug in 't zaaltje, wordt er een rondje gedaan over hoe wij de afgelopen maanden, waarbij wij allemaal thuis zijn gebleven, hebben beleefd. En dan komen de verhalen los, waaruit blijkt dat wij het allemaal moeilijke tijden hebben gevonden, en ook enkele zich heel eenzaam hebben gevoeld. Maar diverse zusters blijken heel creatief deze tijd te zijn door gekomen. Zo deelt Nel geurzakjes uit, die zij heeft gemaakt. Ook het Quilten werd weer opgepakt. Ds. leest vervolgens een stukje uit de bijbel, waarin virussen en melaatsen door Jezus worden genezen. En als vast onderdeel van de middag leest Gré enkele gedichten uit, "Dichter", De wereld staat stil. Dan volgt de uitleg van het nu zoveel gebruikte woord quarantaine = is 40 dagen afgezonderd zijn. Onderduiken is ook een soort van quarantaine, maar dat duurde veel langer, zoals bij Anne Frank. Anne hield een zgn. kasboek bij, waarin zij mooie zinnen opschreef. Het boek is later uitgegeven onder de titel "Mooie-zinnenboek."

Wij luisteren nog naar 3 CD's met o.a. Gerard Cox, Wim Sonneveld en Willeke Alberti. Met het lezen van "Dank u voor deze nieuwe morgen", sluiten wij deze gezellige middag af. Als er geen lock down meer volgt, hopen wij 1 september weer bij elkaar te komen.

Oudere Zusterkring door Hans Marseille

Dinsdag 6 oktober wil ik graag met de oudere zusterkring alvast het thema van de startzondag verkennen. Op dit moment denk ik aan het onderwerp: 'Geloven per post'. Traditiegetrouw bereid ik zoiets voor met de activiteitencommissie. Dat ben ik dit jaar ook van plan en ik wil dan de ervaring van de zusterkring in de voorbereiding meenemen. 'Geloven per post' klinkt natuurlijk een beetje vreemd, maar in deze Coronatijd biedt het schrijven van een brief ongekende kansen. In de bijbel zijn trouwens ook een aantal brieven opgenomen. Er is iets bijzonders aan de hand met het schrijven van brieven. Je kunt niet overal goed over schrijven. Zo is het mij nog nooit gelukt om een ruzie op te lossen door een brief te schrijven. Het is net alsof je daar een brief niet voor kunt gebruiken. Volgens mij lukt dat niet per brief. Des te beter gaat het om je genegenheid in een brief aan iemand te vertellen. Juist dan bewijst een brief goede diensten. Immers papier is geduldig, en kan door de lezer steeds opnieuw ter hand worden genomen. Je hoeft maar één keer te schrijven: "Ik heb je lief, of "Heb ik je al gezegd dat ik je graag zie". En je kunt er bijna zeker van zijn, dat deze zinnen meer dan eens gelezen zullen worden. Alleen lijkt het wel alsof we gewoonte zijn kwijtgeraakt om een brief op de post te doen. Gelukkig worden in sommige boeken ook brieven afgedrukt. Als je die leest dan voel je weer hoe bijzonder een briefwisseling is

Verdriet

Op 21 juli 2020 is overleden **Jacob Sijbrand Keijser**, oud 80 jaar oud. Jacob kampte al geruime

tijd met problemen betreffende zijn gezondheid. De laatste maanden zijn voor hem en voor zijn naaste familie niet gemakkelijk geweest. Maar het overlijden komt toch altijd weer onverwacht. Jacob was altijd bij onze gemeente betrokken. In de kerk zag je hem niet vaak, maar hij is jarenlang een gewaardeerd lid geweest van de landcommissie van onze gemeente. Bij de landdag was hij altijd present. Steeds opgewekt en behulpzaam. Eénmaal is hij mee geweest met ons jaarlijks busreisje en wel naar Haarlem, waar we in de middag het stoomgemaal de Cruquius bezochten. Prachtig vond hij dat. Wij wensen zijn vrouw Marga, zijn kinderen en kleinkinderen alle steun toe om het verlies van Jacob te verwerken.

Bernard Pieter Rab is overleden op 23 juli 2020, oud 87 jaar oud. Ben maakte deel uit van de financiële commissie van onze gemeente. Ook bezocht hij dikwijls de broederkring. Tot het laatste toe bleef hij helder en maakte hij gebruik van zijn telefoon om in coronatijd toch contact te hebben met familie en kennissen. Omdat het lichamelijk allemaal moeilijk werd, verbleef hij in het verpleeghuis, waar velen hem hebben opgezocht. Zijn vrouw Geri, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind zullen steun vinden samen om de leegte die Ben achterlaat op te vullen.

Op zondag 9 augustus is op 89 jarige leeftijd overleden **Willemina Jannette Schellinger-Zegel**. Wil herinneren we ons van de vele jaren dat ze met enthousiasme de zondagsschool leiding gaf, samen met andere vrijwilligsters van onze gemeente. Wil heeft dat ruim 25 jaar gedaan. Afgelopen kerst was ze nog bij het kinderkerstfeest in onze Vermaning omdat achterkleinkinderen van haar meewerkten aan het kerstspel. We hebben bij die gelegenheid heel wat herinneringen opgehaald aan eerdere kerstspelen en kerstmusicals. Wil had over veel onderwerpen een eigen mening, die ze gevraagd, en soms ongevraagd, gaf. Je wist precies wat je aan haar had. Een gezellig en betrokken mens. We hopen dat de kinderen, en andere familieleden, kracht zullen vinden om goed met het verlies van Wil om te kunnen gaan.

Vrijdag 28 augustus is overleden **Elisabeth Eelman – Wuis**, bijna 100 jaar oud. Zij was ons oudste lid. Betje en Gerrit waren altijd aanwezig in Oosterend bij de kerkdiensten, toen ze nog in de Peperstraat woonden. Later verhuisden ze naar de Gollards in Den Burg. Ze gingen naar de bijeenkomsten in de carrousel. Na het overlijden van Gerrit ging Betje daar mee door. Betje wist steeds gezellig te vertellen en haalde graag herinneringen op. Ook had ze verhalen over zoon Jaap en zijn gezin, de boerderij in het Lageveld. Tot het laatste toe bleef ze helder en scherp. Wij wensen de familie veel sterkte toe de komende tijd.

Nieuwe vondsten oudste Doperse geschiedenis (3)

door Maarten 't Hart
Den Burg, lokatie Kogerstraat (huidige Vermaningsplaats)

De **Friese Vermaning** uit de eerste aflevering heeft, nadat de brouwerij op 30 juni 1625 in twee delen was verkocht, niet zo lang meer gekerkt in de voormalige mouterij. Want *KI&KL* vermelden in hun boek dat de Friese Vermaning aan de Kogerstraat al in 1626 wordt vermeld. De akte met de exacte datum heb ik inmiddels gevonden. Het betreft de verkoop van een schuur op een erfteuin met belendingen De schuur staat op de plaats van de huidige kosterwoning. Op 9 juli 1626 koopt Aris Hermansz, commies ten recherche op het Marsdiep van Floris van Dijck uit Haarlem een schuur in de Kogerstraat *belendt aen de noortsijde Pieter Pietersz, de gemene rijdinge aen de zuijsijde, (nu de Vermaningsglop), het predickhuijs van de Mennonisten aen de oostzijde ende ten westen de heerstraet (= Kogerstraat)*. De Friese Vermaning is dus tussen 30 juni 1625 en **9 juli 1626** van de mouterij vertrokken naar de plaats achter de Kogerstraat, waar nu nog steeds gekerkt wordt. Nog een vroege vermelding vinden we als Jan Cornelisz Kecht op 10 mei 1635 f 100,- leent van *Cors Jacobsz ende Cornelis Pillesz (ook Pelgrimsz), opsienders van de Mennoniste gemeente die men heet de Vriesen*. Bij aflossing binnen 10 jaar hoeft hij geen rente te betalen. Het gaat even goed niet zo best met Kecht. Hij verkoopt zijn huis aan Harmen Garbrantsz van De Waal voor f 317,-. Deze dient te betalen aan *Cornelis Pillesz ende Willem Jacobsz als opsienders van de Mennonijten gemeente die men heet de Vriesen*.

Op dezelfde plaats werd in 1723 onze huidige Vermaning gebouwd. Dankzij het feit dat dit in een balk staat weten we dit, want het is bedroevend, maar van het archief van de Friese Vermaning is niets overgebleven. Kort nog wat jaartallen met belangrijke gegevens .

1772 samengaan Friese en Vlaams-Waterlandse Vermaning,

1774 nieuwe aanbouwen, gaanderijen en kosterwoning, gebouwd met stenen van de Friese Vermaning in De Waal (opgeheven 1772) en de mouterij van de voormalige brouwerij (preekhuis) .
1857 uitbreiding vanwege tekort aan plaatsruimte
1863 Klokketorentje en klok geplaatst
1876 weer verlengd om bij het nieuwe orgel (orgelbouwer Flaes, kosten f 3100,-) te kunnen komen

1882 uitbouw met 1e steen van zoon ds Bakels, Herman (werd ook weer dominee)

1980 koperen kroonluchters van Den Hoorn van 1772 geplaatst

Wordt vervolgd

Predikant (maandag vrij): ds. *Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 365850, email wikke.huizing@outlook.com
 Pastoraal werker: *Jessica Heetebrij* tel. 0612302230, email info@jessicaheetebrij.nl
 Voorzitter kerkenraad: dhr. *J. Vonk*, Vloedlijn 14, 1791 HH Den Burg, tel 0222-315417, email janvonk54@gmail.com
 Scriba: mevr. *M.J.Y. Nicolay*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, tel 0222-316686, email scriba.pkn.denburg@texel.com. Tevens redacteur kerkblad Protestantse gem. Den Burg.
 College van Kerkrentmeesters: penningmeester: dhr. *D. Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email d.kooiker@hccnet.nl
 Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. [NL18RABO 03625.12302](#);
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. [NL62RABO 01220.41720](#)
 College van Diakenen rekeningnr. [NL50RABO0137195761](#).
 Gebouwen: "De Schakel" en "De Burght": 0222-365933. Voor reserveringen van "De Schakel" kunt u zich melden bij mevr. *M. Huizinga*, tel 0222-314222 / 0616935862.
 Gebouw "De Poort": 0222-365932.
 Kerkhof: dhr. *Gijs Bouw* 0614315253 gijs.bouw@kpnmail.nl
 Website www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg

Kerkdiensten

Zondag 13 september 2020 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Da. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Kerk en Minima, 2 ^e Kerk, uitgang Bloemengroet Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 20 september 2020 Kerkgebouw De Burght Vredeszondag	9.30 uur	Da. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Vredescollecte, 2 ^e Raad van Kerken Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 27 september 2020 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds. L. Giethoorn uit Groningen Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e Noodhulp, 2 ^e Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 4 oktober Kerkgebouw De Burght Startzondag	9.30 uur	Da. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: Startzondag Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 11 oktober Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Da W. Huizing Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e Werelddiaconaat, uitgang Kerk en Israel Zondagsbrief: Tineke Ramaker

U moet zich van te voren aanmelden bij Mary Veltkamp maryveltkamp@texel.com of vrijdagsavonds per telefoon 313600. U hoeft zich dan niet meer te laten registreren bij het binnengaan van de kerk.

Agenda

Woensdag 9 september	13.30 uur	Wandelen met predikant vanaf De Burght
Woensdag 9 september	19.30 uur	Vergadering Kerkenraad in De Burght
Woensdag 16 september	13.30 uur	Wandelen met predikant vanaf De Burght
Woensdag 23 september	13.30 uur	Wandelen met predikant vanaf De Burght
Vrijdag 25 september	Voor 17.00 uur	Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay
Woensdag 30 september	13.30 uur	Wandelen met predikant vanaf De Burght

Woensdag 7 oktober	13.30 uur	Wandelen met predikant vanaf De Burght
Alvast noteren in uw agenda?:		
Woensdag 14 oktober	19.30 uur	Lezing over theoloog Dietrich Bonhoeffer in De Hoeksteen te Den Hoorn door ds. Hans Buurmeester
Woensdag 18 november	19.30 uur	Film Agent of Grace over theoloog Dietrich Bonhoeffer in De Hoeksteen te Den Hoorn
Woensdag 2 december	19.30 uur	Lezing over theoloog Dietrich Bonhoeffer in De Hoeksteen te Den Hoorn door ds. Anne Kooi

Van de predikant

.....⁴⁸Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: ⁴⁹“De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de Heer –, een plaats waar ik kan rusten? ⁵⁰Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?”.....

Deze tekst uit het boek Handelingen stond centraal in de afscheidsdienst van De Poort, zondag 6 september. Daarmee wordt het verlaten van De Poort niet gebagatelliseerd, wel gerelativeerd. Op 6 september sloten we een lang proces af: van de noodzaak tot een fusie tussen twee gemeenten tot het werkelijk samengaan in één kerkgebouw. Dat proces heeft lang geduurd. Volgens velen té lang. Maar kennelijk was het nodig. De dingen nemen hun tijd. Vooral de dingen die het hart aangaan. Met de verkoop van De Poort komt er fysiek een einde aan de Gereformeerde Kerk op Texel. In naam was dat al zo, nu ook in de vorm van het gebouw. In opmerkingen en gesprekken, de afgelopen jaren, heb ik vooral berusting gehoord. “Het is niet anders” of: “Mijn geloof hangt niet af van het gebouw”. Innerlijk hebben velen al vrede gesloten met de situatie. Af en toe klinkt nog verzet en verdriet door. Wat blijft zijn de herinneringen aan wat er beleefd is aan gemeenschapszin, aan vieren van belangrijke levensmomenten, aan vorming van geloof en vertrouwen. En een gevoel van weemoed, allicht.



Als uw voorganger wil ik recht doen aan de gevoelens die er leven en tegelijkertijd vooruit kijken; Hoe we Burght en Schakel zó inrichten en gebruiken dat ze de opbouw van ons geloof dienen en aan zoveel mogelijk mensen en activiteiten op Texel

plaats bieden. Dat we de tijd van het fusieproces nu echt afsluiten en met moed en vertrouwen vooruit durven kijken; durven geloven. Dat we de Bron van Leven ervaren in onszelf en de wereld om ons heen en daar anderen in laten delen. De gehele aarde (wijzelf met ons hele wezen inclusief) is immers van de Eeuwige. Hij bevindt zich overal, in ons, om ons heen, in anderen. Er is leven, overal en altijd opnieuw. Verzet, wrok of verdriet kunnen ons hart sluiten voor die Aanwezigheid. Laten we elkaar helpen die obstakels in ons te overwinnen, op te staan en nieuwe kracht vinden om gemeente van Christus te zijn, midden in het dorp, midden in de samenleving.

Eén van de grootste uitdagingen is daarbij, op dit moment, het coronavirus. Ook dat is niet anders. Het vraagt verstand, creativiteit, omgaan met angst, vinden van ruimte. Samen komen we er wel uit. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ds. Wikke Huizing

Pastoraat

Verschillende gemeenteleden kwamen afgelopen maand in het ziekenhuis terecht, voor korte of langere tijd; Mevr. Rienstra, mevr. Van Maldegem, mevr. Janna Vlaming. Mevr. Van Maldegem is vanuit het ziekenhuis verhuisd naar De Hollewal. Anderen zijn voor controles of korte behandelingen in het ziekenhuis geweest. We wensen iedereen een zo goed mogelijk herstel toe, veel geduld en leuk bezoek, dan wel post. Tot nog toe is er geen sprake van nieuwe corona-besmettingen op Texel, ondanks de vele toeristen. Laten we hopen dat dit zo blijft! Ook anderen zijn in onze aandacht. Mocht u iemand weten die bezoek van predikant of pastoraal werker op prijs stelt, geef dit dan alstublieft aan hen door. U vindt onze gegevens in het colofon, bovenaan de gemeentepagina. Ds. Wikke Huizing

Kringen

Vanwege corona, de verkoop van De Poort en de verbouwing van De Schakel zijn kringbijekomsten wat ruimte betreft de komende maanden een uitdaging. Gelukkig zijn er de consistorie van de Burght en de kerkzaal zelf. De Rügengroep komt op creatieve manier bij elkaar op drie adressen. Zo moeten ook komende maanden wel ontmoetingen te realiseren zijn. Het is belangrijk dat we elkaar op enigerlei manier blijven spreken en zien, naast de diensten. Ideeën zijn welkom! Op dit moment staat het afscheid van de Poort (6 september), de

voorbereiding van de vredes-zondag(20 september) en start-zondag (4 oktober) bovenaan in de aandacht. In het oktobernummer hoop ik u een aantal bijeenkomsten te kunnen melden. Wat al wel vast staat zijn drie bijeenkomsten rond de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Zie de info op pagina 2. Van harte aanbevolen!
Wikke Huizing



Wandelen

De wandelingen op woensdagmiddag gaan weer van start. Wie mee wil is van harte welkom om half twee, bij de Burght. Daarnaast is het goed mogelijk een afspraak te maken voor een individuele pastorale wandeling. Die kan overal op het eiland plaatsvinden, op een moment dat u past. En in uw eigen wandeltempo. Belt u naar nr. 365850 of 06-10872089.

Ds. Wikke Huizing

Hoe het gaat met het pastorale bezoekerswerk

Afgelopen februari mocht ik beginnen als pastoraal werker voor de Protestantse gemeente in Den Burg. Het was een mooie start en ik vind het heerlijk om hier te mogen werken op Texel.

Na zeven weken kwamen echter de perikelen rond het corona-virus en moesten we daarom zoveel mogelijk thuisblijven.

Gelukkig kon ik vanuit mijn huis in Burgerbrug veel mensen bellen en zo contact onderhouden. Iedereen was erg flexibel, maar toch is deze situatie erg vervelend en lastig, vooral omdat het zo lang duurt. Mensen die alleen zijn hebben het dan toch echt wel zwaar. Goed om naar elkaar om te blijven kijken.

Na 6/7 weken thuiszitten, ben ik begonnen om weer met mensen af te spreken en ik heb regelmatig fiets- en wandelafspraken gemaakt. Erg fijn om te doen. Langzamerhand durfden we in de tuin te zitten om elkaar toch live te kunnen spreken. Hierdoor kon en kan ik op afstand prima bij mensen thuis afspreken en vanzelfsprekend houden we ons aan de regels.



Geen handen geven, hoort bij de regels en het is natuurlijk niet gek als iemand het soms bijna vergeet. Het zit zo in ons om elkaar te begroeten en hoe raar is het dan om de ander niet aan te mogen raken. Ook als je iemand vast wilt houden om je nabijheid te laten voelen of te troosten door elkaars handen te pakken en dat dat niet kan.

Ik kom ook wel in het ziekenhuis of in het verpleeghuis en daar wordt ook goed gelet op alle regels tegen het virus. Maar wat zullen we blij zijn als het weer het normale is en niet het nieuwe normaal! Wat mij opvalt, is dat de mensen op Texel zo hartelijk en gastvrij zijn! Wat ben ik al verwend met gebak en heerlijke koffie en thee. Er wordt goed voor me gezorgd!

Ik hoop de komende tijd weer veel te mogen doen op Texel en elkaar dan te ontmoeten. Goed zorgen en omzien naar elkaar, daar wordt de wereld een stukje mooier van.

Hartelijke groet en hopelijk tot gauw! U mag me gerust bellen of mailen.

Pastoraal Werker Jessica Heetebrij

Van de kerkenraad.

Op 8 juli kwam de kerkenraad weer bij elkaar. Van Omring Texel is het verzoek gekomen om vanaf 17 juli weer met de weeksluiting in verzorgingshuis "Gollards" te willen beginnen. De predikanten willen dat graag weer oppakken.

In verband met de wet op de privacy, waardoor we geen namen en dergelijke meer in het kerkblad en op de zondagsbrief mogen noemen van mensen die het "formulier van geen bezwaar" niet hebben ondertekend, zullen ouderlingen en hun wijkteams bij de mensen, die dit nog niet ondertekend hebben, langsgaan om te vertellen waar het om gaat. Gemeenteleden, die dat willen, kunnen dan alsnog het formulier ondertekenen. Ook op de eerste gemeenteavond, die in september of oktober zal worden gehouden, zal er aandacht aan worden besteed.

Voor wie dat wil zijn er mogelijkheden om alleen met een inlogaccount het kerkblad via de computer in te zien.

Omdat er vanwege de Corona-maatregelen op een andere manier gekerkt wordt, is gebleken dat er

mensen zijn die zich niet prettig voelen in de bijna lege kerk. Ook het dragen van gele hesjes door de "plaats aan wijzende mensen", gaf aan sommigen een beklemmend gevoel. De kosters zal worden gevraagd om voor komende zondag weer rijen stoelen te plaatsen en duidelijk aan te geven op welke stoelen men niet mag zitten. Misschien dat op die manier de kerk niet zo leeg aandoet.

Ook het koffiedrinken na de dienst, wordt node gemist. Er zal een manier worden gezocht, waarop dit toch "Corona proof" kan gebeuren.

Wat betreft de stand van zaken aangaande de verbouwing van De Schakel wordt verteld dat in verband met de huidige brandweervoorschriften, de kozijnen van De Schakel brandwerend moeten worden, evenals het trappenhuis en de toiletruimte, waar brandwerende deuren moeten worden geplaatst. Ook zal De Schakel asbestvrij moeten worden gemaakt.

De overgang van De Poort naar De Burght wordt een week naar voren gehaald. De laatste "gewone" kerkdienst in De Poort zal zijn op 30 augustus. Op 6 september is dan de overgangsdienst, die begint in De Poort en zal eindigen in De Burght. Deze dienst zal mede worden voorbereid door de commissie "overgang De Poort naar De Burght".

Na de verbouwingen van De Schakel en het pand van de burens, zal het hek van de poort voor De Burght worden geveerd.

Namens de kerkenraad, Mary Veltkamp.

Nieuws van de kindernevendienst

In de dienst van zondag 23 augustus namen we in de kerk afscheid van Rick en Joey, zij gaan nu naar de brugklas en zijn dus te oud/groot geworden voor de



nevendienst.

Daarna hadden wij onze jaarlijkse buitendag. Later in het jaar dan we gewend waren dit ivm de "corona". We hadden een speurtocht uitgezet door Den Burg van ongeveer 4 kilometer. De kinderen kregen foto's van voorwerpen die ze moesten opzoeken en deden ze allerlei spelletjes en puzzels. Onderweg nog een keer wat eten/drinken en spelen in een speeltuintje. Tegen half 2 gingen we lekker patat en ijs eten. Het was een geslaagde ochtend!

We proberen als leiding door te gaan met de

nevendienst, ook nu er (nog) maar 1 kind is. Leiding kindernevendienst.

Bedankt

Lieve mensen, Ik wil u allemaal bedanken voor de mooie kaarten en belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en verpleeghuis Den Koogh.

Tot ziens. Bedankt.

Bartha vd Slikke Bugel

Schoenendoosactie:

Jouw helpende hand is weer van onschatbare waarde. De schoenendozen zijn zo'n bijzonder cadeau, die zullen de kinderen als een schat behandelen. De actie loopt weer van 30 september tot en met 11 november. HOE HET MOET VERLOPEN IN DE KERK HOORT U NOG VAN ONS.

Vorig jaar hadden we eind oktober een kerk vol met prachtig versierde en goed gevulde schoenendozen. Deze zijn terecht gekomen bij kinderen in de armste delen van de wereld. Zij waren daar ontzettend blij mee. En wij ook. Daarom willen we dit graag weer proberen. Helpt u dit jaar ook weer mee?

De actie wordt ook dit jaar georganiseerd door een onderdeel van Stichting GAIN ze hebben de naam veranderd in schoenendoosactie. Het doel is om kinderen in de armste delen van de wereld te verrassen met een mooie, goed gevulde schoenendoos. Dit jaar gaan de schoenendozen naar kinderen in Sierra Leone, Togo, Malawi, Roemenië, Moldavië en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. In de geselecteerde landen heeft GAIN betrouwbare lokale partners die ervoor zorgen dat de dozen bij de kinderen terecht komen. Wij vragen hulp van u allemaal voor deze actie. Dit kan door een schoendoos te versieren en te vullen. U kunt de komende weken in de kerk een folder met richtlijnen meenemen. Maar wij zijn ook blij met spullen die wij voor u in een schoenendoos kunnen stoppen. Denkt u daarbij aan potloden, pennen, schriften, ballen, spelletjes, kammen en borstels. Indien u nog lege schoenendozen heeft kunt u die ook bij ons inleveren. En ten slotte is er ook veel geld nodig voor het transport en de opslag van de



dozen. Indien u wilt, kunnen wij de spullen ook bij u ophalen. Er mag geen shampoo en bellenblaas meer in de dozen vanwege lekkage. Alvast ontzettend bedankt voor uw hulp. Alide Zegers -tel. 313355 koosalidetexel@gmail.com, Tineke Ramaker, tel.313866 – of email tinekeramaker@texel.com, Anneke Visser, tel. 06 222 89 772 of e-mail annekevantexel@hotmail.nl

Van eiland naar eiland, Texel - Rügen.

Dit jaar was het plan om op donderdag 17/9 naar Rügen te gaan, voor de jaarlijkse uitwisseling met de Ev. Kirchengemeinde Bergen auf Rügen. Dat kan jammer genoeg niet doorgaan, we hopen dat het voorjaar er beter uitziet. De band is hecht en we verheugen ons er op om elkaar weer te ontmoeten. Intussen blijven we op de hoogte van elkaars wel en wee. "Bleibt gesund und behütet" schrijft Marion. Vriendelijke groet van Janneke Tolsma.

Collecten juli 2020.

Diaconie	€ 59,70
Bloemengroet	€ 55,15
Voedselbank	€ 45,60
Binnenlands diaconaat	€ 74,71
Kerk	€ 281,20
Onderhoud gebouwen	€ 160,95
Jop jeugdwerk	€ 38,15

En we zijn natuurlijk erg blij dat de gemeenteleden die de zondagse dienst (nog) niet meemaken toch deze maand via een overboeking voor € 125,00 hebben bijgedragen aan de collecten. Hartelijk dank!! De verkoop van stoelen en tafels van de Schakel heeft het aardige bedrag van € 115,- opgeleverd. Hartelijk dank aan de verkopers Mary Veltkamp en Douwe Kooiker

Creatief collecteren.

Vanaf 15 maart hebben de coronaregels ook het kerkbezoek beïnvloed. Er komen ook nu nog, veel minder gemeenteleden naar de diensten en dat zal nog wel even duren ook.

Velen hebben sindsdien, door middel van het rechtstreeks overmaken van giften naar de diaconie, meegedaan aan het zogenaamde creatief collecteren.

Van 15 maart tot heden zijn de volgende bedragen naar de bankrekening van de diaconie van PKN Den Burg overgemaakt:

Voor de diaconie € 891,00;

Voor de Hospice Texel € 305,00 (collectedoel half maart tot eind april)

Voor de Vluchtelingen Griekenland € 400,00 (collectedoel mei)

Voor de Texelse voedselbank € 270,00 (collectedoel juni)

De collecte ten behoeve van noodhulp Beiroet-Libanon, die op 9 augustus is gehouden tenslotte, heeft € 517,75 opgebracht. De diaconie gaat dit

bedrag verdubbelen, zodat er een bedrag van € 1035,50 zal worden overgemaakt.

Alle gevers, hartelijk dank!! Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Sleutels van de Poort

In de loop der jaren hebben een aantal gemeenteleden voor diverse doeleinden een sleutel van de Poort in hun bezit gekregen. Na de overdracht van het gebouw heeft u geen enkele reden meer om deze sleutels in uw bezit te houden en het lijkt ons erg netjes om deze sleutels te verzamelen en over te dragen aan de nieuwe eigenaar. U kunt de sleutels aan elke kerkrentmeester afgeven. Alvast hartelijk dank. Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

Spullen van De Poort en De Burght

Een werkgroep van gemeenteleden heeft zich gebogen over de vraag wat we met de (dubbele) spullen van De Poort en De Burght willen, als we De Poort hebben verlaten. We willen in De Burght ook de spullen van De Poort die een emotionele waarde hebben, een goede plek geven. En dan vooral dat het samen een mooi en passend geheel vormt. Er komen nieuwe kanselkleden voor De Burght, hopelijk is bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar de eerste set klaar. De kanselkleden van De Poort krijgen een plek in de tentoonstelling.



Vanuit de Poort verhuizen we het Avondmaalstel dat een permanente plaats op de avondmaaltafel krijgt, het avondmaalstel van De Burght blijven we gebruiken bij het avondmaal. Het doopvont krijgt een plaats in de tentoonstelling. Het lantarentje van de nevendienst en de Tafelkandelaar zijn 6 september meegegaan naar De Burght. Het Houten Kruis krijgt een plaats in De Burght. De Statenbijbel kom in de tentoonstelling. En de Doopschaal die door Redmer Yska is gemaakt, krijgt een plaats op de avondmaaltafel. Na de collecte tijdens de diensten worden de collectezakken hierop gelegd. Er wordt gewerkt aan een boekje over De gereformeerde Kerk van Den Burg en haar gebouw. Wanneer deze verkrijgbaar is, melden we u zo spoedig mogelijk. Informatie en oude foto's blijven hartelijk welkom. Namens de werkgroep Erik van der Spek en Wikke Huizing.

Periodieke gift

Wat voorheen een notariële schenking werd genoemd, heet sinds 2014 een periodieke gift. De tussenkomst van een notaris hoeft niet meer.

Daarmee is een belangrijke drempel voor veel mensen weggefallen, en is deze vorm van geven kansrijk voor onze plaatselijke kerk. We besteden er daarom extra aandacht aan.

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen

Dat is het idee. Het aangaan van een periodieke gift is voor u als gemeentelid interessant, omdat het een fiscaal voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.

Tip! Afhankelijk van leeftijd en de hoogte van het verzamelinkomen kan het voordeel oplopen tot 52 procent. Daarom wordt bij het werven van periodieke giften aan de gever gevraagd bruto meer te doneren, zodat onze plaatselijke kerk een hogere bijdrage krijgt zonder dat het de gever netto meer kost. Belangstelling? Uw penningmeester kijkt uit naar uw telefoontje: 315577. Douwe Kooiker

Werk aan het kerkgebouw

Na de realisatie van een toiletgroep, een koffiekeuken en het opknappen van de consistorie, wordt nu aan de volgende stappen gewerkt. De voorbereiding voor de tentoonstelling in De Burght vorderen. Pieter de Vries heeft onder toezicht van de archivaris van het oude archief Gelein Jansen enkele archiefstukken gefotografeerd. Hier worden replica's van gemaakt voor gebruik in de tentoonstelling, de originelen zijn hier te kwetsbaar voor.



Ondertussen hebben andere vrijwilligers De Schakel leeggehaald om de asbestsanering mogelijk te maken. Daarna volgt de opknopbeurt, waarbij ook een werkkamer voor de predikant en de pastoraalwerker wordt gerealiseerd. De komende tijd wordt het behelpen wat vergaderruimte betreft en beschikken we zelf alleen over de consistorie en de kerkzaal van De Burght. De Poort wordt klaar gemaakt voor de verkoop op 5 oktober, ondertussen is er al veel opgeruimd. Goede spullen uit De Schakel en De Poort die we na de samenvoeging niet meer nodig hebben die in goede staat zijn, gaan via Ria van der Vis naar Oost-Europa, niet meer bruikbare spullen zijn naar De Hamster afgevoerd. Het grootste deel van de inventaris van De Poort is mee verkocht. Met de koper is afgesproken dat mocht het gebouw in de toekomst zo verbouwd worden dat het torentje verdwijnt het kruis en de windhaan aan onze gemeente wordt gegeven.





Protestantse Waddengemeente Texel

Postadres: Oosterstraat 11, 1794 AR Oosterend
Predikant: Ds. C. de Jong, tel. 06-15345790, dskeesdejong@gmail.com
Voorzitter v.d. kerkenraad: dhr. D. de Lugt, tel. 0222- 311281
Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930
Penningmeester: dhr. P. Bas, tel. 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v. de Prot. Waddengemeente Texel: NL19 RBRB 069 5893 211
Rekeningnummer Diaconaal Team: NL76 RBRB 069 1740 100
Het RSIN-nummer van de Waddengemeente : 002860715
Pastoraat:
dhr. M.D Kuiper, tel. 318397; gwkuiperdejong@kpnplanet.nl
drs. H.J. Boon, tel. 06- 30317420; h.j.boontexel@gmail.com
Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl
Kerkelijk centrum De Parel: tel. 0222-318696 , beheerder: tel. 0222-318930
Website van de Waddengemeente: www.waddengmeente.nl



**Maartenskerk
Oosterend**



**Zeemanskerk
Oudeschild**



**Waddenkerk
De Cocksdorp**

Diensten in september

6 september

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. J. Buurmeester uit Vlaardingen
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Ds. J. Buurmeester
Oudeschild	Geen dienst	

13 september

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong
Oudeschild	Geen dienst	

20 september, Vredesdienst

Oosterend	10.00 uur	Waddendienst , Voorg.: Drs. H.J. Boon
-----------	------------------	--

27 september

Oosterend	09.30 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong
De Cocksdorp	11.00 uur	Voorg.: Ds. L. Giethoorn uit Groningen
Oudeschild	11.00 uur	Voorg.: Ds. C. de Jong

4 oktober, Startzondag

Oosterend	10.00 uur	Waddendienst , Voorg. Ds. C. de Jong
-----------	------------------	---

***In de diensten mag tot nader bericht helaas nog niet worden gezongen.
Er is in elke dienst voorzang door 1 of 2 mensen.**

Van de predikant

Niet in de trein

Sinds de Corona pandemie reis ik veel minder met de trein. En de keren dat ik ga is er weinig te beleven. Als iedereen een mondkapje op heeft en anderhalve meter afstand houdt, is er weinig interactie. Afstand houden is trouwens niet altijd mogelijk. Toen er aan de rails werd gewerkt net voor Centraal Station Amsterdam, en we dus met de metro daar moesten zien te komen, viel me op dat afstand houden in de metro er niet in zit. Ergerlijk is



dan wel als er ook nog mensen zijn die hun mondkapje alleen voor hun mond hebben en niet ook voor hun neus. Maar om hen hier nu als politieagent op aan te spreken....Op de weg is ook veel te beleven. In sommige woonwijken staat het bord: auto te gast. Dit zou voor Oosterend ook een idee zijn. Toen ik de meisjes van de Stepgroep (dans- en zanggroep) uit Houten

naar de bushalte bracht aan de Achtertune, kwam er een auto aan met een vrouw achter het stuur toen ze daar liepen. Ze toeterde, en ik maande de gastjes aan de kant te gaan, maar ze waren aan het kletsen en keten met elkaar, dus hoorden ze noch de auto, noch mij. Uiteindelijk gingen ze toch aan de kant. Maar toen gebeurde het.

Te gehaast reed de auto langs ons heen, maar ze wees daarbij ook nog met haar wijsvinger naar haar voorhoofd. Toen brak mij de klomp. Wat een dom rijgedrag en onbeschofte handelswijze. Nu had ik wél graag politieagent gespeeld en haar op haar gedrag aangesproken. Helaas was ze alweer weg. De meisjes gingen spelen met de hond van de familie Drijver. Ze hadden niets gemerkt. De automobiliste had uiteraard ook een man kunnen zijn. Maar geen Oosterender, dat was ze in ieder geval niet.

Bij de kerkdiensten

13 september

Lezingen: Exodus 32: 7-13, Romeinen 14: 1-13 en Matteüs 18: 21-22. De afgelopen periode heb ik met name uit de brief van Paulus aan de Romeinen gepreikt. Ook deze zondag zal ik dit doen. In de Exodus en de Matteüslezing gaat het om vergeving, om de ander een nieuwe kans geven. In Romeinen gaat het om iets anders. Het gaat om elkaar de ruimte geven. Om verschillend te kunnen denken, geloven en handelen zonder de ander te veroordelen of je zelf beter te voelen. Paulus is zo ruimdenkend als maar kan. En dat kan juist binnen de weldadige ruimte van het geloof.

20 september, Vredesdag: i.v.m. voorschriften Corona worden de diensten in de eigen gemeentes gehouden.

27 september

Lezingen: Daniël 2: 2a en 26-49, Filippenzen 2: 1-13. De komende periode lezen we uit het bijbelboek Daniël. Het boek speelt aan het hof van Babylon tijdens de ballingschap. Het gaat over macht, intriges, over dappere mensen die toch de waarheid durven spreken en alles over hebben voor vrijheid. Het past in de tijd van Amerikaanse presidentsverkiezingen, de macht van China die opkomt, dictators die tegenstanders ombrengen of opsluiten. Het boek wil moed en hoop brengen. De lezing gaat over een droom, die voor velen een nachtmerrie dreigt te worden. Men moet niet alleen de koning de droom die hij gehad heeft uitleggen, maar de koning deze vertellen. Op straffe van de dood, als ze dit niet kunnen. Dictators....

Een nieuw seizoen

Het komende seizoen is voor mij alweer het laatste als predikant in de Waddengemeente. Over 9 maanden, per 1 juni 2021, ga ik met emeritaat (pensioen). In deze periode denken we met elkaar na over de toekomst. Ik hoop dat het in oktober weer mogelijk is om activiteiten, ook al zijn ze op kleinere schaal, te gaan organiseren. Ik denk hierbij aan filmavonden en gespreksmiddagen/avonden.

-De Startzondag is op 4 oktober.

-De filmavonden zijn op woensdag 7 oktober, 4 november en 9 december om 19.30 uur in De Parel.

-Er zijn drie avonden over Bonhoeffer op 14 oktober, 18 november, en 2 december om 19.30 uur in de Hoeksteen in Den Hoorn.

-Gespreksgroepen over geloof, zeker weten en twijfel, zullen in overleg worden gehouden.

Een hartelijke groet aan u allen, en graag tot ziens.

Ds. Kees de Jong.

In memoriam

Tijdens de afgelopen julimaand kwam een einde aan het lange leven van Iet Trap-Bremer. Het overgrote deel van haar leven speelde zich af in Oosterend, vele jaren in de Oranjestraat, naderhand in Strender Tuus. Echter toen de oude dagen zich aandienen woonde zij nog lange tijd in de Gollards. In het spitsuur van haar leven was zij in- en buitenshuis een actieve vrouw, met veel aandacht en belangstelling voor echtgenoot, kinderen en kleinkinderen en de wereld om haar heen. Ook met "Tupperware"-demonstraties was zij destijds velen ten dienste. Haar wereld maakte zij o.m. groot door het rijbewijs te halen. Echter, zo traagzaam doofde haar levenskaarsje in een steeds kleiner wordende wereld. Toch wist zij tot kort voor haar heengaan nog te genieten van het leven. In besloten familiekring werd in de Doopsgezinde Kerk afscheid genomen van deze lieve moeder. Iet Trap-Bremer mocht 93 jaren oud worden. Zij zal gemist worden door de kinderen en kleinkinderen en

anderen die haar liefhadden. Mogen zij troost vinden in het geloof dat zij van nu af aan mag rusten in de eeuwige vrede Gods. *Drs. H.J. Boon*

Pastoraal Beraad

Om de zo moeilijke coronatijd te doorbreken heb ik mij tot de kleine Profeten begeven!

Profeten als Habakuk, Micha en Joël!
De Profeten van omkering en herstel!

Het was hun zo luide roepen tot de Heer om uitredding, om hulp en ommekeer!

Het was alsof de roep uit de psalmen weer opsteeg en op die manier vaste voet aan de grond kreeg!

O Heer, bevrijdt ons toch van onze zwarte vijand, die met harde hand het volk bezet in stad en land!

Maar zij gingen daarna langdurig in gebed en ontvingen daardoor Gods Geest tot en met!

Ja, zij werden door de Geest opgeladen en zodoende ging er weer een toekomst dagen!

Zij zouden zelfs prachtige dromen, dromen, Dromen die hen groots zouden overkomen!

En al moesten zij nu nog op uitkomst wachten, het gaf hen Licht, uitzicht en extra krachten!

En ook in onze tijd laten de kleine profeten op een bemoedigende wijze van zich spreken!

Het is de hoop op weer andere tijden,
Het is de kracht om hiervoor ook te strijden!

Ja, laten de kleine profeten ons maar versterken en in onze houding optimaal doorwerken!

Jezus komt in dit alles al sterk naar voren en dat in het roepen, het gebed, het horen!

Hij, die vertegenwoordiger van droom en daad was en hiermee mensen bijstond en zelfs genas!

Ik hoop en bid, dat vanuit de kleine profeten, onze gemeenschap een oppepper wordt gegeven!

Ik wil hierbij de zieken zeker niet overslaan!
(en natuurlijk ook de ouderen niet)
Moge ook hen het Profetenwoord bijstaan!

Namens het P.B., Rinus Kuiper.

Overpeinzingen van een aardebestormer

Ik weet het zeker: in de tijd van Adam tot Noach

waren er bij lange na niet zoveel medicijnen als nu om het leven leefbaar en verlengbaar te maken. Toch werden Adam en zijn nakomelingen stokoud.

“Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar.”

Wat werden al die lieden die na hem kwamen toch oud. En dat zonder al die medicijnen die wij kennen en zonder verzorgings- of verpleeghuizen. Te mooi om waar te zijn zou je zeggen. Maar kennelijk is er in de relatie tussen God en mens iets misgegaan, want de vaders werden steeds minder oud, aldus Nico ter Linden in zijn uitleg “Het verhaal gaat...”. In Psalm 90 is ons leven al gereduceerd tot 70 jaar of 80 als wij sterk zijn. Kortere en kortere leefden de mensen door de eeuwen heen. Maar, mogelijk ter bemoediging: vanaf de late 19e eeuw stijgen we weer in leeftijd.

Beste lezeressen en lezers, nog niet zo lang geleden was het leven een kwestie van opgaan, blinken en verzinken. Opgaan deden we in onze jeugd, blinken doen we in het spitsuur van ons leven en verzinken is een kwestie van het tegemoetzien van kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid.

Zo was het, maar gemiddeld stijgen we weer in leeftijd. Of wij zo weer oud zullen worden als Metuselach, die 969 jaar werd, zo ver zijn we nog lang niet. Maar wie weet, als we duizenden jaren verder zijn en de relatie tussen God en mens weer wat verstevigd is..., je weet maar nooit.

Nog altijd is het opgaan, blinken en verzinken voor diegenen die oud worden een feit. Maar we worden gemiddeld nu zóveel ouder dat we ons de luxe kunnen permitteren die “verzinktijd” in tweeën te knippen. We kunnen spreken van een derde en een vierde levensfase. Die derde levenstijd is de tijd van ons pensioen. Vroeger verzonk men dan al snel in de ouderdom, maar nu is dat de bloeitijd van ons leven waarin men alle aandacht kan besteden aan het realiseren van het ideale leven. Op Texel kunnen we het weer ontdekken, tenminste als de Corona ons niet te veel in de weg staat. De grijze golf van jonge ouderen in de derde levenstijd komt eraan en nestelt zich in menig restaurant en laat zich in menige winkel voorlichten omtrent de aanschaf van leuke dingen. Oude mensen zoals je ze vroeger zag, in het zwart gekleed of in driedelig kostuum, die zien we niet meer. Aan de buitenkant worden we er steeds jonger op. En wie geluk heeft, voelt niet dat hij ouder wordt. Als mij gevraagd wordt: “Voel je je oud?”, dan antwoord ik: “Vaak genoeg niet, maar soms wel.” Kort geleden sprak ik met een van de kleinzonen van mijn nicht en neef uit Sneek. De jongeman is 20 jaar en hij studeert bedrijfseconomie. Dat was ook mijn studie destijds, dus voelde ik mij, al pratende met hem over die studie, aardig jong. Maar opeens bedacht ik mij dat ik zijn overgrootouders, mijn oom en tante, nog goed gekend heb. Zelfs die hun ouders, mijn eigen grootouders dus, herinner ik mij nog heel goed. Zes generaties vlogen zomaar even aan mij in herinnering voorbij toen ik met die 20-jarige economiestudent sprak. Opeens voelde ik mij

stokoud. Wel net zo oud als Metuselach met zijn 969 jaren. Zomaar bedacht ik mij dat die vierde levenstijd snel dichterbij kan komen. Tijd van verval en hulpbehoevendheid. Ik kom ze tegen, mensen in die vierde levenstijd. Heus, er zitten levenskunstenaars bij, mensen met beperkte gezondheid en beperkte mobiliteit die nog veel genoeg en wijsheid uit hun leven kunnen putten. Ik bewonder die oude ouderen. Wie weet, voelen zij zich nog lang niet zo oud als

SAMEN ZINGEN

Sinds de kerkdeuren vanwege het coronavirus noodgedwongen dicht blijven, mag ik een telefooncirkel van onze PKN-gemeente coördineren en probeer ik een paar keer per week met alle liefde naar de verhalen van aan huis gebonden ouderen te luisteren. Ze delen hun kostbare momenten en hun zorgen over zichzelf en hun dierbaren en zijn soms ook bang voor de toekomst. Al is ieders context en ieder mens anders, in vrijwel elk telefoongesprek klinkt hetzelfde liedje van verlangen door: konden we maar weer naar de kerk gaan, samen koffiedrinken en vooral samen zingen.

De creatief vormgegeven online kerkdiensten van de afgelopen maanden blijken voor velen een welkom alternatief te zijn. 'De voorgangers, ambtsdragers, kosters, solisten en musici halen het beste in zichzelf en elkaar naar boven. En er wordt door jong en oud achter de schermen hard gewerkt en ook de technici verdienen een groot compliment.' Toch klinkt het ook hol in zo'n lege kerk en wordt het gemis van de

. Pas dan zal onze samenzang niet meer hol klinken.

Metuselach.

Oud of jong, laten we toch wijs zijn is al die vier levensfasen, zo wijs dat we met elkaar Corona kunnen bestrijden, dan hebben we het samen goed.
U allen gegroet, van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Van de kerkrentmeesters:

collectes juli en augustus: €1113,65

vertrouwde zondagse rituelen per week sterker. Zoals iemand pas verwoordde: 'Ik wil weer om half tien klaarstaan, opgehaald worden om naar de kerk te gaan en samen zingen.'

'Wanneer mogen de kerkdeuren weer open? Wanneer kunnen we elkaar weer ontmoeten en corona-proof zingen?' Alle onzekerheid maakt het er ondertussen niet makkelijker op en ik blijf me ook afvragen waarom men nu toch zo graag met elkaar wil zingen. Ik probeerde het in woorden te vangen, keerde me naar binnen en diepte een antwoord op: daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die u en jou en mij verbindt met Hem.

Laten we zolang we deze coronatijd met elkaar moeten zien uit te zingen ons lied van verlangen blijven neuriën. En als we weer uit volle borst mogen meezingen de mensen die ook dan niet naar de kerk kunnen gaan niet vergeten

Christine van Reeuwijk

Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn



Scriba: vacant; adres Kerkstraat 3, 1797AD, Den Hoorn

scribawaalkooghoorn@gmail.com

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793AD De Waal, tel. 06-40585526

Kerkvoogdij: voorzitter Bart Scholten, Kikkertstraat 6F, 1795 AD De Cocksdorp

bartscholten@texel.com tel. 06 51 22 68 49

Diaconie: secretaris/penningmeester Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg
flipbreman@hotmail.com tel. 312983 Bank: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn axellap@gmail.com tel. 319566. Bank kerkvoogdij: NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens: NL23INGB0000585874

Predikant en pastorale bijstand: Ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1793 AZ Den Hoorn
predikant.wkh@texel.com anne.kooi@planet.nl tel. 729039

De kerkdiensten zijn op internet te volgen. Zie voor Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl (kies eerst Noord-Holland en vervolgens Den Hoorn). Zie voor de Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl (kies eerst Noord Holland en vervolgens De Koog)

Website: www.kerkpleintexel.nl (kies Waal-Koog-Den Hoorn)

Administratie kerkhof Den Hoorn: Irene Kikkert tel. 06 49802729

Kopij voor het Kerkblad graag sturen naar corrievanzelm@hotmail.com tel. 317470

Kerkdiensten

6 September	Den Hoorn	9.30 uur	Ds. Anne Kooi	“Zonnelied”
	De Waal	11.00 uur	Mariëtte Bossenbroek	
(Nunspeet)				
13 September	Den Hoorn	9.30 uur	Ds. Greetje Arnoldus	
(Biddinghuizen)				
	De Waal	11.00 uur	Ds. Sofie Hofstee (Utrecht)	
20 September	Den Hoorn	9.30 uur	Ds. Anne Kooi	“Vredeszondag”
	De Waal	11.00 uur	Ds. Anne Kooi	
27 September	Den Hoorn	9.30 uur	Ds. Anne Kooi	“Zonnelied” en afscheid Corrie Poot
	De Waal	11.00 uur	Mariëtte Bossenbroek	
(Nunspeet)				

04 Oktober Den Hoorn 10.00 uur Ds. Anne Kooi

Bij de afkondigingen op zondag 27 september hoort u of plaats en tijd op 4 oktober inderdaad zo zijn als boven omschreven.

Collecte

Juni: Voedselbank € 209,50

Kerkvoogdij € 209,50

Juli: Diaconie € 324,86

Kerkvoogdij € 334,05

De veren van de rabbi; een joods verhaal

Er waren eens twee vrienden. Beiden hadden het goed in het leven. Ze hadden elk een gelukkig gezin en goed werk. De een was koopman en de ander was rabbi. Maar, langzaam maar zeker groeide er een verwijdering tussen die twee.

Na verloop van tijd begon de koopman roddels te verspreiden over de rabbi. Hij maakte het bont in wat hij aan lelijks over hem vertelde. De goede naam van de rabbi ging verloren, en hij verloor daardoor zijn werk. Daarna verloor hij zijn vrouw, en zijn gezin liet hem in de steek. Berooid, eenzaam, en diep bedroefd werd de rabbi ziek. Van verdriet en armoede kwam hij in een kale schuur op bed te liggen. Hij had niet lang meer te leven.

Ondertussen was de koopman ook aan lagerwal geraakt omdat niemand meer met hem te maken wilde hebben. Hij begon na te denken over zijn leven. Hij hoorde over zijn oude vriend die ziek was en

besloot hem op te zoeken. Toen hij aan het bed van de rabbi zat hoorde de koopman wat zijn verhaaltjes over hem teweeg hadden gebracht. Maar hij kon niet geloven dat zijn roddels zoveel hadden kunnen bewerkstelligen. Het waren maar woorden, vond hij. Half ongelovig nog vroeg de koopman om vergeving, maar de rabbi wilde daar niets van horen. In plaats daarvan vroeg hij of de koopman één keer iets voor hem wilde doen. Dat wilde de koopman graag. Misschien kon hij zo een beetje goedmaken van wat hij in zijn leven aan onheil had aangericht. De rabbi nam het kussen waarop hij lag en gaf het aan de koopman. Hij zei: nu moet je naar de kerktoren van het dorp gaan. Klim helemaal naar boven. Schud bovenop de toren alle veren uit het kussen, en laat ze wegdrijven op de wind. Kom daarna bij mij terug. De koopman vond het een vreemd verzoek. Maar na aandringen van de rabbi ging hij toch. Hij klom op de kerktoren, haalde het stiksel van het kussen los en schudde er alle veren uit. De koopman begreep werkelijk niet waar het goed voor was. Maar er stond een vrolijk windje, dus de veren dartelden in het rond en verdwenen in alle richtingen. Het was een prachtig gezicht. Toen alle veren uit het zicht verdwenen waren ging de koopman weer terug naar de rabbi.

Hij liet de lege kussensloop aan de rabbi zien en vertelde dat hij de opdracht had uitgevoerd. Goed zo, zei de rabbi. Nu komt het tweede deel van de opdracht. Nu moet je alle veren weer bij elkaar zoeken en die in de kussensloop stoppen.

Maar dat is onmogelijk! riep de koopman uit. Daar heb je gelijk in, zei de rabbi. Dat is net zo onmogelijk als alle roddels terugnemen die je over mij en over andere mensen hebt verspreid. Let daarom vanaf nu heel goed op je woorden. Ze zijn net als veren. Als ze eenmaal losgelaten zijn kun je ze nooit meer terughalen.

Een joodse vertelling, naverteld door ds. Anne Kooi



Van de kerkenraad

We zouden er graag over ophouden, maar corona houdt ook ons nog steeds bezig. Steeds zijn er nieuwe ontwikkelingen die het nodig maken dat we zorgvuldig afwegen wat ons nu te doen staan en wat passend is in onze gemeente. Het is fijn om te merken dat zowel de kerkdiensten in Den Hoorn als in De Waal redelijk tot goed bezocht worden. Als we het aantal mensen dat er komt bij elkaar optellen, dan zou dat met inachtneming van de 1,5 meter niet in 1 kerk passen. We kunnen terugzien op goede diensten en merken dat er ook vanuit thuis veel mensen meekijken. Het zingen van het slotlied is goed bevallen. Of we daar mee door kunnen gaan en wanneer we weer koffie kunnen drinken na de kerk, hangt af van de ontwikkelingen in Nederland en op Texel. De kerkenraad komt 10 september weer bij elkaar en ook dan zal dit een van de agendapunten zijn.

In december wordt in Den Hoorn een tweede luidklok gegoten en gehangen. Waarschijnlijk zal die de zondag voor Kerst voor het eerst te horen zijn. We hebben besloten om de stichting die dit initiatief heeft genomen een bijdrage van € 2000 te schenken om het laatste gat in de begroting te dichten. Het gaat om een kleine klok met een lichtere klank.

In september zal er in De Hoeksteen en in de kerk in Den Hoorn een aantal activiteiten zijn rond het Zonnelied dat ooit door Franciscus van Assisi werd geschreven. Zie het aparte bericht hierover in dit kerkblad.

In september zal het groepswork weer kunnen starten, zoals de bijbel- en verhalenkring. We gaan

dat in kleinere groepen doen maar het is weer mogelijk om elkaar zo te ontmoeten.

Volgend jaar zal de gemeente Texel groot onderhoud doen aan de kerktorens. Vooral in De Waal is dat hard nodig vanwege lekkages. Er is met de kerkvoogdij geïnventariseerd wat er nodig is.

Tot onze spijt gaat Corrie Poot Texel en daarmee ons verlaten. Op 27 september is ze voor het laatst ouderling van dienst. Dat wordt aan beide kanten geen makkelijk afscheid, in de jaren dat Corrie in ons midden is, is er veel lief en leed gedeeld. Corrie is een belangrijke steunpilaar in De Koog, een vrolijke vragensteller in de kerkenraad en ze verzorgde de afgelopen jaren de kopij voor het kerkblad. We danken haar voor wie ze voor ons geweest is en wensen haar het Goede in Roden waar ze gaat wonen. Ga met God en Hij zal met je zijn!

Fiet van Beek

Toch Op Verhaal Komen

In tegenstelling tot eerdere berichten was het toch mogelijk om Op Verhaal Komen te organiseren. Inmiddels hebben we vier bijeenkomsten op donderdagmiddagen in augustus achter de rug. Ondanks de hittegolf en een storm kwamen er gemiddeld iets meer dan 30 mensen de rust en muziek van het Hoornder kerkje opzoeken, zowel gasten als Texelaars.

Het waren bijzondere en mooie bijeenkomsten. Ook nu werd er weer gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een voorbede mee te geven naar de kerkdiensten. Een van de gasten liet deze boodschap achter: *'Op Verhaal Komen hielp me de wereld, mijn leven van de andere kant te zien en alles ziet er anders uit.'*

Het orgel werd bespeeld door Arie Abbenes, Bert Koelewijn en Dyo Wassink. Verhaal en gedichten werden gelezen door Alfred Valstar, Bart Scholten en Fiet van Beek. Muziek van Mark Bakker (trompet), Alie Terpstra-Vlaming (lier) en Jaap en Ria van der Slikke (piano en zang). Iedere week stonden er weer verse bloemen verzorgd door Rietha Lap. Iedereen hartelijk dank voor de medewerking, ook de koster en corona-coördinatoren!



Erna Drijver van de Waddengemeente kwam ons verrassen met een prachtig bloemstuk als dank voor de genoten gastvrijheid tijdens de 'lock-down-maanden' toen we met de drie protestantse gemeentes samen kerkten. Het heeft een paar weken in de kerk kunnen staan. Let op de kwinkslag: de drie eigenzinnige gemeentes zijn verbeeld in drie snijbonen.



Zusterlief Broederlief

Het Zonnelied van Franciscus van Assisi in het Hoorder kerkje en de Hoeksteen

Franciscus van Assisi was een monnik wiens leven eeuwen later nog inspireert. Hij kwam op voor de armen, leefde met hen samen, schreef het Zonnelied (waarvan meerdere bewerkingen in het Liedboek staan) en sprak, zo zegt men, met de dieren. 4 Oktober Dierendag heeft met hem te maken, het is zijn zogenaamde naamdag. Het door hem geschreven Zonnelied gaat over de onderwerpen zon-maan-water-vuur-wind-aarde-dood. In september en begin oktober zijn er meerdere activiteiten rond dit onderwerp. Het programma ziet er als volgt uit:



Tentoonstelling in De Hoeksteen 1-9 /4-10

Net als twee jaar geleden hangen er schilderijen in de Hoeksteen die gemaakt zijn door Jeltje Hoogenkamp, die veel christelijk geïnspireerd werk

voor kerken en over christelijke thema's maakt. Naast deze werken hangen gedichten uit het boekje *Zusterlief Broederlief*. Het boekje is ook te koop. Zeven Texelse kunstenaars hebben een gedicht uit dat boekje gekozen en daarbij een kunstwerk gemaakt. Ook die zijn te zien in de Hoeksteen. Vanuit onze gemeente doen Willy Plug en Gerdie Grabowski mee.

Activiteiten in het Hoorder kerkje

Tijdens de periode van de tentoonstelling hangen er twee schilderijen van Jeltje Hoogenkamp in de kerk, naast de dubbele deuren waar nu sleutels/kruisjes hangen.

Ds. Anne Kooi zal tijdens de kerkdiensten van 6 en 27 september aandacht aan de thematiek schenken. Misschien kan er in de kerkdienst van 13 september, als er een gastpredikant is, ook nog e.e.a. gebeuren, maar dat is op dit moment nog niet zeker.

Afsluitend concert, voordracht en boekpresentatie

Op 4 oktober (dierendag) is er 's middags een concert waaraan Arie Abbenes en Ria en Jaap van der Slikke meewerken. Fiet van Beek en Alfred Valstar zullen dan gedichten voordragen en Fiet presenteert haar boekje *Meer dan je zou denken. Om en nabij het kerkje van Den Hoorn*. Het bevat gedichten over de begraafplaats rond het kerkje. Ze is eraan begonnen toen ze nog in de pastorie vertoefde. Aanvang van het concert is 15.30 uur. Daarvoor en daarna zijn de Texelse kunstenaars aanwezig om hun werk toe te lichten.

Vooraankondiging

Dit najaar is er in samenwerking met de protestantse gemeente Den Burg en de Waddengemeente, in het kader van het Bonhoefferjaar, een serie van 3 avonden gepland. De Duitse theoloog Dittrich Bonhoeffer werd 75 jaar geleden in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog door de nazi's vermoord. In de volgende edities van het kerkblad zal er nadere informatie over de avonden zijn.

In De Hoeksteen, aanvang 19.30 uur:

14 oktober Lezing over Dittrich Bonhoeffer door ds. Hans Buurmeester

18 november Film over het leven van Bonhoeffer

2 december Lezing over de betekenis van Bonhoeffer nu door ds. Anne Kooi

Samenscholen op de woensdag in het komende seizoen

Mensen komen samen voor:

catechese, op de 2^e woensdag van de maand
bijbellezen, op de 3^e woensdag van de maand
gespreksgroep, op de 4^e woensdag van de maand
tijd: woensdagmiddagen van 14.30 – 16.30 uur en
woensdagavonden van 19.30 – 21.30 uur

maximaal 5 deelnemers per bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen

bij ds. Anne Kooi thuis: Hoge Achterom 4, Den Hoorn
Deze dubbele woensdagbijeenkomsten zijn als een serie te volgen, maar ook per keer.

U kunt één specifieke groep volgen, maar ook allemaal samen. Iedereen is welkom.
In de kerk ligt er een foldertje klaar met de nadere uitwerking.

Catechese 2020

Bijeenkomsten in principe op de 2^e woensdag van de maand van 14.30 - 16.30 uur en van 19.30 – 21.30 uur.

Wat 'leert' de theologie en/of de kerk nu eigenlijk? Misschien heeft u ooit decennia geleden belijdenis gedaan. Ondertussen is er wel wat veranderd! Goed om ons samen te buigen over hoe de hedendaagse gedachten zijn over ons geloof. Lid zijn van de kerk of al dan niet belijdenis hebben gedaan is niet van belang voor uw deelname. Iedereen is welkom.

Bijbellezen 2020

Bijeenkomsten in principe op de 3^e woensdag van de maand van 14.30 – 16.30 uur en van 19.30 – 21.30 uur.

We lezen gedeelten uit de Bijbel, delen met elkaar wat dat bij ons oproept, en kijken naar wat een bekende theoloog over dat gedeelte geschreven

heeft. Dit najaar willen we het eerste uur een gedeelte uit het eerste testament lezen en het tweede uur een gedeelte uit het nieuwe testament.

Gespreksgroep 2020

Bijeenkomsten in principe op de 4^e woensdag van de maand van 14.30 - 16.30 uur en van 19.30 – 21.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst van de gespreksgroep bepalen we samen welke thema's we aan de orde willen stellen. De thema's komen wel voort uit ons met elkaar gemeente zijn. In de bijeenkomsten 's middags ligt de nadruk op wat ons in onze leefomgeving bezighoudt. De intentie voor de avondbijeenkomsten is dat daar actuele theologische teksten gelezen worden.

Laat u voor elk van de groepen svp even weten als u komt?

En of u bij de bijeenkomst 's middags of 's avonds wilt aanschuiven?

Hartelijk groet, ds. Anne Kooi

T 0222-729 039

M 06-2060 1270

E anne.kooi@planet.nl

JEUGD & JONGEREN

Amen

Kikker zucht. De muizen maken ruzie, de hele dag. Ze lijken wel vijanden. Ze vechten om een oud, uitgedroogd blokje kaas dat onder de piano lag. Allebei willen ze het hebben. De een pikt het af van de ander en verstopt het. De ander vindt het en verstopt het weer ergens anders. Kikker sprint de muizen achterna en roept: 'Samen delen!' Maar ze zijn veel te snel. Even later vindt hij ze in de keuken. Muisstil. Want mevrouw Bontje en de pastoor/dominee staan verbaasd gebogen over een mand op tafel. Mevrouw Bontje trekt haar tuinhandschoenen uit. "Niet te geloven!", zegt ze. "Ik had een verschrompeld aardappeltje onder het fornuis gevonden. Dat heb ik in de tuin gegooid. En vandaag trek ik het onkruid eruit en komen er twáálf nieuwe aardappels uit de aarde tevoorschijn!" "Heerlijk!", roept de pastoor/dominee. "Zullen we ze koken of bakken?" De muizen vergeten hun ruzie. Ze hopen vurig dat er frietjes worden gebakken. "Patat! Dat is het allerlekkerste op de hele wereld!" zucht de ene muis. "Nee... koekjes!" zucht de ander. "Nee... káás!" roepen ze tegelijk. En dan zijn de poppen weer aan het dansen. Ineens zegt Kikker: "Vrienden, een droog, stoffig stukje kaas. Waar vechten jullie

eigenlijk om?" Tja. De muizen kijken nog eens goed. "Laten we het in de grond stoppen!" roept er een. En dat doen ze. Samen. En ze verheugen zich nu al op nieuwe blokjes kaas die er misschien wel gaan groeien...

Vrede

Ergens heeft God in ons hart geschreven wat het geheim is van samen leven: dat je elkaar een deel moet geven.

Niet iedereen denkt precies als jij, roep niet: 'Opzij, opzij, opzij, alles moet goed zijn alleen voor mij!'

Vrede komt niet met kogels en bommen en ook niet met kille rekensommen van mensen die altijd dreigen en grommen. Vrede is kalm zijn en tellen tot tien proberen de kant van de ander te zien. Vrede is werken, heel lang misschien.

Uit de Bijbel

Hou je van het leven en wil je genieten van je dagen? Laat je mond dan geen leugens vertellen Blijf weg van het kwade, doe het goede. Zoek vrede, jaag die na. Dan zal God je beschermen. Uit Psalm 34:13-15

Marjet de Jong

Algemeen

Einde van de liturgie?

Jan de Jong, em. studentenpastor

Liturgie is de vormgeving van ons gezamenlijke verlangen naar Gods nabijheid door woorden, stilte en rituele verbeelding. Het godsbeeld van velen – ook van niet-christenen – houdt in, dat wie of wat zij ‘god’ noemen hen ook zendt naar de ander, met name de hulpelozes. Woorden, als samen, gemeente en ook het koffiedrinken plus het huiselijke koekje tot slot, laten zien dat liturgie zonder gemeenschap niet bestaat. Mijn persoonlijke droeve en vreugdevolle lotgevallen krijgen in dit ‘samen’ een plaats en betekenis.

Naast de juridische vraag of de overheid het recht heeft regels te stellen voor de liturgie is één vraag nog klemmender: Blijft het mysterie van de liturgie bij deze noodgedwongen vormgeving bewaard? Ik denk dat je het liturgisch gebeuren niet kunt digitaliseren met een voorganger die net doet of de kerk niet leeg is, met een dwalende camera langs mooie ramen en met een zangeres.

Ik noem enkele merkwaardigheden: Het PKN-bestuur stelde voor de doop te bedienen via een lange stok met lepel. Een intelligente Santiagopelgrim verving de lepel door een schelp. Als eenogige pastor, die alleen afstand kan schätzen, zou ik daarmee het babyhoofdje ernstig kunnen beschadigen. Een priester dacht, geïnspireerd door de carona-kassa's, aan een plexiglasscherm op het altaar met een opening, waardoor hij de communie!! kon uitreiken.

Hoewel gemeentezang niet verboden is, wordt het door de overheid en de kerkleiding ‘dringend afgeraden’. Een voorganger verzong toen orgelspel met een neuriënde gemeente. Even nadat ik daar wat lacherig over deed, doken verhalen op – van internet? – over koren die tijdens het zingen door het virus gedecimeerd werden.

Wanneer ik na loting of reservering en desinfectering zo'n nieuwe ‘viering’ onwetend zou bezoeken, zou ik alleen al door de verspreide zitplaatsen herinnerd worden aan de verschrikking van onze laatste levenstijd en rechtsomkeert maken. Want dit is voor mijn het einde van de liturgie.

Ik zal tot mijn dood een beeld in me dragen: Een eenzame witte man loopt in de regen over een duister leeg plein. Daarna had hij lang zwijgend gekeken naar een grote monstrans. Even maakte hij met die hooggeheven monstrans een kruisteken voor de ogen van het lege plein. De witte man hoefde niets te zeggen, want Christus zélf zegende ons. Terwijl ik dit zie, kan ik de tranen niet tegenhouden.

Ode aan een leraar

Een protestantse school
de MULO, zoals zij toen nog heette
daar stond hij voor de klas, mijn leraar

gekromd bleek en mager –

ik zat vooraan, in de eerste bank
een meisje van dertien –

godsdienst was zijn vak
met passie voor de oude kerk
de eerste eeuwen
toen het allemaal begon
als hij vertelde kwamen
zijn doffe ogen tot leven
wij hingen aan zijn lippen –

namen als komende van een
andere planeet strooide hij
voor onze voeten:
Athanasius Ambrosius Polycarpus
wij raaptten ze op
de verhalen van weleer
vol wijsheid en moed
hij opende een nieuwe wereld
onze eigen horizon voorbij
ons vergezicht dat altijd eindigde
en weer begon bij Luther en Calvijn –

hij gaf ons door een rijkdom
een bron waaruit ik nu nog put –

mijn dank is groot en zal hem wel bereiken door alle
hemelen der hemelen heen –

Oeke Kruythof

Inhoud:

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestantse gemeente Den Burg	9
Protestantse Waddengemeente Texel	15
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	19
Jeugd & Jongeren	22
Algemeen	24

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
Protestantse gemeente Den Burg: Marjan Nicolay
Protestantse Waddengemeente: Marian Krotje
Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn:
Corrie Poot
Predikanten: Hans Marseille
Opmaak: Erik van der Spek
Drukwerk: Gerrit van Strien
Sponsoring: Ria van der Slikke
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
Inleveren kopij voor 25 september 17.00 uur.
Niet gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl