

Inhoud Tessels kerkblad juli / augustus 2022

Overdenking	1
Zomerkerk	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	7
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	24
Algemeen	26

Vervreemding als geloofshouding

Hebreeën 11: 13

¹³Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. ¹⁴Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. ¹⁵En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. ¹⁶Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse.

Vervreemd raken in je leven, het kan je zo maar gebeuren. Door een ingrijpende ervaring die je zó raakt dat de wereld om je heen niet meer gewoon is, vertrouwd, een thuis. Doordat iemand van wie je houdt er opeens niet meer is...het doet je leven op z'n kop staan. Je bent niet 'thuis', terwijl je op dezelfde plek bent. Maar het leven zelf is dramatisch veranderd. Het duurt vaak een hele tijd voor je je weer, op een nieuwe manier, vertrouwd kan voelen in je eigen bestaan. En het wordt nooit meer hetzelfde. Of je maakt een gebeurtenis van geweld mee. Zo is het ongeloof en de vertwijfeling op de gezichten en in de uitroepen van mensen in Oost-Oekraïne te lezen; dit kán toch niet waar zijn, dit is mijn wereld niet. Letterlijk je thuis verliezen. En daarmee jezelf. Wie ben ik, in deze situatie? In Den Burg lasen we de afgelopen vier weken het hele bijbelboekje Ruth; iedere week een hoofdstuk. Ruth, en haar schoonmoeder Naomi, maken een ingrijpende gebeurtenis mee; ze verliezen hun echtgenoten en Naomi ook haar zoons. Naomi, al een vreemdeling in het land Moab, voelt zich nu compleet ontheemd (wat ze uit in het woord 'bitter') en wil 'naar huis'. Terug naar Israël, waar tenminste nog iets vertrouwd is. Ze spoort Ruth aan om bij 'het huis van haar moeder', haar familie, te blijven, in Moab. Ze wil haar niet nog ontheemder maken dan ze nu al is. Ruth doet dan iets opmerkelijks. Ze vergroot juist vrijwillig de vervreemding van haar leven; ze kiest voor Naomi en diens land en God. Waarom? We weten het niet. Het wordt niet uitgelegd. In het verhaal wordt het alleen gewaardeerd.

We kunnen iets vermoeden. Zeker als we bedenken dat ze de eerste (en de laatste) niet is in de geschiedenis van God en zijn mensen. Die uittrekt uit het oude vertrouwde 'heidendom'. Zoals ooit Abraham, waar de geschiedenis mee begon. Die hoorde een 'stem', kreeg het gevoel dat hij dit moest doen, niet anders kón. Het is een ervaring van iedere gelovige. In gelovige zin komt iedereen die Christus wil navolgen (en daarmee de God van Israël wil

dienen) in een houding van vervreemding te staan ten opzichte van 'de wereld'. Je gaat anders naar de dingen en de mensen kijken dan 'gewoon' is. Dat is tenminste de bedoeling. Liefdevoller naar mensen en de schepping in het geheel. Of zoals Paulus het zegt: 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.' Het komt vaak voor dat mensen die een dramatische ervaring hebben mee gemaakt, gevoeliger worden voor deze waarden en manieren van doen. Ze beter op kunnen brengen omdat ze hebben ervaren wat er gebeurt als deze 'vruchten van de Geest' ontbreken. Of zich herinneren hoe die bij de verloren geliefde zo aanwezig waren en hem of haar tot een fijn mens maakten. Die gevoeligheid lukt alleen als ze de vervreemding in hun leven áán durven gaan, durven erkennen en doorleven en niet in wrok, angst of bitterheid blijven steken. Die laatste gevoelens zijn er onvermijdelijk en kunnen telkens de kop op steken, volkomen logisch en menselijk. Ze zijn ook nodig om door te maken. Maar je wenst iedereen toe dat daaronder een nieuwe gerichtheid op het leven opstaat. Met hulp van of door andere mensen die vruchten van de Geest uitdelen. Zoals Ruth ervaart in het voor haar vreemde land. Daar is Boaz de 'rechtvaardige' die haar een nieuw thuis biedt door de wet van het land zo ver mogelijk de goede kant op te rekken. Omdat hij in haar dezelfde kracht en geest herkent van waaruit hij ook leeft. Dóór de ontheemding heen, vindt Ruth zo een nieuw 'thuis', een plek onder de zon, een hemel op aarde. Die vervreemding van geloven is een belangrijke ervaring! Het gaat vanzelfsprekendheid en (onbewuste) arrogantie tegen. Het houdt je ogen en oren open.

Gelovige mensen mogen zo in het leven staan: altijd op doorreis, niet stil blijven staand in het verleden, ín de wereld maar niet ván de wereld, het spoor van de liefde volgend. En daarin

'thuis' raken, bij mensen die 'hemels' handelen.
ds. Wikke Huizing

Zomerkerk 2022



Vanaf midden jaren '70 van de vorige eeuw tot 2022 heeft de **Stichting Zomerwerk van de Texelse kerken** bestaan. Bijna vijftig jaar hebben vele vrijwilligers en enkele betaalde krachten iedere zomer vanuit De Schuilhut aan toeristen een programma aangeboden met ruimte voor ontmoeting, bezinning en geestelijke begeleiding. Vieringen, lezingen, dia-en filmavonden, fietstochten, rondleidingen, koffie-en spelletjesmiddagen etc. Uit haar midden ontstonden ook de veelgeprezen **zomeravondconcerten** in de verschillende kerken. Kerkelijk betrokkenen van het eiland en daarbuiten werden bij de invulling en organisatie betrokken. Er is veel aan lief en leed met elkaar gedeeld. Afgelopen 16 juni kwam officieel een einde aan de Stichting Zomerwerk, toen de laatste twee bestuurders, Ria van der Slikke en Koos Zegers, onder grote dankzegging, afscheid namen van het bestuur.



Dit gebeurde tijdens de bijeenkomst van de **commissie Zomerkerk**, zoals het toeristenprogramma nu heet. In een eerdere vergadering werd al penningmeester Piet Bas hartelijk dank gezegd voor jarenlange trouw en inzet. In de toespraken voor Ria en Koos kwamen de geschiedenis van het Zomerwerk en vele herinneringen ter sprake. Mede aan de hand van een artikeltje uit de Texelse Courant uit 1977 waarin tussen "auto in de sloot" en "over de kop" de activiteiten van die zomer met enthousiasme werden besproken.

Toen in de jaren '70 het toerisme toenam wilden ook de kerken daarin een rol spelen. In De Koog ontstond het Schuilhutwerk. Er kwamen daar vieringen, later ook met en door Duitse partners. De laatste jaren verandert het soort toerisme; mensen komen niet meer wekenlang maar verblijven korter op het eiland, de kerkelijke betrokkenheid van gasten is sterk afgenomen, het toerisme is meer verspreid geraakt over heel Texel, mensen zijn mobieler, en de plaatselijke kerken hebben zomers in hun eigen gebouwen ook activiteiten. En de coördinatoren Maartje en Bram Guiljam zijn naar de vaste wal vertrokken. Veranderende tijden vragen een veranderende structuur. Met goede herinneringen aan de waarde van het Zomerwerk kijken we vooruit. De zomeractiviteiten van de afzonderlijke kerken zijn nu gebundeld onder Zomerkerk. Dit wordt zichtbaar gemaakt in een gezamenlijke activiteitenkalender (zie elders in het blad en overal in de pers en bij de kerkgebouwen) voor de maanden juli en augustus. En in de vlaggen en beachflags met het nieuwe logo die dan aan en bij de kerken hangen. De Zomeravondconcerten gaan door in de huidige vorm. Omdat zij een rechtspersoon nodig hebben voor hun organisatie zal die van de Stichting Zomerwerk overgaan op het bestuur van de Zomeravondconcerten, zo is het plan. Voor hun opzet is het daarnaast noodzakelijk dat ze gratis van de kerkgebouwen gebruik kunnen blijven maken. Deze zomer gaan we zien hoe de nieuwe formule bevalt.



Op de foto ziet u de beide laatste bestuursleden die in het zonnetje werden gezet. En in het logo het zonnetje boven de kerken en het eiland. Namens de commissie Zomerkerk, Wikke Huizing





Dinsdag 19 juli

Concert (viool, altviool, cello) 20.15 uur in de Doopsgezinde kerk, Den Burg
 Avondwandeling o.l.v. predikant vanaf Waddenkerk, De Cocksdorp 19.00 uur, Na afloop koffie/thee
 Maartenskerk, Oosterend geopend van 13.30 -16.00

Woensdag 20 juli

Bijbelleesuur 10.00 -11.00 uur, Doopsgezinde kerk Den Burg
 Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen, koffie drinken
 Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Donderdag 21 juli

Op verhaal komen 16.30 -17.30 uur met muziek, stilte, verhaal of gedicht Hoornderkerk, Den Hoorn
 Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur
 Nederlandse Basis cursus voor geïnteresseerde 19.00 -20.30 uur, Doopsgezinde kerk, Den Burg

Vrijdag 22 juli

Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Zaterdag 23 juli

Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen

Zondag 24 juli

Erediensten in diverse kerken, zie Texelse Couranten of www.kerkpleintexel.nl

Maandag 25 juli

Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen

Dinsdag 26 juli

Concert (orgel, mezzosopraan) 20.15 uur in de R.K. kerk, Den Burg
 Maartenskerk, Oosterend geopend van 13.30 -16.00

Woensdag 27 juli

Bijbelleesuur 10.00 -11.00 uur, Doopsgezinde kerk, Den Burg
 Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen, koffie drinken
 Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Donderdag 28 juli

Op verhaal komen 16.30 -17.30 uur, met muziek, stilte, verhaal of gedicht Hoornderkerk, Den Hoorn
 Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Vrijdag 29 juli

Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Zaterdag 30 juli

Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen

Zondag 31 juli

Gedichtendienst (zelf gedichten voordragen) 9.30 uur in de Maartenskerk, Oosterend
 Erediensten in diverse kerken, zie Texelse Couranten of www.kerkpleintexel.nl

Maandag 1 augustus

Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen

Dinsdag 2 augustus

Concert Fluitgroep Musio o.l.v Nelleke Schreur, 14.00 uur in Maartenskerk Oosterend, Maartenskerk, Oosterend geopend van 13.30 -16.00
 Avondwandeling o.l.v. predikant vanaf Zeemanskerk in Oudeschild 19.00 uur. Na afloop koffie/thee
 Concert (gitaar, sopraan) 20.15 uur in de Waddenkerk, De Cocksdorp

Woensdag 3 augustus

Bijbelleesuur 10.00 -11.00 uur, Doopsgezinde kerk, Den Burg
 Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen, koffie drinken
 Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur
 High Tea met poëzie 15.00 uur bij Fam Drijver Achtertune 26
 opgave bij Ds. van Leersum, telnr. 0623467137

Donderdag 4 augustus

Op verhaal komen 16.30 -17.30 uur, met muziek, stilte, verhaal of gedicht Hoornderkerk, Den Hoorn
 Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Vrijdag 5 augustus

Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Zaterdag 6 augustus

Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen

Zondag 7 augustus

Erediensten in diverse kerken, zie Texelse Couranten of www.kerkpleintexel.nl
 Nederlandse Basis cursus voor geïnteresseerde 19.00 - 20.30 uur, Doopsgezinde kerk, Den burg

Maandag 8 augustus

Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen

Dinsdag 9 augustus
Maartenskerk, Oosterend geopend van 13.30 -16.00
Rondleiding Maartenskerk / Oosterend door Jan
Brouwer, start 14.00 uur Maartenskerk, Oosterend
Concert (harp, orgel) 20.15 uur in de Waalderkerk,
De Waal
Avondwandeling met predikant en eilanddichter Fiet
van Beek 19.00 uur, Hoornderkerk, Den Hoorn. Na
afloop koffie/thee

Woensdag 10 augustus
Bijbelleesuur 10.00 - 11.00 uur, Doopsgezinde kerk,
Den Burg
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen, koffie drinken

Donderdag 11 augustus
Op verhaal komen 16.30 -17.30 uur met muziek,
stilte, verhaal / gedicht Hoornderkerk, Den Hoorn
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur
Wadviering 20.30 uur, Zeemanskerk in Oudeschild,
stilte, muziek van Iona / Taizé, kaarsje branden

Vrijdag 12 augustus
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Zaterdag 13 augustus
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen

Zondag 14 augustus
Erediensten in diverse kerken, zie Texelse
Couranten of www.kerkpleintexel.nl
Nederlandse Basis cursus voor geïnteresseerde
19.00 -20.30 uur, Doopsgezinde kerk, Den Burg

Maandag 15 augustus
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen

Dinsdag 16 augustus
Concert (orgel, dwarsfluit) 20.15 uur in de
Doopsgezinde kerk, Den Burg
Maartenskerk, Oosterend geopend van 13.30 -16.00

Woensdag 17 augustus
Bijbelleesuur 10.00 - 11.00 uur, Doopsgezinde kerk,
Den Burg
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen, koffie drinken

Donderdag 18 augustus
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur
Op verhaal komen 16.30 -17.30 uur met muziek,
stilte, verhaal of gedicht Hoornderkerk, Den Hoorn

Vrijdag 19 augustus
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Zaterdag 20 augustus
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen

Zondag 21 augustus
Erediensten in diverse kerken, zie Texelse
Couranten of www.kerkpleintexel.nl
Nederlandse Basis cursus voor geïnteresseerde
19.00 - 20.30 uur, Doopsgezinde kerk Den Burg

Maandag 22 augustus
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen

Dinsdag 23 augustus
Maartenskerk, Oosterend geopend van 13.30 -16.00
Concert (klarinet, viool, piano) 20.15 uur in de
Hoornderkerk, Den Hoorn

Woensdag 24 augustus
Bijbelleesuur 10.00 - 11.00 uur, Doopsgezinde kerk,
Den Burg
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen, koffie drinken
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Donderdag 25 augustus
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Vrijdag 26 augustus
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Zaterdag 27 augustus
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen

Zondag 28 augustus
Erediensten in diverse kerken, zie Texelse
Couranten of www.kerkpleintexel.nl
Buitenviering vanaf 10.00 uur inloop op het
muzieklandje, Oranjestraat in Oosterend.
Voorganger Cees de Jong met medewerking van
musici
Nederlandse Basis cursus voor geïnteresseerde
19.00 -20.30 uur, Doopsgezinde kerk, Den Burg

Maandag 29 augustus
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen

Dinsdag 30 augustus
Maartenskerk, Oosterend geopend van 13.30 -16.00
Concert (Duo Dyade op harp) 20.15 uur in de R.K.
kerk in De Cocksdorp

Woensdag 31 augustus
Bijbelleesuur 10.00 -11.00 uur, Doopsgezinde kerk,
Den Burg
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur,
tentoonstelling, toren beklimmen, koffie drinken
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel,
Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur

Zomerkerk Texel organiseert in het seizoen 2022

17 CONCERTEN

Dinsdag 7 juni

Rhenus ensemble
Sannie de Jongh - fluit
Lizette Bertelsmann - viool
Caroline Deul - cello

Maartenskerk Oosterend

Dinsdag 14 juni

Trio Panache
Sabine van Lier - viool
Elisabeth Schijns - cello
Marte Gerritsma - piano

Hoornderkerk Den Hoorn

Dinsdag 21 juni

Annemieke Corstens - viool
Marjolein Dispa - altviool

Doopsgezinde kerk Den Burg

Dinsdag 28 juni

Cécile Rongen - klarinet
Merel Naomi - harp

Waalderkerk De Waal

Dinsdag 5 juli

Marjolein Dispa - altviool
Ceciel Strouken - cello
Daniël Kramer - piano

Hoornderkerk Den Hoorn

Dinsdag 12 juli

Anne van Eck - viool
Ton van Eck - orgel

Maartenskerk Oosterend

Dinsdag 19 juli

Ingrid Lubbers - viool
Cobi Berculo - altviool
Jaap Sytsma - cello

Doopsgezinde kerk Den Burg

Dinsdag 26 juli

Valeria Boermistrova - mezzosopraan
Henk Linker - orgel

R.K. kerk Den Burg

Dinsdag 2 augustus

Hannah Gries - sopraan
Janis Neteler - gitaar

Waddenkerk De Cocksdorp

Dinsdag 9 augustus

Annemieke IJzerman - harp
Erik van der Heijden - orgel

Waalderkerk De Waal

Dinsdag 16 augustus

Imme Wassink - dwarsfluit
Tjalling Roosjen - orgel

Doopsgezinde kerk Den Burg

Dinsdag 23 augustus

Vivezza trio
Nicole van Jaarsveld - klarinet
Inger van Vliet - viool
Angélique Heemsbergen - piano

Hoornderkerk Den Hoorn

Dinsdag 30 augustus

Duo Dyade
Colet Nierop en Marije Vijselaar - harp

R.K. kerk De Cocksdorp

Dinsdag 6 september

Van Lennep kwartet
Peter Thoma en Zofia Balcar - viool
Monique Sytsma-Laanen - altviool
Gerald Kroon - cello

Maartenskerk Oosterend

Dinsdag 13 september

Emma Roijackers - viool
Riëtte Olthof - piano

Hoornderkerk Den Hoorn

Dinsdag 20 september

George Reijnders - gitaar

Zeemanskerk Oudeschild

Dinsdag 27 september

Jussi Paananen - viool
Jeanny Beerkens - cello
Yumi Toyama - piano

Hoornderkerk Den Hoorn



Alle concerten beginnen om 20.15 uur

De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door: Koninklijke TESO - bootdienst, Stift en Het Texelfonds.

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl
website : www.dgtextel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

- 19 juli 20.15 uur Zomeravondconcert in onze Vermaning
- 20 juli 10.00 uur Bijbelleesuur
- 24 juli 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 27 juli 10.00 uur Bijbelleesuur
- 28 juli 20.00 uur Kerkenraad
- 31 juli 10.00 uur Dienst. Zr. Jantine Huisman
- 3 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur
- 7 augustus 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 7 augustus 19.00 uur Nederlands basic
- 10 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur
- 14 augustus 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 14 augustus 19.00 uur Nederlands basic
- 16 augustus 20.15 uur Zomeravondconcert in onze Vermaning
- 17 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur
- 21 augustus 10.00 uur Dienst. Ds. Cor Nijkamp
- 21 augustus 19.00 uur Nederlands basic
- 24 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur
- 25 augustus 20.00 uur Kerkenraad
- 28 augustus 10.00 uur Dienst. Ds. Matthijs de Vries
- 28 augustus 19.00 uur Nederlands basic
- 31 augustus 10.00 uur Bijbelleesuur
- 1 september 20.00 uur Broederkring
- 4 september 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 6 september 14.30 uur Oudere Zusterkring
- 7 september 10.00 uur Bijbelleesuur
- 8 september 20.00 uur Ledencommissie
- 11 september boot 9.00 uur Dienst op Wieringen

Kerkbloemen

Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, dan kunt u contact opnemen met br. Jaap Zuidewind, tel. 312360.

Vooruitblik door Hans Marseille

Met vakantie gaan is een avontuur wanneer je naar een onbekende plek gaat.

Thuiskomen kan net zo spannend zijn wanneer je iets nieuws onderneemt.

Dit jaar start de Zomerkerk op Texel en op de zondagavond in de maand augustus bieden wij de cursus 'NL- Basic' aan voor toeristen en andere medelanders.

Want in tegenstelling tot wat menigeen denkt, zijn er heel wat Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal.

Tegenwoordig studeren er zelfs meer Duitsers Nederlands, dan Nederlanders Duits.

De cursus NL-Basic gaat natuurlijk om de eerste kennismaking. In Nederland doe je dat altijd onder het genot van een kopje koffie. Dat het ook nog praktisch kan zijn, bewijst het volgende verhaal:



Vlak voordat de boot uit Den Helder vertrok, kwam er nog een auto uit Wuppertal het haventerrein op rijden. Toen zagen ze het bord 'Veerboot', maar ze dachten dat er stond 'Verbot'. En dachten dat ze niet verder mochten. Ze twijfelden en zagen de boot voor hun neus vertrekken.

Bezoek aan Wieringen

Op zondag 11 september 2022 zullen wij de dienst op Wieringen bezoeken. We gaan met een bus met de boot van 9 uur naar Wieringen toe.

Verzamelen op het parkeerterrein aan de Bernhardlaan bij garage Grisnigt, waar we om 8.30 uur vertrekken naar de boot.

Na de dienst is er een lunch en een middagprogramma.

De bedoeling is om met de boot van 16.30 uur weer terug naar Texel te gaan.

Opgeven kan op de lijst die half augustus in de kerk zal liggen. Opgeven kan ook per mail:

info@dgtextel.doopsgezind.nl of telefonisch bij de kerkenraad.

T.z.t krijgen de leden, waarvan we een mailadres hebben, nader bericht.



Regiobijeenkomst Noord-Holland Noord op 14 september

Thema : De Liefde

Ontmoeten, vieren, eten en inhoud, van 17-20 uur Dopersduin, Oorsprongweg 3 in Schoorl

Nadere informatie volgt begin september
Louise, Jelle, Waldemar & Wieteke

Opgeven kan bij Anneloes Visman. We gaan heen met de boot van 16.00 uur en terug de boot van 21.30 uur. Vervoer wordt onderling geregeld.

Breigroep

De breigroep gaat onverstoort door met breien en verkopen van sokken.

Van de breigroep is een gift van € 400 ontvangen bestemd voor het orgelfonds. |Geweldig.

Fien de Vries, Christien Dijker, Nel Boekel en Bertha Brouwer heel hartelijk bedankt.

Theemiddag 7 juni 2022 door Riny Wielinga.

Maandag, 2^e Pinksterdag zijn de kerkbladen s 'avonds in mijn brievenbus gestopt. Daar ik er niet meer geweest was vond ik ze 7/6 in mijn bus om ze rond te brengen. Nog op tijd om ons er aan te herinneren, dat we vanmiddag om half 3 naar onze theemiddag komen.

Er kwamen 7 zusters, 6 met een rollator, waaronder 4 die gevallen waren en anders niet zouden kunnen komen, en Anna zonder rollator en ze kon ook nog de zware thee en koffiekkan optillen.

Allemaal stonden we voor een dichte deur, want er was een nieuw slot in de deur gemaakt.

We stonden nog te bedenken wat nu en bij toeval zien we Anneloes voorbij fietsen en we brulden haar naam en ze had ons gehoord en ging voor ons haar sleutel thuis ophalen.

Zij was "de reddende engel". Hans kwam plotseling niet. We waren binnen en zouden met elkaar wat doen. Iedereen vertelde hoe ze gevallen waren en moesten zich nu toch thuis redden. Fien, kreeg de hulp om 7 uur in de ochtend en die vroeg of ze een

magnetron had. Fien vroeg waar dat voor nodig was. De papieren "wegwerp" washandjes moesten warm gemaakt worden. Niemand van ons had hier ooit van gehoord. Wij waren gewend aan koud water.

Tine had haar hiel en voorvoet bezeerd en ontdekte, dat ze in de auto niet kon remmen. Er zat geen gevoel meer in. Ze had nu ook een rollator gekocht. Fietsen ging niet meer.

Zo ging het nog even door en ondertussen werd thee en koffiegezet met een traktatie die op moest en niet meer mee naar huis ging.

Christien had een bijzonder gedicht, nl een telefoongesprek met God, die ze voorlas. Heel geestig, maar om dit echt te geloven moet je wel heel gelovig zijn!!

Riny had een vraag gekregen van haar jongste zoon Marcel uit Amsterdam of ik wel wist wat PINKSTER betekende. Pasen en Goede Vrijdag wisten de meesten wel, maar er zijn heel veel mensen die niet precies wisten wat er toen gebeurd was. De heilige geest, die vurige tongen naar de discipelen stuurde en dat ze elkaar niet konden verstaan. Heel moeilijk te geloven!! We vragen dit aan Hans als hij weer terugkomt. Ik ontdekte, dat bij Marcel, die op eigen kracht zijn leven ziet door te komen, toch nog een zaadje van de zondagschool en de jeugdclub is ontkiemd.

Janna had een moeilijke puzzel, een cryptogram met 30 vragen (gezegdes) waar lichaamsdelen in moeten voorkomen. Tine en ondergetekende wisten geen antwoord. Anna was de enige die deze puzzels kon oplossen. Wij troostten elkaar met te zeggen dat wij weer andere gaven en kwaliteiten hadden. We gingen tot slot een mooi lied uitzoeken, maar niet weer: "Wat de toekomst brengen moge enz", maar nr. 538a "Uit vuur en ijzer zuur en zout enz". Onze middag zonder "leiding" van Hans is gelukt, maar we hebben hem toch wel een klein beetje gemist!! Tot de volgende keer.



Tsjerkepaad-fietstocht in de zomer

Tsjerkepaad biedt iedere zaterdagmiddag tussen 2 juli en 10 september van 13.00 tot 17.00 uur gelegenheid voor een fietstocht langs open kerken in Fryslân.

In de meeste kerken op de route is wel iets bijzonders te zien en te horen, zoals een expositie en/of orgelspel door bekende organisten. Met behulp

van de kaart met fietsknooppunten kunt u het traject desgewenst inkorten. U kunt natuurlijk ook een route uitstippelen voor een tocht met de auto.

Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert!

Kijk voor u op pad gaat altijd even bij overzicht kerken op www.tsjerkepaad.nl of ook de gebouwen die u wilt bezoeken open zijn. Soms valt er namelijk een middag uit, bijvoorbeeld vanwege een uitvaart- of huwelijksdienst. Bij iedere kerk staat ook vermeld of er extra activiteiten zijn, bijvoorbeeld muziek, een expositie of een lezing. Aan het Tsjerkepaad doen ook een aantal Doopsgezinde Vermaningen mee. Zo kunt u bij de Vermaning van Berlikum theedrinken in de Menno Simons Theetuin. Ook is daar speciale Menno Simonswijn te koop ten bate van het restauratiefonds van de Vermaning.



Gemeenteberaad: Iedereen is mens door Kalle Brüsewitz

'Zou jij, als je buiten bent, je aan je nieuwe burens voorstellen en zeggen dat je net uit TBS komt? En stel dat jij die buurman bent, hoe zou je dan reageren?' Op 11 juni werd het Gemeenteberaad gehouden in Mennorode, met als thema 'Wereld van verschil'.

Deze vraag uit het publiek wordt gevolgd door applaus van de spelers. Het publiek bestaat uit de deelnemers aan het Gemeenteberaad, afgelopen 11 juni in Mennorode. Dat zijn geïnteresseerde doopsgezinden overal uit het land, workshopleiders van Menno's Global Village, de Doopsgezinde Zending, WereldWerk, het seminarium, predikanten en werkers van het ADS-bureau. Op het podium staan medewerkers, buurtbewoners en patiënten van een TBS-kliniek. Ze hebben net hun voorstelling TBS On Tour gespeeld. Een voortelling over vooroordelen, keuzes maken en eigenlijk gewoon over mens zijn.

Het thema van het Gemeenteberaad was, net als het nieuwe jaarthema 'Wereld van verschil'. En mensen zijn verschillend, zoveel is duidelijk. Uit alle hoeken van het land kwam mensen met allemaal hun eigen verhaal. Een verhaal dat verteld moest worden, na al die jaren coronaleed. Iedereen heeft een verhaal, maar uiteindelijk is iedereen gewoon mens, of je nou patiënt van een TBS-kliniek bent of docent aan het seminarium. Iedereen loopt tegen dingen aan in het leven.

De ochtend stond in het teken van workshops. Er werd gesproken over zendingswerk anno 2022 en over doopsgezinde migratie. Ook was er ruimte voor Kliederkerk, bespraken Alfred van Wijk en Sonja van der Meulen de kloof tussen arm en rijk in Nederland, en gaf Fulco van Hulst mensen de ruimte om na te denken over hun eigen vredesgetuigenis. Buiten konden mensen verschillen aan den lijve ondervinden in het cultuurwisselspel, georganiseerd door Menno's Global Village. Maar eigenlijk was de voorstelling TBS on Tour het hoogtepunt van de dag. Hoe duidelijk de verschillen voor aanvang van het optreden zijn ('hij is patiënt en dat is een medewerker', maar ook: 'ik ben coördinator communicatie bij de ADS en zij zitten in een TBS-kliniek') hoe fluïde ze eigenlijk blijken te zijn na het optreden. Iedereen is gewoon mens.

Na het applaus is iedereen heel eerlijk. Eén van de spelers antwoordt: 'Ik denk niet dat ik zo op de man af zeg dat ik uit een kliniek kom, maar ik zal zeker duidelijk maken dat ik een andere weg bewandeld heb dan de meeste mensen.' Ook uit de zaal kwam een heel eerlijk antwoord: 'Ik zal eerlijk zijn: ik denk wel dat ik even zou moeten slikken, en ook dat ik daarvan zou schrikken, als mijn nieuwe buurman of -vrouw zou zeggen dat hij/zij uit een TBS-kliniek komt, maar ik zou ook het gesprek aangaan, uiteindelijk.' De vragen waren mooi, het stuk was mooi en ondanks alle verschillen kwam alles en iedereen even samen, daar aan het einde van deze bijzonder dag.



Predikant (maandag vrij): ds. *mevrouw Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 365850, email wikke.huizing@outlook.com
Pastoraal werk: *mevrouw Jessica Heetebrij* tel. 0612302230, email info@jessicaheetebrij.nl
Voorzitter kerkenraad: *de heer Jan Vonk*, Vloedlijn 14, 1791 HH Den Burg, tel 0653798889, email janvonk54@gmail.com
Scriba: *mevrouw Marjan Nicolay-Mosk*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, tel 0222-316686, email scriba.pkn.denburg@texel.com. Tevens redacteur kerkblad Protestantse gemeente Den Burg.
Ledenadministratie: *mevrouw Marga Drijver-Zijm*, tel. 312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: *de heer Douwe Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl. Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. [NL18RABO 03625.12302](https://www.iban.nl/iban/NL18RABO0362512302);
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. [NL62RABO 01220.41720](https://www.iban.nl/iban/NL62RABO0122041720)
College van Diakenen rekeningnr. [NL50RABO0137195761](https://www.iban.nl/iban/NL50RABO0137195761).
 Gebouwen: "De Schakel" en "De Burght": 0222-365933. Voor reserveringen van "De Schakel" kunt u zich melden bij *mevrouw Marian Huizinga*, tel 0222-314222 / 0616935862.
 Kerkhof: *de heer Gijs Bouw* 0614315253 gijs.bouw@kpnmail.nl
 Website www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg

Kerkdiensten

Zondag 24 juli 2022 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds. M.J. Roeper uit Loppersum Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Binnenlands Diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren, 2 ^e Kerk, Uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 31 juli 2022 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds: M.C. Aten van Texel Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e Eilandelijk Diaconaal Project Havanna School, Windhoek Namibië, 2 ^e Zomerkerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Zondag 7 augustus 2022 Kerkgebouw De Burght Bevestiging John van Bommel en afscheid Jan Vonk en Jessica Heetebrij	9.30 uur	Ds: W. Huizing Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 14 augustus 2022 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, uitgang Solidariteitskas Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 21 augustus 2022 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds. W. Huizing Organist: Jaap vd Slikke Collecten: 1 ^e Kerk in Actie Egypte, de kerk staat op tegen armoede in het dorp, 2 ^e Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 28 augustus 2022 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds. D.A. van Arkel uit Leusden Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Raad voor Kerk, uitgang Aanpassingen De Burght Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 4 september 2022 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds. H.J. Meijer uit Roden Organist: Wout Stam Collecten: 1 ^e Kerk en Minima, 2 ^e Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen Zondagsbrief: Mary Veltkamp

Zondag 11 september 2022 Kerkgebouw De Burght	9.30 uur	Ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Stichting Hulp Oost Europa, 2 ^e Kerk, uitgang Missionair werk Zondagsbrief: Mary Veltkamp
--	----------	---

Agenda

Woensdag 3 augustus	19.30 uur	Moderamen in de Consistoriekamer De Burght
Woensdag 10 augustus	19.30 uur	Vergadering Kerkenraad in De Schakel
Dinsdag 16 augustus	15.00 uur	Praatcafé Schuttehoek
Vrijdag 26 augustus	Voor 17.00 uur	Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay-Mosk

Pastoraat

Mw. Riet Kikkert is opgenomen in de Geriant Kliniek, Titaniaaan 15a, kamer 2.2, 1702 AZ Heerhugowaard.

Allen die herstellende zijn, goede beterschap gewenst. En degenen die chronisch ziek zijn of blijvende ongemakken houden, goede zorg en wijsheid bij het aanpassen aan de mogelijkheden. Veel mensen gaan deze weken op vakantie. Daar, op een vreemde plek, kan van alles gebeuren aan vreugde en aan lastige dingen. We wensen iedereen die op weg gaat een mooie ervaring toe en een behouden thuiskomst. Niet iedereen is in de gelegenheid er op uit te trekken. Ook de thuisblijvers wensen we een goede zomer. Predikant en ouderlingen.

Afscheid van een mooie Texelse tijd!

Bij deze wil ik u laten weten dat mijn tijd als kerkelijk werker er alweer bijna op zit in Den Burg. Per 1 September ga ik beginnen in de Protestantse Gemeente in Purmerend als kerkelijk werker. Ik werk nog tot en met de eerste week van augustus en per 10 augustus gaat mijn vakantie in t/m 31 augustus.

Wat gaat 2,5 jaar snel en zeker als er in die tijd ook nog het corona-virus rondwaart. Als ik terugkijk dan is er een hoop gebeurd in deze 2,5 jaar.

Velen van u heb ik mogen ontmoeten bij allerlei gebeurtenissen in uw leven. Er werd vreugde en verdriet gedeeld. Ik mocht mensen, thuis, in het ziekenhuis, tehuizen of klinieken bezoeken. Er is gehuild en gelachen.

Dank u wel voor uw vertrouwen wat u in mij heeft gesteld, de hartelijke woorden, het delen van zoveel verhalen en gebeden.

We hadden ontmoetingen waarin we soms heel even het gelaat van 'de Ander' mochten zien.

In dat licht en het vertrouwen werk ik; God die is en zegt 'Ik zal er zijn'.

Toen ik dit overpeinsde en bij deze zin kwam kreeg ik tegelijkertijd de bevestiging van mijn contract in de nieuwe gemeente waar ik ga werken.

Dat dan ook nog mijn collega deze 'Godsnaam' gebruikt in zijn digitale introductie van zichzelf maakte het helemaal bijzonder. Dat was voor mij een bevestiging dat het goed is.

Met genoegen kijk ik terug naar de afgelopen tijd.

Toen ik nog maar net bezig was in Den Burg brak het corona-virus uit. Ondanks deze tegenslag kon ik toch

het fotoproject maken en mocht ik velen van u fotograferen.

Ik denk aan de Kerst-inloop en hoe fijn het was om eindelijk dingen te kunnen organiseren en hoe lastig toen alles stil stond. Er waren en er zijn nog zoveel plannen.

Ook vond ik het zeer fijn om een Kerstverhaal met accordeonist Cor van de Knaap te mogen vertellen, hoewel we het destijds ineens digitaal moesten doen. Gelukkig kon ik in die Corona 'stilstand' wel door gaan met mijn bezoeken.

De afgelopen Paas-inloop was een warme ontmoeting met allen en hier werd zichtbaar hoe erg mensen dit contact met elkaar gemist hadden.

Nooit heb ik de reis naar Texel toe als een obstakel gezien.

In het begin kon ik gebruik maken van overnachtingen in de pastorie van de Poort en na dat die verkocht was (ik heb er nog een mooie filmcompilatie van kunnen maken van het afscheid van de Poort) kon ik in Oosterend in de Parel overnachten. Doordat ik daar ook nog een mooie tijd Pastoraat kon verlenen na het vertrek van Ds. Kees de Jong heb ik het eiland aardig leren kennen. Nu is het weer tijd om op te staan en verder te gaan. Ik wens u bij deze de zegenbede toe, die ik in het begin op kaarten heb laten drukken en wat ik u ten zeerste toewens:

Moge de weg je tegemoetkomen

Moge de wind in je rug zijn

Moge de zon je gezicht verwarmen de regen je velden beregenen

En tot we elkaar weerzien,

Moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

Hartelijke groet, Jessica Heetebrij, 0612302230, (Grote Sloot 53, 1754JB Burgerbrug)

In memoriam mevrouw Magdalena Daalder-Reehorst

Op 28 juni overleed Magdalena Daalder-Reehorst.

Magda (84 j.) was de weduwe van Jan Daalder die in 2015 overleed. Ze woonde in De Koog.

Magda werd op 12 maart 1938 in Utrecht geboren als laatste van 5 kinderen – allemaal meisjes. Ze zei altijd: 'er werd op mij niet meer gerekend', want haar oudste zus was al 18 jaar. Maar alle 4 zussen waren enorm blij met hun jongste zusje! 'Ik had 5 moeders', vertelde ze over haar jeugd.

Magda werd onderwijzers. Na de kweekschool ging ze les geven in Nieuwendijk in Noord Brabant. De

liefde voor het onderwijs heeft ze doorgegeven aan haar dochter en kleindochters. Haar zus Adrie vroeg haar eens mee naar Texel. Adrie en haar man brachten graag vakanties door op Geertenheem in het pension van Wim Uitgeest. De boodschappen werden bezorgd door de plaatselijke kruidenierswinkel van Reijer Daalder. De zoon van Reijer, Jan, bracht de boodschappen; en daar zat Magda. Jan zag Magda gelijk wel zitten en Wim stelde Jan voor om eens koffie te komen drinken. Op 22 oktober 1964 trouwden Jan en Magda in Utrecht. Ze kregen 3 kinderen: René, Monique en Erik. Ondertussen zijn er 3 kleinkinderen: Petran, Noa en Iva. In De Koog woonden Magda en Jan eerst in de Dorpsstraat, later in de Plevierstraat en de Duinroosstraat en tot slot in de Nikadel. Magda hielp volop mee in de supermarkt (eerst Daalders supermarkt, later Spar supermarkt) waar ze 's morgens op de broodafdeling de broodjes afbakte. Het was hard werken in de winkel. Jan en Magda waren blij dat ze de zaak in 2001 konden verkopen. Ze genoten intens van hun welverdiende rust door op reis te gaan met de camper. Er zijn in die mooie jaren heel wat landen in Europa bezocht!

Na het overlijden van Jan verdween de glans van het leven van Magda. Haar laatste 7 jaren waren donker, hoewel ze onveranderd genoot van haar kinderen en kleinkinderen. Ze voelde zich verbonden met de protestantse gemeente van Den Burg; ouderling Froukje Vlaming bezocht haar regelmatig. Op 4 juli namen we in een dienst in het uitvaartcentrum gezamenlijk afscheid van Magda, waarna ze te ruste werd gelegd bij haar man Jan. Hun samenzijn herdachten we met hun huwelijkstekst: 'Wandelt als kinderen van het Licht' (Efeziërs 5:8).



Monique Zijlstra en ds. Anne Kooi

Bij de diensten

In de dienst van 7 augustus zullen Jan Vonk en Jessica Heetebrij, onder dank van hun ambt, ontheven worden en zal John van Bommel bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Ds. Wikke Huizing.

Collecten bij de diensten.

10 Juli was de collecte bestemd voor het Hospice, 17 juli voor de St. Hulp Oost-Europa Texel, in de week van 10 tot 17 juli vertrekt er weer een transport naar Moldavië, de meeste goederen hiervan worden gebruikt bij de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne terwijl er in Moldavië zelf ook grote armoede heerst, de prijzen van voedsel zijn enorm omhoog gegaan.

24 Juli wordt voor het Binnenlands Diaconaat gecollecteerd: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Nederland telt zo'n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.



31 Juli collecteren we voor het Eilandelijk Diaconaal Project, bestemd voor het Project Havana School, Windhoek Namibië. 7 Aug. is de collecte bestemd voor de Diaconie, 14 aug. voor de Voedselbank.

21 Aug. voor het KIA: Egypte, de kerk staat op tegen armoede in het dorp. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot



ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptische-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

28 Aug. is de collecte voor de Diaconie, 4 september voor Kerk en Minima.

Uw gift kunt u ook overmaken op het banknr. Van de Diaconie: **NL50 RABO 0137 195 761**, graag onder vermelding voor welk doel uw gift bestemd is. Namens de Diaconie een zomerse groet, Bea Aalders en Anke van Harten.

Koffie en thee in porseleinen kopjes

U heeft het wellicht gemerkt dat de koffie en thee, na de kerkdienst, weer uit porseleinen kopjes wordt gedronken. Tijdens de coronatijd werden kartonnen bekertjes gebruikt. Maar nu dat niet meer noodzakelijk is, zijn de kop en schotel teruggekomen. Wij vinden dat veel duurzamer. Namens de koffieschenkers, Eef Eelman.

Van de kerkenraad

Op 8 juni 2022 hadden we weer kerkenraadsvergadering. Vlak voor de vergadering kregen we het bericht dat voorzitter Jan Vonk naar het ziekenhuis moest omdat hij de medicatie tegen wondroos niet binnen hield. Een infuus moest worden aangelegd. Dus Meta Blommers, moest ter plekke in De Schakel omschakelen om als vice-voorzitter deze vergadering te leiden. Hetgeen haar goed afging.

Er is een aantal besluiten genomen. Over Pastoraal Werk hebben we een afzonderlijk stukje in dit kerkblad geschreven.

De kerkenraad ging akkoord met de voordracht van de heer John van Bommel als ouderling kerkrentmeester. De week erop was er de mogelijkheid om bezwaren in te dienen, waar geen gebruik van is gemaakt. John volgt Jan Vonk op en hij wordt bevestigd in de dienst van 7 augustus 2022 als Wikke Huizing weer voorgaat.

Als voorzitter wordt Jan Vonk opgevolgd door Marjan Nicolay-Mosk. Van Jan Vonk zal in diezelfde dienst van 7 augustus 2022 afscheid worden genomen en dan neemt Marjan zijn taken over.

Ook zal van Jessica Heetebrij in de dienst van 7 augustus afscheid worden genomen. Zij heeft zelf een stukje in dit kerkblad geschreven.

De verkiezingsprocedure in onze Plaatselijke Regeling is heel zorgvuldig omschreven. Maar deze afgelopen ronde is gebleken dat dit proces lang duurde. Gelukkig waren er veel kandidaten aangedragen. En we hebben zoveel mogelijk fysieke gesprekken gevoerd. En het waren fijne gesprekken. Desondanks hebben we als kerkenraad besloten dat als er vacatures zijn, we eventueel als kerkenraad

direct gemeenteleden benaderen. Dan weten we eerder of er kandidaten zijn die we kunnen voordragen. Uit de afgelopen ronde weten we dat we sommige gemeenteleden op termijn weer mogen benaderen. En wellicht komen daar in de loop van de tijd nieuwe namen bij. De objectiviteit van de leden in de kerkenraad is volgens ons hierbij nog voldoende gewaarborgd, omdat de bezwaretermijn op een voordracht blijft bestaan.

Tijdens het vaste agendapunt 'evaluatie diensten' wordt aangegeven dat niet iedereen blij is met een (half)ronde opstelling van stoelen in de kerk. Anderen vinden het juist wel passen bij diverse diensten zoals met Pinksteren. Wel blijft punt van aandacht dat in elke opstelling het geluid goed is: dat de predikant en andere sprekers goed verstaanbaar zijn. Daarbij wordt er altijd op gelet dat er voldoende stoelen beschikbaar zijn binnen de ringleiding: dat zijn de beste plaatsen en herkenbaar aan de gladde tegels op de vloer!

Wikke Huizing, Froukje Vlaming en Meta Blommers vertellen enthousiast over het 'Inspiratie Festival' op 4 juni in Heiloo. Een deel van deze bijeenkomst is nog steeds te bezien of na te lezen op de website van de Classis Noord-Holland:

<https://www.classisnoordholland.nl/inspiratiefestival/>.



We worden bijgepraat over het besluit Zomerkerk, waarbij alle aangesloten kerken hun eigen activiteiten gezamenlijk promoten in de periode van 3 juli tot en met 28 augustus. U heeft wellicht de mooie vlag 'zomerkerk' al bij De Burght gezien.

Na een intensieve vergadering sluit Meta Blommers met gebed af.

Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk

Impuls Pastoraal Werk

Tijdens de gemeenteavond op 11 mei 2022 hebben we onder andere over Pastoraal Werk gesproken. Een gemeentelid heeft na het beluisteren van deze avond nog wat verduidelijking gegeven: wettelijk bedraagt een transitievergoeding 1/3 maandloon per gewerkt jaar en bij de pensioenleeftijd eindigt een arbeidscontract van rechtswege.

Als kerkenraad hebben we in drie vergaderingen hierover gesproken en op 8 juni jl definitief besloten om niet verder te investeren in 'Impuls Pastoraal Werk'. Dit was voor iedereen een moeilijk besluit en u mag ook weten dat het geen unaniem besluit was. In 2020 hadden we geld gereserveerd voor drie jaren 'impuls pastoraal'. Het contract met Jessica Heetebrij zou in februari 2023 aflopen. En dan is het wel nodig te weten of we dat zouden willen verlengen of niet. Juridisch zouden we niet zomaar het contract kunnen

verlengen. Maar de vraag om haar in vaste dienst aan te nemen, of een nieuw contract na een wachttijd af te sluiten, zouden opties kunnen zijn die we moesten bespreken. De financiële consequenties waren door de kerkrentmeester overzichtelijk uiteengezet.

Iedereen van de kerkenraad geeft aan tevreden te zijn met de impuls die Jessica Heetebrij de afgelopen twee jaren heeft gegeven. Fijn dat ze er was. Juist in coronatijd heeft ze een belangrijke rol vervuld. En ook daarna. Tot half augustus kunnen we nog van haar kwaliteiten gebruik maken!

Ook van Wikke Huizing heeft de afgelopen periode veel gevraagd op het gebied van pastoraat.

We erkennen allen dat we zorgen hebben over de invulling van het pastoraat op termijn in relatie tot de inzet van de ouderlingen en predikant.

Maar pastoraat wordt niet alleen door de ouderlingen en predikant en pastoraal werker gedaan. Alle onderlinge contacten, een kaartje, een arm om iemands schouder is ook pastoraat. U als gemeentelid doet namelijk ook ontzettend veel aan pastoraat. En de vrijwilligers in de wijkteams die ook bezoeken afleggen, worden in deze opsomming ook niet vergeten. En dan is deze opsomming niet eens uitputtend. Daarnaast wordt er nagedacht of ook andere invullingen van pastoraat mogelijk zijn.

De aanstelling van de Pastoraal Werker was ingezet als 'impuls pastoraat'. Dat impuls is gegeven en als kerk kunnen we daar de komende tijd mee verder.

En ja, pastoraat is oneindig, maar we hebben ook andere (financiële) wensen, zoals opvolging organisten op termijn, koster, begraafplaats. We moeten het geheel goed overzien en daarop besluiten nemen.

Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk

Cantorij

De cantorij stopt na Pinksteren met haar repetities en begint weer in september.

hartelijke groet, Dyo Wassink

St. Voedselbank Texel.



De laatste jaren staat er in de kerk, een bus "voor de voedselbank" en die wordt goed gebruikt. Iedere week wordt de bus geleegd en ieder kwartaal het opgehaalde bedrag overgemaakt aan de Texelse voedselbank. Van het tweede kwartaal kon er maar liefst € 183,06 aan de voedselbank worden overgemaakt! De deelnemers en vrijwilligers, zijn hier erg blij mee. Nu de boodschappen telkens een beetje duurder worden, valt het voor steeds meer mensen

niet mee om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn dan ook blij een voedselpakket te mogen ontvangen. De screening gebeurt door mensen van het sociaal team van de gemeente. Wie in aanmerking komt voor zo'n pakket, krijgt iedere week een flink pakket met daarin genoeg producten om drie warme maaltijden te maken, brood, melk, fruit, broodbeleg, koffie. Dit wordt aangevuld met producten voor de hygiëne, wasmiddel, schoonmaak artikelen, een verjaardags-doos (voor het geval er in die week een kind in dat gezin jarig is), koek, chips enz.

Veel producten worden vanaf Texel door Dwight met een koelwagen opgehaald uit Amsterdam. Ook worden er, vooral 's zomers, verse groenten door Texelaars met een tuintje, gebracht. Brood en de Texelse Courant krijgen we wekelijks. Wat er nog ontbreekt, wordt gekocht en als de voorraad erg is geslonken, vragen we supermarkten om medewerking te verlenen voor het houden van een inzamelingsactie van lang houdbare producten zoals pasta, rijst, broodbeleg, pasta sausen, blikken groente, soep, luiers, maandverband, enz. Net waar op dat moment de meeste behoefte aan is. Er zijn op dit moment 97 mondjes te voeden!

Namens de Stichting Voedselbank Texel, Mary Veltkamp

Schakel Inn van 9 juni en 6 juli.

Hieronder zal ik proberen de sfeer te schetsen en vertellen over de onderwerpen, die er zijn besproken in de groep, waarin we bijeenkwamen om te praten over 'leven en sterven'.

We zijn met een klein groepje bij iemand thuis (en niet in de Schakel) omdat het geringe aantal deelnemers dat toelaat.

De sfeer is fijn en we kennen elkaar.

Bij het bespreken van een onderwerp als de kwetsbaarheid van ouder worden en vragen rondom levenseinde is vertrouwd met elkaar zijn van groot belang.

Je mag ouder worden als zegen zien.

De verschillende mensen uit de Bijbel die oud waren beschikten over kennis en levenswijsheid. Er werd naar ze opgekeken. In sommige culturen is dat nog zo.

Je bent ook kwetsbaar en afhankelijk soms van steun van kinderen of kleinkinderen.

Uiteindelijk zal een ieder sterven en het leven los moeten laten.

Sterven houdt in het leven ook weer los te laten en het leven weer terug te geven.

Maar de vraag is op welke manier je dat doet (als je daar wat over kan zeggen..)

Tot hoe ver ga je, wat kan je de mensen die je achter laat mee geven, wat wil je nalaten.

Wat wil je vastleggen en hoe wil je herinnerd worden. Grote onderwerpen die goed waren om te delen, hoe moeilijk het soms ook is om mee om te gaan.

De Texelse nuchterheid ontbreekt niet.

Je bent op leeftijd en het leven heeft je gelouterd.

Ieder komt goed aan bod en we delen met elkaar.
Jessica Heetebrij

Geluid in de kerk.

Ondanks alle positieve inzet gaat het helaas nog niet vlekkeloos met het geluid in de kerk.

Dat heeft alles te maken met een nieuw systeem wat afgelopen januari is geïnstalleerd. Een aantal 'kinderziekten' zijn opgelost maar een paar software instellingen zijn minder betrouwbaar dan ze hadden moeten zijn. Via een beeldverbinding worden een aantal zaken door de installateur opgelost maar anderen ontstaan spontaan. Dat is voor het geluidsteam een bron van ergernis maar we blijven er aan werken. Als het uiteindelijk goed werkt, geeft het ons heel veel informatie van wat er allemaal gebeurt met onze apparatuur.

Recent heeft de lessenaar-microfoon een andere opstelling gekregen. Het lijkt er nu op dat het af en toe wegvallen van het geluid hiermee is verholpen. Dan de luidsprekers. De luidsprekers links en rechts voor in de kerk hebben vermogen genoeg om de hele kerkzaal van ruim voldoende geluid te voorzien. Maar ze hingen nog niet perfect en dat is in week 27 verbeterd zodat het geluid achter in de kerkzaal beter te horen is. En u zult zien dat de luidspreker op de pilaar rechts achter is verplaatst naar de linker pilaar. Dat heeft alles te maken voor het geval onze predikant het idee (weer) heeft om de opstelling van de stoelen 90 graden te draaien..... Dan moet het geluid van de zijkant komen en niet meer van de voorkant. Dat is best wel een trucje maar dan moet wel weer de software aangepast worden. Heb nog geduld met het Team en blijf intussen ons attent maken als u iets niet prettig vindt in de kerkzaal!!
Hartelijke groeten van Henk, Jaap John, Nico, Erik en Douwe.



U zult misschien denken of dat nou zo'n bijzondere dag is geweest? Ja, een beetje wel want er waren diverse activiteiten **in** en **buiten** de kerk. Zoals elke maandag, woensdag en zaterdag is de kerk open voor het bezichtigen van de tentoonstelling, het volgen van de audiotour en natuurlijk het torenbeklimmen. Daarbij wordt onderling flink gelachen bij het vertellen van bijzonder verhalen en ook de opmerkingen van de gasten werken soms erg aanstekelijk. Dat alles onder het genot van koffie, thee en koek voor de nodige brandstof. Het is erg plezierig om daar een paar uur te zitten als torenwachter!! Als u denkt dat het u wat lijkt dan graag aanmelden bij Ank van Putten, tel. 313990.

Om 11 uur komen de eerste muzikanten van het Toonkunstorkest uit Leiden binnen druppelen. Of ze de toren mogen beklimmen. Ja natuurlijk. Rond de klok van 12 uur maken de 45 muzikanten zich op voor de repetitie na door Marian Huizinga voorzien te zijn van koffie en thee in 'de Schakel'. De aanwezigen krijgen dan al een aardig idee wat ons te wachten staat. Daarna staat alweer de koffie, thee met gebak klaar voor het orkest. Ze vinden het prachtig en genieten buiten van een heerlijk zonnetje. en kunnen zich op het gemakje omkleden in 'de Schakel'.



Om 4 uur neemt de dirigent het heft in handen en het orkest speelt 4 stukken van Brahms Symfonie nr.4. Geweldig dat zo'n orkest op Texel wil spelen. Op Texel wonen strandjutters maar die zijn toch geen cultuur barbaren..... De week daarop komt het Utrechts Studenten Koor en Orkest van ca. 80 personen de kerkzaal vullen en eind juli komt het KEK strijkers orkest langs. Genoeg te luisteren dus!

Zaterdag 2 juli.





Ondertussen is het op de Pontweg bij vlagen erg druk bij Jelle en Bea (en Sjaak en Louise) en vele andere vrijwilligers die de zomermarkt met tweedehands goederen tot een succes maken. Voor de mensen die wat hebben rond gekeken staan er stoelen klaar waarop nog lang met elkaar gekeuveld wordt.



Er staat ook nog een thermoskan met koffie op tafel: Sociaal en 'bere' gezellig. Na zo'n zonovergoten dag kan de penningmeester maar liefst 850 Euro op de bankrekening bijschrijven. En dat is 'mooi geld' hoor ik iemand zeggen. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inspanning!!



Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

Collecten half mei – half juni

Voor de collecte op 22 mei j.l. voor het jeugdorp De Glind op de Veluwe mochten we € 102,00 ontvangen, voor de Bloemengroet van 26 mei €183,30, voor het Hospice op 29 mei € 201,00, de Pinksterzending voor Zuid-Afrika op 5 juni € 267,00, Voedselbank op 12 juni € 158,00, op 19 juni Werelddiaconaat € 91,50 (dit is de opbrengst van de collecte die zondag, hier komen nog bankoverschrijvingen bij), het eindbedrag zal door de diaconie verdubbeld worden.

Wederom mochten wij een gift ontvangen voor de zending van € 60,00, hiervoor onze hartelijke dank. De kerkrentmeesters-collecten bedroegen: kerk € 250,42, onderhoud gebouwen € 185,31, Quotum collecte € 95,95. Naar Jong Protestant is € 55,00 overgemaakt.

Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters, Anke van Harten, Bea Aalders en Douwe Kooiker



Protestantse Waddengemeente Texel

Postadres: Oosterstraat 11, 1794 AR Oosterend
Predikant: Ds.G. de Vries en ds. E.v. Leersum
Voorzitter v.d. kerkenraad: mw. E. Drijver-Tuinema tel. 0222-365523
Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930
Penningmeester: dhr. P. Bas, tel. 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v. de Prot. Waddengemeente Texel:
NL19 RBRB 069 5893 211
Rekeningnummer Diaconaal Team: NL76 RBRB 069 1740 100

Het RSIN-nummer van de Waddengemeente : 002860715
Pastoraat:
dhr. M.D Kuiper, tel. 0222- 318397
(gwkuiperdejong@kpnplanet.nl)
drs. H.J. Boon, tel. 06- 30317420 (h.j.boontexel@gmail.com)
Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl
Kerkelijk centrum De Parel: beheerder: tel. 0222-318930
Website van de Waddengemeente: www.waddengemeente.nl



**Maartenskerk
Oosterend**



**Zeemanskerk
Oudeschild**



**Waddenkerk
De Cocksdorp**

Diensten juli/augustus

17 juli

Oosterend 9.30u. Voorg.: Ds. E. v. Leersum
De Cocksdorp 11.00u. Voorg.: Ds. E. v. Leersum

24 juli

Oosterend 9.30 u. Voorg.: Ds. R. v. Zessen, Loppersum
De Cocksdorp 11.00u. Voorg.: Ds. R. v. Zessen

31 juli

Oosterend 9.30u. Voorg.: Ds. G. de Vries
De Cocksdorp 11.00u. Voorg.: Drs. H.J. Boon

7 augustus

Oudeschild 10.00u Waddendienst,
Voorg. Ds. E.v. Leersum

14 augustus

Oosterend 9.30u. Voorg.: Ds. Tj. Braam , Dwingeloo
De Cocksdorp 11.00u. Voorg. Ds. Tj Braam

21 augustus

Oosterend 9.30u. Voorg.: Ds. M. Staudt
Oudeschild 11.00u. Voorg.: Ds. M. Staudt
De Cocksdorp 11.00u. Voorg.: Ds. W. Huizing

28 augustus

Oosterend 10.00u. Openluchtdienst bij de Muziek nis Voorg.: Ds. C. de Jong
De Cocksdorp 11.00u. Voorg.: Drs. H.J .Boon

4 september

Oosterend 9.30u. Voorg.: Ds. C. de Jong
Oudeschild 11.00u. Voorg.: Ds. C. de Jong
De Cocksdorp[11.00u. Voorg.: Drs. H.J. Boon

Bij de tijd

In deze dagen kleurt het eiland blauw-wit-rood. Op veel plaatsen hangen omgekeerde vlaggen, die willen zeggen: er is nood. Nood bij boeren, bij burgers die sympathiseren met boeren, nood bij vissers... Er wordt veel nood gevoeld, veel onbegrip, over wat te simpele oplossingen lijken voor complexe problemen. Er worden scherpe dingen gezegd en geschreven, ludieke acties worden overschaduwd door meer grimmige betogingen. Constructieve bijdragen aan oplossingen zijn ook, al is het vaak moeilijk om gehoor te vinden voor verhalen die het bereik van een tweet te boven gaan.

Bij alle onrust en verdeeldheid is het belangrijk om in gesprek te blijven. De kerk kan daarvoor een ontmoetingsplek zijn. Hier kun je je nood bij de hemel brengen, elke zondag als we bidden: Heer, ontferm U. Hier ontmoeten we elkaar als burgers van Gods koninkrijk, waar de belangrijkste vraag niet is tot welk kamp we horen, of in welke bubbel we zitten, maar: voor wie ben jij een naaste? Daar delen we samen van een brood en uit een beker, en leren zo dat waar we breken en delen, iedereen genoeg heeft. Daar horen we op van een Woord dat naar ons toekomt van een andere kant, dan wat wij zelf kunnen verzinnen.

Dat is van grote waarde. Want het geloof waarvan we leven heeft alles te maken met de wereld waarin we leven en omgekeerd. In het alledaagse is soms het heilige te vinden en heilige woorden betekenen niets als ze niet ons alledaagse leven voeden. De gemeenschap van de kerk kan ook op de thema's die nu zo actueel zijn, een lerende, voedende, troostende en inspirerende gemeenschap zijn.

Dat kan op zondag, maar ook op andere momenten, bijvoorbeeld bij activiteiten onder de Zomerkerkvlag, zoals een wandeling door het prachtige boerenland. De predikanten zijn beschikbaar voor een luisterend oor, dus doe gerust een beroep op ons voor een gesprek, een kop koffie, een wandeling als je je hart wilt luchten. ds. Geertje de Vries

Gedichtendienst 31 juli Maartenskerk

Op zondag 31 juli vieren we in de Maartenskerk een gedichtendienst. God heeft ons de gave van de taal gegeven, waarin we kunnen uitdrukken wat ons raakt en inspireert, wat ons troost en in beweging zet. Heb jij of hebt u een gedicht dat je graag wilt delen met anderen, zelf geschreven of van een andere dichter? Laat het weten aan ds. Geertje de Vries, voor 24 juli. Dan geef ik dat graag een plekje in deze viering. Uiteraard omlijsten we de gedichten met mooie liederen, immers ook een vorm van gedichten. ds. Geertje de Vries

Waddendienst Zeemanskerk

Na een grondige verbouwing willen we op zondag 7 augustus in een feestelijke dienst de Zeemanskerk in Oudeschild weer in gebruik gaan nemen. De liturgische attributen, zoals de Paaskaars, het doopwater, de Bijbel en het avondmaalsstel worden binnengebracht, zodat we ook op deze plek weer

volop de eredienst kunnen vieren. En niet te vergeten de door Paula Prins nieuw gemaakte antependia oftewel kanselkleden.

Aan deze dienst wordt meegewerkt door een kleine zanggroep, en enkele blazers van Excelsior. Na dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de kerk uitgebreid te bekijken. Ook zoeken we nog naar een moment om de inwoners van Oudeschild kennis te laten maken met de verbouwde kerk, die zo onlosmakelijk met het dorp verbonden is.

Maar het startpunt ligt bij de kerkdienst op 7 augustus. Iedereen is daar van harte welkom. De kerk is weer open! Ds. Evert van Leersum

Zomerkerk: activiteiten uitgelicht:

High tea met poëzie

Wie op de boot stapt, vaart niet alleen naar de overkant, maar ook naar een andere wereld. Een eiland is bijna een eigen continent; een fort wanneer het veer niet vaart, afgesloten en afgesneden.

Maar ook een poort naar het ruime sop, naar varen over de baren en op zoek naar avontuur.

Dichters hebben daar op hun geheel eigen wijze over gesproken; en een aantal van die eiland gedichten willen we met elkaar lezen. Van Slauerhoff de scheeparts tot de componist en tekstschrijver Theo Nijland; van Willem van Toorn tot aan Judith Herzberg. We komen bij elkaar op dinsdag 2 augustus voor een high tea met poëzie om 15.00u in de tuin van de familie Drijver, Achtertune 26 (bij slecht weer in de Parel)

Graag even aanmelden in verband met de versnaperingen en de kopieën. Dat kan het makkelijkst via de mail ewjvanleersum@gmail.com of per telefoon 06-23467137. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van €5 (inclusief koffie, thee met wat lekkers en de kopieën) Ds. Evert van Leersum



Zomeravondwandeling

Op dinsdag 5 juli vertrok een groepje wandelaars voor de eerste zomeravondwandeling vanaf de Maartenskerk in Oosterend. Onder het prachtig gouden avondzonnetje liepen we door het land, langs

vogels en vlinders, over bochtige paden en rechte wegen. Op verschillende momenten hielden we even halt, om een mooi gedicht te horen. Onder meer een prachtig gedicht van eilanddichter Fiet van Beek, over nachtvlinders. De gesprekken verdiepten zich en we namen afscheid als nieuw verbonden mensen. Ook eens zo'n wandeling meemaken?

Dat kan: op 19 juli vanaf de Waddenkerk in de Cocksdorp, 2 augustus vanaf de Zeemanskerk in Oudeschild en 9 augustus vanaf het kerkje in Den Hoorn. Aanvang steeds om 19.00 uur. Goede schoenen zijn aan te raden!

Wadviering

In de prachtig verbouwde Zeemanskerk wordt op 11 augustus een Wadviering gehouden. Wat is een Wadviering? Het is een korte viering (ca. 30 minuten), met stilte, gebed, meditatieve muziek uit de tradities van Iona en Taize, en de gelegenheid een kaarsje op te steken. Het is wat later op de avond, zodat je met een gezegend gevoel naar bed kunt. Een bezinnend en verstillend moment om de dag mee af te sluiten. Iedereen is van harte welkom! ds. Geertje de Vries

In memoriam Siem Bremer

Op 10 juni is overleden Siem Bremer, in de leeftijd van 93 jaar.

Na een leven lang samen met Stina Eelman, moest hij na haar overlijden in maart 2021 alleen verder. Hij zag er naar uit om haar weer te zien, maar wist ook nog te genieten van de gewone dingen van het leven. Zoals hij dat zijn leven lang gedaan had. Een harde werker, die een zelfstandig bestaan wist op te bouwen. Misschien niet zo'n prater, maar iemand die in zijn daden liet zien, waar de kern van zijn geloof lag. Hij leefde royaal, bereid om te delen en te helpen als dat nodig was. Maar ook en vooral ruimte gevend om je eigen weg te gaan en de dingen zelf uit te zoeken.

Op 15 juni hebben we afscheid van hem genomen in een dienst waarin de liefde centraal stond.

We lazen het loflied van Paulus op de liefde uit 1 Korinthiërs 13 over deze drie die volgens de apostel altijd blijven: het geloof, de hoop en de liefde. Die laatste is altijd het meest is, maar kan toch ook niet zonder het geloof en de hoop als de vaste metgezellen. De verwachting dat het goed komt en de innerlijke overtuiging dat je daar zelf je steentje aan kan bijdragen. Zo hebben we Siem Bremer leren kennen. Een mens met een groot hart.

Hij heeft met een gerust hart zijn ogen kunnen sluiten – om in vrede thuis te komen. Zo hebben we hem uit handen kunnen geven, in dankbaarheid om alles wat wij in hem ontvangen hebben. Zijn liefde zal ons bij blijven, zal bij ons blijven. Ds. Evert van Leersum

Uit het Pastoraal Beraad

Op 8 juni was er een bijzondere vergadering van het Pastoraal Beraad. Niet alleen de wijkouderlingen, maar alle wijkbezoekers waren uitgenodigd om elkaar te ontmoeten rondom het pastorale werk van de gemeente. Door de corona-maatregelen was het

alweer lang geleden dat dit kon plaatsvinden. Er waren een aantal nieuwe gezichten en wat wisselingen geweest. Daarom des te beter om elkaar te leren kennen. Rondom een aantal foto's ging de groep in gesprek over het thema Ontmoeting. Er ontstonden mooie gesprekken, over toevallige ontmoetingen, ontmoetingen waar je soms tegenop kunt zien, of die je juist als een cadeautje in de schoot kunnen vallen. We hebben ook plannen gemaakt. Na de zomer is het de bedoeling dat we in elke wijk een ontmoeting organiseren, waar u en jullie allen voor worden uitgenodigd. De predikanten zorgen voor een inhoudelijke invulling, de wijkteams voor alle praktische zaken. Kerk ben je samen met de mensen in je buurt, kerk zijn is elkaar ontmoeten voor Gods aangezicht. We verheugen ons erop!

We leven mee met wie zorgen hebben. Om hun gezondheid, om hun toekomst, om mensen die hen lief zijn. We noemen dhr. C. de Wolf (Oranjestr. 24), die is opgenomen in het Verpleeghuis, Hollewal 2, afd. de Muy, k. 124.

Ook denken we aan de familie en naasten van dhr. Siem Bremer. Hij overleed op 10 juni 2022 in de leeftijd van 93 jaar. Een In Memoriam vindt u hierboven. Moge Gods warme ontferming met hen zijn.

Een felicitatie is er voor Wout en Suzanne Kuipers, Mulderstraat 2, en ook voor Luuk! Op 18 juni is hun zoon en broertje Biem Pieter Jan geboren. Heel veel geluk en liefde toegewenst met elkaar! ds. Geertje de Vries

Van de kerkrentmeesters

Uit de nalatenschap van dhr. Arie Ellen mochten wij voor onze gemeente een heel mooi bedrag ontvangen! Wij zullen daar zeker een goede bestemming aan geven.

Nms. de Waddengemeente: hartelijk dank!
Marian Krotje, secr.

Overpeinzingen van een aardebestormer...

Onze ouderdom zorgt ervoor dat ons verleden steeds langer wordt en onze toekomst steeds korter. Hoe meer jaren we erbij krijgen, hoe minder toekomst, maar de kunst van het leven is om daar niet onder te lijden. Dan kom je vanzelf uit bij het nobel streven van "pluk de dag." Hoe goed is het vast te stellen dat vele ouderen dat doen: de dag plukken en niet al te veel stil staan bij wat geweest is en zich ook niet voor de geest proberen te halen hoe het morgen zal zijn. De oudere mens die in het heden leeft, zonder zich te belasten met verleden en toekomst, is eigenlijk een ware optimist. Jezus sluit zich daarbij aan door te zeggen: "Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. (...) Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?" Hopelijk ervaart u dat zo: het heden niet belasten met de zorgen van morgen. "Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last", zo constateert Jezus. Maar toch, hoe wonderlijk is het toch te beseffen dat

dertig of veertig jaar onze dood er bijna geen mens meer is die zich de moeite zal getroosten om zich voor de geest te halen wie wij ooit waren. Wie herinnert zich na mijn verscheiden nog wie ik was? Ja, mogelijk die Ene, hoog in de hemel, wie weet blijft God zich mij herinneren. "Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn, en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn (...), zo begint lied 730 uit ons liedboek. In dat lied vragen wij God om zich de namen van alle gestorvenen te blijven herinneren en al deze namendragers blijvend te onthouden. Dat lijkt me een hele klus, maar het geloof zegt mij dat God op dit terrein vast tot veel meer in staat is dan wij denken. Ik herinner mij de uitvaart van mijn eerwaarde oom Jan. Bij die gelegenheid werden de namen gelezen van degenen die hem dierbaar waren. Ik was erbij en het deed mijn oude moeder en mij deugd dat de naam van mijn toen reeds gestorven vader ook genoemd werd. De gedachte was: mijn oom droeg die namen mee en toen zijn leven op aarde geëindigd was, werden die namen overgedragen aan God. Nogmaals, een hemelse klus om al die namen te onthouden. Beste lezeressen en lezers, zo gaat het gewoon, wij worden op aarde allemaal na het sterven in rap of langzaam tempo vergeten naarmate de tijd verstrijkt. Misschien wel goed, zo denk ik dan maar, want de mensen na mij zullen vast wel wat anders en beters te doen hebben dan zich mij steeds weer te herinneren. Weet u, vanwege dat reeds opgebouwde lange verleden denk ik ook nog wel eens aan vroeger, hoe het was. Vol en nu zo leeg. Want het hele voorgeslacht heeft allang het aardse leven geleefd. Opa's en oma's, vaders, moeders, ooms en tantes, vrienden en kennissen van toen, niemand meer over. Zo kunnen we wel doorgaan: sinds onze geboorte zijn er al weer miljoenen mensen gestorven en het wonder is dat alle leven toch in zijn gewone gang verder gaat. Tijdens dat leven verzamelen we bezittingen om ons heen die, symbolisch gezien, als een jas om ons heengeslagen zijn. Als een dikke jas die ons als het ware onder alle omstandigheden, tijdens het hele concert van het leven beschermt. En wanneer je sterft, dan wordt die dikke jas gedragen door degene die na je leeft. Ik hoor het Jezus zeggen, al is het honderden jaren geleden: "En wat maken jullie je zorgen over kleding?" U allen toegewenst: pluk de lange zomerdagen maar,

ze zijn meer dan de moeite waard...
Met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Van het Diaconaal Team.

In mei mochten we €1083,- via collectes en bankoverschrijvingen ontvangen, voor KIA noodhulp – Nigeria, KIA binnenlands Diaconaat, PKN missionair werk, Lilianefonds en JOP Diaconaat, waarvoor onze hartelijke dank! Als extra heeft de diaconie in mei bijgedragen aan: Red een Kind - jongeren aan een baan helpen in Rwanda, bijv. met landbouwtechnieken; ZOA - mensen op de vlucht in Venezuela, verzorgen van maaltijden en onderdak en Mensenkinderen - vakantieweek voor getraumatiseerde kinderen in Moldavië.

Het rooster voor juni ziet er als volgt uit:
Zondag 17 juli: 1^e collecte: diaconie/zending.
Zondag 24 juli: 1^e collecte: diaconie/zending.
Uitgangscollecte: kerkdienst online/gemist
Zondag 31 juli: 1^e collecte: diaconie/zending
Zondag 7 aug.: 1^e collecte: diaconie/zending.
Uitgangscollecte: SOS kinderdorpen - plaatsen van waterpompen in Centraal Afrikaanse Republiek
Zondag 14 aug.: 1^e collecte: diaconie/zending.
Uitgangscollecte: KIA zending: Egypte – de kerk staat op tegen armoede in het dorp.
Zondag 21 aug.: 1^e collecte: diaconie/zending.
Uitgangscollecte: Artsen zonder grenzen- medische teams in noodgebieden (o.a India, Bangladesh, Nepal) met de ziekte Kala Azar, een parasitaire ziekte overgebracht door minuscule zandvliegen.
Zondag 28 aug.: 1^e collecte: diaconie/zending.
Uitgangscollecte: Kerken en minima
Zondag 4 sept: 1^e collecte: diaconie/zending.
Uitgangscollecte: KIA werelddiaconaat: Myanma – een volwaardige plek voor mensen met een beperking
Mocht u aan één van bovenstaande collectes willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: **NL76 RBRB 0691 7401 00** t.n.v. Diaconie Protestantse Waddengemeente. U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de collectdatum vermelden. Met een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal Team.

Blikvanger 4



Hoewel Texel het schapen eiland bij uitstek is, zijn er nauwelijks herders te vinden. Daarvoor moet je toch echt naar Elspeet of de Ginkelse heide gaan. Dat wil niet zeggen dat de schapen op Texel zonder God en gebod kunnen rondzwerven waar ze willen. In plaats van herders hebben we hier hekken en vee roosters die de dieren hun plek wijzen. Dat is wat de plaatselijke situatie biedt en vraagt; en zo is het goed geregeld.

Maar verder denkend over herders en hekken, zou ik deze twee in een wat ruimer perspectief willen zien. Namelijk als een beeld voor verschillende manieren van leiderschap, die beide nodig zijn. De hekken staan dan voor de regels en procedures, die worden afgesproken en vastgelegd in wetten en voorschriften. Een rechtvaardig systeem, omdat de besluitvorming transparant is en de uitvoering eerlijk, omdat voor de wet iedereen gelijk is. Gelijke monniken gelijke kappen en zo; alleen onder die kappen gaan heel verschillende mensen schuil. En dan kom je niet zo ver met ijzeren hekken en versperrende roosters; die geven immers niet mee. En als ze dat wel doen, voelt het onrechtvaardig. De uitzondering bevestigt maar zelden de regel. Tegenover de hekken staat het beeld van de herder. Die beweeglijk is, lokaal opereert en zoals de

bekende gelijkenis zegt, de schapen bij name kent. De herder maakt geen beleid, maar reageert op wat de situatie hier en nu vraagt.

In onze complexe samenleving is de herder bijna geheel en al verdwenen. Dat is te betreuren, juist omdat hekken en herders elkaar nodig hebben en aanvullen. Maar de herder lijkt een nostalgisch figuur te zijn geworden, zwerfend aan de rand van de samenleving. Alleen in de kerk spreken we nog over de herder, wanneer we het woord pastor gebruiken. Maar wellicht hebben we juist nu Goede Herders nodig in de politiek en samenleving. Mensen die te vertrouwen zijn; en vertrouwen geven is iets wat we allemaal kunnen geven. Het zou een begin zijn om een eind te kunnen maken aan de groeiende polarisatie.

Deze keer een gedicht van Karel Eykman bij een bekende Psalm: Lied 23d

Ds. Evert van Leersum

Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn



Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793AD De Waal, tel. 06-40585526
kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl

Scriba: vacant; adres Kerkstraat 3, 1797AD, Den Hoorn

Kerkvoogdij: voorzitter Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg
flipbreman@hotmail.com tel. 312983

Administratie kerkvoogdij: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn
axellap@gmail.com tel. 319566. Bank kerkvoogdij: NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN
Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens: NL23INGB0000585874

Diaconie: voorzitter Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793AD De Waal tel. 06-40585526.

Bank: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Predikant en pastorale bijstand: Ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1797 AZ Den Hoorn
predikant.wkh@texel.com anne.kooi@planet.nl tel. 729039 06-20601270

De kerkdiensten zijn op internet te volgen. Zie voor Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl (kies eerst Noord-Holland en vervolgens Den Hoorn).
Zie voor de Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl (kies eerst Noord-Holland en vervolgens De Koog)

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl, zie ook www.kerkpleintexel.nl

Administratie kerkhof Den Hoorn: Irene Kikkert tel. 06 49802729

Kopij voor het Kerkblad graag sturen naar corrievanzelm@hotmail.com tel. 050-5535912

Kerkdiensten in juli en augustus

24 juli Den Hoorn	Dhr. D. Muurling (Elburg)	10.00 uur
31 juli De Koog	Ds. R. van Zessen (Achlum)	10.00 uur
7 aug. Den Hoorn	Ds. M. Staudt	10.00 uur
14 aug. De Koog	Ds. T. Verbeek (Rotterdam)	10.00 uur

21 aug. Mevr. C. Vlaming (Marken) 10.00 uur
Den Hoorn

28 aug. Ds. L.O. Giethoorn (Groningen) 10.00 uur
De Koog

4 sept. Ds. Anne Kooi 10.00 uur
Den Hoorn Heilig Avondmaal

De liefde van God in Christus; niets kan ons daarvan scheiden

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: "Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,

hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8: 31-39)

Niets zal ons scheiden van de liefde van God.

Daarvan is Paulus overtuigd. We horen daarin dat een mensenleven belangrijk is. Elk leven. Ongeacht de hoogten en diepten die er geweest zijn. Wij zijn in Christus ten diepste aanvaard. Hoe dan ook. Wie zal dan een mens (ver-)oordelen? Dit is een tekst die vaak klinkt als we terugkijken op de betekenis van iemands leven. Al dan niet in het teken van een overlijden. In de context waarin Paulus dit schrijft is de urgentie waarschijnlijk veel groter dan in de tijden waarin wij nu leven. Er is sprake van ontbering en vervolging. En juist dan is het troostrijk om te beseffen dat je leven geheel omvat is in de liefde van Christus. Er worden geen grote woorden gesproken over een onkenbaar hiernamaals of iets dergelijks.



Dat lijkt te mager in het licht van deze liefde van God. Leven gaat over een gaandeweg leren leven in het licht van deze liefde van God die in Christus Jezus tot uitdrukking gekomen is. Jezus zegt zelf in Johannes 15:13 : 'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ' Geloven is lang niet altijd makkelijk. Paulus weet er alles van. Paulus' onvermogen is doorbroken in de liefde van God. Een liefde die letterlijk als een bliksemflits op zijn pad kwam; en dat was geen eigen verdienste. Hij is er zo vol van dat hij het ons steeds maar weer vertelt. God komt ons in ons onvermogen tegemoet. Zelfs als we tot in de uiterste hoeken van het bestaan proberen weg te vluchten. Gods liefde is niet afhankelijk van ons succes, maar hij omarmt ons hoe dan ook. En niets kan ons daarvan scheiden. Want God lijdt met de mensen mee, en Jezus is onze pleitbezorger omdat hij het lijden zo ontzettend goed kent. In die rust en in die ontspanning mag eenieder zijn gevecht neerleggen.

Persoonlijk ben ik niet geïnteresseerd in de vraag of we na de dood nog iets aangenaams zouden kunnen verwachten. Wat ik wel graag zou willen is het leven, - mijn leven -, te zijner tijd terug uit handen te kunnen geven. Niet zomaar, maar wel specifiek aan God. Aan God die mij het leven gaf, zou ik graag wat mij geschonken is, in alle dankbaarheid willen teruggeven. Niet omdat het zo fantastisch was, of succesvol, of gelovig, maar wel omdat God zelf het

gewild en behoed heeft. En dat dat zo geweest is al die tijd van mijn leven. Wat ik in Paulus' woorden vervolgens ontroerend vind is dat de vrijpraak van God dan aan alle oordeel voorafgaat. Ik heb het gevoeld dat het betekent, dat je mag weten dat ook jouw bestaan – succesvol of 'mislukt' – omvat is in de liefde van God. Ik hoop persoonlijk dat dat een interpretatie van Paulus' visie is, die in een leven dat op de keper beschouwd onaangetast door het grote lijden van de mensheid geleefd is (nl. een leven in de luwte op deze geprivilegieerde plek op aarde), oprecht genoeg mag zijn.

Ds. Anne Kooi

Van de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van juni spraken we over veel lopende en zomerzaken. Dankbaar zijn we met de mogelijkheid om Op Verhaal Komen weer zeven keer te mogen organiseren. Ook gaan we weer op dinsdagmiddag (tijdens de braderie) de kerk in De Koog enkele uren openstellen voor bezoekers. Daar wordt veel naar gevraagd. In de zomer kerken we om de beurt in De Koog en Den Hoorn. In de kerk van De Waal zullen de christelijk-gereformeerden negen zondagen een kerkdienst houden. Die kerk staat dus niet leeg.

Ds. Anne heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ze mag nog uiterlijk werken tot december 2026. Dat betekent dat ze maximaal 7 jaar en 1 maand aan onze gemeente verbonden kan zijn. Daarvan is inmiddels 2,5 jaar om. Van beide kanten gaan we ervanuit dat ze nog heel wat jaren in ons midden predikant zal zijn. Mocht zijzelf of de gemeente haar 'contract' willen opzeggen, dan kan dat met een opzegtermijn van een half jaar. Waarom we dit onder de aandacht brengen? Niet omdat we de samenwerking willen stoppen, maar omdat er vragen vanuit de gemeente waren hoe dat nou eigenlijk zit. Zo dus.

Voor de kosterfunctie tijdens de kerkdiensten zijn twee rollen te vervullen: de techniek (beeld en geluid) en de gastheer/vrouw die zorgt dat alles klaar staat en de mensen welkom worden geheten enz. We zoeken en hebben gezocht naar mensen die een van die twee rollen of allebei kunnen vervullen. Gelukkig hebben zich wat mensen gemeld die willen helpen. Daar zijn we blij mee! Mocht u ook nog iemand weten, neem dan contact met ds. Anne op. Met de mensen die nu al kosterzaken doen of er belangstelling voor hebben, beleggen we binnenkort een bijeenkomst om nader kennis te maken en zaken af te stemmen en te bespreken.

Op 2 oktober is de eilandelijke startzondag. Wij zijn dit keer de gastheer/vrouw voor onze kerkgangers en die van de Waddengemeente en Den Burg. Er is een voorbereidingscommissie die een mooi programma in de steigers heeft staan.

Op het eilandelijk moderamen is afgesproken dat de kerkenraden van de drie PKN-gemeenten verder met elkaar gaan praten over samenwerking/samengaan in de toekomst. Welk perspectief hebben we samen? Waar liggen zorgen? De classispredikant ds. Peter Verhoef en ds. Evert van Leersum uit Oosterend

zullen gevraagd worden het programma voor te bereiden.

Het huisje in de Dorpsstraat 164 (naast de kerk, 'huisje van mevrouw Mosk') is van de diaconie. Het is samen met de kerk een beeldbepalend rijksmonument. De diaconie wil het huisje graag laten opknappen zodat het benut kan worden ten dienste van de kerkelijke gemeente. We denken er twee kleine appartementen van te maken: een kosterswoning en een appartement waarin In de wintermaanden kan het huisje Moska diaconaal benut worden voor mensen met een smalle beurs die Voor het zover is, zijn we meer dan een jaar verder, want er moeten goede bouwplannen en vergunningen komen en we willen zo duurzaam mogelijk aan de gang. Daar wordt momenteel aan gewerkt, maar dat soort procedures gaan niet snel. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 31 augustus. Wie punten ter bespreking heeft, kan dat doorgeven aan de voorzitter van de kerkenraad. We vragen uw gebed voor de zomeractiviteiten en de leden van de kerkenraad. Er is veel te doen en de arbeiders zijn (te) weinig.

Algemeen

Niet voor bange mensen

Een collega vroeg mij vandaag nog: 'Ik maak het niet meer mee, maar denk je dat er over vijftig jaar nog iets van de kerk over is?' Zonder aarzelen reageerde ik: 'Ongetwijfeld! Maar zeker kleiner dan nu'. In de gemeentes waar ik werkte heb ik – ondanks vrienden die om een 'opwekking' baden – gestadige teruggang beleefd. Steeds opnieuw was er het onvermijdelijke: we zitten in een te grote jas. Van kerk naar wijkgebouw, van kerksluiting naar fusie met naburige gemeente, kapel wordt moskee.

In de na-oorlogse opbouwjaren had je predikanten die nieuwe kerken mochten 'bouwen'. Heel Nederland liep in 1964 warm om de bouw van 396 godshuizen, jeugdcentra en wijkgebouwen mogelijk te maken. In Hoogvliet moesten maar liefst drie nieuwe kerken komen! Toen ik vijftig jaar later afscheid nam van Den Haag, besloten de kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk acht plaatselijke kerken te sluiten. In Delft, waar ik nu woon, is besloten dat van de vier Rooms Katholieke kerken er twee open blijven. Welke? Dat kan nog wel wat rumoer opleveren...

Bij mijn afscheid publiceerde ik columns onder de titel 'Vrolijk in de marge'. Want de Kerk die ik als intreder leerde kennen op mijn 18e, was al op de terugtocht. In de Koepelkerk bij het Leidsebosje in Amsterdam waren mijn verloofde en ik zo ongeveer de enige 'jongeren'. Gezinnen trokken weg uit de binnenstad. Eenmaal predikant in Oost ervoer ik ook een exodus van de keurige middenklasse, die de

vrijwilligers van de overkant kunnen overnachten die ons 's zomers komen helpen bij het zomerwerk. We hebben hierover onder meer contacten met een PKN-kerk in Ermelo: de Westerkerk. Dat is de gemeente waar ondergetekende aan verbonden was voor ze naar Texel woei. Er is daar een gebedsgroep die al een paar jaar voor ons bidt. In oktober komt een delegatie uit de Westerkerk naar Texel en op 9/10 zal de daar plaatselijke predikant (ds. André Priem) bij ons voorgaan in een dienst. aan vakantie toe zijn (van de overkant), die vanuit andere PKN-gemeenten worden aangedragen. We wensen u een gezegende zomer, namens de kerkenraad,
Fiet van Beek

Gemeente-avond op 19 oktober

Zet u het vast in de agenda? Tijdens de gemeente-avond kunnen we bijpraten over allerlei zaken, elkaar bemoedigen en met elkaar spreken over de toekomst en de samenwerking met de Waddengemeente en Den Burg.

verpauperende en verkleurende wijk de rug toekeerden.

Wie bleven waren bejaarden en kamerbewoners, die de wijk ter harte ging. Er kwam een 'Open Maaltijd', waar gelovig en ongelovig na afloop in de kring plaats nam voor een eenvoudig vesper. Jongeren en ouderen gingen beurtelings voor. Er bloeide jeugdwerk op, niet alleen voor de 'gelovige' kinderen, maar ook voor kinderen die nauwelijks een 'thuis' hadden. We moesten helemaal opnieuw leren wat het was om 'kerk' te zijn: samen eten, samen spelen, de Maaltijd vieren met een Anglicaanse liturgie. Niet tobben over de toekomst, maar in het heden de toekomst laten oplichten! Tegen bezoekers van buiten, die meewarig naar ons zootje ongeregeld (zo noemde een Amsterdams collega ons kerk-zijn in de rafelrand) keken zei ik: God gebeurt!

Dat vertrouwen draagt mij tot de huidige dag. Daarover vertel ik graag verhalen en kon ik het niet laten erover te schrijven. Is er straks nog een kerk? Vast, maar weet wel dat geloof niet voor bange mensen is. Adieu, lieve lezers.
Rob van Essen

Van bloemen licht en genade

Ik wil een wereld scheppen
van enkel en alleen maar bloemen

en licht veel licht
vriendelijk en zacht
van over grenzen heen
van alle zonnestelsels samen

zodat ik zal verdrijven
de duisternis
de onontwarbaarheid

en ik op eigen vleugelslag
de zwaartekracht zal tarten
en zo zal vliegen naar
een verte zonder horizon
ultieme grenzeloze vrijheid

totdat de adem terugkeert
in mijn ziel
en ik herboren weer met
beide benen op de grond sta

moedig vol vertrouwen
dit zal ik dan genade noemen
dit en nog zoveel meer –

Oeke Kruythof



Theologen 'geknipt' voor het vaderland

We hebben alweer tien Theologen des Vaderlands in ruste. Almatine Leene, de vrijgemaakte predikante die in 2020 deze eer te beurt viel, vroeg haar voorgangers terug te blikken op hun jaar. Het leverde een boeiend beeld op van de verscheidenheid aan theologen in ons land. Het aardigst zijn hun ontboezemingen over hoe ze zelf hun jaar vorm moesten geven.

Het idee om de theologie op de kaart te zetten, kwam van Tom Mikkers – of eigenlijk van zijn moeder. Mikkers verbaasde zich er tijdens zijn studie over dat de theologie zo naar binnen gericht was. 'Theologie ging over de inhoud, niet over de vorm, marketing over theologische opleidingen was afwezig. Goede wijn heeft immers geen krans'. Bij zijn afstuderen merkte zijn moeder op: 'Tom, de dames hier zijn niet naar de kapper geweest'. Veelzeggend, en Mikkers besloot theologie onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Op 21 juni 2011, tijdens de eerste Nacht van de Theologie in de Hermitage in Amsterdam, werd Frank Bosman van de Universiteit Tilburg verkozen tot Theoloog van het jaar. Aan media-aandacht geen gebrek. Mikkers: 'De studie theologie was een van de

mooiste feesten uit mijn leven. De Nacht van de Theologie was mijn manier om dat te delen met zoveel mogelijk mensen.' Al wordt het vakgebied kleiner, voor Mikkers is theologie nog altijd de rijkste en meest relevante opleiding om het leven te begrijpen en uit te houden.

Ds. Leene keerde in 2020 na 16 jaar in Zuid-Afrika terug in Nederland en werd prompt verkozen als Theoloog des Vaderlands. 'De kracht van al mijn voorgangers vind ik dat ze dicht bij zichzelf zijn gebleven en eerlijk hun ongemak, onzekerheid en frustratie delen.' 'Als theoloog met die eretitel krijg je mooie kansen, maar ook kritiek, vele verzoeken en lastige vragen. Mijn ervaring is dat het eigenlijk te veel is voor één persoon en juist daarom is het goed om de titel weer door te geven,' aldus Leene.

Titel: Theologen des Vaderlands
Auteur: ds. Almatine Leene
ISBN: 978 9033 8027 13
Prijs: € 20,00

Naastenliefde in de woestijn

De kleine zusters van Amsterdam en Den Haag leiden een verborgen leven in de woestijn van de grote stad. Zo gaan ze de weg van Christus, die het grootste deel van zijn leven een verborgen bestaan leidde. Juist in het hedendaagse leven is het meer dan ooit urgent om de mensen nabij te zijn die nergens meer bij horen. De zusters in Amsterdam en Den Haag volgen daarin hun patroon en inspirator Charles de Foucauld, die dit jaar heilig is verklaard. Hij gaf het inspirerende voorbeeld door na een leven van hoogmoed en arrogantie de andere kant op te gaan en te eindigen in de woestijn bij de Toearegs. De Foucauld legde alle voorrechten af en leerde van de moslims de volledige overgave aan Gods wil. Hij vond daarna het christelijke geloof van zijn jeugd weer terug en ging de weg van Christus door klein en verborgen te leven. Een heilig bestaan, dat in het teken staat van zachtmoedigheid en beminnelijkheid. Een leven dat deugt, ondanks onvolkomenheid en wispelturigheid, en ondanks vele crises. Hij vond gedurende die crises zijn diepste bestemming en was niet bang voor de dood in de woestijn. Ruim een eeuw geleden werd hij daar vermoord. Wat leren wij nu van dit leven?

- Dat elke crisis een kans is om je bestemming te vinden
- Dat heiligheid te maken heeft met de vraag of je leven deugt
- Dat andere godsdiensten je op het spoor van jouw roeping kunnen brengen
- Dat zachtmoedigheid, nederigheid en beminnelijkheid andere woorden voor God zijn
- Dat aanwezigheid in de woestijn van het hedendaagse leven al naar Christus verwijst
- Dat nabijheid en naastenliefde meer kans hebben in het verborgen leven

- Dat de woestijn overal kan zijn en dat God je daar nooit alleen laat
 - Dat je ook niet bang hoeft te zijn voor de dood als je doet wat God van je vraagt.
- Leo Fijen



Zaadje geplant

Deborah zat steeds te wiebelen in haar vliegtuigstoel, keek uit het raam. Waarom was ze toch weer ingestapt, ze had het zich in coronatijd nog zo voorgenomen om niet meer te gaan vliegen, maar zij en haar gezin waren toch voor de aantrekkelijke vakantieplaatjes en zon zekerheid gezwich. Ze pakte haar dagboek, vouwde haar handen, hoe kon ze dit loslaten.

Deborah bladerde door haar dagboek, keek opzij naar haar man en kinderen, ze hadden er allemaal hard voor gewerkt om er een paar weken tussenuit te kunnen gaan. Maar kijk, hier stond het: van de bloeiende magnolia tot het gras dat groener dan groen is, van de koeien in de wei tot de bomen die naar je wuiven als je voorbij fietst, ook dichtbij huis is het prachtig en valt er genoeg te zien.

En dan las ze even verderop die ene prangende vraag van hun wijkpredikant: wat versta je onder je taak als contactpersoon. Te veel contactpersonen hadden nog voor de pandemie met draaiende motoren en met hun hoofd al op hun vakantiebestemming een attentie bij oudere gemeenteleden, zieken en mensen in de rouw afgegeven. En ook Deborah had zich er wel eens schuldig aan gemaakt en in coronatijd gedacht: dat nooit meer. Toch was ze ook wat dit betreft weer in haar oude patronen vervallen, al kreeg ze ook wat hoop door het kaartje dat ze aan een weduwe had gestuurd. Ze zou pas als ze uitgerust terug was van vakantie bij haar op bezoek gaan.

Deborah keek weer uit het raam, zong zachtjes hoger dan de blauwe luchten en dacht: er is gelukkig een zaadje geplant. Ze werd rustiger, gaf zich over en vertrouwd erop dat God haar kracht en moed zou geven om stapje voor stapje een ware verandering in haar teweeg te brengen.
Christine van Reeuwijk

Zomersymbool

Blauw groen rood
rood groen blauw
strakstralende hemel
wuiwende bomen
volle rozen
licht in overvloed
zomer

mijn oog lens
knipt dit plaatje
rood groen blauw
blauw groen rood

gelijk de kleuren
van vandaag
zó wil ik leven
intens –

Oeke Kruythof

Inhoud:

Overdenking	1
Zomerkerk	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	7
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	24
Algemeen	26

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
PG Den Burg: Marjan Nicolay-Mosk
Protestantse Waddengemeente: Marian Krotje
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
Predikanten: Hans Marseille
Eindredactie: Erik van der Spek
Drukwerk: Gerrit van Strien
Sponsoring: Stefanie Bremer

De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.

Inleveren kopij voor 26 augustus 17.00 uur.
Niet gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl