

Inhoud Tessels kerkblad januari 2026

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestants Texel	10
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	22

Bij het begin beginnen



Lucas is de evangelist die telkens opnieuw begint. Dat wordt meteen al zichtbaar in de eerste hoofdstukken van het evangelie. Het begint in Jeruzalem, zegt Lucas. Waar anders dan waar het woord gehoord is, het offer volbracht wordt en de lofzang gaande wordt gehouden. Het kind wordt geboren in de traditie, binnen het besef dat er een God is, die naar mensen omziet. Waar anders zouden we ons heil zoeken, dan daar, op die heilige plek? Maar de traditie valt stil, de priester vindt de woorden niet meer. Zoals telkens gebeurt wanneer een beweging stolt tot een organisatie. Wanneer de kerk van een gemeente een instituut wordt. Lucas herneemt zich. De engel wordt er opnieuw op uitgezonden en komt terecht bij een jonge vrouw, die Maria heet. Dat lijkt haast een vergissing te zijn. De profeet vertelt immers dat dit koningskind in Bethlethem geboren zal worden. Wat heeft de engel dan te zoeken in Nazareth. Kan daar iets goeds uit voortkomen? Maar de engel blijkt in deze uithoek van het land op de juiste plaats te zijn. In het gewone alledaagse bestaan van een jonge vrouw die zwanger is, wordt het evangelie geborgen. Dat is het tweede begin bij Lucas.

En dan zet Lucas opnieuw, voor de derde keer, in met die bekende woorden En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus. Zo wordt de keizer bij Lucas de loopjongen van de profeet. Hij mag er voor zorgen dat het kind toch nog in Bethlethem geboren wordt, zoals de traditie wil.

Zo is Lucas in de eerste twee hoofdstukken van het evangelie al drie keer opnieuw begonnen. In Jeruzalem bij de priester, in Nazareth bij Maria en in Bethlethem bij de herders. En hij zal dat blijven doen. In hoofdstuk 3 met die dreigende namen van machthebbers die over mensen heersen, maar het toch niet voor het zeggen hebben. En helemaal in het tweede boek dat Lucas schrijft, de Handelingen der Apostelen, waar het verhaal van Jezus de Levende verder gaat in het verhaal van de kerk.

Lucas leert ons telkens opnieuw te beginnen. Het evangelie is nooit een gesloten boek, maar het verhaal van ons leven. Het zal telkens weer als nieuw in onze oren klinken.

Ook in het jaar van onze Heer 2026
Ds. Evert van Leersum

Texel

Raad van Kerken

18 januari Dienst van de eenheid.

Van 18 tot 25 januari wordt de wereldwijde Week voor Gebed voor de Eenheid van de christenen gehouden. Het is een goede gewoonte op Texel dat wij dan ook samen kerken.

Er zijn dit jaar twee diensten op ons eiland, op zondag 18 januari.

De ene is in de Zeemanskerk in Oudeschild, met als voorganger ds. Hans Marseille. De andere is in de Vermaning in Den Burg. Hier gaat voor mevr. Anita Captein. Beide diensten beginnen om 10.00 uur. De liturgie voor deze diensten wordt ieder jaar voorbereid door de kerken van een bepaald land. Dit jaar is zijn dat de kerken in Armenië. De Armeense kerk is één van de oudste kerken ter wereld en daarmee een kerk die ons verbindt met de wortels van het christendom. In hun geloofsbeleving speelt het licht van God een grote rol. Dit komt terug in de uitwerking van het materiaal van de Week van gebed. De Armeense kerk is ook een vervolgd kerk. Armeniërs zijn vaak verdreven. De meeste Armeense christenen wonen dan ook niet in het land Armenië, maar in landen als Frankrijk, Libanon, Rusland, Syrië, de VS en ook Nederland.

Het thema van de Week van gebed is: Eén van Geest, naar Efeziërs 4. De viering van de Week van gebed voor eenheid heeft als thema 'Eén van Geest in zijn Licht'. Echte eenheid lukt ons niet op eigen kracht. Maar als we samenkomen bij het licht van Christus, gebeurt er iets moois: we herkennen elkaar als broeders en zusters, allemaal verlangend naar vrede en verlossing.

We verwelkomen u graag bij een van deze bijzondere vieringen.



Actie voedselbank Texel van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband

De diakenen van de 3 PKN gemeentes en de RK Parochie op Texel zijn met elkaar verbonden in het Eilandelijk Diaconaal Werkverband (EDW).

Daar hebben we elke twee jaar een doel wat we gezamenlijk steunen.

Verder komen er diaconale zaken aan de orde. Zo ook het idee om een gezamenlijke actie vanuit de kerken op Texel te gaan organiseren voor de Voedselbank op Texel.



Dit is in de week van 25 januari tot 1 februari 2026, aansluitend bij de landelijke actieweek voor de Voedselbank die Kerk in Actie samen met de kerkelijke gemeenten door heel Nederland in januari organiseert.

Het gaat om het inzamelen van levensmiddelen, daar hopen we nog een lijst van de Voedselbank Texel van te ontvangen.

Het EDW neemt de organisatie op zich en het verzamelpunt wordt bij Astrid van der Vis Abbewaai

1. Astrid is ook de penningmeester van het EDW.

Het rekeningnummer voor de collecten / giften van het EDW is:

NL 36 RABO0362556113

Voor vragen:

Jantine Brouwer

0222 318946 / 06-33037774

janenjantine@hotmail.com

Astrid van der Vis

06-50528719 of

astrid@rekenmaatje.nl

Texel Oost-Europa

Een veel bewogen jaar ligt achter ons.....

Waar in we ook weer heel veel mochten doen voor mensen, die in nood verkeren.

Ook hebben wij ervaren, hoe belangrijk en noodzakelijk dit werk is, dat wij doen.

Hoe dit onder veel mensen leeft en hoe zeer dit gedragen wordt hebben wij ervaren uit alle positieve reacties. En dat waren er heel veel!

Het heeft mij persoonlijk diep geraakt, dat we ook zoveel medeleven uit de Kerken ontvingen...Er is voor ons gebeden en we ontvingen gesproken en geschreven bemoediging...

Dit alles is hartverwarmend...Te ervaren dat je deel uitmaakt van een groter geheel : De Gemeenschap van Jezus Christus.....Dan voel je je rijk en gedragen...En dat geeft kracht om door te gaan...

Zo mochten we hulpgoederen klaar maken en versturen naar Roemenië, naar de plaatsen Pucioasa voor arme bewoners in bergdorpen en naar Boekarest speciaal voor de daklozen... Ook het ingezamelde voedsel ging mee op transport en kon uitgedeeld worden in de Kersttijd.

De kacheltjes actie loopt ook geweldig. En toen er op de Kerstmarkt in de Hof weer een aantal

kacheltjes gesponsord waren, berichtten wij dat aan Nicu, dat er geld onderweg was voor meer kacheltjes. Hij reageerde heel blij en zei, fijn, dan kan ik weer verder gaan met plaatsen. Daar word je toch zelf ook warm van, dat wij vanaf Texel zoveel mensen warm de winter door mogen helpen. Deze maand hopen wij ook weer hulp naar Oekraïne te sturen .

In Moldavië heeft Liuda voor alle bewoners van het Bejaarden en Verpleeghuis weer de jaarlijkse Kerstpakketten klaar gemaakt en uit gedeeld. Ook stuurde zij een brief voor ons allemaal, die hier volgt:

Lieve allemaal,
Vrolijk Kerstfeest!

Er is geen grotere vreugde, dan een geschenk uit de hemel te ontvangen, God zelf!
Hij gaf ons Zijn Zoon! Wij aanvaardden Hem, geloofden in Hem, en in Hem ontvingen wij het leven. Laten we feest vieren, want God is ons gunstig gezind.

We blikken terug op alles wat we in het verleden hebben kunnen doen, en we danken de Heer voor al het werk, dat Hij jullie ooit heeft toevertrouwd. Jullie hebben Hem gehoorzaamd en mensen gelukkig gemaakt door voor hun leven te zorgen. Ik weet dat jullie klaar zijn om nog veel meer te doen. Moge God's naam verheerlijkt worden!

Mijn familie en ik houden van jullie, we omhelzen jullie en we zullen Kerstmis vol vreugde vieren!
Een gezegend Nieuw jaar!
Liuda

En de vrijwilligers van de stichting Hulp aan Oost Europa Texel sluiten zich daar graag bij aan en wensen iedereen VEEL HEIL EN ZEGEN VOOR HET NIEUWE JAAR 2026!

Als u ons werk zou willen steunen, dan is een bijdrage heel welkom op NL18 RABO 036 25 21 905 tnv Stichting Hulp Oost-Europa Texel. (ANBI goed gekeurd)

Zwachtels breien

Er zijn bij mij weer heel veel zwachtels / lepraverbanden gebracht. Nog voor de kerst zijn die opgehaald door Dia Maat en naar Apeldoorn gebracht. Ondertussen heb ik een bericht ontvangen van de Lepra Zending dat ze in dank zijn ontvangen. Deze keer zullen ze worden verzonden naar ziekenhuizen in India. Alle breisters: hartelijk dank. Een zwachtel is ongeveer 15 cm breed (30 steken) en wordt gebreed in ribbels, 150 cm lang, van goed wasbare katoen.
Martha Kreeft-Bremer
Beatrixlaan 33C
1791 GA Den Burg

Colofon

Inhoud:

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestants Texel	10
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	22

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
PG Den Burg: Corrie Hordijk
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
Predikanten: Hans Marseille
Eindredactie: Erik van der Spek
Drukwerk: Gerrit van Strien
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
Inleveren kopij voor 23 januari 17.00 uur. Niet gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl
website : www.dgtextel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

6 januari 14.30 uur Oudere zusterkring
7 januari 10.00 uur Bijbelleesuur
7 januari 14.00 uur Broederkring
8 januari 10.30 uur Praatcafé De Gollards
11 januari 10.00 uur Dienst.ds. Ciska Stark
13 januari 14.00 uur Doperszaaigoed
14 januari 10.00 uur Bijbelleesuur
18 januari 10.00 uur Dienst RvK. Mevr. Anita Captein
20 januari 14.00 uur Studio
21 januari 10.00 uur Bijbelleesuur
22 januari 14.30 uur Rembrandtkring
25 januari boot 10 uur Dopersduin GEEN DIENST in ons gebouw
28 januari 10.00 uur Bijbelleesuur
28 januari 14.00 uur Zusterkring
30 januari 14.00 uur Kerkenraadvergadering
1 februari 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
3 februari 14.30 uur Oudere zusterkring
4 februari 10.00 uur Bijbelleesuur
4 februari 14.00 uur Broederkring
5 februari 10.30 uur Praatcafé de Gollards
8 februari 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille



Concert Agenda

8 februari 16.00 uur Johanna Kliphuis piano



waarin de herders van Israël worden toegesproken. We lazen het op woensdagochtend tijdens het bijbelleesuur. 3) En het gedichtje dat in de kerstnachtsdienst op 24 december in Koudum werd voorgelezen: Hij schreef een klein gedichtje - Het had niet veel omhanden - Maar het had iets van een lichtje - Dat in het donker brandde.



Vooruitblik door Hans Marseille

Het nieuwe jaar wil ik graag met goede voornemens beginnen. Daarvoor kies ik drie dingen van het afgelopen jaar 2025 waarmee het komende jaar verder wil. 1) de tien aanbevelingen van Herman Heijn die op onze leden vergadering door Rob Workel werden gepresenteerd. 2) hoofdstuk 34 van het boek Ezechiël

Mijn eerste voornemen voor 2026:

De afgelopen jaren heeft de kerkenraad zich niet alleen beziggehouden met de restauratie van het kerkgebouw maar ook met gemeente-groei. Voor dat laatste nodigde we verschillende ervaringsdeskundigen uit die we de vraag voorlegden hoe wij het kleiner worden van onze gemeente kunnen ombuigen. Wat ik hier schrijf zijn mijn eigen indrukken en herinneringen aan die ontmoetingen. Als eerste nodigden we Willemijn Heerlien uit van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Ze zou met de bus van het Horntje komen en ik liep haar alvast op de Burgwal tegemoet. Ze heeft al meerdere gemeenten geholpen in een doorstart of revitalisering. Wij hoopten dat ze voor ons de gouden sleutel had meegenomen, maar dat was niet zo. Wel heb ik van haar geleerd dat je als gemeenschap eerlijk moet durven uitspreken 1) Wat je wil en 2) Wat je als grootste probleem ziet. Zij bracht het woord 'eerlijkheid'. En wat ze bij ons vond? Ze was verrast door de 'beleidspunten' die ze had gelezen op onze website, ter voorbereiding van haar bezoek aan ons. Ook was ze positief verrast door het aantal bezoekers op zondagochtend en de kringen in onze gemeente Gemeente. De tweede ontmoeting was met Anne de Jong van het Mennofund. Hij is in eerste instantie geïnteresseerd in cijfers. En die vielen hem alleszins mee. Ook over de opbrengst van de collecten. Wel schatte hij in dat het rendement beter zou kunnen. De derde ontmoeting was met Rob Workel die meteen als spreker voor de Ledenvergadering was uitgenodigd. Ná de jaarverslagen zou hij zijn visie op gemeente-leven mogen geven. Hij is niet alleen een man van woorden maar ook van daden. Meteen bij de ingang gaf hij alle leden een hand en stelde hij zichzelf spontaan voor. Van hem heb ik onthouden dat het werk in de gemeente moet onderscheiden in onderhouds- en missionaire activiteiten. Én hij nam 10 aanbevelingen van Herman Heijn mee. Met die aanbeveling ben ik mijn eigen werk gaan bekijken. Naast de maandelijkse overzichtjes van aantallen onderhoud, schrijf ik nu ook op waar en hoe ik de 10 aanbevelingen werkelijkheid heb zien worden. Dat zijn keer op keer verheugende en verrassende gebeurtenissen. Mijn voornemen is er volgend jaar mee verder te gaan.

Hier de 10 aanbevelingen van Herman Heijn voor een missionaire gemeente. 1 Maak gebruik van de hernieuwde belangstelling in de samenleving voor geloof en traditie sleutelwoorden zijn identiteit en gemeenschap

2 Wees gastvrij, investeer in uw keuken

3 God is geen product, maakt dus spaarzaam gebruik van bedrijfs- en pr-technieken

4 Verspil geen tijd aan het maken van een duimendik beleidsplan. Veel meer voordeel valt te halen uit een sensitieve houding met betrekking tot het toeval

5 Ontwikkel een duidelijk profiel zorg voor avontuur Bedenk dat beleven voor de mensen prioriteit heeft boven belijden

6 Veel impulsen komen uit het globale netwerk stimuleer deelname daaraan

7 Werk en kwaliteit het Sublieme is belangrijker dan het Schone zoek de juist spanningsvelden op

8 Zonder humor werkt het niet

9 De weerbarstige realiteit levert niet zelden een betere sleutel tot schrift uitleg dan de studeerkamer

10 Het allerbelangrijkste: geloof in God

Verkiezing leden kerkenraad

Op de eerste zondag in december, aansluitend aan de dienst zijn de verkiezingen voor leden van de kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat was dit jaar op 7 december. Aftredend en niet herkiesbaar was zr. Margriet Tromp-de Boer, aftredend en wel verkiesbaar is br. Maarten Roeper. Maarten is gekozen voor zijn 2e termijn in de kerkenraad. .

In de eerste dienst in januari, 4 januari 2026,, werd Margriet Tromp bedankt voor haar inzet, en werd Maarten welkom geheten.

Adventmiddag



Op maandagmiddag 22 december is de jaarlijkse adventmiddag gehouden. Er waren 31 zusters en broeders aanwezig bij deze sfeervolle middag met bekende kerstliederen, een kort en een lang kerstverhaal en een liturgie, voor Jobeel gemaakt door ds. Truus de Boer. De collecte na afloop was bestemd voor het hospice op Texel en bracht € 186,70. De federatie zal dit bedrag afronden naar boven tot een mooi rond bedrag en het overhandigen aan het hospice.





Wereldbroederschapsdag op Dopersduin

Op zondag 25 januari wordt er op Dopersduin in Schoorl de wereldbroederschapsdag gehouden voor alle Doopsgezinde leden, vrienden, belangstellenden van Noord-Holland Noord.. Vanaf Texel zullen we hier samen heengaan. Er is die dag geen dienst in onze Vermaning. Vervoer wordt geregeld. Boot 10 uur. Het thema van de dag is: Geloof jij er nog in? We beginnen met een liturgisch moment om 11.15 uur, daarna volgen gesprekken over het thema. Om 12.30 is de lunch waarna het programma wordt vervolgd tot 15.00 uur. We verwachten met de boot van 16.30 uur naar Texel terug te keren. Opgeven kan op de lijst in de kerk of bij Anneloes Visman, tel. 315670 of per mail info@dgtextel.doopsgezind.nl.

Kronen poetsen invoegen

Op 27 november zijn de twee kaarsenkronen uit de kerk gepoetst. Er waren drie broeders en vijf zusters bezig onder oppertoezicht van Johan. Binnen drie kwartier was het karwei geklaard en konden we genieten van een kopje thee of koffie met wat lekkers. De kronen hangen te stralen in de kerk.



Verdriet

In december bereikte ons het bericht dat ons lid Kees Prins op 13 november 2025 was overleden. Kees is 88 jaar geworden. Hij woonde alweer heel lang in Holten, eerst samen met Truus, na haar overlijden alleen. Kees was jarenlang één van onze organisten, hij was (bestuurs-) lid van de broederkring en heel regelmatig bij onze bijeenkomsten. Hij had nog regelmatig contact met diverse broeders uit onze gemeente. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe.



Zusterkring

Op 26 november vierden de zusters van de zusterkring Sinterklaasfeest.

Elke zuster had een pakje met gedicht meegebracht, een tafel vol pakjes. Om de beurt mocht een zuster een pakje uitkiezen, openen, gedicht voorlezen. Tussendoor zongen we bekende sinterklaasliedjes uit het boekje dat Albert Kok in het verleden voor de bijeenkomst in de Gollards gemaakt had. Lies en Tiny trakteerden op banket en andere sinterklaaslekkernijen. Ook een ouderwets Sinterklaasverhaal ontbrak niet. Met een glaasje druiven- of appelsap sloten we de middag af. Een gezellige, sfeervolle middag



Theemiddag 2 december 2025 door Riny Wielinga
 Het onderwerp is Sinterklaas. Het was al volop op TV geweest. Toen kregen we het gevoel dat al op 5 december Sinterklaas is. Wij waren met Fien, Ria, Riny, Tilly en Nel Bakker, die altijd ons helpt met thee en koffie klaarmaken. Maar nu is ze de hele middag bij ons gebleven. Gezellig. We kregen bij de koffie heerlijke, zachte speculaas. 5 december hoef ik geen sinterklaas meer te vieren. Hans had speciaal voor de oude zusters een boekje, gemaakt nog door Albert Kok, met liederen uit onze tijd die wij goed konden meezingen. Piet op de fiets kenden wij niet. Een mooie middag met de verhalen van Annie M.G. Schmidt.

Het nieuwe jaar! Door Rinus Kuiper

Ik wens u veel Heil en Zegen
 Aan het nieuwe jaar's begin!
 Ik hoop dat dit echt mee zal wegen
 Echt steun geeft en levenszin!

Ik wens u veel Heil en Zegen
 Bestemd voor het nieuwe jaar!
 Dat ons goede dingen af doet wegen
 En ons helpt bij wensen, echt waar!

Ik wens u veel Heil en Zegen
 Voor dit nog onbekende jaar!
 Als een sturing op 's Heren wegen
 En soms als turbo, alweer waar!

Ik wens u veel Heil en Zegen
 Voor dit jaar klip en klaar!
 De Zegen die groeikracht kan geven
 En ook Heil dat meedoet, zowaar!

Ik wens u veel Heil en Zegen
 Ons mooie schapeneiland toe
 Waar schapenwol ons doet geven
 Reinheid smetteloosheid en hoe!

Ik wens u veel Heil en Zegen
 Waarbij een schapenwolk iets zegt

In samenhang met, moet u weten
 Schapenwol en iets Hemels neerlegt!

Ik wens u veel Heil en Zegen
 Voor het nieuwe onbekende jaar
 Dat ons ondersteuning kan geven
 En iets geeft in bovenaardse staat!

Ik wens veel Heil en Zegen
 Dat ook iets heeft van Kanawijn!
 Dat onze schraalheid doet vergeten
 En smaakvol aanwezig kan zijn!

Ik wens u veel Heil en Zegen
 Zoals het vermeerderen van vis
 En van Brood uit de Hand van Jezus
 En ons zegt dat dit een opdracht is!

Ik wens u veel Heil en Zegen
 En doe dit nu van Evangeliekant
 Hoe Jezus ons de Zegen heeft gegeven!
 De Zegen vanuit Zegenende Hand!

Ik wens u veel Heil en Zegen
 En dat vanuit Jezus in volksbezoek
 Hij zou er voor lammen en blinden wezen
 En haalde ze uit de zwarte hoek!

IK wens u veel Heil en Zegen
 En dat is er zijn voor elkaar
 En wil daarbij ook verbinding geven
 Dat is echt nodig voor het nieuwe jaar!



AKC-kampen invoegen

Ook dit jaar organiseert de Algemene Kamp Commissie voor Doopsgezinde kampen weer spetterende zomerkampen voor jeugd van 8 tot en met 21 jaar. Er zijn 10 verschillende kampen, in Giethoorn, op Texel en in Friesland. Op de website www.akckampen.nl vindt u nadere informatie.



Project Voedselbank

Het Eilandelijk Diaconaal Werkverband, van de 3 PKN gemeenten en de RK Parochie op Texel, voert dit jaar op 25 januari of 1 februari actie voor de Texelse



Voedselbank. Wij willen ons, als Doopsgezinde Gemeente, aansluiten bij dit initiatief. Omdat wij op 25 januari naar Dopersduin gaan, zamelen wij op 1 februari producten in voor de Voedselbank en houden

wij de collecte dan voor de Voedselbank. Van Marianne Bonne, vrijwilligster bij de Voedselbank, kregen wij de volgende instructie wat producten betreft: GEEN koffie, snoep of chips. WEL GRAAG thee, potten/blikken groente en soep, pastasaus, hagelslag, pindakaas, jam, chocoladepasta, blikjes vis, rijst, pasta, macaroni, spaghetti, pannenkoekmeel, houdbare melk. Op 1 februari zal er in het zaaltje een krat/doos klaar staan waar u de producten in kunt leggen of zetten. Wij hopen dat er veel ingezameld wordt.



Protestants Texel

Kerstgroet van de classispredikant



Wachten

Het schilderij hiernaast heeft als titel 'Baby (Geboorte van de Tahitiaanse Christus)'. Het is in 1896 geschilderd door Paul Gauguin. De titel verraadt al dat hij dat deed op het tropische eiland Tahiti dat ligt in de Stille Oceaan en deel uitmaakt van Frans-Polynesië.

Gauguin werd geboren in Parijs, maar woonde een deel van zijn jeugd in Peru. De geuren en kleuren van Peru zouden hem zijn leven lang bijblijven. Misschien wel daarom dat hij na zijn faillissement als beurshandelaar in Parijs vertrok naar Tahiti. Naar eigen zeggen deed hij dat 'om op zoek te gaan naar een primitiever en onbedorven bestaan, weg van de Europese beschaving.'

Toch bracht hij met zijn schilderijen omgekeerd Europa ook naar Tahiti. In zijn op het tropische eiland geschilderde werk nemen Bijbelverhalen een belangrijke plaats in. Hij gebruikte inheemse mensen en de landschappen van Tahiti om Bijbelse figuren en scènes weer te geven. Het schilderij hierboven is daar misschien wel een van de mooiste voorbeelden van.

Er gaat een soort serene rust van uit. Een Tahitiaanse vrouw zit met het Christuskind op schoot. Achter haar staat de donkere gestalte, zonder twijfel een engel. Ook de dieren zijn een duidelijke verwijzing naar de stal van Bethlehem. Achter op een bed ten slotte ligt iemand te rusten. Er is tijd, zo lijkt het. Tijd voor de moeder, tijd voor het kind. Tijd om te wachten.

In deze tijd wachten wij ook. Op een duurzame vrede in Gaza. Op een nieuw kabinet dat de besluiten neemt die nodig zijn. En ook op heel persoonlijke dingen, waarop we hopen en waarnaar we verlangen. Maar het meest van al wachten wij in deze tijd op de geboorte van het kind. Van Gods kind die wereld zal veranderen. Die vandaag leeft alsof het al morgen is.

In de aanloop naar Kerst wachten wij op de geboorte van dat kind. De Amerikaanse theoloog Andrew Root schreef er een boekje over. Wachten is voor Root: opmerkzaam worden hoe en waar God aanwezig is. Wachten is voor Root dus niet passief, maar juist zoeken naar God. Laten we zo Kerst vieren, en tijd maken. Tijd om op zoek te gaan naar God. Tijd om het kind te vinden.

Predikant (maandag vrij): *ds. mevrouw Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com
Voorzitter kerkenraad: *mevrouw Marjan Nicolay-Mosk*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email voorzitter.pkn.denburg@texel.com.
Scriba: *mevrouw Ank van Putten*, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com
Ledenadministratie: *mevrouw Marga Drijver-Zijm*, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: *de heer Douwe Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. [NL18RABO 03625.12302](https://www.iban.nl);
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. [NL62RABO 01220.41720](https://www.iban.nl).
College van Diakenen rekeningnr. [NL50RABO0137195761](https://www.iban.nl).
 • **Redactie kerkblad**: *mevrouw Corrie Hordijk*, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl
 Gebouwen: "De Schakel" en "De Burght": 0222-365933. Voor reserveringen van "De Schakel" kunt u zich melden bij *mevrouw Ank van Putten*, tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com
 Kerkhof: *de heer Erik v.d. Spek*, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
 Vertrouwenspersonen: *ds. de heer Michiel Aten*, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en *mevrouw Joke de Goede*, tel. 0644304075, email.degoede.joke@gmail.com
 Website <https://www.pkndenburg.nl>

Kerkdiensten

Zondag 4 jan 2026	10.00 uur	Ds.: ds. H.J. Meijer uit Roden Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e St Hulp Oost Europa Texel, 2 ^e Kerk, 3 ^e onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 11 jan	10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e St. Kerk en Minima Texel, 2 ^e Kerk, 3 ^e verwarming Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 18 jan	10.00 uur	Oecumenische dienst in de Zeemanskerk in Oudeschild en de Vermaning in Den Burg. Verzorgd door de Raad van Kerken
Zondag 25 jan	10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Voedselbank Texel, 2 ^e Kerk, 3 ^e Orgelfonds Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 1 febr	10.00 uur	Ds.: gastpredikant Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, 3 ^e Jong Protestant Zondagsbrief: Carla Bakker
Zondag 8 febr Viering Heilig Avondmaal	10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Werelddiaconaat KIA Zuid Soedan, 2 ^e Kerk, 3 ^e verwarming Zondagsbrief: Carla Bakker

Agenda

Woensdag 7 jan	11.00 uur	Cantorij in De Burght
Donderdag 8 jan	10.30 uur	Praatcafé in de Gollards met ds. Wikke Huizing
Dinsdag 13 jan	19.30 uur	Kerkenraad in De Schakel
Woensdag 14 jan	11.00 uur	Cantorij in De Burght

Woensdag 21 jan	11.00 uur	Cantorij in De Burght
Woensdag 21 jan	19.30 uur	Zin in film in De Schakel
Vrijdag 23 jan	15.30 uur	Maandviering in de Gollards met ds. Wikke Huizing
Vrijdag 23 jan	Vóór 17.00 uur	Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk
Woensdag 28 jan	11.00 uur	Cantorij in De Burght
Woensdag 4 febr	11.00 uur	Cantorij in De Burght
Woensdag 4 febr.	18.00 uur	Samen aan Tafel in de Schakel.Graag opgeven
Donderdag 5 febr.	10.30 uur	Praatcafé in de Gollards ds. Evert v. Leersum

➤ Voor actuele activiteiten in De Burght zie <https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html>.

Van de predikant In drievoud Dank!

Terwijl de Top 2000 van dit jaar zachtjes op de achtergrond klinkt, wil ik iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking in het afgelopen jaar! Dat is een goede gewoonte geworden en ik meen het uit m'n hart! Gemeente-zijn doen we samen en een predikant begint helemaal niets in haar eentje; ik zou dat ook niet willen. Veel ging er goed, af en toe ging er iets mis; in de communicatie, in de uitvoering. Maar dat hoort erbij, het is menselijk. Belangrijk is dat we allemaal ons best doen om elkaar en de Eeuwige te dienen met onze inzet.

Wat hebben we weer veel beleefd met elkaar in diensten, kringen en in gesprekken bij elkaar thuis of in het ziekenhuis. Dank voor het gedeelde vertrouwen!

De afgelopen weken ontvingen we thuis vele kaartjes en appjes met goede wensen voor het komende jaar. Iedereen iets terugsturen lukt ons al jaren niet. Daarom vanuit het Kerkblad iedereen dankgezegd voor de vaak creatief vormgegeven wensen! En ook u allen een gezegend 2026 gewenst!

Ds. Wikke Huizing

Advent/Kerstmiddag 16 december 2025



De Advent/Kerstmiddag op 16 december jl. werd met ca. 40 mensen gevierd, in de Schakel. Er waren twee kerstverhalen, een optreden van Jan Beijert op gitaar, zingen met Dyo aan het elektronische orgel, veel

kaarslicht en heerlijk eten. En bovenal was er een gezellige sfeer. Dank aan de vele handen die dit allemaal mogelijk maakten! Hierbij enkele foto's.



Kerstverhaal over het grijze vogeltje dat 'vrede' vond...





Pastoraat

Gelein Jansen is 30 december thuisgekomen na een aantal weken revalideren in Den Koogh, vanwege een TIA. Thuis kan hij verder herstellen. We zijn met Gelein en Ria blij dat het uiteindelijk minder ernstig bleek dan het eerst leek. Wat niet wil zeggen dat ook een TIA-gevolgen heeft. We wensen hen alle goeds toe!

Nannie de Haas is nog aan het herstellen in De Lichtboei in Den Helder. Naar omstandigheden gaat

dit voorspoedig. Het heeft z'n tijd nodig. Die wensen we haar van harte toe, evenals goede aandacht en zorg.

Er zijn mensen in afwachting van operaties en andere ingrepen. Het wachten erop, en niet helemaal weten waar je aan toe bent, is spannend en onzeker. We wensen eenieder in deze situatie goede moed toe en een spoedig herstel.



Zin in Film Alleluia

Woensdagavond 21 januari draait de film 'Alleluia' in De Schakel. De titel doet het niet vermoeden maar het is een Britse komedie, die zich afspeelt in een geriatriesch ziekenhuis. Typisch Brits door de karakters, de geweldige acteurs en de manier waarop er met een serieus probleem (dreigende sluiting van het ziekenhuis/verpleeghuis) wordt omgegaan. Een vrolijk begin van het nieuwe jaar. Van harte welkom om 19.30 uur. En neemt u vooral een film liefhebber mee!

Wikke Huizing

Samen aan Tafel 4 februari 2026

Woensdagavond 4 februari kunt u weer heerlijk komen eten in De Schakel! Voor een tientje is er een 3- of 4-gangenmenu, gekookt door kundige vrijwilligers, afgewisseld met een tekst of gedicht. En een gezellige tijd met elkaar.

Opgave is mogelijk bij de bekende adressen. Zie hiervoor te zijner tijd de Zondagsbrief.

Namens de voorbereidingsgroep, Wikke Huizing.



Van de Diaconie

Afgelopen maand december 2025 mochten wij het volgende ontvangen:

- 23 nov. Kerken en Minima € 281,00
- 30 nov. Stichting Hulp Oost-Europa Texel € 225,00
- 07 dec. Zending: Rwanda € 250,00
- 14 dec. Kerk In Actie: India € 200,00
- 21 dec. Hospice Texel € 250,00

Ook mochten wij weer een anonieme gift à € 80,00 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank, deze gift is toegevoegd bij de collecte Zending: Rwanda, waarvoor onze hartelijke dank.

Het collecte rooster januari 2026

* Zondag 04 jan. Stichting Hulp Oost-Europa Texel. De goederen zijn er wel, maar moeten ook nog op de goede plek terecht komen en de transportkosten hier voor zijn enorm hoog. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

* Zondag 11 jan. Stichting Kerken en Minima. De aanvragen stijgen, de Stichting krijgt steeds meer "naamsbekendheid". Mensen worden door hun omgeving erop gewezen. De samenwerking met de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen en Zorg is groot, evenals met maatschappelijk werk Texels Welzijn en bewindvoering Texel. Regelmatig worden de mens naar de stichting verwezen, indien de anderen instanties niet kunnen helpen.

* Zondag 18 jan. Oecumenische dienst: Dienst van de Eenheid. Diensten in de Zeemanskerk in Oudeschild en de Vermaning in den Burg.

* Zondag 25 jan. Stichting Voedselbank Texel. In de week van 25 jan. tot 1 febr. Wordt er door de 3 PKN gemeenten een actie gehouden voor de Voedselbank. Deze Actie sluit aan bij de landelijke actie voor de voedselbanken. In de kerken komen dozen/kratten te staan waarin u uw giften kunt doneren.

* Zondag 01 febr. Diaconie

* Zondag 08 febr. Werelddiaconaat **Kerk In Actie** Zuid-Soedan, noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan. Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen omgekomen door de wrede burgeroorlog in Soedan, een vergeten ramp waarbij 25 miljoen mensen dagelijks knokken om te overleven. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht. Wie ooit voorouders had in Zuid-Soedan, keert daarnaartoe terug. Velen van hen bereiken dit buurland uitgeput en hongerig. Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie: **NL50RABO0137195761, graag ovv het doel van uw gift.**

Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan. Namens de Diaconie wensen Bea Aalders en Anke van Harten u allen een gezegend 2026.

Van de voorzitter

De beste wensen voor 2026. Als u dit leest, mag dat nog net. Als ik dit schrijf zijn we nog een week van de jaarwisseling verwijderd. Kerstdagen en kerstconcerten en kerstmarkten zijn bijna achter de rug. Er is veel georganiseerd op Texel, waarbij heel veel vrijwilligers zijn betrokken. Bijzonder heb ik genoten van de soliste Eline Jongejan die samen met het Christelijk mannenkoor tijdens de kerstnachtsdienst zong. Ik had vernomen dat ze goed kan zingen, maar had haar zelf nog nooit gehoord. Ik

was en ben enorm onder de indruk hoe mooi en rustig zij en solo en met het mannenkoor zong. Op onderstaande foto een indruk.



Ook heb ik enorme waardering voor onze eigen predikant Wikke Huizing. Die vele bijeenkomsten heeft verzorgd. Een paar heb ik mogen meemaken: Hollewal, kerstmiddag in De Schakel, kerstnachtsdienst en 1^e kerstdag. En elke keer weer met verrassende elementen. Dank Wikke, en ik hoop dat je na de kerstdagen ook nog wat vrije tijd voor jezelf hebt kunnen creëren.

Ik hoop op een goed 2026, waarbij we ons weer mogen inzetten in de onderlinge verbinding en in de al dan niet gezamenlijke verbinding met God.

Marjan Nicolay-Mosk



Van de Kerkenraad.

9 december is de Kerkenraad weer bijeengekomen rond de Paaskaars. Marjan Nicolay heeft ons welkom geheten in het bijzonder Corrie Hordijk (diaken) en Jaap Vlaming (koster/kerkrentmeester) omdat dit de laatste vergadering van 2025 is.

Wikke vertelt over een boek van Aarnold v.d. Deijl, Toekomst van de kerk. De kerk is niet te redden, maar redden wij het zonder kerk?? In januari gaan we hierover praten. Marjan bedankt Wikke voor haar inzet en overhandigt haar een diner bon.

Het orgel is weer in orde en kan weer gebruikt worden.

De verkoop bij Jelle Wiersma heeft € 1000,00 opgebracht. Er is één Groot Letter Liedboek beschikbaar en ligt in de kerk. De dienstdoende diaken zorgt ervoor dat de te zingen liederen erin staan.

De kindernevendienst bestaat niet meer, maar mochten er kinderen in de kerk zijn, dan ligt er in de kast in de consistorie een "nood"-pakket.

De begrotingen voor 2026 van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters zijn op de Gemeenteavond besproken en goedgekeurd.

Op 1 maart 2026 wordt er een gezamenlijke dienst gehouden in Waal/Koog/den Hoorn i.v.m. het nieuwe Eilandelijk Diaconaal Werkproject.

In de dienst van 23 november (laatste zondag van het Kerkelijk jaar) zijn 12 mensen herdacht. De dienst is als heel positief ervaren.

Tijdens de Kerstnachtsdienst verleent het Chr. Texels Mannenkoor zijn medewerking.

18 januari 2026 is er de Dienst van de Eenheid. Er zijn dan 2 kerken open: het Zeemanskerkje in Oudeschild en de Vermaning in den Burg.

Wanneer er Avondmaal is in de kerk, zullen de voorste rij stoelen verwijderd worden, waardoor het langs de tafels lopen makkelijker wordt.

Namens de gezamenlijke kerken (Raad van Kerken) is er een brief naar de burgerlijke gemeente gestuurd i.v.m. de dreigende sluiting van de winkel van Ria v.d. Vis (Stichting Hulp Oost-Eurpa Texel).

In de week van 25 januari tot 1 februari wordt er door de 3 PKN gemeenten, verbonden in het Eilandelijk Diaconaal Werk, een actie gehouden voor de Voedselbank Texel, dit sluit aan bij de landelijke actie. In de kerk komen dan dozen/kratten te staan waarin giften gedoneerd kunnen worden.

Wikke sluit de vergadering af met een stukje uit de Adventskalender 2025, 11 december: Post uit de hemel.

Hierna volgt er nog een hapje en een drankje als afsluiting van dit jaar. De kerkenraad wenst u voor het komende jaar alle goeds en Gods zegen toe.



Van de kerkrentmeesters

Hierbij de collecte opbrengsten van november 2025:

Kerk	€ 265,54
Verwarming	€ 230,45
Pastoraat	€ 75,35
Dankdag collecte	€ 121,52
Missionairwerk	€ 57,75

Onderhoud orgel € 57,52

Orgelbusje € 70,00

Het afgelopen jaar is Ad van de Werken weer druk bezig geweest om lege flessen en blikjes in te zamelen. Dat heeft het prachtige bedrag van € 152,70 opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor!! Wel vertelde hij dat er tegenwoordig nogal wat concurrentie wordt ondervonden.....

Kerkbalans 2026



We verwachten ook in 2026 'De Burght' weer regelmatig open te kunnen stellen, waarbij de o.a. toren kan worden beklommen. We kunnen hulp gebruiken bij het ontvangen van deze gasten, het is een mooie service aan onze gasten en een welkome inkomstenbron. U weet dat de financiële positie van onze gemeente niet geweldig is, ook al hebben we voorlopig een reserve. Er wordt nu gelukkig weer wat rente over gegeven, al is de inflatie een stuk groter. Mede dankzij alle persoonlijke inzet van veel gemeenteleden, we zijn gelukkig een kerk met veel vrijwilligers, kunnen er veel activiteiten worden georganiseerd. Wel is daarvoor ook uw financiële bijdrage nodig om onze gemeente te laten functioneren. Van 12 t/m 17 januari wordt er bij u aangebeld door een kerkbalansmedewerker die u het toezeggingsformulier overhandigd. U kunt dan een paar dagen nadenken wat u in 2026 als vrijwillige bijdrage aan onze kerk wilt overmaken. Van 19 t/m 24 januari worden de antwoordenvoloppen weer bij u opgehaald.

Legt u de enveloppe met uw toezegging alvast klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Collectebonnen

Door de inflatie wordt alles minder waard en dat geldt ook voor de collectebonnen.

Op de gemeenteavond is voorgesteld: een bon van 0,50 wordt 0,75, 1,00 wordt 1,50 en 1,50 wordt 2,00. Dat betekent dat de bonnen van 0,50 komen te vervallen en de bonnen van 0,75 en 2,00 zijn dan nieuw.

Een vel van 20 bonnen komt dan resp. op € 15,-, € 30,- en € 40,-. Als u dit stukje leest zijn de nieuwe bonnen beschikbaar. De penningmeester kan het erg waarderen als u bij uw bestelling het aantal en de soort bonnen vermeld. En natuurlijk kunt u meerdere soorten bestellen. Mixen mag!!

Inzamelingsactie kabinetorgel

Er komt regelmatig geld binnen voor het kabinetorgel.
Dat is mooi.

De stand is nu ruim € 5000

We zijn aardig op weg naar de € 12.000

Uw bijdrage is van harte welkom op :

IBAN: NL 62 RABO 0122 0417 20 t.n.v. Protestantse
Gemeente te Den Burg.

Onder vermelding van, Voor het Kabinetorgel.

Hartelijke groet, Dyo



Actie schoendoos

Bedankt iedereen voor het meedoen aan de Schoendoosactie . Afgelopen weken zijn er 94 schoendoosjes ingeleverd en is het geld voor de verzending gestort aan de actie om veel dozen te kunnen versturen. De dozen zijn inmiddels in Den Helder afgeleverd en gaan van daar op transport naar Woerden . Nu is het tijd dat jouw doos per boot of vrachtwagen op reis gaat naar een van de landen. Daar ontvangt een kind jouw schat!
Groeten van Alide, Anneke en Tineke.

Kerst) ansichtkaarten en postzegelsinzameling:

Bij veel mensen al bekend, maar op deze manier wordt u er nog eens op gewezen dat u gebruikte (kerst) ansichtkaarten en postzegels in kunt leveren in de kerk in een daarvoor bestemd bakje aan de informatietafel. Vooral de postzegels zijn zeer welkom.

U kunt ze ook in de brievenbus deponeren bij Corrie Hordijk, Vroonlant 15

De ansichtkaarten en postzegels worden meegenomen naar de gezamenlijk kring aan de overkant.

De opbrengst is voor Kerk In Actie.

Zandstenen doopvont



Het doopvont is gemaakt uit Bentheimer zandsteen en het meest westelijke doopvont van dit type zandsteen. De ouderdom is, vanwege zijn achtkant, eind 14^e eeuw. Deze achtkant symboliseert de "achtste dag" de "Dag



des Heren”, de dag waarop Christus verrees maar symboliseert ook de nieuwe schepping. Ieder vlak van de achtkant is met takken en bladeren versierd. Deze takken en bladeren ontspruiten uit de voet van het doopvont. Stelt daarom het hele

doopvont de levensboom uit het paradijs voor? De hoeken van de achtkanten zijn van hoofden en rozetten voorzien. Twee tegenover elkaar staande hoeken dragen mannenhoofden. Rechts daarvan zijn er twee tegenover elkaar staande hoeken die dragen een druiventros. Daarnaast twee tegenovergestelde hoeken



met twee vrouwenhoofden en daarnaast weer twee tegenover elkaar staande hoeken met druivenbladeren. De hoofden stellen het hele menselijk geslacht voor. (Een andere lezing is: De vier kopjes symboliseren de vier stromen in het paradijs: Tigris, Eufraat, Pison en Gichon, met in het midden het doopbekken als de bron. De Pis(h)on was een rivier die vanuit het huidige Saoedi-Arabië naar de monding van de Eufraat en Tigris stroomde. De Gi(c)hon stroomde vermoedelijk uit

Iran daarnaartoe.)

Deze druivenbladeren en druiventrossen komen ook voor op oudere doopvonten (1200 -1350), gemaakt uit Bentheimer zandsteen met een rond vont en een vierkante voet. In 1858 wordt al beschreven dat het vont zeer geschonden en afgesleten was. De overlevering dat het tijdens de beeldenstorm is begraven en bij de restauratie na de 2^e WO is opgegraven klopt dus niet. Dat het tijdens de beeldenstorm is beschadigd zou kunnen kloppen. Bij de restauratie van de kerk in 1953 is ook het doopvont gerestaureerd. Daarbij heeft het de beeldhouder veel tijd gekost om de juiste kleur zandsteen te vinden.

Metalen doopvonten

Op de avondmaalstafel staat een oud doopvont van de



voormalige Gereformeerde Kerk van Den Burg, dat in 1952 is gemaakt door Redmar Yska, smid in De Waal van gehamerd koper. Het wordt nu gebruikt om na de rondgang de collectezakken op te leggen. Onder het

opengeslagen boek op het koperen plaatje staat het jaartal MCMLII.



In de tentoonstelling is het tinnen doopvont opgesteld uit het gebouw van de opgeheven Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband te Oosterend. Dat is meegekomen met het gebouw naar de Elemert in Den Burg. Het is gedateerd voor de periode 1925-1950. Dit doopvont is in de Gereformeerde Kerk later gebruikt in plaats van het door Yska gemaakte doopvont.



Kroonluchters

De vier kroonluchters zijn door verschillende personen geschonken. Ze zijn in 1988 door C. Schenk gerestaureerd.

Kroonluchter Kikkert



Albert Lambertszoon Kickert (later Kikkert), 28-1-1635 Enkhuizen, vestigde zich in 1682 op Texel als kastelein en strandvonder. De zandloper komt voor in het huismerk van de familie Kikkert. ET staat mogelijk voor Enkhuizen en Texel.

Er is een ander wapen van de familie Kikkert bekend, dit staat op zijn grafsteen (zie begraven in het kerkgebouw) hij overleed in 1697.

In dat zelf ontworpen gevierendeelde wapen is o.a. een kikker te zien, verwijzend naar de familienaam. De drie boven elkaar geplaatste haringen herinneren aan het stadswapen van Enkhuizen.



Kroonluchter Hellemond



Het wapen van Gerred van Hellemond schepen van Amsterdam in 1653 is als volgt beschreven: Gevierendeeld in: 1e en 4e kwartier, in goud een rood-getongde zwarte leeuw; 2e en 3e kwartier, in blauw drie zespuntige gouden sterren. Dit wapen doet daar het meest aan denken. Het komt overeen met het wapen op grafsteen in de noordbeuk van Commissaris Hellemont

Op de andere twee schilden staan een kasteeltoren en drie gouden weerhaken

Zilveren weerhaken komen voor in het wapen van Purmerend.

De kasteeltoren zou naar Den Burg kunnen verwijzen of een oud (gemeente) wapen kunnen zijn.



Waddengemeente Texel

Texel Oosterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137
Email: dsgeertje@gmail.com
Email: ewjvleersum@gmail.com

Voorzitter kerkenraad Mw E. Drijver Tuinema tel 06-53559997
Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel
NL19RBRB069 5893 211
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J. Brouwer-Medema tel 0222-318946
Penningmeester Diaconie : Mw. Heike Bremer
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100
Kopij kerkblad : Erna Drijver Tuinema ; marcodrijver@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930



Protestantse Waddengemeente Texel

Diensten januari 2026

4 /1 Ds.E.v Leersum Maartenskerk Oosterend 10.00 uur

11/1 Gastvoorganger Waddenkerk Cocksdoorp 10.00uur

18/1 Ds.F van Helden Zeemanskerk Oudeschild 10.00uur

25/1 Zondag van de Eenheid Raad van kerken

1/2 Ds. G. de Vries Maartenskerk Oosterend 10.00 uur



Overpeinzingen van een aarde bestormer...

Verwondering is een wezenlijk onderdeel van ons geloven. Het tegendeel van verwondering is de vanzelfsprekendheid. Mogelijk met enige overdrijving zou je kunnen zeggen dat verwondering een goed medicijn is om het geloof in stand te houden en dat de vanzelfsprekendheid hierbij werkt als vergif. Heus, hoe ouder ik word, steeds meer leef ik in verwondering en hoe langer hoe minder in vanzelfsprekendheden...

Beste lezeressen en lezers, ik verwonder mij dat er nog immer in de kerstnacht zoveel mensen laat in de

avond op stap gaan om samen te komen in vele kerken, om liederen te zingen die men allang kent en om te luisteren naar het verhaal van Jezus' geboorte. Een verhaal dat men al jaar in jaar uit te horen heeft gekregen. En toch, men kan er kennelijk geen genoeg van krijgen. In de late avond op stap, door de kou, in weer en wind op een tijdstip dat je eerder denkt aan rust en slaap dan aan zingen en luisteren. Laat ik u zeggen: ik ben er blij mee, met dat alom bekende oude kerstverhaal dat altijd weer nieuw blijkt te zijn. Al meer dan 2000 jaren heeft het nog niets van zijn waarde verloren! Voor immer actueel; het kwetsbaar kind, kind van vrede, in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe in die eenvoudige stal. Weet u, er zijn helaas ook verwonderingen waarmee men aanzienlijk minder blij kan zijn. Die waren een dezer dagen te zien en te beluisteren op het acht uurjournaal. Twee met zichzelf ingenomen heren, de een heet Donald Trump en de ander heet Gianni Infantino, twee multimiljonairs met dictatoriale neigingen, die resp. hun geld verdienen in de Amerikaanse politiek en in de internationale voetbalwereld. Het ging om de uitreiking van de Fifa Peace Prize door mijnheer Infantino aan de heer Trump. Kort tevoren was de laatste tot zijn grote spijt de Nobelprijs voor de vrede misgelopen, een prijs waar hij, naar eigen zeggen, het volste recht op had. Het geluk straalde nu af van zijn gezicht; hij ontving een afschuwelijk lelijke bokaal die vrijwel niemand in zijn huiskamer zou willen hebben. Echter het Witte Huis is groot genoeg om deze ereprijs in een aparte kamer te zetten, mogelijk voor eeuwig bewaard ter nagedachtenis aan een president die beslist in aanmerking komt voor het kampioenschap zelfingenomenheid.

Daarna ging het tv-journaal verder met het songfestival 2026, een gebeuren dat thans meer met politiek dan met zang te maken heeft. Israël erin, Nederland eruit, Oekraïne erin, Rusland eruit. Heus, ik was welhaast het einde nabij vanwege al deze negatieve verwondering. Dus de tv. maar uitgezet.

Naastig zocht ik naar een andere en betere verwondering. Ik vond lied 478 in ons liedboek. "Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind!..."
U allen een gezegend Nieuwjaar toegewenst met de bede: blijf u verwonderen in het altijd weer nieuwgeboren kind! Met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Van het Diaconaal Team

De collecten brachten in nov 2025 € € 1.268,45 (inclusief actie schoenendoos) op, waarvoor onze hartelijke dank.

Op zaterdag 24 januari 2026 organiseert de diaconie de tweede, offline jongerenbijeenkomst voor alle jongeren op Texel.

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar?

Zin in een ontspannen ochtend zonder schermen?

Kom dan naar de jongerenbijeenkomst in de Maartenskerk! Offline & echt contact, muziek luisteren of lekker chillen met een boek.

Koffie/thee & lekkers staan klaar. We nemen de tijd om te praten, te lachen, misschien wat te lezen, of gewoon even te zijn. Jouw telefoon mag uit, jij mag aan.

Laat even weten of je komt: astrid@rekenmaatje.nl
Voel je welkom. Neem gerust iemand mee.

Het rooster voor januari 2026 ziet er als volgt uit:

Zondag 4 jan. 2026: 1e collecte: diaconie (KIA-

noodhulp Oekraïne) uitgangscollecte: online diensten

Zondag 11 jan.: 1e collecte: diaconie (KIA-noodhulp Oekraïne)

Zondag 18 jan.: Dienst voor de eenheid (Raad van kerken)

Zondag 25 jan. :1e collecte: Voedselbank Texel



Zondag 1 febr. : Heilig avondmaal Oosterend 1e collecte: EDW Project de Deel uitgangscollecte:

diaconie, KIA Werelddiaconaat: Bangladesh, bestand tegen klimaatverandering

Zondag 8 febr.: 1e collecte: diaconie, KIA-noodhulp Zuid-Soedan, vluchtelingen

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie Protestantse Waddengemeente.

U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de collectdatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal Team.

Nieuw jaar, nieuwe ogen

De bekende dominee en dichter Jaap Zijlstra (1933 - 2015) dichtte eens in zijn gedicht 'Alles of niets' over de wijzen uit het oosten. Hij maakt daarin een mooie vergelijking. De wijzen lijken wel niet goed wijs, zegt hij, door neer te knielen bij 'een kind van niks / en een moeder van niks / in een behuizing van niks'. Je kunt toch veel beter je hoop stellen op 'een prinsheerlijk kind / op een vorstelijke schoot / in een superbe paleis'? Dan heb je niet drie keer niks, maar drie keer glorie.

Het verhaal over de drie wijzen wordt traditioneel niet met kerst gelezen, maar op 6 januari, op het feest van Driekoningen. Daar zit wat in. Aan het begin van een nieuw jaar, wanneer je nieuwe voornemens nog vers zijn, en het jaar als een fris begin voor je ligt uitgerold, dan krijg je dit voorbeeld voorgeschoteld. Van wijzen die onwijs lijken. Maar die het toch scherp hebben gezien. Er was een engel voor nodig, en er moest een ster aan te pas komen, maar uiteindelijk hebben ze de belangrijke les van het geloof geleerd: in het kleine en geringe is de vrede te verwachten. In het onooglijke toont God zijn liefde en genade. In het weerloze blijkt zijn overmacht.

Mijn wens voor het komende nieuwe jaar is, dat het kleine, de minste, het eenvoudige, dat wat zorg nodig heeft, het kwetsbare, dat dat in het midden mag staan. Dat wij ogen hebben om daarin de schoonheid, de goedheid, de waarheid te zien. Dat het een jaar mag worden van zorgzaamheid, aandacht, dankbaarheid en vrede. Voor u, voor jou, voor mij, voor de kerk en de wereld. Veel heil en zegen toegewenst!

ds. Geertje de Vries

Diensten voor de eenheid van de christenen.

Op 18 januari organiseert de eilandelijke Raad van Kerken de jaarlijkse diensten voor de eenheid van de christenen. Elders leest u daar meer over. U bent van harte welkom in één van de vieringen: in de Zeemanskerk in Oudeschild en in de Vermaning in Den Burg. Beide volgen dezelfde orde van dienst, voorbereid door christenen uit Armenië. Beide beginnen om 10.00 uur.

Vakantie predikanten

Van 12 tot en met 18 januari nemen wij een weekje rust. Waargenomen wordt er indien nodig door de collega's uit Den Burg.

Gespreksgroep De Cocksdorp

Op 22 januari komt de gespreksgroep weer bij elkaar. We zijn deze keer welkom bij Nan en Joke Molenaar aan de Schilderweg. Onderwerp van gesprek is 'hoe spreekt de bijbel over slavernij'.

Even offline: bijeenkomst voor jongeren

Op zaterdagmorgen 24 januari staan de deuren van de Maartenskerk weer open voor jongeren. Mobieltjes blijven thuis, schermen blijven uit. Er is tijd voor koffie en thee, iets lekkers en een goed gesprek. Deel waar je mee bezig bent, vraag de dominee wat je altijd al eens wilde weten over de bijbel of de kerk, ontmoet elkaar zonder haast of agenda. Meer weten? Bel, mail of app gewoon naar Astrid van der Vis of ds. Geertje de Vries.

Pastoraal Beraad

We kijken terug op een heel gezellige, goedbezochte ochtend eind november. De super verjaardagviering was echt een feest. Nu is het weer tijd voor plannen voor een nieuw jaar. Daarom vergadert het Pastoraal Beraad op 22 januari om 16.30 uur in de Parel.

Van de voorzitter:

Op de dag dat ik dit schrijf, de dag voor kerst, bracht ik ook een bezoek in "de Lichtboei" Het is een soort van Verzorgingstehuis, en Nannie de Haas uit Den Burg is er na een kort verblijf in het ziekenhuis opgenomen.

Het hart, het vocht bij de longen, alles moet herstellen en heeft een pas op de plaats nodig. Rust om te herstellen is cruciaal.

Nannie is altijd een bezige bij geweest, en heeft samen met Jaap heel veel voor de kerk betekend. Diaken, Ouderling, kerkrentmeester, de tuin bijhouden, kledingactie...etc.

Nannie en ik maakten altijd mooie kerstukken op de pilaren in de Burght kerk. 12 jaar, en altijd met veel

plezier. Jaap nam het lichtgeven dan voor zijn rekening. Het was nog de tijd, dat het een mirakel was als er licht uit je bloemstuk kwam.! Snoertjes naar de stopcontacten en als dan het licht uit ging met de overdenking, waren alleen de kandelaars en de kerststukken aan.

Ik had nu ook een schaal mee met groen en lichtjes, ja de lichtboei is een mooie naam, maar de kamer zelf wil ook wat. Een klein kerstboompje, een kerstster, een amaryllis. Het zijn de geijkte mooie waardes. Net als, peertjes stoven en met elkaar naar de kerstnachtsdienst. En in het ochtendgloren, als het nog donker is de muziek horen van de blazers door de straten van Oosterend.

Het is een mooi gegeven, en het groen gaf een beetje troost bij een koppie thee in "de Lichtboei". Er zijn meer zieken, ja dat blijft, net als het bezoek aan het kerkhof. Afgelopen week ging ik een bakje brengen in Oudeschild en trof een graf vol witte tulpen.

Het was een bijzonder mooi gezicht. Afscheid en een nieuw begin in het wit.

Aan het einde van het jaar maken we de balans op, wat is er allemaal gebeurd?

Wat heeft de revue gepasseerd?

Veel ziekte en zeer, verdriet, maar ook veel goede dingen

Er is van alles ondernomen met elkaar en dat is fijn. Morgen straalt het licht van kerstmis, en zien we een wit kleed op de kansel.

Het is koud, het vriest en de wereld heeft een witte laag vorst.

Een vorst is ons geboren!

Ik hoop dat als u dit leest er fijne gezegende kerstdagen zijn geweest en dat we nieuwe moed mogen putten voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt. Dat we activiteiten met elkaar ontplooiën, maar ook af en toe tijd nemen voor rust.

Dat de boei ons de weg mag wijzen...de allerbeste wensen voor 2026

Gezondheid en geluk, ook namens Marco..

Erna Drijver Tuinema

Protestants Waal, Koog, Den Hoorn

11-01	De Koog	Mw. Bossenbroek (Nunspeet)	Coll.: Plaatselijke diaconie (huisje Mosk)
18-01	Gezamenlijke Texel dienst, georganiseerd door de Raad van Kerken. 10 uur Zeemanskerk met ds. Hans Marseille en Vermaning in Den Burg met mw. Anita Captein.		
25-01	Den Hoorn (Hoeksteen)	ds. Geertje de Vries (Oosterend)	Coll.: Voedselbank
01-02	De Koog	Gedichtendienst	Coll.: Eilandelijk Diaconaal Werkverband (De Dreef)
08-02	De Waal	Ds. J. Idzenga (Alkmaar)	Coll.: Kerk in Actie Noodhulp Zuid Soedan



Eerste Kerstdag in de Hoornder kerk

Nieuwjaar

'Veul hail en zeeg'n', zo begroetten mijn Groningse ouders altijd elkaar en anderen in het nieuwe jaar. Ik vond dat als kind altijd een beetje plechtstatig. Zelfs in het dialect klonk het ernstig: hail en zeeg'n, heil en zegen, dat waren in mijn kinderoren 'kerkse' woorden. Tale kanaäns, een beetje ouderwets ook. Ik vond het niet zo passen bij de sfeer van oliebollen en vuurwerk, en nieuwjaarsrolletjes met slagroom. Maar ik ben die zegenwens aan het begin van een nieuw jaar later steeds meer op waarde gaan schatten. Heil, het is inderdaad een beetje een ouderwets en bijbels woord. Maar het omvat zoveel meer dan moderne woorden zoals geluk of welzijn. In het woord heil zit heelheid verborgen, die verder gaat dan persoonlijke meevallers of vrolijkheid. Heel je zijn, je leefwereld, je ervaring doet mee. Dat het 'heel' mag zijn, dat jij 'heel' mag worden. En zegen brengt er nog een andere laag in. Gezegend mag je je weten, door een God die met vriendelijke ogen en liefde om je heen is.

Die eenvoudige Groningse zegenwens roept zo een hele wereld op, met een hoogte en een diepte, een lengte en een breedte, waarbinnen je je als mens beweegt. Aan het begin van een nieuw jaar, is het tijd om je opnieuw van die ruimte bewust te worden. Nieuwjaar is een tijd van plannen en voornemens. Een tijd om stappen te zetten, of juist voor rust te kiezen. Een tijd om je op dingen te verheugen die in het verschiep liggen, of om met bezorgdheid vooruit te kijken, want de toekomst is ongewis. Dat doen we allemaal binnen die ruimte van geloof en hoop en

liefde. Samen met anderen om je heen die je gegeven zijn.

In dit nieuwe jaar dat voor ons ligt, mag ik opnieuw met u en jullie als gemeente optrekken. Ook in dit jaar mag ik jullie predikant zijn, een tijdelijk dienstverband, dat niettemin voor mij heel waardevol is.

Ik wens u en jou van harte 'veul hail en zeeg'n' toe.

ds. Geertje de Vries

Rustig?

Januari een rustige maand? Nee hoor, dat valt reuze mee!

Op 6 januari komt de Kooger gespreksgroep weer bij elkaar in de Schuilhut, om 14.00 uur.

Op 18 januari zijn er de eilandbrede diensten voor de eenheid van het christendom, om 10.00 uur in de Vermaning in Den Burg en in de Zeemanskerk in Oudeschild. Zie elders.

Op 20 januari is er weer een bijeenkomst van de Jeugd van Vroeger, in Den Hoorn.

En op 28 januari wordt in de Hoeksteen een stampotmaaltijd geserveerd, voor alle vrijwilligers en betrokkenen bij onze gemeente. Ook daarover elders meer informatie.

Op 1 februari hebben we met elkaar een gedichtendienst.

Ondertussen ga ik er ook een weekje tussenuit. Van 12 tot en met 18 januari heb ik vakantie.

Bij calamiteiten nemen de collega's in Den Burg waar.

ds. Geertje de Vries



In de Walhoorn in Den Hoorn vierde de Jeugd van Vroeger kerstfeest met de Hoornders Eerste Kerstdag in de Hoornder kerk



Gedichtendienst

Op 1 februari houden we weer een gedichtendienst. Het is dan de landelijke week van de poëzie. Geen preek dit keer, maar veel gedichten, voorgedragen en gezongen. Geef je je favoriete gedicht uiterlijk 25 januari (liefst eerder!) door aan Fiet van Beek of Piet Schneiders? Draag je het liefst zelf voor of wil je liever dat een van de lectoren dat doet? Laat ook dat even weten. Naast het orgelspel zal Mijke van Leersum haar muzikale medewerking verlenen.

Kinderkerstfeest in de Hoornder kerk



Stamppotmaaltijd

Voor alle vrijwilligers en anders betrokkenen houden we 28 januari van half 6 tot 8 uur onze jaarlijkse stamppotmaaltijd. Zoals gebruikelijk in De Hoeksteen. Wil je erbij zijn? Geef je dan voor 25 januari op bij Jacob Lap of Jaap Lap. Zij nemen de organisatie dit jaar voor hun rekening.

Kerkbalans 2026

In januari is het weer zover. Dan vragen wij U om uw jaarlijkse bijdrage aan onze kerk kenbaar te maken. Landelijk loopt deze actie van 10 tot 24 januari. Ongetwijfeld wordt u daar ook aan herinnerd via de pers. Wij zijn van plan de gebruikelijke informatie rond het weekend van 10 januari bij u in de brievenbus te doen. Wij hopen dat u vervolgens voor 1 februari de antwoordenvlop bij een van de kerkenraadsleden (of de Schuilhut in de Koog) in wilt leveren. Deze manier, dus niet meer aanbellen, is ons goed bevallen vorig jaar en we hebben ook positieve reacties teruggekregen. Uiteraard willen wij ook de antwoordenvlop bij u ophalen wanneer zelf brengen bezwaarlijk is. U kunt dan een van de kerkenraadsleden daarvoor vragen. Ondanks het dalende ledenaantal hopen wij dat ook dit jaar de opbrengst weer van vergelijkbaar niveau is als voorgaande jaren.



Vierde advent: optreden van het mannenkoor

Van de kerkenraad

De kerkenraad kwam in december kort bijeen. De begroting van het college van kerkrentmeesters werd vastgesteld. Dank aan de kerkrentmeesters en fijn dat de rode cijfers verdwenen zijn. Dat geeft financieel vertrouwen in de toekomst. Ook werden we bijgepraat over de Kerkbalans 2026.

Op en in de week van 25 januari doen we met de collecte en in te leveren goederen mee met de landelijke actie voor de voedselbanken. Januari is de maand waarin het minste voor dit doel geschonken wordt, terwijl de noodzaak ook deze maand groot is. Ook de diaconieën van de Waddengemeente en Den Burg doen mee.

In februari houden we weer een gemeenteavond, nog voor de vastentijd. De datum spreken we de volgende keer af.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 7 januari.



Eerste Kerstdag in de Hoornder kerk

Feestjaar 2025 nabeleven

In 2025 vierden we het 600-jarig bestaan van de Hoornder dorpskerk. Dat is u vast niet ontgaan, er waren veel momenten waarop daar aandacht aan werd besteed. Als u nog eens terug wilt kijken dan kan dat op Kerkdienstgemist.nl. Stefanie Bremer heeft ervoor gezorgd dat daarop veel is vastgelegd. Bijvoorbeeld de feestelijke dienst op 25 mei met ds. Geertje de Vries. De andere bijzondere dienst, "Op Sien Tessels" op 14 september met ds. Jan Bruin is ook terug te zien. De boekpresentatie in een volle kerk op vrijdag 7 November kan ook nog steeds bekeken worden via Kerkdienstgemist.nl.

Jack Schilling, die veel films over Den Hoorn heeft gemaakt, heeft van het begin en het eind van de feestelijke dienst, het gedeelte dat plaatsvond buiten de kerk, een leuke film gemaakt die te zien is op ["denhoorn-texel.nl"](http://denhoorn-texel.nl). Bij de rubriek "de kerk van Den Hoorn" staat deze film met o.a. het begin op het pleintje voor Goënga en de wandeling naar de kerk in optocht. Terugkijken op ["Kerkdienstgemist.nl"](http://Kerkdienstgemist.nl) of op ["denhoorn-texel.nl"](http://denhoorn-texel.nl) is misschien iets voor de donkere wintermaanden ...



Kerstavond in De Waal

Kerst- en nieuwjaarsgroet Huisje Mosk



Het afgelopen jaar is er een mooie samenwerking ontstaan tussen haak- en breiclub De Verbindende Draad uit De Koog, en het project van Huisje Mosk. Er was zelfs zo veel gehaakt en gebreid dat we er een hele kerstkraam vol mee konden vullen. Dus stond ik samen met andere vrouwen van de breiclub zondag 14 december op de wintermarkt in dorpshuis De Hof.

We stonden in de achterste zaal, wat ooit de Katholieke kerk was. Achter mij stond een beeld van Maria met het kindeke Jezus op haar arm, zo over mijn schouder mee te kijken naar hoe ik gebreide wollen sokjes en slofjes en knuffeltjes verkocht aan vaders en moeders, aan broers en zussen, aan opa's en oma's. Er was verwondering over hoe klein en kwetsbaar het toch is, dat prille leven. De zachte kracht van wol, en de mensen die daar zulke mooie dingen van maken, dat raakte me. Vooral in deze tijd. De tijd van donker en van stil. Van snel en van fel. De tijd waarin je je ondanks alle drukte soms best eenzaam kunt voelen.

Het maakte me dankbaar, en het bracht me weer even terug naar de kern van het kerstverhaal, van het

Mosk-verhaal, en van het verhaal van ons allemaal, hier op het eiland en op aarde. Want heb je iets over, geef het dan weg. Heb je iets moois, deel het dan. En kun je een schuilplaats zijn, als kerk, als gastheer- of vrouw, of als mens, geef een ander dan wat tijd, wat ruimte en wat aandacht. De zachte kracht, daar moeten we het van hebben. Daar gaan we het mee redden.

Lieve groet,

Mijke