

Inhoud Tessels kerkblad april 2026

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestants Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	21
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	25

Pasen is een weg om te gaan

Als je er over nadenkt, is het eigenlijk best vreemd dat het kerkelijk jaar niet begint bij Pasen. Het is het grote feest van de christelijke kerk. Het zou toch best passend zijn, als Pasen het begin- en eindpunt van het kerkelijke seizoen, van de kerkelijke kringloop was.



Foto: JP Duijzer

In plaats daarvan begint het kerkelijke jaar bij de opgang naar Kerst. Halverwege, midden in de tijd, vieren we dan Pasen. De kerkvaders en -moeders die in die eerste eeuwen het kerkelijk leven zijn structuur en ritme gaven, hebben hiermee toch een wijs besluit genomen. Zoals zo vaak in het geloof is het zo, dat iets dat tegen je logica ingaat, toch een heel eigen logica heeft. Dat geldt ook voor het ritme van de kerkelijke seizoenen. Dat weerspiegelt heel mooi het ritme van het leven. Want in het leven is het niet zo, dat er maar één begin is. Heel je leven door ben je aan het beginnen. Zelfs wanneer je oud bent, zijn er nog

allerlei vormen van nieuw begin. Elke crisis die je meemaakt, elke ingrijpende verandering in je bestaan, vraagt om nieuwe stappen op de weg die dan voor je ligt. Of je nu voor het eerst naar school gaat, een relatie begint of eindigt, een dierbare verliest, met pensioen gaat, moet leren leven met een ziekte of aandoening, of moet wennen aan een nieuwe woonplek. Elke keer ben je weer opnieuw aan het beginnen. Ook midden in het leven. Misschien wel juist midden in het leven. Zo wordt het ook Pasen, midden in het leven, midden in de tijd. De vrouwen bij het graf, de leerlingen in hun huizen, ze merken het. Ze worden gedwongen naar buiten te gaan, anders te gaan leven dan daarvoor. Pasen is een uitnodiging: vooruit, zet je voeten op de weg die naar het leven leidt. Doe maar, durf maar, de toekomst wenkt je.

De weg van Pasen is een weg van verandering. Van bekering, om het met oude kerktaal te zeggen. Vaak klinkt dat nogal radicaal en onhaalbaar. Alsof je jezelf geweld aan moet doen, om jezelf bij te schaven en te snijden, om in het ideaalbeeld van de gelovige te passen. Van de Ierse theoloog John O'Donohue leer ik er anders naar te kijken. Hij schrijft: 'We moeten onszelf niet dwingen, om koste wat kost ons leven in een voorbestemde vorm te slaan. Het is beter om te oefenen om met andere ogen te leren kijken naar het ritme van onze dagen en ons leven.'

Dan wordt geloven geen kwestie van de juiste antwoorden kennen. Geloven is eerder een proces van vragen stellen. Wat betekent Pasen nu ik voor dit nieuwe begin sta? Wat betekent nieuw begin, in mijn relaties met anderen? Wat betekent opstanding, voor de manier waarop ik naar de wereld kijk? Wat betekent het, dat liefde sterker is dan de dood, in de keuzes die ik elke dag weer maak? Leven als paasmens is leven met die vragen in je ziel. Leven met vallen en opstaan. Je weg gaan, met jezelf, met anderen en met God. Hij houdt de toekomst voor je open bij ieder nieuw begin.

Ds. Geertje de Vries

Texel

Raad van Kerken Texel

Feestelijk optreden Ragas en Van Nieuwpoort

In de Texelse krant van 4 november 1966 staat een artikel over de oprichting van de Raad van Kerken Texel. Dat betekent dat deze raad dit jaar 60 jaar bestaat! Dat willen we vieren, op woensdagavond 13 mei a.s. in de doopsgezinde Vermaning in Den Burg!



Entertainer/schrijver Bas Ragas en theoloog/dominee Ad van Nieuwpoort verzorgen dan de muzikale lezing Jezus, waarom? Zij laten de schoonheid en waardevolle lessen van zingeving van Bijbelverhalen zien. De heren ontmoeten elkaar toevallig in hun woonplaats. Hun achtergrond is totaal verschillend. Ragas is katholiek opgevoed en Van Nieuwpoort heeft een hervormde basis. Zij vinden elkaar in hun fascinatie voor Bijbelse verhalen. Bas las vier jaar lang de Bijbel met Van Nieuwpoort. Vele mooie gesprekken volgden: wat geeft ons leven waarde, inhoud en duiding? Hoe komt het dat sommigen zich in deze tijd verloren voelen?

Jezus, waarom?

Samen schreven zij het boek Jezus, waarom? Hierin komen vragen aan de orde als: wie of wat is God, welke samenhang is er tussen het Oude en het Nieuwe Testament, is de Bijbel een historisch, literair of religieus boek én hoe relevant zijn deze verhalen anno 2026? Wat de achtergrond of overtuiging van de aanwezigen ook is, Ragas en van Nieuwpoort nemen het publiek mee door de Bijbel en laten zien hoe die verhalen ook nu van grote waarde kunnen zijn.

Programma woensdag 13 mei 2026

19.00 uur: kerk open

19.15 uur: start

21.15 uur: napraten, boekverkoop

Waar?

Doopsgezinde kerk De Vermaning, Kogerstraat 18, 1791 ES Den Burg.

Kaarten € 5,- Voorverkoop: Bea Aalders, Geertje de Vries, Henk van den Top, Joanne Matulis. Zeer beperkte verkoop aan de deur. Fijn als u contant en gepast kunt afrekenen. Digitale kaartverkoop via: Iris Stekelenburg, iris@abcredactie.nl, tel. 06 51 18 45 73 (ook voor meer informatie).

De Raad van Kerken Texel is een platform voor ontmoeting van een groot aantal kerken op het eiland, www.kerkpleintexel.nl/raad-van-kerken

Taizé op Texel



In het najaar was er een mooie en sfeervolle Taizé-viering in De Cocksdorp. Op 19 april is de Zeemanskerk de locatie waar we samen zullen komen. Een Taizé-viering op Texel is een bijzondere avondviering. Er worden meditatieve liederen gezongen, die in de oecumenische gemeenschap van Taizé zijn geschreven. Vaak is de tekst in vele talen vertaald, en afkomstig uit de bijbel. De eenvoudige melodie wordt verschillende keren herhaald en omspeeld met verschillende instrumenten. Ook stilte speelt een rol. In stille momenten vind je de rust in jezelf en bij God. In elke Taizé-viering is er ook de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand aan wie je denkt. Een groeiend aantal mensen weet deze eenvoudige vorm van vieren te waarderen. Je bent van harte welkom ook eens mee te vieren. Zondag 19 april om 19.30 uur staan de deuren van de Zeemanskerk voor je open. Er is koffie en ontmoeting na afloop. Weet je welkom!

Hulp Texel-Oost Europa

Verlag van uitdelen van hulpgoederen in Oekraïne

De goederen zijn uitgedeeld op verschillende plaatsen en landstrekken. Zoals Chernihiv regio, Vinnytsia regio, Kyiv regio en Kharkiv regio. Dit zijn de gebieden waarin wij hoofdzakelijk werken.

Wij bezochten in Kharkiv een ziekenhuis en brachten alle patiënten een voedselpakket! Zoals jullie kunnen zien zet ons werk zich heel actief voort. Deze week hebben wij op verschillende plaatsen mensen geholpen met kleding... Veel dank hier voor...We helpen de mensen niet alleen met kleding, maar we kunnen ze vertellen over God's liefde voor hen!

We gaan door te werken met mensen in Rehabilitatie Centra. We werken met de militairen. We helpen in verpleeghuizen en in weeshuizen. Gewone ziekenhuizen vragen ook om hulp met beddengoed. Op het ogenblik zijn wij blij, dat wij in staat zijn om onze militairen warm te houden in de winter. Het weer wordt steeds warmer, dus zijn wij gestart om de militairen te voorzien van voedsel. Hier is een hele grote nood aan!! Wij bezoeken de noodlijdenden, helpen weduwen en de vrouwen van militairen persoonlijk. Bedankt voor jullie support en jullie gebeden! Dit is heel belangrijk voor ons!

Dit verslag ontvingen wij uit Oekraïne.

Om de hulpgoederen, die wij op Texel met veel liefde klaar maken, op de plaats van bestemming te krijgen, daarvoor is veel geld nodig. Een bijdrage hiervoor is onontbeerlijk... Als U hierbij zou willen helpen, dan is een bijdrage van harte welkom op :
NL 18 RABO 036 25 21 905 STICHTING HULP OOST-EUROPA TEXEL (ANBI erkend)



Voedselpakketten voor patiënten



Weg brengen hulpgoederen



Kinderen zijn blij met nieuwe kleding



Kinderen zijn blij met speelgoed.



Metalen bedden voor de verdedigers

Colofon**Inhoud:**

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestants Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	21
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	25

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
PG Den Burg: Corrie Hordijk
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema
PG Waal, Koog, Den Hoorn: a.i. Fiet van Beek
Predikanten: Hans Marseille
Eindredactie: Erik van der Spek
Drukwerk: Gerrit van Strien
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
Inleveren kopij voor 27 maart 17.00 uur. Niet
gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl
website : www.dgtextel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

8 april 10.00 uur Bijbelleesuur
12 april 10.00 uur Dienst. Ds. Hedi Hegeman
14 april 14.00 uur Doperszaaigoed
15 april 10.00 uur Bijbelleesuur
18 april boot 9 uur Broederkring Holwerd
19 april 10.00 uur Dienst ds Hans Marseille
21 april 14.00 uur Studio
22 april 10.00 uur Bijbelleesuur
22 april 14.00 uur Zusterkring
22 april 19.15 uur Bijbelles
23 april 13.30 uur Rembrandtkring
26 april 10.00 uur Dienst ds. Jacob Kikkert
29 april 10.00 uur Bijbelleesuur
29 april 19.00 uur Kerkenraad
3 mei 10.00 uur Dienst bij de PKN ds. Hans Marseille
5 mei 14.30 uur Oudere zusterkring
6 mei 10.00 uur Bijbelleesuur

Concert Agenda

19 april 16.00 uur Sterre Hond piano
3 mei 16.00 uur Damien Piano, Klarinet, Viool
10 mei 16.00 uur Florence en Jara

Landelijke Broederkringen Dag

Op zaterdag 18 april wordt de Landelijke Broederkringen Dag in Holwerd gehouden. De broeders gaan met de boot van 9 uur. Vervoer wordt onderling geregeld.



Gezamenlijke dienst

Op zondag 3 mei is er een gezamenlijke dienst met de PKN Den Burg in de Burchtkerk. Voorganger is ds. Hans Marseille, aanvang 10 uur.



Zusterkring

Op 25 februari bezochten we de Eagle Ranch aan de Burgerdijk vlak buiten den Burg.

We hadden stralend weer. Verschillende zusters kwamen op de fiets. Ook waren er zusters die andere leden met de auto ophaalden en samen naar de boerderij reden. Ook broeders brachten zusters naar de bestemming. Hoewel die broeders mochten blijven, was er maar eentje die dat ook deed.

Henk Zoetelief vertelde ons over zijn bedrijf en over de huidige problemen bij de schapenhouderij, land aankoop, zijn paardenhotel, geiten, varkens. In de kantine kregen we koffie / thee met

lekkere koek van Thea. We kregen ook een rondleiding over het bedrijf en konden met eigen ogen de lammetjes, jonge geitjes en biggetjes zien.

Notulen oudere zusterkring 3 maart 2026 Riny
Er was afbericht van Ria de Jager, Fien de Vries. Aanwezig Hans Marseille, Tilly, Christien, Anna Heerschap en ondergetekende (Riny). Het onderwerp was erg ingewikkeld. Hans had een schrift mee met allemaal achternamen (de meeste waren overleden), maar wij met elkaar wisten er nog veel voornamen te herinneren. Ik stond ook op de lijst, maar ik ben er nog, maar dit jaar 92 jaar. De jongere zusterkring zou er nooit zo veel geweten hebben. Ondertussen dronken we thee of koffie met heerlijke chocolade koekjes. Hans wilde nog even naar de burens (de "Stal").

Al die jaren gingen we altijd 1 x per jaar daar gezellig iets gebruiken, maar vandaag is er een nieuwe eigenaar en gaan we even kennis maken. De koffie was er ook heerlijk en met wat te snoepen erbij.

Inmiddels was het al 5 uur Het was een lange middag en we gaan weer op huis aan. We wensen elkaar een gezonde maand.



genomen. De vleugel werd door diverse personen bespeeld. Het was een sfeervolle dienst.

Inleiding: Geloof, Hoop en Liefde. Rinus Kuiper
Bovenstaande tekst verwoordt een prachtig loflied van de Apostel Paulus. Er wordt hem nog wel eens verweten dat hij nogal behoudend is. De ramen en deuren die Jezus openzet worden weer een beetje dicht gedaan. Maar in dit loflied breekt hij door alles heen! Hier is Paulus een troubadour die duidelijk maakt dat zonder liefde het leven waardeloos is. Al ben je koning, al heb je goud en geld, al heb je de teugels goed in handen, maar je hebt de liefde niet, dan ben je nog niets! Liefde geeft zingeving! Echte vriendschap! Echt inhoud aan je leven! Een ondefinieerbaar gevoel! Liefde brengt ons bij het fundament van het leven! Natuurlijk zegt Paulus, als het om de liefde gaat, dat schort er nog heel wat aan ons bestaan. Veel kunnen wij niet bevatten en veel is nog onvolkomen. Maar zegt hij, eens wordt alles volkomen. Eens zal de liefde alles overstijgend zijn. In het onderstaand gedicht ga ik hier verder op in.

De liefde. Naar 1 Corinthe 13. Melodie Lied 913 of 745

1. Laat ons van de liefde leven
En daarbij ook met de hoop!
Liefde kan ons alles geven
In ons mensen levensloop!
Liefde kan zelfs steen doorbreken,
Met een hardheid van basalt.
Liefde zal ook nooit verbleken
Als het komt recht uit het hart!

2. Al bezitten wij rijkdommen
Zoals zilver, zoals goud!
Als de liefde gaat verstommen
Blijft toch alles kil en koud!
Dan zal ook het goud niet glanzen
En klopt er geen echt warm hart!
Dan blokkeren nieuwe kansen
Evenals een nieuwe Start!



Verdriet

Op 4 maart 2026 is vrij onverwachts overleden Ria de Jager – Raaphorst, oud 90 jaar. Ria was geen lid van onze gemeente, maar sinds de coronatijd bezocht ze zeer regelmatig onze diensten en activiteiten. Ze had een uitgesproken mening over bepaalde zaken die ze duidelijk naar voren bracht. In januari is ze nog mee geweest naar Schoorl. Daar heeft ze genoten. Enkele jaren geleden heeft ze onze gemeente de concertvleugel geschonken en een fonds om concerten in onze kerk mogelijk te maken. Daar wordt heel vaak gebruik van gemaakt. Wij zijn daar erg blij mee. In een volle kerk hebben we afscheid van Ria

3. Al zou ik mij koning wanen,
Zelfs gehuld in hermelijn;
Met gevolg en onderdanen.....
Zonder liefde is het schijn!
Dan heeft alles weer geen waarde
En ben ik een machtssymbool!
Maar geen vruchtbaar mens op aarde:
Dienend, delend en frivool!

4. Al zou ik profetisch spreken,
Al zong ik het hoogste lied!
Maar de liefde zou ontbreken,
Dan leidt dit alweer tot niets.
Liefde kan ons leven vullen
Met zo'n heel apart gevoel!
Liefde alleen kan onthullen;
Dit is nu Gods Grote doel!

5. Liefde blijft nog vaak verborgen
Vooral in het wereldbeeld
In oorlog onrecht en zorgen
Is liefde slecht toebedeeld!
Maar eens zegt Apostel Paulus
Zal het toch heel anders gaan,
Dan zal God met Zijn belofte
Hier een grote slag mee slaan!

6. Eens zullen de zachte krachten
Met geestkracht van de Heer
Sterker zijn dan zwarte krachten
En zorgen voor ommekeer!
Laat ons hopen en geloven
In de liefde onverkort
Laat de Paulusvlam niet doven,
Verwarm hiermee hoofd en hart!

7. Liefde staat o, mens voor vrede
Verbinding, rechtvaardigheid
Voor vriendschap en goede reden
En het grote woord: Vrijheid!
Komt er liefde in het leven
Dan licht alles heerlijk op!
Is het hoogste ingetreden
En het leven meer dan top!

Nieuw: Bijbelles

Als eerste kennismaking met de bijbel: vier woensdagavonden over de grote lijnen van het meest gelezen boek ter wereld. Op 22 april gaat het over de grote verhaallijn: Van de Oerverhalen tot Egypte. Van Uittocht, doortocht en intocht in het beloofde land. Van richters, koningen en profeten naar de Babylonische

ballingschap en terugkeer. Van Jezus' leven naar de eerste gemeente en de onderlinge brieven. Over het nieuwe Jerusalem.

Op 6 mei gaat het over de grote lijn die de namen maken. We noemen de namen die in de bijbel steeds terugkomen: Adam en Eva, Kain en Abel, Noach en de duif. Abraham en Sara, Mozes en Aaron, Mirjam en Maria. Jozua en Jezus.

Op de derde avond, 27 mei, komt de Bijbelse symboliek aan de orde: Water en woestijn, Berg en wolk. Herder, gezalfde en profeet, Aan tafel, wind, duif, vuur. En niet te vergeten, de getallen: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 40, 50, 6 en 66, 144.

Op 17 juni bespreken we de Meniste Bijbel: De evangeliën naar Mattheus en Johannes, de brieven aan de Christenen in Korinte, Rome en Galatië en de brieven van Jacobus, Johannes en Petrus.

Wie meer wil weten is welkom, op bovengenoemde data, op woensdagavond om 19.15 uur in het Oude Huys, Zuid Haffel. Voor meer informatie Hans Marseille 0222 36 58 50

Doperszaigoed door Hans Marseille

Vlak voor de verkiezingen werd op het NOS-journaal geklaagd over daklozen. Alleen al de aanblik van de dakloze is een ergernis. Maar dominee Visser van de Pauluskerk in Rotterdam zei daar altijd over: "Hun armoede confronteert ons met onze rijkdom. Wij kunnen ons opeens schamen bij het zien van die diepe armoede." Armoede is geen fijn gezicht. Intuïtief lopen we liever aan een dakloze voorbij. Maar is die intuïtie terecht? Met Doperszaigoed gaat het over 'de aanwezigheid van de ander' en wat dat met ons doet. De Frans-Joodse filosoof Levinas stelt dat die ander een beroep op mij doet. Je bent je bewust van die ander en je bent geneigd, met de aanwezigheid van de ander rekening te houden. In dat ogenblik ben je even van jezelf afgeleid. Wat wil die ander van mij?

Mensen in de zorg kiezen in hun beroep voor die andere mens. Dat noem je dankbaar werk. Maar ze moeten wel de hele dag keuzes maken aan wie ze hun aandacht zullen besteden en hoeveel en hoe lang. Als je als



patiënt moet wachten voordat je geholpen wordt, dan weet je in elk geval dat je niet de enige bent die hulp nodig heeft.

Studio door Hans Marseille

In onze gesprekskring lezen we het boekje: 'Een God die in mij gelooft' van de vrijzinnige theoloog Claartje Kruijff. Zij spreekt zich uit voor een menslievend geloof, waarin zij de kwetsbaarheid van het leven bespreekbaar wil maken. Dat is volgens haar de reden van gemeente-zijn: Dat mensen elkaar opzoeken en vertrouwen vrij kunnen spreken over hun levensvreugde en verdriet. Dat ze gehoord worden, zoals dat bij ons op de gesprekskringen gebeurt. Heel vrij en heel zinnig. Vroeger kon je kerkgangers in Nederland verdelen tussen Orthodoxen en Vrijzinnigen. Eén van de verschillen tussen de 'Fijnen' en de 'Groffen' was het denken over de kruisiging en de opstanding van Jezus. Volgens de streng-gelovigen is Jezus voor onze zonden gestorven. Plaatsvervangend zou hij voor ons geleden hebben en zijn kruisiging zou het verzoenend offer, voor ons bij God, zijn. Smalend konden 'vrijdenkers' daarop antwoorden dat Jezus dat voor hun niet had hoeven doen. Bovendien, waar was dat bloedig offer van het kruis eigenlijk goed voor? Liever zijn we zelf verantwoordelijk voor ons doen en laten. En trouwens, zo slecht zijn we toch ook weer niet?

Claartje Kruijff is buiten de kerk opgevoed en is daardoor minder belast met gemakkelijke vooroordelen. In haar vrije denken stapt ze over alle hokjes heen en zegt: In deze tijd vind ik het juist een ontroerend en krachtig beeld dat de Mensenzoon, zoals Jezus ook weleens wordt genoemd, voor ons is gestorven. Midden in deze wereld waar zoveel geweld en armoede zijn. Het drukt op ons gemoed. Het verhaal van verraad op Goede Vrijdag raakt vele mensen. Misschien heeft die Jezus die al ons collectieve tekort en falen op zijn schouders nam, ons hierin wel wat te zeggen. Stel je voor: iemand die het verdriet van de

wereld op zich neemt. Stel je voor iemand die voor jou gestorven is.

Ledencommissie

In onze huisbijeenkomsten hebben we het uitgebreid gehad over geloven al iets persoonlijks én over geloven als iets wat je samen deelt of als iets wat je vooral zou moeten doen. Daarnaast spraken we erover hoe je makkelijk lid kunt worden om vervolgens in de gemeenschap door te groeien.

In de ledencommissie van maart bespraken we de vervolgvraag: Hoe kun je als eenling meer betrokken raken? Naast een aanbod aan activiteiten, hebben we ook behoefte aan een concept of een gemeenschappelijk geloofswoord. Met zo'n profiel worden we weerbaarder en hebben we iets te bieden. Het hoeft niet groot te zijn, als het maar echt is.

Bijvoorbeeld: Bij God laten we ons aanspreken door de naam 'Jezus', want zo'n naam geeft richting. En bij onze levensoriëntatie kiezen we voor het begrip 'Vrede'.

Ik denk dan niet alleen aan het wereldnieuws, maar ook wat ik net nog zag op het jeugdjournaal. Veel kinderen maken geweld mee, vooral op school. In het onderzoek was niet alleen gekeken naar fysiek geweld, bijvoorbeeld slaan en schoppen, maar ook naar psychisch en verbaal geweld. Het grootste deel van hen (84 procent) zegt te hebben gezien hoe iemand anders geweld gebruikte, vooral op school of op het schoolplein. Van de kinderen die met geweld te maken hebben gehad, zegt ruim een derde (39 procent) niet te weten wat te doen als er iets gewelddadigs gebeurt of als ze iets gewelddadigs zien. Sommigen bellen de kindertelefoon omdat ze bang zijn niet geloofd te worden. Daar zeggen ze dat het belangrijk is om te luisteren en door te vragen.

Als geloofsgemeenschap willen we het verlangen naar vrede serieus nemen. Met het woord vrede, als woord van ons geloof, staan we meteen midden in de wereld.

Protestants Texel

Ringbijeenkomst

De Ring Noordkop in de Classis Noord-Holland nodigt u van harte uit voor de Ringbijeenkomst op 8 mei 2026 Den Hoorn Texel



Protestantse
Kerk

Tijdens bijeenkomsten van de Ring Noordkop ontmoeten gemeenteleden uit buurgemeenten elkaar. Iedereen is van harte welkom. Deze ontmoeting is uitermate geschikt voor wie het fijn vindt gemeenteleden uit buurgemeenten te ontmoeten, samen in gesprek te gaan en samen lekker te eten! Plaats: De Hoeksteen, naast de kerk, Den Hoorn
Tijd: 16.30 uur inloop, 17 uur start. Tot ca. 20 uur. Laatste boot naar Den Helder vertrekt om 21 uur.

Schapen en Herders



Op Texel wonen in het voorjaar en de zomer meer schapen dan mensen. Waarom dat in het najaar niet meer het geval is, laat zich raden. Iemand die alles

weet over de schapenhouderij op Texel is Jaap Lap uit Den Hoorn. Hij kan daar zeer onderhoudend over vertellen.

Schapen en herders komen veelvuldig voor in de bijbelse verhalen. In letterlijke en figuurlijke zin. Middels een aantal gespreksvragen hierover ontmoeten we elkaar aan tafel. Tussendoor genieten we van soep en een hoofdgerecht, verzorgd door de cateraars van De Texelse Soepketel.

Op vrijdag 8 mei hopen we op mooi weer zodat u eerst kunt genieten van de lammeren in de wei en het Texelse landschap. U kunt bijvoorbeeld een fiets huren bij de haven of een wandeling maken.

Daarom begint het programma pas om 16.30 uur. Wie direct van de boot naar Den Hoorn komt dient zelf voor vervoer te zorgen.

De Texelhopper brengt u overal. Zie www.texelhopper.nl of bel 0222-784 000.

Via TESO.nl vindt u alles over de boottoertocht.

Programma:

16.30 uur	inloop met koffie/thee/Hoorder Ring
17.00 uur	welkom en opening ds. Wikke Huizing PG Den Burg
17.20 uur	Dhr. Jaap Lap over de Texelse schapenhouderij en aanverwante zaken
18.00 uur	Maaltijd met gesprek
20.00 uur	Afsluiting door Bram de Groot (PG Julianadorp)
21.00 uur	Boot naar Den Helder

Kosten: 7,50 euro, ter plekke te voldoen.

Deze ringbijeenkomst is voorbereid door: Jan Prij (PG te Schagen), Bram de Groot (PG Julianadorp), Wikke Huizing (PG Den Burg), Jan Andries de Boer en Siep Rienstra (PG Winkel)

Opgave vóór vrijdag 1 mei bij Siep Rienstra: email: rienstra.siep@gmail.com

Predikant (maandag vrij): *ds. mevrouw Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com
Voorzitter kerkenraad: *mevrouw Marjan Nicolay-Mosk*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email voorzitter.pkn.denburg@texel.com.
Scriba: *mevrouw Ank van Putten*, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com
Ledenadministratie: *mevrouw Marga Drijver-Zijm*, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: *de heer Douwe Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl. Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. **NL18RABO 03625.12302**;
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. **NL62RABO 01220.41720**.
College van Diakenen rekeningnr. **NL50RABO0137195761**.
 • Redactie kerkblad: *mevrouw Corrie Hordijk*, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl
 Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij *mevrouw Ank van Putten*, tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com
 Kerkhof: *de heer Erik v.d. Spek*, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
 Vertrouwenspersonen: *ds. de heer Michiel Aten*, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en *mevrouw Joke de Goede*, tel. 0644304075, email.degoede.joke@gmail.com
 Website <https://www.pkndenburg.nl>

Kerkdiensten

Zondag 12 april	9.30 uur	Ds.: ds. K. Bras Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, 3 ^e Orgelfonds Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 19 april	9.30 uur	Ds.: ds. H. Marseille Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Texelgezinnen, 2 ^e Kerk, 3 ^e onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 26 april	9.30 uur	Ds.: ds. M.J. Luteijn Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e St. Hulp Oost Europa Texel, 2 ^e Kerk, 3 ^e Verwarming Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 3 mei Gezamenlijke dienst met DG in De Burght	10.00 uur	Ds.: ds. H. Marseille Organist: Dyo Wassink Collecten: zie zondagsbrief Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 10 mei	9.30 uur	Ds.: Ds. W. Huizing Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e EDW, 2 ^e Kerk, 3 ^e Onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Agenda

Woensdag 8 april	11.00 uur	Cantorij in De Burght
Woensdag 8 april	19.00 uur	EDW vergadering in De Hoeksteen
Maandag 13 april	19.30 uur	Cantorij in De Burght
Dinsdag 14 april	19.30 uur	Vergadering Kerkenraad in De Schakel

Donderdag 16 april	18.00 uur	Samen aan Tafel in de Schakel opgave noodz.
Vrijdag 17 april	9.30 uur	Ouderlingenberaad in de consistorie
Maandag 20 april	19.30 uur	Cantorij in DE Burght
Woensdag 22 april	19.30 uur	Zin in Film in De Schakel
Donderdag 23 april	19.00 uur	Diaconievergadering in De Schakel
Vrijdag 24 april	Vóór 17.00 uur	Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk

➤ Voor actuele activiteiten in De Burght zie: <https://den-burg.protestantsekerk.net/nieuws>

Van de predikant

Beelden van oorlog en hoge prijzen aan de benzinepomp: wat mensen elkaar en de aarde aandoen.

Soms zakt me de moed in de schoenen als ik de krant lees en ik ben niet de enige. Er zijn veel mensen die zichzelf een nieuws-dieet hebben opgelegd en dat lijkt me gezond. Raketten op huizenblokken, mensen in paniek en in de kou, bosbranden, verzuurde oceanen etc. Als je alles op je laat inwerken wat er gebeurt, dan word je verpletterd door onmacht en verdriet. Dat is geen leven. Aan de andere kant is het ook niet goed je geheel af te wenden. We zijn als verantwoordelijke mensen verplicht aan onszelf en elkaar om te wéten, zo goed mogelijk, hoe onze wereld, ons land, ons eiland ervoor staat, hoe het met onze geliefden is. Wegkijken is geen optie.

Hoe een balans te vinden in weten, handelen en levensvreugde? Dat is niet eenvoudig en daar wordt veel over nagedacht. Ook door de huidige 'Denker der Nederlanden' David van Reybrouck. In de Ongelooflijke Podcast van maandag 15 maart noemt de Vlaamse schrijver dit een **spirituele opgave** van ieder mens. Het gaat hem niet alleen om een balans vinden. Noodzakelijker is dat we ook werkelijk onze levenshouding, van maar dóórgaan met consumeren, veranderen in een levenshouding die niet verwoestend is. Daarvoor moeten we diep beseffen wat er gaande is: dat de aarde onze levenswijze niet meer aankan. Dat er cruciale grenzen van ecologie zijn overschreden die niet meer terug te draaien zijn. Dat wijzelf moeten omkeren. Dat is geen rationele beslissing maar een spirituele. Want we moeten daarvoor heel anders naar ons mens-zijn en naar de aarde kijken. Ons oude zelfbeeld moet 'sterven', als het ware. Om een nieuw mogelijk te maken. Hij had zelf nooit gedacht dat hij tot die spirituele dimensie zou komen. Hij noemt zichzelf nl. agnost.

In de bijbel komen ook verhalen voor van natuurrampen: watervloed, droogte, aardbevingen. In het verhaal van Israël worden die echter ín het verhaal van God en mensen getrokken. Het zijn geen nieuwsberichten. Een watervloed wordt beeld van spijt van God over de schepping van de mens, in het boek Genesis. Gruwelijk verhaal, maar een verháál. Dat uiteindelijk gaat over hoe er altijd mensen zijn, al is het er maar één, die met God een weg naar het leven wijst (Noach, Jezus) en iets nieuws begint.

Van Reybrouck is niet de enige die tot bovenstaand inzicht komt. Laten we hopen dat het een steeds

grotere beweging wordt van bewuste mensen. En laten we onszelf bevragen op onze eigen spiritualiteit. In navolging van Degene die in Zijn leven een radicale keuze vóór het goede leven liet zien. En beseffen dat daarvoor 'gestorven' moet worden; 'omgekeerd'. Zonder dát zal er geen Pasen zijn.

Ds. Wikke Huizing

David van Reybrouck schreef "De wereld en de aarde; hoe houden we het veilig?" Uitg. De Bezige Bij, 2025.

Pastoraat

Op het moment van schrijven zijn er geen mensen opgenomen in het ziekenhuis. Maar wel weten we van een aanstaande grote operatie, aanpassing aan beperkter geworden mogelijkheden, verdriet om het verlies van een kind, het aanstaande sterven van een partner en andere zorgen. Het is niet alleen wéten, maar ook, in alle eenvoud, meeleven. Het gebedenboek is daarvan één vorm. Bijna iedere zondag worden wel mensen of een situatie genoemd waarvoor we kunnen bidden. Weet dat u hiertoe altijd bent uitgenodigd! Ook kunt u dominee Wikke of een ouderling inlichten. We wensen een ieder die daartoe nood heeft de zegenrijke nabijheid van De Eeuwige toe!



Samen aan Tafel

De tafels in de Schakel worden weer zorgvuldig gedekt en gevuld op **donderdag 16 april**, door een gastvrije groep vrijwilligers. U bent van harte welkom voor een driegangemaaltijd met een verhaal tussendoor.

Aanvang 18 uur. Kosten: 10 euro.

U kunt zich opgeven bij Wil van Heerwaarden (06-29054961) of Ank van Putten (06-17255057). Bij hen kunt u ook aangeven of u opgehaald wilt worden.

Zin in Film

In april is er nog mooi de gelegenheid om van een film te genieten en met elkaar te bespreken. Over wat het verhaal wil vertellen en wat dat met ons te maken heeft. En voor je het weet doet in de verhaal De Eeuwige mee. Dat blijkt heel vaak de ontdekking, hoewel de films daar zelf niet direct op uit zijn. Woensdag 22 april bent u van harte welkom. Neem vooral een film liefhebber uit uw kring mee. Aanvang half acht, in De Schakel. Wikke Huizing

Kerkasiel Kampen verslag



Op Dinsdag 10 maart jl reisden we met 12 mensen af naar Kampen om daar opnieuw een viering te verzorgen in het kader van het Kerkasiel. Vier uur lang, van 12 tot 16 uur, waren we ingeroosterd. Met elkaar hadden we inbreng voor de liturgie bedacht en meegenomen. Iedere keer als we er zijn is de situatie weer een beetje anders. Nu was er een begrafenisdienst in de kerk en hebben we de eerste twee uur van de viering in een bijzaaltje gezeten. Heel genoeglijk, overigens. Weer hartelijk ontvangen door de vrijwilligers, met koffie en cake, openden we de dienst. Anke las "Aankomen, hallo zeggen, binnen komen" van Huib Crijns. Gevolgd door een aangrijpend gedicht van W.H. Auden, voorgedragen door Tjeert; 'Refugee Blues'. Psalm 6 werd gelezen door Daan. Leidende draad was dit keer het Uittocht – en woestijnverhaal uit Exodus. Het lied 'Let my people go' gezongen door Louis Armstrong, klonk door het zaaltje. Zo hielden we o.a een agapé-maaltijd. Janneke vertelde over hoe dat er in de Joodse traditie uitziet. Agapé (liefde) gaat over 'delen' van wat je hebt. Wat we toevallig bij ons hadden legden we op tafel en daar vertelden we iets over. Zo deelden we iets van ons levensverhaal. Daarna, in de kerk, volgde het Avondmaal. Anneke legde in woord en beeld vervolgens het één en ander uit over de symboliek van zand/aarde en water. Jan Lap had zijn bariton meegenomen en samen met Dyo speelde hij koralen tussendoor. En Dyo begeleidde de zang, eerst op een keyboardje en later op het orgel.

Iedereen had een lied of een gebed aangedragen. Truus en Leo Visser uit Kampen (maar vaak op Texel) schoven bij ons aan. Het was, met een flinke lunchpauze, zomaar weer 16 uur!



Afgelost werden we door de PG Winkel, uit onze Ring Noordkop. Op de foto wordt het kaarsje doorgegeven aan collega Jan-Andries De Boer. Met alle vrijwilligers én de familie Babayants hopen we op een spoedige oplossing voor gewortelde vluchtelingengezinnen. Achter de schermen wordt hun situatie in de aandacht gehouden bij politici. Ondertussen is er van lauwheid in het vullen van de roosters niets te merken: iedereen houdt stug vol. Volharding in geloof en geduld is het motto!

Namens de kerkasielgangers, Wikke Huizing



Van de Diaconie

Afgelopen maand maart mochten wij het volgende ontvangen:

22 febr. Kerk in Actie: Libanon € 200,00

01 maart Gezamenlijke dienst in den Hoorn i.v.m. het nieuwe project van het Eilandelijk Diaconaal Werk.

08 maart Kerk in Actie: Egypte € 146,00

15 maart Diaconie € 167,25

22 maart St. Voedselbank Texel € 242,00 waarin opgenomen € 76,00 uit het busje van Mary Veltkamp. Ook mochten wij weer 2x een anonieme gift à € 80,00

ontvangen voor de zending, waarvoor onze hartelijke dank.

Het collecte rooster voor april 2026

* Witte Donderdag 02 april Noodhulp Oekraïne: De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest, infrastructuur is ontworpen en veel mensen kampen met angst en verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt Kerk in Actie hulp. Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn speelplekken voor kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten en er is traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen vullen krijgen vrouwen steun bij het starten van een eigen bedrijfje.

* Zondag 05 april 1e Paasdag, Kerk in Actie India, onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst. Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te gaan werken. De organisatie Cards helpt kinderen via "balabata's": buitenschoolse activiteiten waar kinderen via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen om meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te werken.

* Zondag 12 april Diaconie. De diaconie vult regelmatig collectes aan voor bepaalde projecten en financiert de bloemengroet. Zo is er ook een mooie gift meegegaan naar Kampen voor de vrijwilligers van het Kerkasiel.

* Zondag 19 april Texelgezinnen. Gezinnen waar het even niet zo lekker gaat worden laagdrempelig ondersteund door ervaringsdeskundigen. Dit kan met een middagje oppassen, huiswerkbegeleiding, of een nachtje logeren. De gezinnen houden zelf de regie. Door tijdelijk naast ouders en jongeren te gaan staan, wordt hun netwerk vergroot en worden ze weer bewust van hun eigen kracht. Gezinnen die net op Texel zijn komen wonen kunnen eveneens op hulp rekenen.

* Zondag 26 april St. Hulp Oost-Europa Texel. De transportkosten worden steeds hoger en zeker nu met de komende oliecrisis. Hulp blijft nodig met de durende oorlog in Oekraïne.

* Zondag 03 mei gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde Gemeente, collecten zie zondagsbrief

* Zondag 10 mei Eilandelijk Diaconaal Werk. Het Anker, opvanghuis in Rotterdam.

Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie: NL50RABO0137195761, graag o.v.v. het doel van uw gift.

Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan.

Namens de Diaconie Bea Aalders en Anke van Harten.

Van de Kerkenraad

Op 10 maart kwamen we als Kerkenraad weer bij elkaar.

Marjan Nicolay heette ons welkom, waarna Wikke verslag deed van onze reis die dag naar Kampen i.v.m. het kerkasiel van de fam. Babayants, deze familie wordt met uitzetting bedreigd.

De Mattheuspasion wordt in 2028 uitgevoerd in de Burghtkerk en de Johannespassion in 2027 in de Katholieke kerk.

De boktorren in de kerk hebben het begeven.

Wikke is in gesprek met o.a. Omring om in het verpleeghuis 2x per jaar het Avondmaal te vieren en ook het overleg i.v.m. de geestelijke verzorging in de verzorgingshuizen wordt vervolgd.

Ook mensen die niet behoren tot de Kerkenraad, maar wel een verbinding hebben met de kerkelijke gemeente, kunnen gevraagd worden voor het bestuur van Kerk en Minima. De beide andere Kerkenraden zijn hier ook mee akkoord gegaan.

Henk Keyser heeft zich aangemeld om weer als ouderling aan de gang te gaan, waar we heel blij mee zijn, de procedure wordt hiervoor in gang gezet.

Er waren te weinig "40 dagentijd" boekjes om rond te brengen bij de zondagsbrief. In het vervolg zal hier rekening mee gehouden worden.

I.v.m. een ongeluk van dirigent Martin Mans gaat het optreden van het Groot Mannenkoor helaas niet door.

John van Bommel gaat voor een 2e periode door als ambtsdrager.

In den Hoorn was een mooie dienst i.v.m. het nieuwe project van het Eilandelijk Diaconaal Werk.

13 mei is er in de Vermaning in den Burg een voorstelling "Jezus waarom" verzorgd door Bas Ragas en dominee Ad van Nieuwpoort, dit in verband met het 60 jaar bestaan van de Raad van Kerken. Verder informatie over kaartverkoop volgt.

14 maart is er het 30-jarig jubileum van dominee Geertje de Vries in de Maartenskerk in Oosterend. Een aantal kerkenraadsleden gaan er heen. Binnenkort komt de commissie voor de verzorging van de Gemeenteavond bij elkaar.

We blijven op zoek naar mooie 2e hands liedboeken voor in de kerk. Meta sluit af met een gebed.

Van de kerkrentmeesters

Collecten van februari:

Kerk € 192,94

Onderhoud gebouwen € 68,22

Jeugdwerk PKN € 60,26

Verwarming € 117,75

Nota Tessels Kerkblad

Met het kerkblad van april komt het betaalverzoek mee voor het abonnementsgeld 2025.

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en de goede zorgen van Gerrit van Strien voor de afdrukmachine (die in Oosterend staat) kunnen de abonnementskosten gelijk blijven aan die van vorig jaar: **€ 7,50**.

Het is voor de mensen van uw kerkblad administratie een uitdaging om bij een jaarlijkse oplage van bijna 8.000 bladen alles goed te regelen. Mocht er toch iets

mis gaan of gaat u verhuizen dan wordt u hierbij verzocht om dat door te geven aan Douwe Kooiker, kerkblad administratie tel. 315577 of mail: penningmeester@pkndenburg.nl. De hele administratie voor Den Burg, dus ook voor de gemeenteleden van de Waddengemeente en de gemeente Waal-Koog-Den Hoorn die het kerkblad via 'onze' bezorgers ontvangen, berust bij Joke Vlaming, tel. 315321, mail: skouer@texel.com. De medewerkers van het Tessels Kerkblad wensen u veel leesplezier!

Collectebonnen

Op de gemeenteavond is voorgesteld: een bon van 0,50 wordt **0,75**, 1,00 wordt **1,50** en 1,50 wordt **2,00**. Dat betekent dat de bonnen van 0,50 komen te vervallen en de bonnen van 0,75 en 2,00 zijn dan nieuw. Een vel van 20 bonnen komt dan resp. op € 15,-, € 30,- en € 40,-. De penningmeester kan het erg waarderen als u bij uw bestelling het **aantal en de soort bonnen** vermeld. En natuurlijk kunt u meerdere soorten bestellen. Mixen mag!!



Inspectie kapconstructie kerkgebouw

Inspectie kapconstructie kerkgebouw op aanwezigheid van de Bonte Knaagkever. RDC heeft de opdracht gekregen voor het bestrijden van de bonte knaagkever. De werkzaamheden zijn eind november met behulp van een flinke hoogwerker in het gewelf van de kerkzaal uitgevoerd. Tussen het gewelf en het dak zit nog een begaanbare ruimte. Op 24 en 25 februari hebben de medewerkers van RDC een aantal balken behandeld. Dat was een

flinke klus want er moest de nodige apparatuur en jerrycan met bestrijdings vloeistof naar boven gesjouwd worden! In de kapconstructie zijn op enkele moeilijk bereikbare plaatsen nog plukken glaswol aanwezig die mogelijk nog wat condens veroorzaken. Dat is een heerlijke omgeving voor de Boktor! Het is helaas moeilijk deze plukken glaswol te verwijderen. Wanneer de gelegenheid zich voordoet worden deze verwijderd tijdens werkzaamheden in de toekomst. Dankzij de begeleiding van Arie de Ligt en een aantal behulpzame kerkrentmeesters zijn deze werkzaamheden prima afgerond. Al weten we dat het mogelijk over 5 jaar weer moet gebeuren.....

**Inzamelingsactie t.b.v 19e eeuws Kabinetorgel.
Koffiedrinken met taart/cake in de Burghtkerk op
Koningsdag 27 april
Meezingen met liederen uit "Kun je nog Zingen" olv
Dyo Wassink mmv de cantorij**



Op Koningsdag is iedereen van harte welkom in de Burghtkerk om koffie/thee/limonade te komen drinken met [appel]taart/cake, voor een redelijke prijs. De leden van de cantorij verzorgen het bakken van lekkers en zijn aanwezig om koffie te schenken. Van 10 uur tot ong. 16.00 uur staan de tafels en stoelen klaar om gezellig iets te drinken en te praten met elkaar. Van 10.30 uur tot 11.30 uur kunt u meezingen met liederen uit "Kun je nog Zingen" o.l.v. Dyo Wassink met medewerking van de cantorij. Na afloop is er een collecte. De opbrengst van uw hopelijke ruimhartige bijdrage is bestemd voor het Kabinetorgel.

Tot Koningsdag maandag 27 april.
Namens de cantorij,
Dyo Wassink.



A. Pernis 1952

A. Pernis 1952

Kerkgebouw De Burght

Op basis van opgravingen is bekend dat op de plek waar nu het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Den Burg, De Burght, staat een Romaans tufstenenkerkje uit omstreeks 1150 stond. Doordat de fundamenten bij opgravingen in 1952 zijn teruggevonden weten we hoe groot dit kerkje was. Dat gebouw is in de loop van eeuwen geleidelijk uitgebreid tot het huidige kerkgebouw, waarbij het eerste stenen kerkgebouw geleidelijk is gesloopt.

De ontwikkeling tot wat we nu als kerkgebouw kennen was begin 17e eeuw afgerond. Het laatste koor is toen gesloopt en de muur dichtgemetseld. Het veldkeien fundament van het eerste stenen kerkgebouw is opnieuw gebruikt. De pilaren in het kerkgebouw rusten op dit fundament, dat ongeveer 20cm onder de vloertegels ligt. De kerk heeft een laatgotische bouw met drie beuken en een ingebouwde toren die in de kerk op twee zuilen rust. Het tongewelf van de kerk wordt gesteund door zware eiken balken.

Houten kerkgebouw

Het eerste houten kerkgebouw is vermoedelijk in het begin van de 9e eeuw gebouwd op of naast een oude Germaanse offer- en/of gerechtsplek. Er zijn keien aangetroffen die mogelijk onderdeel zijn van een cirkel

rond deze plek, het huidige gebouw past ongeveer binnen deze cirkel.

Mogelijk heeft de houtenkerk niet in deze cirkel gestaan, de eerste kerken zijn vaak naast de heilige plaatsen gebouwd. Paus Gregorius de Grote gaf een instructie waaruit blijkt dat men bij de kerstening de eerste kerk naast de heilige plekken moest bouwen: Men moet bij dit werk de tempels van hun afgoden volstrekt niet verwoesten maar alleen de afgodsbeelden die daar staan. Als dan het volk ziet dat zijn tempels niet verwoest worden, kan het zijn dwaling van harte afleggen, de ware God erkennen en aanbidden en naar oude gewoonte samenkomen op de vertrouwde plaatsen. Want het is zonder twijfel onmogelijk uit onbuigzame geesten alles in een keer weg te nemen. Wie naar de hoogste top wil klimmen gaat ook stap voor stap omhoog

Een standaardmaat voor vroege houten kerken was 8,24x3,81m. Bij archeologisch onderzoek zijn binnen de ruimte van het kerkgebouw geen sporen gevonden die op een oud houtengebouw wijzen. Dit kan zowel komen doordat deze daar niet gestaan heeft als doordat de sporen door de begravingen in het kerkgebouw zijn verstoord of verwijderd. In de Michaëlskerk in Oosterland op Wieringen zijn sporen van een dergelijke kerk gevonden.

In de 2e Wereld Oorlog heeft archeoloog Jacob Friesen, toen Insel Commandant van Texel, opgravingen gedaan in het park de Wezentuin. Door deze opgraving kwam onder andere een grondpatroon van een uit hout

opgetrokken schuur tevoorschijn. Deze schuur was 5 meter breed en 11 meter lang met afgeronde hoeken. Buiten om het gebouw moeten rechthoekige steunpalen voor het dak hebben gestaan. Deze schuur was Oost-West georiënteerd, evenwijdig aan het huidige kerkgebouw. Jacob Friesen heeft deze schuur gedateerd in de vroege middeleeuwen. Woltering beschrijft in 2002 dat dit gebouw niet overeenkomt met plattegronden van boerenschuren in de Vroege-Middeleeuwen. Het gebouw moet dus een andere bestemming hebben gehad. Het formaat is groter dan de eerdergenoemde standaardmaat voor houten kerken in deze regio, maar komt overeen de maten die bekend zijn van een houten kerkgebouw in Assendelft.

Behalve ingegraven staanders hadden deze kerkgebouwen vaak onderregels gemaakt van keien of palen die de wanden droegen. De ingang was op de lange zijde. Er kon naast de kerk een klokkenstoel met een luidklok staan. In de 9e en 10e eeuw zijn veel kerken verbrand door de Noormannen. Het is ook mogelijk dat een houtenkerk voorzien was van zodenwanden, lang een gewone bouwvorm voor huizen en hutkommen, maar ook waterputten en natuurlijk tuinwallen. Een eeuw geleden woonden er nog mensen in zoneketen (keten gebouwd van zoden) in de duinen. Het is ook niet uit te sluiten dat op beide locaties een periode een kerkgebouw gestaan heeft binnen een paar eeuwen is een brand, zeker met de aanwezigheid van de Vikingen, of andere reden om nieuw te bouwen niet uit te sluiten.

Eerste stenen kerkgebouw

Pas eind 10e eeuw kwam tufsteen uit de Eifel in gebruik als bouw materiaal, in Noord-Holland lag het optimum van de tufsteenbouw rond 1150. De in Romaanse stijl gebouwde tufstenen voorganger van het huidige gebouw was éénbeukig en rechthoekig. Later is er een toren voorgezet. Enkele decennia voor 1470 is er een halfronde apsis (uitbouw) aangebouwd aan de oostzijde. De meeste pilaren van het huidige kerkgebouw staan op de fundamenteën van de muren van het tufstenengebouw, waardoor het formaat goed te bedenken is. Het liep zonder het later aangebouwde koor door tot het punt waar nu de zijmuren wat dichter bij elkaar komen.

De kerk was gewijd aan de heiligen Sixtus (paus 115-120, naamdag 28 maart) en Jean Baptista (Johannes de Doper, naamdag 24 juni).

Tufstenenmuren

Tufstenen muren zijn gemaakt door van tufsteen een kist te metselen van vaak 80-100cm breed. De kist werd gevuld met een mengsel van mortel, stenen en blokken oer. Vaak op een fundering van keien. Bij het archeologisch onderzoek zijn hier restanten van gevonden.



Detailtekening van sporen van tufstenenmuur uit 1952
A. van Pernis

De omvorming naar een bakstenen gebouw

Er wordt wel gesproken van eerst een tufstenen kerk en later een bakstenen kerk. Feitelijk is de tufstenenkerk geleidelijk veranderd in een bakstenen kerk en die verandere weer geleidelijk naar de huidige vorm van het kerkgebouw. Bij insecten zou je spreken van een onvolledige gedaantewisseling. Het is mogelijk dat ook een houten kerk geleidelijk tot een tufstenen exemplaar is verbouwd.

Dit heeft dan rond 1150 tot een rechthoekig gebouw geleid. Dit kerkgebouw is in de periode 1175-1250 uitgebreid met een halfronde aanbouw (apis) aan de oostzijde en aan de westzijde is er een toren voorgezet. Deze aanbouw is in de periode 1400-1470/81 vervangen door de verlenging van het gebouw met een bakstenen polygonaal koor. In de periode 1470/81-1604 is het oostelijk deel van het gebouw verbreed tot de huidige breedte en voorzien van een nieuw koor dat buiten het huidige gebouw uitstak. De eerdere bakstenen uitbreiding is toen gesloopt. In de 16e eeuw krijgt het westelijke- en middendeel de huidige, drie beukige, omvang met een ingebouwde toren. Het laatste tufstenen deel wordt gesloopt tussen 1481 en 1539.

In 1527 stortte de toen houten torenspits in en in 1571 brandde het gebouw af. Voor het grootste gedeelte vond in 1604 de herbouw plaats, inclusief de bouw van de bijzondere bakstenen torenspits en kreeg het kerkgebouw de huidige vorm. Het koor komt dan niet meer terug. Het veldkeien fundament van het eerste stenen kerkgebouw is bij de bouw opnieuw gebruikt. De pilaren in de kerk rusten op dit fundament, dat ongeveer 20cm onder de vloertegels ligt. Het tongewelf van de kerk wordt gesteund door zware eiken balken.

Aan de noordoostzijde is er volgens de kadastrale kaart van 1828 een aanbouw geweest, mogelijk een lijkhuisje, dat in 1898 niet meer aanwezig is. Een in het restauratieplan van 1947 gepland buitenportaal voor de zuidelijk zijingang is nooit gerealiseerd.

Van Rooms-Katholiek naar Protestants

Tijdens de strijd om godsdienstvrijheid en uiteindelijk onafhankelijkheid van het ondertussen Spaanse gezag landen de watergeuzen op 25 maart 1571 op Texel (Brink 2021). In zijn bericht over Texel van 27 maart 1571 schrijft Albert Aemkers, gemeentesecretaris van Huisduinen: 'Dat de vijand met ongeveer 140-150 man op Texel landgang dee op zondag ochtend 25 maart en ze verbrandden tezelveertijd een huis bij de Hoge Berg en plunderden de kerk van Den Burg, nemend wat hun gading was, gooiden de heiligenbeelden op een hoop in de toren om te verbranden.'

'Russenoorlog'

Tijdens de Russenoorlog in 1945, muiterij van Georgische krijgsgevangenen die in Duitse dienst waren getreden, is het kerkgebouw tijdens Duitse beschietingen van Den Burg door enkele granaatinslagen ernstig beschadigd. Een paar granaten zijn door het dak gevlogen en een afzwaaiër raakte het zuidelijke portaal. De inventaris is omgevallen en er was veel glasschade. In deze onrustige periode zijn het koperen koorhek, wapenborden en kandelaars verdwenen. Pas op 14 oktober 1953 kon de kerk weer voor de eredienst worden gebruikt. In de tussentijd werden de kerkdiensten gehouden in Eben Haëzer in de Julianastraat. Een gebouw dat de Hervormde



Gemeente Den Burg gebruikte voor zondagsschool, kerstvieringen, lezingen (groepen tot 80 personen) waar ook kleuterschool is gehouden. Voor de oorlog is het ook beschikbaar gesteld voor de opvang van gemobiliseerde militairen.



Archeologisch onderzoek



Deze schade leidde tot een restauratie die in 1953 is afgerond. Deze restauratie is door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek benut om in het gebouw archeologisch onderzoek te doen in de periode 6-22 oktober 1952. Van dit onderzoek is jammer genoeg geen rapportage bekend. Er is in de kerk onderzoek gedaan en ook aan de oostkant van het gebouw naar het koor dat daar geweest is. Er zijn sleuven gegraven met een diepte van 2,5-3 m. Tussen de zuilen is ook het historische muurwerk van het eerste stenen kerkgebouw uitgegraven. N.a.v. van sporen die tijdens de verbouwing van 2020 zijn aangetroffen is de historische kennis over de kerkbouw door de gemeentelijke archeoloog M.H. Bartels in een rapport gepubliceerd.





Waddengemeente Texel

Texel Oosterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137
Email: dsgeertje@gmail.com
Email: ewjvleersum@gmail.com

Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997
Penningmeester : Dhr P.Bas, tel 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel
NL19RBRB069 5893 211

Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946
Penningmeester Diaconie : Mw.Heike Bremer
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100
Kopij kerkblad : Erna DrijverTuinema; marcodrijver@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930
Mailadres van het kerkblad: kerkbladwaddengemeente@gmail.com



Protestantse Waddengemeente Texel

Kerkdiensten april 2026

4 april	22.00uur Oosterend Paaswake	Ds. E v Leersum mmv Maartenscantorij
5 april	9.30 uur Oosterend Pasen	Ds. E. v Leersum
	11.00uur Cocksdoorp Pasen	Ds. E.v. Leersum
12 april	10.00uur Oudeschild	Ds .L Weima
19 april	10.00uur Oosterend	Ds. G. de Vries afscheid Marian & Jan Krotje
26 april	10.00uur De Cocksdoorp	Ds. G. de Vries heilig avondmaal
3 mei	10.00uur Oudeschild	Ds. K de Jong

Bij de tijd



De paastijd is een tijd van groei en bloei. In de zondagse vieringen volgen we het spoor van de Opgestane, door de tuin van de wereld. Het gaan van die weg vraagt om anders kijken, anders voelen, anders leven. Dat is geen eenvoudige oefening. Want de wereld is met die bloei in tegenspraak. In de natuur rondom ons kunnen we het nog wel volgen: het jonge groen, vogels die terugkeren na hun wintertrek, lammetjes in de wei, bloesem aan de bomen. Maar op het grotere toneel van de samenleving en de wereld lijkt de dood zoveel krachtiger en verwoestender aanwezig. Daar lijkt geen paasboodschap tegenop te kunnen.

En toch. Toch komt het eropaan, om in die woorden te blijven geloven: opstanding, leven, hoop, toekomst. Toch komt het eropaan om naar de woorden van de Opgestane Christus te luisteren: wacht op de Geest, blijf bij elkaar, zing en bid. Want alleen zo kunnen we

tegenwicht bieden aan de krachten van moedeloosheid, cynisme en onverschilligheid. Alleen zo kunnen we inspiratie vinden en moed. Niet om de wereld te dragen: dat is al voor ons gedaan. Maar wel om elkaar tot hand en voet, tot hulp en troost te zijn. Om medemens en naaste te worden en te vinden. Goede Paastijd gewenst!

Kosterschap

Op 19 april zwaaien we Jan en Marian Krotje uit als kosters van de Maartenskerk. Vele jaren hebben ze de klok geluid, de ordes van dienst uitgedeeld, glaasjes water klaargezet, ons verwelkomd, het geluid en de uitzendingen verzorgd, de kanselkleden opgehangen, de kaarsen aangestoken. Maar daarmee hebben we maar een deel van hun werkzaamheden benoemd. Ze waren ook beheerders van de Parel. Wanneer ik een vergadertijd reserveerde, was er meestal per omgaande een mailtje van Marian: Is prima Geertje! En altijd stond de koffie klaar en de verwarming aan. Het regelen van de overnachtingen voor gastpredikanten en



andere bezoekers van het appartement werd ook door hen verzorgd. En nog zoveel meer.

Kosterschap is een hele waardevolle, onmisbare taak. Zonder kosters staan predikanten voor een gesloten deur. Letterlijk en figuurlijk maken ze het mogelijk dat de lofzang gaande blijft en het kerkelijk leven kan bloeien. Nu ze het stokje overgeven, past ons daarom een hartgrondig en welgemeend 'dank jullie wel'. Dat willen we hen tastbaar laten weten op 19 april.

Dankbaar zijn we dat de taken overgenomen worden door verschillende mensen. Jan en Jantine voor de Parel, Marco en Marco en Jose en Joanne voor de Maartenskerk, Pieta voor het appartement. Helpende handen zijn er nooit te veel, dus wie aan wil sluiten en mee wil helpen is van harte welkom!



Bedankt!

Op 14 maart mocht ik mijn 30-jarig ambtsjubileum vieren in een gezellige, feestelijke, muzikale en verrassende bijeenkomst in de Maartenskerk. Ik glim nog na van alle warmte die ik daar heb gevoeld. Heel veel dank aan Evert en de leden van het moderamen, die alles tot in de puntjes hadden verzorgd en geregeld. Alle muzikale bijdragen waren heel bijzonder. Ik heb ervan genoten! De toespraken van collega Wikke Huizing en Herman Ridderinkhof brachten de verbondenheid tot uitdrukking die we met elkaar op dit eiland hebben. En dan de grootste verrassing van allemaal: die prachtige onderscheiding van de kerk,

met oorkonde en al. Het deed me veel, om op deze manier terug te kijken op al die waardevolle jaren in het mooiste beroep dat er bestaat.

Ook heb ik veel goede wensen per kaart of mail of app mogen ontvangen. Bloemetjes aan de deur en attenties in de brievenbus. Het deed me goed! Heel erg bedankt allemaal!

ds. Geertje de Vries

Vakantie predikant

Van 27 april tot en met 3 mei hebben de predikanten een weekje vakantie. In het weekend van 8-11 mei is ds. Geertje niet op het eiland.



Diaconaal Team

Op woensdag 11 maart heeft het Diaconale Team een sobere maaltijd georganiseerd in de Parel. Dit was alweer enige jaren geleden. Er kwamen aanmeldingen binnen en we besloten om het door te laten gaan. Het was erg gezellig en ook waardevol om zo de maaltijd met elkaar te vieren. We hadden een korte Bijbellezing en uitleg uit de 40dagentijd kalender, een gedicht, een mooie uitleg van een hongerdoek door ds. van Leersum en we zongen samen een lied. Na het Onze Vader volgde de maaltijd. Dit was pompoensoep en stokbrood met boter en kruidenboter en dit was dan ook de hele maaltijd want het moest sober blijven. En dan maar raden wat het toetje was, helaas, ook geen toetje.

Na het eten werd het collectedoel voor aanstaande zondag gelezen en daar haakte we met onze vrijwillige bijdrage op in. Na een gezongen lied gingen we weer huiswaarts en ontvingen we dankbaar de positieve woorden.

We hopen het volgend jaar weer te organiseren en wie weet kunt u er dan ook bij zijn?

De collecten brachten in febr. 2026 € 875,08 op, waarvoor onze hartelijke dank

Het rooster voor april 2026 ziet er als volgt uit:

Zondag 5 april: Pasen: 1^o collecte: KIA-werelddiaconaat India: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

Zondag 12 april: 1^o collecte: KIA-noodhulp Afrika
uitgangscollecte: Voedselbank Texel

Zondag 19 april: 1^o collecte: diaconie

Zondag 26 april: Heilig avondmaal 1^o collecte: EDW

Project: Het Anker, **uitgangscollecte:** Prot. Kerk, Missionair werk, Kliederkerk, volop kerk maar anders

Zondag 3 mei: 1^o collecte: KIA, noodhulp Myanmar, kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie Protestantse Waddengemeente.

U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de collectedatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal Team.

Van de voorzitter

Vorige week zondag hadden we dienst in de Waddenkerk, het was koud want de verwarming had mankementen. Ja dat kan gebeuren, er kunnen zich altijd dingen voordoen. Het is maar hoe we ermee omgaan.

Evengoed hadden we een warme dienst, en stond er heerlijke warme koffie klaar in het Gebouwtje waar de zon door de ramen kwam.

Voorin de kerk had Els een houten kruis gemaakt, aan de voet een steen, en om het kruis een soort van doek gewikkeld.

Een mooie symboliek op weg naar Pasen.

Dominee Siska Stark had een mooie overdenking en op weg naar Pasen kwam ook aandacht voor de verlichting van het voorjaar. Er mag hoop zijn voor de natuur en zeker ook voor elkaar .

De Palmpasen stokken, de "kleine" kruisjes die op de scholen werden versierd, hebben ook iets feestelijks, iets lekkers natuurlijk, chipjes, eitjes en het broodhaantje en iets van groen. Iets van nieuw leven wat we gaan vieren met elkaar.

Ik knipte heel wat groen in stukjes toen het roetkoud was in de tuin. Er kwam zelfs een flinke sneeuw en hagelbui nog over. Toch verwarmde het idee mij , de blijde kinderen zingend en triomfantelijk lopend om de kerk.

In het jubileum "concert" van Geertje was het ook een feest om met elkaar zoveel goeds te vieren en te gedenken.

Het stemt ons dankbaar dat zij als Herder samen met Evert de kudde enthousiast en met zorg probeert te begeleiden naar een mooie groene weide. We werken daardoor ook met elkaar in een goede sfeer. Een beetje kou is jammer, maar kan geen spelbreker meer zijn. En dat is een mooi gegeven. Dan is de weerstand die we

opbouwen voor de Pasen en de drukke tijd die voor ons ligt gezond en krachtig.

Op bezoek bij Nel Koorn Kikkert werd dat gevoel nog meer bevestigd. De leeftijd der zeer sterken was ze toch aan de gang gegaan met taart maken , en dat was haar goed gelukt. Ze vertelde dat ze nog bijna elke dag op haar 3 wieler, haar nieuwe fiets naar Den Burg fietst en dan geniet van de lammetjes en het mooie gele in de slootkant. "Weet jij hoe het heet ?" vroeg ze lachend. "Speenkruid" antwoordde ik. "Goed voor het zog , stimulerend voor de melkproductie, groeit op het goede moment".

Ja voor alles is een moment , en een gevoel van dankbaarheid als het weer licht wordt, ondanks verdriet en gemis. Op de cantorij hebben we een mooi nieuw lied ingestudeerd.

Wij gaan heen met de stroom van nieuw leven

Wij gaan heen met de mens van het kruis

Wij gaan heen met de hemel voor handen Halleluja

Ik hoop dat het u en ons zal sterken in de toekomst, ook als er ziekte of zeer is, of als er gemis is van een dierbare, ik wens u ook namens Marco een vrolijk Pasen.

Erna Drijver Tuinema.

Overpeinzingen van een aardebestormer...

In het verkeer op de weg kan men in versnelde beweging zien hoe onze samenleving zo ongeveer in elkaar steekt. Nergens dan alleen in het verkeer zie je zoveel middelvingers omhoog als teken van woede. Maar ook nergens anders dan op de weg word je zo snel en efficiënt geholpen bij pech onderweg. Kom daar maar eens om in onze dagelijkse samenleving met al die wachtlijsten in de zorg en met al die wachtlijsten voor huur- of koopwoningen. Heus, op straat zie je in versnelde beweging hoe er het in onze samenleving aan toegaat. Men wil almaar sneller, steeds comfortabeler en ook als het kan, steeds veiliger en het liefst als eerste het doel bereiken waarnaar men streeft. Wie weet worden daarom onze personenauto's ook steeds hoger, langer en breder dan in vroeger dagen het geval was. Op de Texelse boot is dat goed te zien. Wie nog in een kleine bescheiden vierwieler rijdt, voelt zich letterlijk laag, nederig en nietig te midden van al die luxe cars, zo boordevol met snelheid en gemak. Beste lezeressen en lezers, koning, keizer, admiraal, groot of klein, arm of rijk, zomaar staan we bij tijd en wijle ook muurvast op de weg in de file. Allemaal in de rij om ons reisdoel te bereiken. Dan zit die reizende samenleving gewoon op slot net als in de politiek: de stikstof, de boeren, de energie, het klimaat, etc. U herkent het allemaal wel vanuit onze media die ons er immer zuchtend over berichten.

Maar weet u, het is niet alleen maar kommer en kwel in ons dagelijks gebeuren. Ja, op onze tv en andere media zien we het om er moedeloos van te worden. Al die haat, nijd, woede en oorlogen. We kunnen er op zo'n moment zo weinig tot niets aan veranderen als gewone luisteraars en kijkers.

En God dan, waar grijpt Hij niet in, waarom laat Hij het gebeuren, zo is de simpele vraag van menigeen. Weet u, God helpt wel, al eeuwen der eeuwenlang, zo lang er mensen zijn op aarde. Want in ieder van ons het Hij het vermogen in het hart gelegd om barmhartige Samaritaan te zijn. Daarom zijn velen der velen de gulle gevers voor de vele goede doelen voor mens en dier en boom en plant. En op de weg, daar gebeurt het in versnelde beweging: de eerste hulp bij ongelukken (EHBO) is bliksemsnel nabij. Dezer dagen konden we uit de krant vernemen dat Muhammad Muridoza een bezienswaardigheid is geworden. Hij is vrachtwagenchauffeur. Maar hij krijgt al negen maanden lang geen salaris van zijn Litouwse baas. Zijn vrachtwagen met lading is zijn pressiemiddel op een van onze vaderlandse parkeerterreinen. Maar hij wordt aan alle kanten geholpen met geld en goederen om te overleven, om het loon te krijgen waar hij recht op heeft en om snel weer herenigd te worden met zijn vrouw en kinderen in Litouwen...!

We leven snel op de snelweg van onze levensreis, maar laten we er vooral voor zorgen dat de barmhartige Samaritaan in ons blijft leven. God zal er blij om zijn en wij varen er zelf wel bij.

Met barmhartige groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon



Veranderingen....

Op 19 april nemen Jan & Marian Krotje afscheid als kosters en beheerders van de Parel na vele jaren van trouwe en arbeidsintensieve dienst. We zijn een periode op zoek geweest naar een koster, kostersechtpaar, maar dat viel nog niet mee. Aangezien Jan en Jantien Brouwer al werkzaamheden hadden in de Parel, als archivaris en als verkooppunt van de kelder in tweedehands vintage en andere spullen leek het hun leuk om de Parel verder te gaan

beheren. Zij krijgen hierbij steun vanuit de Gemeente, met koffie schenkers, om ook koffie te kunnen drinken als zij aan de overkant zijn bij hun kinderen. Pieta Daalder neemt het beheer van het appartement op zich boven de Parel. Er wordt graag door predikanten en/of organisten gebruik gemaakt van deze gelegenheid en vergt ook zo de nodige aandacht en onderhoud. Marco en Jozé Ellen uit de Ankerstraat en Marco en ik gaan kosteren en hebben als "nood" echtpaar bereid gevonden Joanna & Ger Beens. Heel fijn dat er weer enthousiast en vol goede moed mensen op staan in de Gemeente.

Vele handen maken licht werk, maar ik denk dan ook tegelijkertijd, wat hebben die twee paar handen van Jan & Marian een werk verricht, en wat gun ik hun nu ook plezierige jaren waarop je denken kunt morgens: "Wat zal ik eens gaan doen?" Het zal gerust moeten wennen, een mens is gauw gewend in een systeem en moet schakelen als dat verandert, dat is een ding wat zeker is. Maar die verandering zal ook goede dingen met zich meebrengen, dat hoop ik in ieder geval. We zullen ook gerust nog eens terugvallen op elkaar. Ik zocht op de fiets naar de kast van drukkerij van Strien op de Slotskolk, Jan fietste er gelukkig ook met de kranten. Zo zie je maar... we moesten allebei lachen.

Op 19 april bent u allemaal in de gelegenheid om het afscheid in dankbaarheid met hen te vieren. We zien u graag om 10.00 uur in de Maartenskerk...tot dan Erna



Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.

Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.

De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526

Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874

Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566

Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28

Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 85 of dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag.

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202-kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede

(degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75)

Kerkblad kopij graag sturen naar: scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl



Kerkdiensten, aanvang 10 uur

12-04	De Waal	Ds. G. Arnoldus (Nunspeet)	Coll.: Kerken en Minima Texel
19-04	De Koog	P. van Winden (Soest)	Coll.: Diaconie WKH
26-04	Den Hoorn	Ds. D. van Arkel (Soest)	Coll.: Kliederkerk
03-05	De Waal	Ds. H. Betting (Stadskanaal)	Coll.: Noodhulp Myanmar



Nieuwe gedachtenishoek in Den Hoorn

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuwe gedachtenishoek in de kerk van Den Hoorn. Inmiddels is er een prachtige kaarsentafel gemaakt, die past bij het liturgische meubilair in de kerk. Op de tafel wordt een messing schaal geplaatst waarin op een veilige manier kaarsjes kunnen worden aangestoken door mensen die de kerk bezoeken. Op de tafel is ook een plaats ingeruimd voor de gedachteniskaarsen. Deze worden door Wijkie gemaakt voor alle gemeenteleden die in de loop van een kerkelijk jaar overlijden. Bij de viering van de laatste zondag van het kerkelijke jaar in november worden de kaarsen meegegeven aan nabestaanden. Zo blijven onze overleden broeders en zusters in ons midden. We danken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en we

hopen dat veel mensen deze betekenisvolle plek zullen weten te vinden.



Lectorentraining

Net als in veel gemeentes werken ook wij al een hele tijd met lectoren in de eredienst. Het is mooi dat je als gemeente in veelstemmigheid viert en aan het Woord mag komen.

Lezen in de kerkdienst, en lezen uit de bijbel is een kunst. En het is waardevol om van tijd tot tijd die kunst met elkaar te oefenen. Dan kun je leren van elkaar, beproeven wat goed werkt. Als inspiratiemoment voor alle lectoren is er op donderdag 23 april een korte training, verzorgd door ds. Geertje de Vries. Een uurtje waarin we tops en tips kunnen geven aan elkaar. We beginnen om 20.15 uur en zullen ongeveer een uur met elkaar aan het werk zijn. Plaats: Hoeksteen.

Kerk van De Waal

Nadat er besloten was om afstand te doen van de Waalder kerk is er overleg gevoerd met de dorpscommissie van de Waal en met de gemeente Texel. Het allerliefst willen wij als kerkgemeenschap WKH dat de kerk overgedragen wordt aan het dorp de Waal en in gebruik genomen wordt als dorpshuis. Ooit is de kerk immers ook gebouwd voor het dorp. Een andere, particuliere, bestemming zouden we betreuren.

Gelukkig is er snel in de Waal een commissie gevormd die bekeken heeft of en hoe dit zou kunnen. Afgelopen winter zijn de plannen getoond op een dorpsbijeenkomst. Gelukkig staan alle seinen nog steeds op groen: de wens om een dorpshuis in de kerk te realiseren is er en ook lijkt het technisch en qua vergunningen mogelijk.

Nu worden de plannen verder uitgewerkt en is ook het proces om financiering te vinden opgestart. De verwachting is dat de overdracht op z'n vroegst eind dit jaar kan plaatsvinden, maar dat kan ook nog later worden. Verreweg het belangrijkste is dat het doel om de kerk over te dragen naar het dorp De Waal nog steeds volop in beeld is.

Omdat er komende zomer nog geen verkoop zal plaatsvinden is besloten om de kerk in juli en augustus zoals gebruikelijk weer te verhuren aan de Christelijk Gereformeerde Gemeente. Ook kunnen er weer concerten plaatsvinden. Ondertussen denken we na over een geschikt moment om een laatste eigen kerkdienst in de Waal te houden.

Herman Ridderinkhof



Kerkasiel Kampen

Op uitnodiging van "Den Burg", onder leiding van Wikke en Dyo, ben ik meegegaan naar Kampen, vanwege het kerkasiel. Ondanks het serieuze doel voelde het toch een beetje als een schoolreis. Van 12 tot 4 hielden wij daar een kerkdienst.

Eenieder had daarin z'n eigen inbreng. Zelf had ik m'n "toeter" mee, en samen met Dyo ging dat best goed. De tijd vloog om, en voor je het wist was het de beurt aan de gemeente van Winkel.

Op de landkaart van Nederland, die voorzien was van prikkers van deelnemende gemeentes, heb ik de witte vlek van Den Hoorn maar voorzien van een prikker ... Het was een zinvolle, geslaagde dag, en hopelijk duurt het voor het gezin niet zo lang meer, alhoewel we nu in een lastige tijd zitten. Laten we hopen dat zo'n bezoek over niet al te lange tijd niet meer nodig is ...

Jan Lap

Van de kerkenraad

In dit kerkblad staan in afzonderlijke stukjes al heel wat van de punten die in de kerkenraad besproken zijn. Bij deze een kleine aanvulling nog daarop.

We hebben besloten 4 keer per jaar het Heilig Avondmaal te vieren, waarvan een keer in de Stille Week gezamenlijk met de andere gemeentes. Ds. Geertje heeft een viertal andere momenten in het kerkelijk jaar doorgegeven waarop het samen avondmaal vieren goed past. We besloten niet in januari, maar wel op drie andere momenten verspreid over het jaar de viering in te plannen.

Martha deed de suggestie om nieuwgekomenen een tasje met informatie en wat leuke te brengen. Goed idee! We bedachten dat het kerkblad, een folder (is al gemaakt voor de nieuwe bewoners van de Sijp in Den Hoorn) en een rol pepermunt sowieso leuk is, de bezoekgroep gaat het er met ouderling Jacob verder over hebben.

In 2027 valt Kerstmis op zaterdag en zondag. We besloten dan alleen op de zaterdag een kerkdienst te houden.

In juni, juli, augustus en half september zijn er vrijwilligers in huisje Mosk uit Duiven, Drachten, Ermelo, Harderwijk, Zoetermeer en Raalte. Er zijn mensen bij die voor de derde keer komen, maar ook mensen die voor het eerst meedoen.

Van de meegeregistreerden (=mensen die geen lid zijn van de kerk, maar wel in huis wonen met een lid) die we hebben aangeschreven, zijn er drie die 'vriend' willen worden. Van de anderen worden de gegevens uit het LRP verwijderd (de wet op de privacy).

De volgende kerkenraadsvergadering is op 15 april.

Lied voor de dienst

Op de gemeente-avond heeft de kerkenraad u gevraagd mee te denken over het Lied voor de Dienst. Dit idee van Flip Breman hebben we in de afgelopen tijd beproefd. We hebben vastgesteld dat er veel waardering is voor dit initiatief, en ook dat het in de uitvoering hier en daar wel beter kan. Tijdens en na de gemeente-avond zijn er veel waardevolle suggesties gedaan, die de kerkenraad op de maart-vergadering heeft besproken. Daarvoor dank!

Na een zorgvuldig gesprek heeft de kerkenraad het besluit genomen om door te gaan met het Lied voor de Dienst, met enkele aanpassingen in de werkwijze. Dat houdt het volgende in. Op zondagen met een bijzonder karakter, zoals feestdagen, is er geen lied voor de dienst. Op alle andere zondagen wordt in de week

voorafgaand aan de dienst een gemeentelid gevraagd door de ouderling van dienst om een lied te kiezen. Dit wordt niet langer gekoppeld aan verjaardagen, maar aan de bloemenlijst. Zo krijgen meer gemeenteleden de kans om een lied aan te dragen. Aan de kosters zal worden gevraagd dit lied aan te kondigen, voordat de kerkenraad binnen is. We hopen op veel verrassende, geliefde, mooie liederen.

Bedankt

Op 14 maart mocht ik mijn 30-jarig ambtsjubileum vieren in een gezellige, feestelijke, muzikale en verrassende bijeenkomst in de Maartenskerk. Ik glim nog na van alle warmte die ik daar heb gevoeld. Heel blij was ik ook met de aanwezigheid van mensen uit deze gemeente en de toespraak van Herman. Het stemt me dankbaar om te merken dat ik in korte tijd ook met u en jullie een band heb opgebouwd. Ook heb ik veel goede wensen per kaart of mail of app mogen ontvangen. Heel erg bedankt allemaal!

Vakantie predikant

Van 27 april tot en met 3 mei heb ik een weekje vakantie. Ook het weekend van 8-11 mei ben ik niet op het eiland.

Een hartelijke groet,
ds. Geertje de Vries



Groeten uit Huisje Mosk

Het weer wordt langzaam weer warmer, en dan toch plots weer koud, en de lammetjes dartelen weer door de wei. Een mooi bruggetje om het nog even te hebben over wol.

Haak- en breiclub De Verbindende Draad heeft zich de afgelopen maanden ingezet voor Huisje Mosk, met prachtige resultaten. Er is ontzettend veel gemaakt en inmiddels ook een hele hoop verkocht. Eerst op een kleine pop-up markt tijdens de herfstvakantie, vorig jaar, in de achtertuin van Huisje Mosk en later nog met een kraampje op de Kerstmarkt in De Hof.

Eind februari van dit jaar heb ik tijdens de gemeenteavond van Waal, Koog, Den Hoorn ook nog wat verteld over de samenwerking, en konden de aanwezigen het haak- en breiwerk bewonderen, en ook vragen stellen over het project. Ik zag er veel bekende gezichten, en ontmoette ook wat nieuwe mensen. Fijn is dat, om elkaar tegen te komen en in gesprek te gaan.

Er was nog zo veel over dat de rest is meegegeven naar de Westerkerk in Ermelo. Daar staat het nu een drie weken in de hal van de kerk uitgesteld. De opbrengst van de verkoop hier én die aan de overkant gaat in z'n geheel naar een tegoedbonnen-potje voor de wintergasten, zodat er voor hen tijdens het verblijf iets leuks op de planning kan. Een avondje uit eten, een museumbezoek of een kop koffie met gebak. Tot nu toe is er al meer dan €350,- opgehaald. Een prachtige opbrengst.

Daarnaast heb ik nog een Lente-oproep! Het voorjaar komt eraan en ik zou erg graag wat mensen met groene vingers en verstand van tuinzaken eens wat vragen willen stellen over hoe je zo'n tuin nou het beste kunt onderhouden, of gewoon af en toe samen even lekker schoffelen. Er ligt hier voldoende tuingereedschap, en ik zorg natuurlijk voor thee of koffie.

Lijkt het je dus leuk om eens langs te komen en samen een rondje door de tuin te lopen, of krijg je gelijk al zin om aan de slag te gaan? Stuur me dan een mailtje of appje op huisjemosk@pwgwaalkoogdenhoorn.nl of op 06 22054785.

Mijke van Leersum

In Memoriam Ariena Broos-Boon (Rina)

Op 19 februari overleed in het Hospice Texel Rina Brons. Ze is 89 jaar geworden. Nog maar een paar dagen verbleef ze daar. De laatste tijd was haar gezondheid broos. Maar ze knokte zich er steeds weer bovenop. Haar wilskracht en doorzettingsvermogen waren een kracht waaruit ze lang heeft weten te putten. Tot het moment dat het niet meer ging. Ze liet los, en ze mocht ook loslaten.

In de dienst voorafgaand aan haar begrafenis, zongen schoondochter Anneke en kleinzoon Martes het lied 'The family tree'. Dat lied zei veel. Rina leefde in het verband van haar familie. Ze was een mater familias, die eigenlijk nooit met pensioen is gegaan. Ze bleef betrokken bij het hotel, dat de kroon vormde op het werk dat ze met Mari was begonnen. De gasten waren voor haar ook een vorm van familie, de band met hen ging soms al vele jaren terug.

Ook in onze gemeente had Rina haar plaats. De kerkdiensten bezocht ze met plezier, samen met Jaap Jager, haar kerkvriend. Het is wennen, om naast hem een lege plaats te zien. Ook bij activiteiten als de Jeugd van Vroeger en de Gespreksgroep in De Koog was ze trouw aanwezig. Ze genoot van de gesprekken en het

samenzijn. Haar eigen inbreng was vaak bescheiden, maar altijd to the point.

In de afscheidsdienst in de Waal waren veel mensen, die allemaal een band met Rina hadden op hun eigen manier. Er werden goede en warme woorden gesproken, dierbare herinneringen opgehaald. Uit de bijbel klonken er woorden van Jezus. Over het huis met de vele woningen, waar voor ieder een plaats wordt voorbereid. De gastvrijheid en zorg, waarmee Rina haar gasten omringde, zijn een beeld en afspiegeling van de zorg die God heeft voor zijn schepselen. Wij hebben Rina aan die zorgzame God toevertrouwd, in het vaste geloof dat Hij niet loslaat wat zijn hand begon. Onze gebeden zijn met allen die haar missen.

(Correspondentieadres van de familie: W. Brons, Ruijslaan 11, 1796 AB De Koog)

In Memoriam Johanna Adriaantje Roos-Schipper (Hanny)

Op 22 februari overleed mevrouw Hanny Roos. Ze werd 90 jaar. Ze woonde in verpleeghuis De Schuttehof. Daar hingen de ballonnen nog aan de muur. Haar 90e verjaardag had ze met trots en dankbaarheid gevierd. Op de rouwkaart stond een schilderij afgedrukt, gemaakt door haar schoonzus. In dat schilderij was het leven van Hanny verbeeld. Een prominente plaats in het midden was er voor een stuk bladmuziek. Een muziekstuk met als titel 'The journey', de reis. Het beeld van de levensreis is op haar leven zeker van toepassing geweest. Haar leven verliep niet langs de geijkte gebaande paden. Ze had een bijzonder muzikaal talent, en kreeg alle ruimte om dat te ontwikkelen. Na haar studie aan het conservatorium begon een lange loopbaan als muziekdocent, zangeres en dirigente. Zo heeft ze velen geïnspireerd en gevormd, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Het leven bracht haar zelfs naar Hong Kong, waar ze een aantal jaren woonde en ook weer muziekkringen vond waarin ze zich kon ontplooiën. Uiteindelijk voerde haar weg naar Texel, naar Den Hoorn. Ze vond er liefde en geluk bij Iemke, met wie ze prachtige jaren beleefde. De Hoornse kerk staat ook op het schilderij, symbool voor de plaats waar ze haar anker vond. In die kerk hebben afscheid van haar genomen. Met veel muziek, dat paste bij haar. Ontroerend was een oude opname van het vrouwenkoor dat ze dirigeerde. Arie Lap speelde Schubert, zoals hij ook in de Schuttehof voor haar had gedaan. Marijke Lionarons en Jan Beijert vertolkten het Ave Maria. En met de klanken van het 'In Paradisum' hebben we haar uitgedragen.

De woorden die kleindochter Mirella uit de bijbel las waren uit Psalm 23. Over de levensweg, die na alle kronkels en bochten zijn bestemming vindt in Gods huis. Aan die bestemming hebben we Hanny toevertrouwd. Moge God zich ontfermen over allen die haar missen.

(Correspondentieadres: Fam. de Jongste, Nassastraat 24, 3281 BW Numansdorp)

ds. Geertje de Vries

Roparun Texel: Cityrun & Walk van De Koog



Zaterdag 21 februari was de Kogerkerk één van de vele locaties die meededen aan dit mooie initiatief. Passend bij de kerk is een kaarsje branden en zo kreeg iedereen (ruim 300 mensen) een kaarsje bij de ingang, hardlopers, wandelaars, mensen met en zonder kinderen, honden.

Bijkomstig waren de zeker 50 voorbijgangers, die niet meededen maar het geluk hadden dat de kerk geopend was. Natuurlijk was er ook voor hen een kaarsje beschikbaar.



Een prachtige manier om onze Kogerkerk te laten zien aan vele bekenden en onbekenden, die nog nooit in de kerk waren geweest.

Zeer veel mooie, lieve en leuke reacties gehad op het rustmoment in de route getuige de bijgaande foto. Vele kaarsjes rond en op ons Taizékruis maakten een mooi Licht.

Roparun Texel ondersteunt met dit soort activiteiten het goede werk van Roparun.

Roparun steunt verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld een dagje uit voor zieke kinderen of een vakantie voor mensen met kanker en hun familie. Maar het is meer dan dat. Denk ook aan sportfaciliteiten op een oncologie-afdeling, workshops in een inloophuis, een aangename badkamer in een hospice.

Stefanie