

Inhoud Tessels kerkblad mei 2026

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestants Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	25

EN DE WIND STEEKT OP



horen, waar je van ophoort. Zoals een gedicht op een blinde muur, dat opeens uitzicht biedt.

Veel later sta ik in het weidse Friese landschap; de stad ligt aan de andere kant van de snelweg. Hier alleen maar koeien, weilanden en het werk van Gerrit Benner (1897-1981) {Friese landschap schilder}

Telkens wanneer ik dit gedicht van Wilem Hussem lees, dat te zien is aan de Kaiserstraat in Leiden, word ik er vrolijk van. Zo eenvoudig kan het zijn. Zet het blauw van de zee tegen het blauw van de hemel, veeg er het wit van een zeil in en de wind steekt op. Het schip dat doelloos lag te dobberen komt in beweging, klaar om uit te varen en avonturen te beleven. En dan dat prachtige hemelsblauw, dat weerkaats wordt in de diepblauwe zee.

Geen vuiltje aan de lucht.

Een wolkeloze hemel

Waar het leven zo licht voelt.

Alsof we op water kunnen lopen.

Wanneer je de hoek om slaat -en weer in de hectiek van de stad terechtkomt – glipt dat geluksgevoel als zand door mijn vingers. Meegevoerd door een stroom aan mensen, heb ik niets nodig, maar koop van alles. Er zijn zoveel stemmen, dat een mens er horendol van wordt. Ik zou wel eens iets willen

Opnieuw wordt met enkele verfstreken een grote dynamiek gesuggereerd. Je ziet het, en kunt het haast voelen als je voor het schilderij staat.



Misschien is dat ook wel wat Pinksteren is. Een open Woord op een blinde muur. De Geest die waait en alle ruimte geeft aan de verbeelding. En de wind steekt op. Om vrolijk van te worden.

Ds. Evert van Leersum

Texel

Raad van Kerken Texel 60 jaar

Gerard Veeger, bestuurslid van de Raad van Kerken (RvK) Texel, was benieuwd hoelang deze Raad bestaat. Na wat speurwerk trof hij het volgende artikel uit de Texelse Courant van 4 november 1966 aan over de oprichting van de RvK Texel. Dit betekent dat de raad dit jaar 60 jaar is! Het artikel is leuk om te lezen. Het geeft een mooi tijdsbeeld. Sommige dingen doen we nog steeds zo, andere totaal niet meer. En wie weet, zeggen sommige namen u nog iets.

Jezus, waarom?

Graag willen we u ook nogmaals wijzen op het feestelijke optreden in dit kader. Jezus, waarom? door Bas Ragas en ds. Ad van Nieuwpoort op woensdag 13 mei 2026, 19.00 uur in de Doopsgezinde kerk De Vermaning, Den Burg. Kaarten € 5,-. Digitaal via: Iris Stekelenburg, iris@abcdirectie.nl, tel. 06 51 18 45 73 Voorverkoop via Bea Aalders, Geertje de Vries, Henk van den Top, Joanne Matulis. Zeer beperkte verkoop aan de deur.

Raad van Kerken wil eenheid der christenen bevorderen
Theologen en leken werken samen

TEXELSE COURANT
Groen Zwart - Texels in het hart

VIER DAGEN IN CENTRUM VAN DEN BURG
Raad stemde in met her-invoering van de jaarlijkse kermis

In de vooravond van een feestelijke kermis... (text continues)

A.R.-fractie stemde tegen

De Raad van Kerken... (text continues)

Tal van plannen en activiteiten Raad van Kerken wil eenheid der christenen bevorderen

Theologen en leken werken samen

GROTE SHOW
BAKKERS IJZERHANDEL - DROS MAGAZIJNEN

IN „CASINO“
woensdag, donderdag, vrijdag, 9, 10 en 11 november

Op initiatief van enkele leden van het Texels Theologen Convent is een 'Raad van Kerken op Texel' in het leven geroepen. In de elf personen tellende raad zijn vertegenwoordigd: de R.K. parochie, de N.H. gemeenten en de Doopsgezinde gemeente. Twee vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerk Den Burg zijn als waarnemers aan de raad toegevoegd. Ds. P. Oskamp uit Den Hoorn, een der initiatiefnemers, vertelde ons dat het doel van de raad de bevordering van de eenheid der Christenen is. Men wil dit bereiken door het uitbreiden van reeds bestaande oecumenische activiteiten en het organiseren van nieuwe. Alvorens tot oprichting werd overgegaan, werden alle kerken op Texel om een principe-uitspraak gevraagd. Hervormden, Katholieken en Doopsgezinden reageerden daarop direct positief.

De Gereformeerden van Oosterend gaven er de voorkeur aan voorlopig een afwachtende houding aan te nemen, maar hun geestverwanten te Den Burg verzochten als waarnemers in de raad te mogen zitten. De Raad bestaat nu uit vier katholieken, t.w. kapelaan P. Bollerman, de heer A. van Heerwaarden, mevrouw N. van Heerwaarden-Koopman en de heer J. van Heerwaarden uit De Cocksdorp; vier Hervormden: Ds. P. Oskamp uit Den Hoorn, de heren F. Blom uit Oosterend, H. Stark uit De Cocksdorp en C. van Groningen uit Den Burg; drie Doopsgezinden: Ds. L. Koopmans, mevr. Y. Boerhorst-Veenstra en de heer M.W. Koorn. Namens de Gereformeerde Kerk Den Burg treden ds. P. Uidam en de heer A. de Haan als waarnemers op.

Niet achter

Texel loopt, waar het de samenwerking tussen verschillende christelijke groeperingen betreft, bepaald niet achteraan. Al jaren bestaat b.v. het Texels Theologen Convent, waarin de voorgangers elkaar eens per twee maanden ontmoeten en waaruit reeds diverse initiatieven naar voren zijn gekomen. Dat de oecumenische gedachte op Texel veld wint, blijkt uit de nauwe samenwerking bij de avondsluitingen in de rusthuizen, de vrouwenwereldgebedsday, het Schuilhutwerk, de kerkzangsamenvoering, de interkerkelijke diensten in de dorpen, de samenwerking binnen het vormingsinstituut voor meisjes, het overleg inzake gemengde verzekeringen, de gemengde gespreksgroepen en de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen.

Uitbreiden

De nu in het leven geroepen raad zal trachten deze activiteiten verder uit te breiden. 'We willen een beetje pressiegroep zijn met de bedoeling tenslotte geloofwaardiger van Christus te kunnen getuigen', zegt ds. P. Oskamp. 'We moeten elkaar leren kennen en vertrouwen. Het wordt echt niet een zaak van theologen alleen; dat blijkt al uit de samenstelling van

de raad.

De raad heeft vele plannen. Zo zal rond 9 januari een oriënterende avond voor kerkeraadsleden, hun echtgenoten en andere kerkelijke medewerkers worden gehouden. De eerw. Heer Heijligers, oud-katholiek pastoor te Almaar, zal bij die gelegenheid informatie geven over oecumene. Voorst zal er, naar worden gestreefd alle dorpen intensief te betrekken bij de gebedsweek om de eenheid van 18 tot 25 januari.

Kennis maken

Omdat men in het algemeen nog te weinig weet over elkaars eredienst en kerkelijke gebruiken, zullen instructietochten langs de plaatselijke kerken worden georganiseerd, ook voor scholen. Geïnteresseerde buitenstaanders kunnen 'model-erediensten' bijwonen, waarna gelegenheid bestaat tot discussie en vragen stellen. Omdat samen dienen pas werkelijk oecumene is, zal de raad zich ook gaan bezighouden met ontwikkelingshulp. Een begin hiermee is reeds gemaakt door de Hervormde gemeente van Den Hoorn, die op het punt staat een ontwikkelingsproject op Madagaskar te adopteren. Men wil hierbij graag ook de andere kerken betrekken. Verder zal men ingaan op het verzoek van de Regionale kerkedagscommissie om ook Texel in te schakelen bij de jaarlijkse kerkedag op Hemelvaartsdag. Voor de organisatie daarvan zal een commissie worden benoemd. Diverse reeds bestaande activiteiten zullen worden 'open' gemaakt. Zo bestaat in katholiek verband een groep meisjes die als gezinshulp fungeren als een gezinsverzorgster niet beschikbaar is. Men wil nu deze vrijwillige helpsters ook uit andere kerken aanwerven.

Rommelmarkt Den Hoorn zoek vrijwilligers

Wij zijn op zijn zoek naar vrijwilligers die ons gezellige team tijdens de markten op maandag kunnen komen versterken. Je helpt daardoor mee aan ons goede doel: de opbrengst is bestemd voor het onderhoud van onze Hoornder kerk. Heb je interesse kom maandag dan even kijken, of neem contact op met Jan Witte tel. 06 3039 3554

Concert Amici Cantus 'Kings & Queens'

Op zondag 31 mei geeft het Texelse koor Amici Cantus een bijzonder concert met vocale en instrumentale muziek van G.F. Händel, Henry Purcell en Thomas Morly.

Er wordt een heel afwisselend programma geboden, dat veel met koningen en koninginnen te maken heeft. Een Coronation Anthem van Händel die bij de kroning van koning George II in 1727 in Engeland werd uitgevoerd, maar ook ernstige muziek voor koninklijke begrafenissen, waaronder 'Funeral Sentences' van Henry Purcell. En tenslotte delen uit de semi-opera 'The Indian Queen', muziek die een heel andere sfeer ademt en gaat over macht, hartstocht en magie.

Amici Cantus bestaat uit 17 zangers o.l.v. Lida Wels. Het koor wordt begeleid door een strijkersensemble, klavecimbel en orgel, die ook een instrumentaal stuk voor hun rekening nemen.

Het concert is in de Maartenskerk van Oosterend. Aanvangstijd 16.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegangsprijs is € 10,00 (contant of pin).

Hulp van Texel aan Oost-Europa

Het armste gebied in de Europese Unie is de streek Vaslui, die in Roemenië ligt.

En vanaf Texel ondersteunen wij de bewoners met het verbouwen van groenten in kassen en het bewerken van een stuk land.

Van Ds.Costel, die de drijvende kracht is van dit project en tevens onze contactpersoon, ontvingen wij een brief, die wij graag met u willen delen...

GOEDEN DAG!

Dit jaar is voor ons goed begonnen. We hebben de groentezaden gezaaid in plastic trays, waar de zaailingen zich zullen ontwikkelen. De kassen zijn voorbereid en we hebben water voor irrigatie. We hebben ook maïs- en luzernezaden gekocht, die we over een paar weken op het veld willen zaaien. Alles is klaar, maar we worden geconfronteerd met een onverwacht en ernstig probleem n.l.

De tractor van onze gemeenschap, het enige werktuig waarmee we het land bewerken, is kapotgegaan.

De tractor start erg moeilijk en heeft helemaal geen kracht meer.

We hebben een monteur laten komen, die na een inspectie heeft vastgesteld dat de motor en de injectiepomp gerepareerd moeten worden.

De kosten bedragen ongeveer 2500 euro, terwijl wij slechts 300 euro beschikbaar hebben, geld, dat wij eigenlijk hadden gereserveerd voor brandstof.

We weten niet hoe we deze moeilijke situatie moeten aanpakken. U hebt ons altijd geholpen wanneer we in nood waren, en nu bevinden wij ons opnieuw in een grote beproeving.

We hebben dringend hulp en gebed nodig, dat God ons ook uit deze situatie zal helpen.

Zonder tractor lopen wij het risico het land niet te kunnen bewerken, wat zou leiden tot grote verliezen voor onze families.

Veel mensen zullen hieronder lijden, omdat we niets meer kunnen produceren en het land onbewerkt zal blijven.

We bidden dat God zich over ons zal ontfermen.

Wij wensen u veel gezondheid en sturen u hartelijke groeten uit dit deel van Roemenië.

Met respect en dankbaarheid...

Deze mensen hebben onze hulp hard nodig en als u kunt helpen met een bijdrage, dan is dit heel welkom op

NL 18 RABO 036 25 21 905 Stichting HULP OOST EUROPA TEXEL Anbi erkend.

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl
website : www.dgtextel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

5 mei 14.30 uur Oudere zusterkring
6 mei 10.00 uur Bijbelleesuur
6 mei 19.15 uur Bijbelles
10 mei 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
13 mei 10.00 uur Bijbelleesuur
14 t/m 17 mei CMERK in Amersfoort
17 mei 10.00 uur Dienst. Ds. Ineke Reinhold
19 mei 14.00 uur Studio
20 mei 10.00 uur Bijbelleesuur
24 mei 10.00 uur Pinksterdienst in Den Hoorn.
Ds. Hans Marseille
25 mei 19.00 uur Kerkenraad
27 mei 10.00 uur Bijbelleesuur
27 mei 14.00 uur Zuster- en Broederkring
27 mei 19.15 uur Bijbelles
28 mei 13.30 uur Rembrandtkring
31 mei 10.00 uur Dienst. Ds. Tjalling Kindt
2 juni 14.30 uur Oudere zusterkring
3 juni 10.00 uur Bijbelleesuur

Concert Agenda

10 mei 16.00 uur Florence en Jara
24 mei 16.00 uur Lina en Paula

Vakantie

Van maandag 11 mei tot en met maandag 18 mei heb ik een week vakantie.
Indien nodig kunt u contact opnemen met de kerkenraadsleden.

Pinksterdienst

Op 24 mei wordt de Pinksterdienst gehouden in de Vermaning van Den Hoorn, Aanvang 10 uur.
De Vermaning ligt acht het pand Diek 11, door de poort te bereiken. Parkeren op het pleintje bij Goenga of op het parkeerterrein bovenaan de Stolpweg. Voor vervoer kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

Landelijke Broederkringendag

Op 18 april in Friesland. Door Cees Bakker
Met de boot van 8 uur zijn we vertrokken naar het noordelijke plaatsje Holwerd in Friesland
Na bijna 1,5 uur zijn we aangekomen bij de kerk, in de Stasjonwei 3, waar we werden begroet in het Fries, kom je voor de broederkringendag {dat begrepen we dan}, zet de auto maar weg.



In de kerk werden we ontvangen met koffie en Friese koek wat verrukkelijk smaakte, en werden we welkom geheten door voorzitter Tjitte de Groot.



Om 11 uur kregen we uitleg over de naakte haver, en over de aardappel stamselectie.

Bij het creëren van een nieuw soort aardappel komt heel wat kijken en kan wel 6 jaar duren, en dan weet je pas als het gelukt is of niet.

Om half 1 stond het eten klaar, het was voorzien van stampotten en gebakken aardappeltjes met worst en suddervlees alles naar keuze, het was uit de kunst, en nog een schaalje vla toe.

Na het eten met de bus naar het akkerbouwbedrijf van de familie Bos aan de Witmonnikswei 1 voor een overzichtelijk gebeuren van de werkzaamheden, van haver en aardappel selectie

Deze familie behoort ook tot de leden van de doopsgezinde kerk.

Bij terugkomst nog een bakkie koffie en als afsluiter een vesper door pastoraalwerkster

Tineke Bosma, het was een keurige dienst.

Toen zijn we huiswaarts gekeerd, waar we met de boot van half zes het ruime sop hebben gekozen.

Al met al was het een indrukwekkende dag geweest.



Zusterkring

Op 22 april was het thema van de zusterkring; ons dagelijks brood

Bij de opening lazen we een gedeelte uit de Bijbel over Elia in de woestijn. We zongen van lied 385 de verzen 1 en 2. Na de pauze bespraken we het boekje van Oergraan tot Mennobrood, een korte geschiedenis van zaad dat uit Friesland, via Polen, Oekraïne, Rusland, VS en tenslotte Canada nog steeds gezaaid wordt. In Canada is door een Friese boer die rond Witmarsum woont, zaad gekocht, dat hij thuis in Friesland gezaaid heeft. Met succes. Daarna werden er drie groepjes gevormd die zich over kwisvragen bogen zoals noem 5 ingrediënten van brood, hoeveel sneetjes gaan er in een normaal brood, hoeveel kilo brood wordt er jaarlijks in Nederland gegeten? Na het bespreken van de antwoorden volgden er nog enkele rondjes 'overbieden' voor de groepen. Van tevoren moest elk groepje aangeven hoeveel goede antwoorden ze dachten te kunnen geven op vragen als: wie kan de meeste soorten kleine broodjes noemen, of wie kan de meeste ongezonde dingen noemen die je bij de bakker kunt kopen. Zo waren er 10 vragen. De hoogste van de drie bidders mocht de antwoorden geven Dit leverde veel stof tot praten op. Kortom een gezellige middag.

Paasmaaltijd 31 maart 2026

De goedbezochte paasmaaltijd was een sfeervolle bijeenkomst met een liturgie, gemaakt door Jolanda

Valk, voorganger in Buitenpost, door ons hier en daar aangepast aan de Texelse situatie met maaltijd en paasverhaal. We zongen veel bekend liederen, op het orgel begeleid door Hans de Goede, die na een lange ziekteperiode weer voor het eerst speelde. Het paasverhaal ging over de 4e wijze uit het oosten Artaban, , voorgelezen door Mies de Wilde in twee delen. Anneloes en Tiny lazen de liturgie. Rond half 5 pauzeerden we om de broodmaaltijd voor te bereiden, verzorgd door Margriet van Elk, Margriet Tromp en Tiny Zuidewind, soep van Margriet van Elk en Anneloes Visman. Na de maaltijd volgde het tweede deel van het paasverhaal en het slot van de liturgie. De kosters- Johan/Martina en Nel/Cees- en onze organist ontvingen een kleine attentie. De collecte was bestemd voor de kosten van de maaltijd en bracht €137 op.



Afsluiting zuster- en broederkringseizoen

Als afsluiting van het seizoen gaan we met alle zusters en broeders naar De Marel aan de Nieuwlanderweg op woensdag 27 mei van 14-16 uur. We verzamelen op het parkeerterrein van de Marel. Fietsen en auto's kunnen daar geparkeerd worden. We krijgen er koffie/thee en koek. Daarna gaan we het Marelrondje lopen. Een wandeling volledig berekend op rolstoelen, rollators, wandelwagens en dergelijke. De hele wandeling is 1600 meter, maar er zit een lus in. Mensen die bij het begin van de lus lekker in het zonnetje van de natuur willen genieten, kunnen er rustig wachten tot de anderen op het kruispunt zijn teruggekeerd. Dan gaan we samen de wandeling afmaken.

Daarna krijgen we nogmaals wat te drinken. Wie vervoer wil naar de Marel kan contact opnemen met een bestuurslid en dan wordt dat geregeld. Opgeven is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ledenvergadering

Op woensdag 20 mei zal de ledenvergadering worden gehouden. Aanvang 14.30 uur

Op de agenda staan de jaarverslagen van 2025. De uitnodiging met volledige agenda wordt de leden en vrienden nog toegezonden.

De Zomer. Ds Boris Buisman

Vanuit de zomer als echt topgetijde
Waar veel dingen naar schoonheid verwijzen
De natuur zich in goud hierin meldt
En de vakantietijd heel zwaar telt
En dan zeg ik het Lennard Cohen na: Halleluja!
Halleluja!

Vanuit de zomer die lijkt op de Hof van Eden
Was verdwenen en is nu weer heden
Die een mens een toptijd laat beleven
In oogst, schoonheid en vakantielevens
En dan zeg ik het Lennard Cohen na: halleluja!
Halleluja!

Vanuit de zee die zich in optima forma toont
En zich als een bruid heeft getooid
De bruid die iets geheimzinnigs heeft
Maar juist in de zomer heel veel geeft
En dan zeg ik het Lennard Cohen na: Halleluja!
Halleluja!

Van uit de vogels die vliegen en zingen
En zich groots in de zomer kunnen vinden
De zangvogels komen hier bovenuit
En dringen zelfs door de dikste huid
En dan zeg ik het Lennard Cohen na: Halleluja!
Halleluja!

Vanuit de zomer als vakantieperiode
Die ook genoemd wordt als nieuwgeboren
Die zelfs iets heeft van Pasen
Een soort opstanding doet ervaren
En dan zeg ik het Lennard Cohen na: Halleluja!
Halleluja!

Vanuit de zon, die licht en warmte geeft
En in de zomer het meest in zich heeft
De zomer zelfs in goud laat glanzen
En steeds ons omgeeft met nieuwe kansen
En dan zeg ik het Lennard Cohen na: Halleluja!
Halleluja!

Vanuit een hapering die komt ook voorbij
Zoals droogte, een enorme donderbui
Maar toch, de zomer blijft veel geven
Er blijft zelfs iets van goud aan kleven
En dan zeg ik het Lennard Cohen na: Halleluja!
Halleluja!

Vanuit de Schepper van hierboven
Is de zomer tot ons gekomen
Is ons een hoogtepunt gegeven,
Dat een boost geeft aan het leven
En dan zeg ik het Lennard Cohen na: Halleluja!
Halleluja!

Broederkringendag (vervolg)

door Hans

Marseille

Naar aanleiding van de broederkringendag schreef Hans Marseille het volgende:
Met het schrijven van deze brief wil ik jullie graag hartelijk bedanken voor de onvergetelijke dag in jullie gemeente. Ik ben Hans Marseille, voorganger van de Doopsgezinde gemeente Texel. Sinds kort ben ik ook voorzitter van de broederkring. Eerlijkheidshalve moet ik erbij vertellen dat ik niet de gewoonte had om zulke zaterdagen te bezoeken, omdat ik mijn voorbereidingstijd voor de dienst op zondag hard nodig heb. Maar sinds ik gevraagd ben om voorzitter te worden, zie ik het als mijn plicht de jaarlijkse broederkringendag te bezoeken.
De aanleiding voor mij om deze brief te schrijven is het onderwerp van het inhoudelijke programma waar jullie voor gekozen hebben. Ik wil onderstrepen dat ik nog steeds zeer gelukkig ben het feit dat jullie ervoor gekozen hebben één onderwerp te bespreken: De voedselvoorziening in aardappels en naakte haver, gezien vanuit één familie in jullie gemeente, door vader, dochter en zoon (zo heb ik begrepen). Normaal gesproken kwijn ik weg wanneer het programma uiteenvalt in allemaal kruimel onderwerpen. Jullie hebben het aangedurfd een keus te maken. En de dagvoorzitter gaf alle ruimte aan de volgende sprekers, door zelf zeer bescheiden en bondig over de geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Holwert te vertellen. Hulde aan de voorzitter!
Terwijl we in somber-grijs weer van Tessel vertrokken, begon in Holwert de zon te schijnen. Niets vermoedend reden we op de bonnefooi jullie dorp binnen op zoek naar de Vermaning. De eerste zon die we zagen was een 'Oranje-vestje' dat door een onbekende man werd gedragen. Even waren wij bang dat wij door hem zouden worden tegengehouden omdat hij de weg versperde. Maar niets was minder waar: Het bleek een mannenbroeder die daar was gaan staan om ons persoonlijk welkom te heten! Dat waren wij niet gewend. Hij stond daar volkomen op zijn gemak het verkeer te regelen. Wat een aangename verassing! Zo raakten wij ook in de goede stemming voor deze feestelijke dag. Het bleek gelukkig niet de laatste aangename verassing. Ik noem er een paar: de overheerlijke Oranjekoek, de schone toiletten, de kloppende administratie, het kleine Labyrint, en de openstaande deur naar de koffie-achterkamer waar je mocht binnen kijken. Allemaal even mooi en plezierig. Was er dan niets dat ik gemist heb? Jawel, natuurlijk hoopte ik dat de preek zou gaan over de aardappeleters, maar helaas moesten we het met de brood etende Emmaüsgangers doen. En helaas heb ik de excursie gemist omdat ik écht mijn preek voor zondag nog moest voorbereiden. Tot mijn geluk vond ik in de SPAR een tafeltje-met-uitzicht waaraan ik ongestoord heb kunnen schrijven. En bij de bakker vond ik Fryske dümkes om thuis op Tessel, onder de preek, uit te delen. Zogezegd, zo gedaan.

Broeders en zusters van de Doopsgezinde Gemeente Holwert als ik aan jullie dag terug denk raak ik weer helemaal in de gloria; nogmaals bedankt. Hartelijke Groet en wie weet tot ziens,



Bijbelles

Het eerste uur dronken we koffie, het tweede uur dronken we water en het derde uur dronken we wijn. We bekeken de bijbel als een fries. Niet als iemand uit Friesland maar een langgerekt reliëf waarop de afgebeelde gebeurtenissen elkaar opvolgen. We herkenden achtereenvolgens de schepping vanuit de oervloed, de zondvloed met de ark, drie mannen op bezoek bij de eik van Mamre, de sterren-hemel van het verbond, De Horeb met de twee broers, de tocht door de Jordaan, het veel belovend land, het favoriete verhaal van Barack Obama, de dansende koning, een profeet tussen land en woestijn, stieren op de Carmel, de verlaten lier, een ziggoerat van de superieure Babylonische cultuur, het verhaal van de drie vrouwen en het verhaal van de twee verlaten mannen. De tafel

welke mensen samenbrengt, een zeilschip op weg naar Spanje, het verhaal van de duif door Noach vrijgelaten en die nu aan komt vliegen in het Nieuwe Jeruzalem. Na deze eerste literaire kennismaking, legden we naast de bijbel een tijdslijn. Van 6000 jaar geleden naar 1800 jaar voor Christus. Van 1000 voor Christus, via 600 voor Christus naar onze jaartelling. En dan vanaf 33 weer de bijbel uit, maar niet veel verder dan de eerste twee eeuwen.

Daarna tekenden we een Bijbelse-wereld kaart naast de verhalen. Te beginnen in Mesopotamië, het tweestromenland, op zoek naar de Berg Ararat afdalend langs de woestijnrand naar Egypte, terug door de Negev naar het land Kanaän, om uiteindelijk in Ballingschap te gaan. Waar zijn we dan beland? Dan dreigen we uit elkaar te vallen en de weg kwijt te raken. Dat is het moment waarop we gaan schrijven: "Wie zijn we?" Waar komen we vandaan? Het antwoord ligt verankerd in onze herinnering: "Wanhoop niet, dit hebben we eerder meegemaakt, want wij waren slaafgemaakt in Egypte en Hij heeft ons bevrijd" Met die verhalen kunnen we vieren, en wanneer we vieren zijn we overal thuis. Vanuit Golgotha gaan we naar Galilea, en van Emmaüs, terug naar Jeruzalem. Midden in de Middellandse Zee heb je het gastvrije eiland Malta. Maar ook Patmos, het onbewoonbare eiland. Herken je Corinthe, Athene, Drie cafeetjes en Massilia? Kom je uit bij de Nieuwe-stad uit de hemel met een tent in het midden.

Zo gaat een eerste kennismaking in vogelvlucht. Die nodigt uit om te dichterbij te komen. Elke naam die je noemt is een samenvatting van een verhaal dat je moet vertellen. De volgende keer zoomen we in. Het ene verhaal roept het andere op. We nemen er de tijd voor. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer informatie: Hans Marseille 0222 36 58 50.

Colofon

Inhoud:

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestants Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	25

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
PG Den Burg: Corrie Hordijk
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema
PG Waal, Koog, Den Hoorn: a.i. Fiet van Beek
Predikanten: Hans Marseille
Eindredactie: Erik van der Spek
Drukwerk: Gerrit van Strien
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
Inleveren kopij voor 27 maart 17.00 uur. Niet gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl

Protestants Texel



De Ring Noordkop in de Classis Noord-Holland nodigt u van harte uit voor de Ringbijeenkomst op 8 mei 2026 Den Hoorn Texel

Tijdens bijeenkomsten van de Ring Noordkop ontmoeten gemeenteleden uit buurgemeenten elkaar. Iedereen is van harte welkom. Deze ontmoeting is uitermate geschikt voor wie het fijn vindt gemeenteleden uit buurgemeenten te ontmoeten, samen in gesprek te gaan en samen lekker te eten!

Plaats: De Hoeksteen, naast de kerk, Den Hoorn

Tijd: 16.30 uur inloop, 17 uur start. Tot ca. 20 uur. Laatste boot naar Den Helder vertrekt om 21 uur.

Schapen en Herders

Op Texel wonen in het voorjaar en de zomer meer schapen dan mensen. Waarom dat in het najaar niet meer het geval is, laat zich raden. Iemand die alles weet over de schapenhouderij op Texel is Jaap Lap uit Den Hoorn. Hij kan daar zeer onderhoudend over vertellen.

Schapen en herders komen veelvuldig voor in de bijbelse verhalen. In letterlijke en figuurlijke zin. Middels een aantal gespreksvragen hierover ontmoeten we elkaar aan tafel. Tussendoor genieten we van soep en een hoofdgerecht, verzorgd door de cateraars van De Texelse Soepketel.

Op vrijdag 8 mei hopen we op mooi weer zodat u eerst kunt genieten van de lammeren in de wei en het Texelse landschap. U kunt bijvoorbeeld een fiets huren bij de haven of een wandeling maken.

Daarom begint het programma pas om 16.30 uur. Wie direct van de boot naar Den Hoorn komt dient zelf voor vervoer te zorgen.

De Texelhopper brengt u overal. Zie www.texelhopper.nl of bel [0222-784 000](tel:0222-784000).

Via TESO.nl vind u alles over de boottoertocht.

Programma:

16.30 uur	inloop met koffie/thee/Hoornder Ring
17.00 uur	welkom en opening ds. Wikke Huizing PG Den Burg
17.20 uur	Dhr. Jaap Lap over de Texelse schapenhouderij en aanverwante zaken
18.00 uur	Maaltijd met gesprek
20.00 uur	Afsluiting door Bram de Groot (PG Julianadorp)
21.00 uur	Boot naar Den Helder

Kosten: 7,50 euro, ter plekke te voldoen.

Deze ringbijeenkomst is voorbereid door: Jan Prij (PG te Schagen), Bram de Groot (PG Julianadorp), Wikke Huizeng (PG Den Burg), Jan Andries de Boer en Siep Rienstra (PG Winkel)

Opgave vóór vrijdag 1 mei bij Siep Rienstra: email: rienstra.siep@gmail.com

Aanvulling Ring 8 mei:

Vraag om helpende handen!

De Ringcommissie is met vijf mensen en kan in De Hoeksteen veel doen. Maar het zou fijn zijn als vanuit de Texelse gemeenten een paar extra mensen willen helpen. De catering wordt geleverd door De Texelse

Soepketel. Het gaat om hulp in de keuken (koffie/thee en afwas) en rond de maaltijd (borden/bestek etc.). Wie wil kan zich melden bij Wikke (06-10872089). Bij voorbaat dank!

Texel cultuurmarkt 14 mei

Op Hemelvaartsmiddag, donderdag 14 mei, wordt de volgende editie van de TexelCultuurMarkt gehouden. Ook wij als kerken kunnen ons daar presenteren; een kans die we niet moeten laten lopen! Vorig jaar heeft de Raad van Kerken grotendeels de kraam bemenst. Dit jaar zal dat, vanwege een andere activiteit, niet gaan. Het is sowieso ontzettend gezellig om in de kraam te staan. Inrichters en opruimers hebben we ook nodig. Catering komt vanuit De Burght. Ik maak een rooster voor 14 tot 18 uur. Ik heb al twee opgaves van mensen die willen helpen! Wie doet er nog meer mee? Geef je op bij ds. Wikke Huizing. (tel. 06-10872089 of email wikke.huizing@outlook.com)

Eilandelijk Diaconaal Werkverband



Vier Texelse kerkgemeenschappen (de Katholieke parochie en de drie PKN-gemeenten) werken samen in het Eilandelijk Diaconaal Werkverband (EDW). Eén van de activiteiten van dat werkverband is om een Eilandelijk Diaconaal Project te ondersteunen. Op initiatief van de diaconie van Den Burg was dat de afgelopen twee jaar het project Inloophuis De Deel. In de EDW-vergadering van 8 april stonden we stil bij de afsluiting van dat project in aanwezigheid van Hennie Huisman, directeur van Texels Welzijn, waar ook de Deel onder valt. Zij kreeg van onze penningmeester Astrid van der Vis een symbolische cheque uitgereikt met het eindbedrag van het project, namelijk € 9964,35. Ze was aangenaam verrast dat de uiteindelijke opbrengst nog flink hoger was dan de € 7000 die al eerder was overgemaakt.

Verder informeerde Hennie ons over de laatste stand van zaken rond het Inloophuis aan de hand van het bij dit stukje afgebeelde schema. Het inloophuis is ondergebracht in het schietportcentrum Odysseus. Behalve de activiteiten van de De Deel voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, maken ook de Reumavereniging en het Inloophonc (voor mensen met kanker) gebruik van de accommodatie. De Deel heeft als doel dat lotgenoten bij elkaar komen voor

informatie en ontspanning, hulp en advies. Dat gebeurt dan in de vorm van excursies, creatieve activiteiten, en lezingen door sprekers die informatie geven of onderhoudende verhalen vertellen. De financiering van het inloophuis kwam de afgelopen jaren van de gemeente, het Texelfonds, de Stichting Samen Eén, en dus ook van het Eilandelijk Diaconaal Project. Omdat gebleken is dat er belangstelling is voor alle onderdelen heeft de gemeente besloten om in het vervolg de kosten over te nemen.

Namens EDW Corrie Hordijk en Tjeert Olthof

Nieuw Eilandelijk Diaconaalproject



Het Anker Charlois bestaat al sinds 1954 als diaconaal-missionaire vrijwilligersorganisatie.



Voorheen was 'Het Anker' (zoals deze in de volksmond kortweg wordt genoemd) bekend onder de naam 'Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker'. Vanaf 16 december 2016 zijn de activiteiten van Het Anker ondergebracht in een nieuwe stichting Het Anker Charlois. De doelstelling van deze nieuwe stichting past weer helemaal bij de activiteiten en de bedoeling van het werk in de wijk.

We zijn actief in de Rotterdamse wijken Carnisse en Oud-Charlois. We werken namens de Oude Kerk, wijkgemeente van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid. Na het vorige meerjarenbeleidsplan 2017-2021 'VerANKERd in Rotterdam-Charlois' ligt de focus in het huidige beleidsplan 2022-2026 'Alles is familie' op het werken aan onderlinge relaties en bouwen aan een netwerk in de wijken Carnisse en Oud-Charlois. We willen hen die het nodig hebben ondersteunen om beter op eigen benen te kunnen staan, dat geldt financieel en wat betreft hun welzijn. Het doel is om kinderen, tieners, gezinnen en ouderen minder eenzaam te laten zijn, welzijn te verbeteren en ontspanning en plezier te bieden. Een netwerk, een familie willen we zijn. Samen oplopen in het leven en elkaar ondersteunen waar nodig.

Het beleidsplan werken we vervolgens uit in projecten met ieder een eigen jaarthema. Het Anker werkt met veel verschillende organisaties in de wijk Charlois en de stad Rotterdam samen. Hieronder een overzicht:-

- Protestantse gemeente Rotterdam Zuid
- Wijkgemeente Charlois
- Kerk van de Nazarener
- Samen010

Predikant (maandag vrij): *ds. mevrouw Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com
 Voorzitter kerkenraad: *mevrouw Marjan Nicolay-Mosk*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email voorzitter.pkn.denburg@texel.com..
 Scriba: *mevrouw Ank van Putten*, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com
 Ledenadministratie: *mevrouw Marga Drijver-Zijm*, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
 College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: *de heer Douwe Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720
 College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761.
 • Redactie kerkblad: *mevrouw Corrie Hordijk*, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pknndenburg@pkndenburg.nl
 Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij *mevrouw Ank van Putten*, tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com
 Kerkhof: *de heer Erik v.d. Spek*, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
 Vertrouwenspersonen: *ds. de heer Michiel Aten*, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en *mevrouw Joke de Goede*, tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com
 Website <https://www.pknndenburg.nl>

Kerkdiensten

Zondag 10 mei	9.30 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Jan Kruithof Collecten: 1° EDW, 2° Kerk, 3° onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag	9.30 uur	Ds.: ds. T.J. Braam uit Dwingeloo Organist: Dyo Wassink Collecten: 1° Plaatselijke activiteit, 2° kerk, 3° orgelfonds
Zondag 17 mei	9.30 uur	Ds.: ds. M. Hazeleger Organist: Dyo Wassink Collecten: 1° Voedselbank Texel, 2° Kerk, 3° verwarming Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 24 mei Pinksteren	9.30 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1° KIA Cuba, 2° Kerk, 3° onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 31 mei	9.30 uur	Ds.: ds. G.H. Arnoldus-Veenstra Organist: Jan Kruithof Collecten: 1° Hospice Texel, 2° Pastoraat 3° Zomerkerk Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 7 juni	9.30 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1° EDW, 2° Kerk, 3° onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Iris Stekelenburg

Agenda

Maandag 4 mei	18.45 uur	Herdenking WOLL in De Burcht
Donderdag 7 mei	10.30 uur	Praatcafé in de Gollards met dhr. C. Boon
Vrijdag 8 mei	16.30 uur	Ringbijeenkomst de Hoeksteen zie bij algemeen
Maandag 11 mei	19.30 uur	Cantorij in De Burght
Woensdag 13 mei	19.15 uur	Voorstelling "Jezus, waarom?" van RvK in DG-vermaning zie algemeen voor kaartverkoop
Donderdag 14 mei	14-18 uur	TexelCultuurMarkt met kraam Texelse kerken Groene Plaats
Maandag 18 mei	19.30 uur	Cantorij in De Burght
Donderdag 21 mei	18.00 uur 19.00 uur	Gemeenteavond in De Schakel Maaltijd Programma
Vrijdag 22 mei	Vóór 17.00 uur	Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk
Maandag 25 mei	19.30 uur	Cantorij in De Schakel
Woensdag 27 mei	16.00 uur	Vorbereiding kerkasiel, in De Schakel
Maandag 1 juni	19.30 uur	Cantorij in De Burght
Woensdag 3 juni	Boot 9.00 uur	Kerkasiel Kampen. Opgave noodzakelijk
Donderdag 4 Juni	17.30 uur	Generatie X in De Schakel

➤ Voor actuele activiteiten in De Burght zie: <https://den-burg.protestantsekerk.net/nieuws>

Van de predikant



Schaakpaard op rotonde bij Alencon (Frankrijk) Foto W. Huizing

Schaakmat

Net als heel veel mensen houd ik van paarden. Als kind had ik een pony en aan het omgaan met dat dier heb ik hele fijne herinneringen. Hoe het reageert op alles wat je doet. Een eigen karakter heeft, dat je gaandeweg leert kennen en waar je je eigen gedrag op aanpast, zodat je een samenwerkende eenheid wordt. Hoe het je herkent en begroet. De schoonheid van het dier: de prachtige ogen, warme vacht en de zachtste neus ter wereld.

In de bijbel hebben paarden echter een slechte naam. Daarbij gaat het niet om het dier zelf maar om waar het destijds voor werd gebruikt: oorlog! (We kennen de strijdswagens van de Farao). Het gaat om de mentaliteit

van de menners en ruiters: uit op overheersing en macht. Bijbelse koningen mogen daarom niet veel paarden bezitten. (Deut. 17: 14-16)
Het paard op de foto staat op een rotonde en kijkt uit over het verkeer dat er omheen cirkelt. Op mensenlevens in auto's, die een richting kiezen of een rondje draaien. Het is geen gewoon paard; het is een schaakstuk. Ik kan wel paardrijden maar niet schaken... Een schakende vriend vertelde me dat hij van schaken houdt omdat het zo'n strategisch spel is; de uitkomst hangt volledig af van de beslissingen van de spelers. Er is geen toeval, zoals bij een kaartspel. Het paard heeft in het spel de eigenschap dat het, in L-vormige bewegingen, kan springen over de andere pionnen. Doel is om de 'koning'schaakmat te zetten; zó te omsingelen dat ie niet meer kan ontsnappen. Het leven van de automobilisten op de rotonde zal er anders uitzien dan van een schaakspeler. In echte mensenlevens spelen toeval en beslissingen een even grote rol. Het ene zit het andere soms in de weg of helpt juist een richting te kiezen. Het doel van ons leven is ook anders: je medemens 'schaakmat' zetten is een onwenselijke levensinstelling. Toch deed dit schaakpaard op de rotonde me denken aan de sprongen die soms nodig zijn om uit een vastgelopen situatie in je leven te komen. Of uit het alsmaar rondjes rijden in je gedachten....niet durven beslissen of loslaten. Aan de andere kant van het beeld staat een bord met een richtingwijzer. ➡ Voor ons mag het paard daarmee verwijzen naar een bijbelse 'richtlijn' (tora) om de drang tot 'heersen' in toom te houden. En te kiezen voor de weg van liefde. De liefde voor jezelf en die voor de naaste. En het grappige is....over wat die beide kanten van liefde kunnen zijn, hoe dat voelt.... heb ik veel van mijn pony geleerd. Wikke Huizing

Afwezigheid predikant

Van maandag 11 mei tot en met maandag 18 mei heb ik een week vakantie en ben ik niet op het eiland. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de collega's in Oosterend of met de kerkenraad. Wikke Huizing



Paasviering van De Fontein school op donderdag 2 april.

In memoriam Leny de Visser

Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de papieren uitgave van het kerkblad opgenomen.

Gemeenteavond donderdag 21 mei

Twee keer per jaar ontmoeten we elkaar rond zakelijke én inhoudelijke aspecten van de gemeente. Altijd goed om te horen hoe het met de financiën van de gemeente gaat. Nieuwe ontwikkelingen in beleid worden voorgesteld of geëvalueerd. Vragen gesteld en beantwoord, vanuit de kerkenraad en vanuit 'de zaal'. Dit is belangrijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Daarnaast is het ook een gezellige en informatieve ontmoeting.

Donderdag 21 mei beginnen we om 18 uur met een eenvoudige maaltijd: Pasta met verschillende sauzen. U hoeft zich niet op te geven. We koken voor ca. 30 mensen en delen wat er is. Dan is er altijd genoeg, blijkt. Om 19 uur begint de vergadering en die heeft twee delen: een zakelijk gedeelte en een presentatie van een gast. De gast is dit keer dhr. Henk Huizing (ja, broer van..). Hij is nauw betrokken bij de hulporganisatie "Hope4Ukraine", uit het Noorden van het land. Zo helpt hij mee bij hulptransporten en gaat met groepen naar Oekraïne om huizen mee te helpen herstellen. Allicht boeiend om ervaringen met Stichting Hulp Oost-Europa uit te wisselen.

We zien u graag op de Gemeenteavond! Hieronder één van de vele foto's van de bouwprojecten.



Zin in Film

'God only knows' luidt de Engelse titel van een Nederlandse film. Een drama over drie volwassen kinderen die, tijdens het opruimen van het huis van hun overleden moeder, met elkaars leven worden geconfronteerd. En met hun onderlinge verhouding en verdriet. Het verhaal speelt rond de paasdagen en is, zo bleek, opgebouwd rond Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen. Dat wil zeggen: de ontwikkeling in de relaties tussen de twee zussen en broer ontwikkelt zich met die dagen mee. Van pure rouw, verdriet, onmacht, zorg en strijd naar een nieuw begin. De acteurs spelen geweldig en hun vertolking riep veel herkenning en vragen op. De film is te zien via Cinetree.nl.

Wikke Huizing

Kerkasiel Kampen

Op 29 april, om 16.20 uur, luidden (bijna) alle kerkklokken op Texel. Niet omdat er een noodsituatie op Texel was maar om de aandacht te vragen voor de 420 vluchtelingenkinderen in Nederland die, net als de kinderen in het kerkasiel te Kampen, hier helemaal thuis zijn maar met uitzetting worden bedreigd. Het tijdstip, 20 over 4, verwees symbolisch naar dit aantal kinderen. Zo deden we mee met de landelijke oproep vanuit Kampen om aandacht te vragen (en te luiden) voor hun situatie. Meer dan 300 kerken deden mee. Vooraf hadden we in een persbericht in de Texelse kranten de aandacht gevestigd op deze luid-actie. Want...je kunt de klok wel luiden maar als mensen niet weten waar de klepel hangt....dan heeft het geen zin. Het is natuurlijk een gebaar uit machteloosheid. Maar vergis u niet; door dit samen te doen en tegelijkertijd middels lobbywerk druk uit te oefenen op Kamerleden en regering, creëerden we collectief aandacht. En die aandacht is blijvend nodig om een oplossing af te dwingen voor deze kinderen en hun ouders. Ondertussen gaat het kerkasiel in Kampen door! Ik heb ons weer ingeschreven voor een dienst van vier uur (12-16 uur) en wel op **woensdag 3 juni**. We bereiden de dienst gezamenlijk voor, iedereen heeft een inbreng. Voorbereidingsbijeenkomst is op **woensdag 27 mei, om 16 uur**. Kunt u daar niet bij zijn.....meld u toch aan en ik houd u op de hoogte. De dienst moet u heel

ontspannen opvatten; er is muziek, gesprek, verhaal, gezelligheid. Dat alles in een liturgisch kader. Nieuw is deze keer dat, als we met genoeg mensen zijn, u ook mee kunt als 'vrijwilliger'. Dat betekent dat u niet de hele dienst in de kerk bezig bent maar in de keuken van de Open Hof. Lijkt u dat leuk, geef dat bij opgave dan aan. In De Open Hof zijn ze er blij mee. Opgeven kunt u zich bij ds. Wikke Huizing. (06-10872089)

Van de Diaconie

Afgelopen maand mochten wij het volgende ontvangen:

29 maart St. Hulp Oost-Europa Texel € 164,00
02 april Witte donderdag Kerk In Actie Oekraïne € 200,00
05 april Paaswake en Paasdienst KIA India € 230,00
12 april Diaconie € 135,00
19 april Texelgezinnen € 250,00
Busje van Mary Veltkamp (Voedselbank) € 80,00

Het collecte rooster voor mei:

* Zondag 10 mei Eilandelijk Diaconaal Werk, project Het Anker, opvanghuis in Rotterdam Charlois. Er is veel armoede en eenzaamheid in deze wijk. In de ontmoetingsruimte van het Anker worden kinderactiviteiten georganiseerd, zoals huiswerkbegeleiding en voor € 1,00 per keer: muzikles. Ook is er een zomerkamp en komen jonge moeders er bij elkaar. De voorzitter van de stichting is ds. Ton Verbeek, predikant geweest in Waal/Koog/den Hoorn.

* Hemelvaart 14 mei Werelddiaconaat Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien. Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. *

Zondag 17 mei St. Voedselbank Texel. Er wordt nog steeds een beroep gedaan op de stichting, zeker nu de prijzen weer stijgen. Uw hulp is helaas hard nodig.

* Zondag 24 mei KIA Cuba: Gaarkeukens met hulp van jongeren. In Cuba is er een tekort aan brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 4 euro per maand. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.

* Zondag 31 mei Hospice Texel. In dit kleinschalige en laagdrempelige huis wordt aan mensen in hun laatste levensfase palliatieve zorg, aandacht en ondersteuning geboden in een sfeer van rust, warmte en privacy.

* Zondag 07 juni Eilandelijk Diaconaal Werkverband project Het Anker, opvanghuis in Rotterdam-Charlois. Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie: NL50RABO0137195761, graag o.v.v. het doel van uw gift.

Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan.

Namens de Diaconie Bea Aalders en Anke van Harte

Van de voorzitter

Voor het kerkblad van mei heb ik mij laten inspireren door een dagkalender die al jaren in ons huis staat. Bij 24 april – datum om aan te leveren voor het kerkblad staat – 'Eén vandaag is twee morgens waard van het moment.' Een citaat van Benjamin Franklin (1706-1790: zie foto).

Uitleg hierover heb ik gezocht, want ik wil wel graag het citaat goed begrijpen. Wat Franklin heeft bedoeld te zeggen is: Dit benadrukt de waarde van het moment. Het benadrukt dat het belangrijk is om het nu te waarderen en niet te vertrouwen op de toekomst. Franklins idee is dat het beste halen uit vandaag betekent dat je je richt op wat je nu kunt doen zonder te vertrouwen op de toekomst.

Graag deel ik met u dat ik het eens ben met het eerste deel van het citaat: waardeer wat uit vandaag te halen is, en stel het niet uit. Uit mijn dagelijkse leven heb ik



geleerd, dat je van de kleine dagelijkse dingen mag genieten, mag leren en die mag koesteren omdat dat de werkelijkheid is. Dat het vertrouwen in de toekomst belangrijk kan zijn. Dat je de lange termijn niet kunt beïnvloeden

maar wel wellicht de volgende dag van één morgen. Dat kan zijn in het persoonlijke leven. Maar ook in het leven van alle vrijwilligers van bijvoorbeeld Kerkenraden op Texel.

Tegelijkertijd kan het belangrijk zijn om tijd te nemen bij bepaalde belangrijke keuzes te nemen, waarbij een pas op de plaats kan helpen waarbij juist zicht op de toekomst kan helpen keuzes te maken.

Kortom, en dat is mooi aan dit citaat 'Eén vandaag is twee morgens waard van het moment'.

Geef het uw eigen invulling.

Marjan Nicolay-Mosk



Bevestiging van ambtsdragers

Wij zijn ontzettend blij dat Henk Keyser zich beschikbaar heeft gesteld als ambtsdrager, namelijk als ouderling. Henk is al eerder ouderling geweest. Na een lange periode van mantelzorger van zijn inmiddels overleden vrouw Ria heeft Henk aangegeven beschikbaar te zijn als ouderling. Wij zijn ontzettend blij met deze keuze van Henk. Wij kennen zijn ervaringen als ouderling en beschouwen zijn kandidatuurstelling als een aangename versterking van het ouderlingen beraad.

Tevens heeft een aantal zittende kerkenraadsleden aangegeven hun termijn te verlengen. Zowel Roelie Struick, Froukje Vlaming-Eekma, Tjeert Olthof, Erik vd Spek en John van Bommel. Ook daar zijn wij heel blij mee.

Voor allen geldt dat de planning is om allen tijdens de dienst van Pinksterzondag te herbevestigen. Volgens de kerkorde moeten we de gelegenheid geven gedurende een week tijd bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn is vanaf zondag 3 mei 2026 tot zondag 7 mei 2026. Uw bezwaar kunt u per e-mail sturen naar scriba.pkn.denburg@texel.nl of per post naar scriba p/a Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg.

Ik vertrouw erop dat u – evenals het besluit van de kerkenraad – de kandidaatstelling van allen wilt omarmen.

Marjan Nicolay-Mosk

Van de Kerkenraad

Op dinsdag 14 april kwamen we als Kerkenraad weer bijeen rondom de Paaskaars in de Schakel.

We werden welkom geheten door Marjan en Wikke opende met hfdst. 4 uit het boek van Aarnoud van der Deijl: De toekomst van de kerk: Opzoek naar maatschappelijke relevantie. Waarde en normen. In hoeverre kan/moet de kerk zich uitspreken over maatschappelijke onderwerpen. Er volgt hier een gesprek over.

In het najaar is er weer de Kidsrun , deze gaat om 11.45 uur van start en komt langs de kerk. In juni verschijnt er in het blad van de Historische vereniging een artikel over het orgel.

Ook mensen die niet behoren tot de Kerkenraad, maar wel een verbinding hebben met de kerkelijke gemeente kunnen gevraagd worden voor het bestuur van Kerk en Minima, het bestuur van Kerk en Minima blijft hier wel zelfstandig besluiten over nemen.

Volgend jaar zal er door de Diaconie meer 40-dagen boekjes besteld worden, zodat ze ook meegegeven kunnen worden bij de zondagsbrieven die bezorgd worden.

De jaarrekening van de Diaconie zal op de Gemeenteavond behandeld worden. Als daarna geen veranderingen komen, gaat de kerkenraad akkoord met de opzet van het jaarverslag. De gegevens van de Diaconie op de website moeten geactualiseerd worden, dit gaat gebeuren. De jaarrekening van het College van Beheer volgt in mei. Bij de Kerkrentmeesters was een vraag gekomen van Soeterd voor een natuurfilmfestival , uitgebreid met een tentoonstelling in de kerk, waardoor de kerk niet gebruikt zou kunnen worden, ook niet voor eventuele uitvaarten. De Kerkenraad gaat hier niet mee akkoord. In de Stille Week zijn er mooie diensten geweest. Het Avond maal op Witte Donderdag met muziek was erg mooi.

Wikke heeft een aanvraag uit Duitsland gekregen om in augustus een doopdienst op het strand te houden.

Op 8 mei is er een Ring (vroegere Classis) bijeenkomst in de Hoeksteen.

De Gemeenteavond is op 21 mei 2026, er is een voorbereidingscommissie .

Op 29 april is er een landelijke actie om op 16.20 uur de kerkklokken te luiden voor het kerkasiel en het Kinderpardon. Ook de klok van de Burghtkerk zal worden geluid.

Om 22.00 uur sluit Wikke af met een gebed van Dietrich Bonhoeffer.

Steun de Solidariteitskas!

Gemeenten helpen elkaar



Van de kerkrentmeesters

Collecten van maart 2026:

Kerk	€ 289,33
Onderhoud gebouwen	€ 57,25
Verwarming	€ 116,70
Missionair werk	€ 73,70

Solidariteitskas: Uw bijdrage telt!

Met het kerkblad van juni ontvangt u weer de jaarlijkse brief van de Solidariteitskas.

Alle protestantse gemeenten dragen jaarlijks bij aan de Solidariteitskas. Vanaf 2026 bedraagt de landelijk vastgestelde bijdrage € 7,50 per belijdend lid. Wij vragen u als gemeentelid om mee te doen met een gift van minimaal € 12,50, waarvan € 7,50 naar de Solidariteitskas gaat en de rest ten goede komt aan onze eigen gemeente.

Samen zorgen we ervoor dat geloofsgemeenschappen door heel Nederland kunnen blijven bloeien.

Want solidariteit is niet alleen een bijbels principe - het

is gewoon: je buur niet in de steek laten. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw gift.

Collectebonnen

Het blijft toch wel een dingetje merkt de penningmeester bij het bestellen van de collectebonnen. Een bon van 0,50 wordt 0,75, 1,00 wordt 1,50 en 1,50 wordt 2,00.

Dat betekent dat de bonnen van 0,50 komen te vervallen en de bonnen van 0,75 en 2,00 zijn dan nieuw. Een vel van 20 bonnen komt dan resp. op € 15,-, € 30,- en € 40,-. De penningmeester kan het erg waarderen als u bij uw bestelling **het aantal en de soort** bonnen vermeld. En natuurlijk kunt u meerdere soorten bestellen. Mixen mag!!



'Russenoorlog' en De Burght



Tijdens de Russenoorlog in 1945, muiterij van Georgische krijgsgevangenen die in Duitse dienst waren getreden, is het kerkgebouw tijdens Duitse beschietingen van Den Burg door enkele granaatinslagen ernstig beschadigd. Een paar granaten



zijn door het dak gevlogen en een afzwaaiër raakte het zuidelijke portaal. De inventaris is omgevalen en er was veel glasschade. In deze onrustige periode zijn het koperen koorhek, wapenborden en kandelaars verdwenen. Pas op 14 oktober 1953 kon de kerk weer voor de eredienst worden gebruikt. In de tussentijd werden de kerkdiensten gehouden in Eben Haëzer in de Julianastraat. Een gebouw dat de Hervormde Gemeente Den Burg gebruikte voor zondagsschool, kerstvieringen, lezingen (groepen tot 80 personen) waar ook kleuterschool is gehouden. Voor de oorlog is het ook beschikbaar gesteld voor de opvang van gemobiliseerde militairen



Protestantse Waddengemeente Texel

Texel Oosterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel
Predikanten Ds. Geertje de Vries tel:0625550285
Ds. Evert van Leersum tel 06-23467137
Email: dsgeertje@gmail.com
Email: ewjvleersum@gmail.com

Voorzitter kerkenraad Mw. E. Drijver Tuinema tel:06-53559997
Penningmeester : Dhr. P. Bas ,tel 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel
NL19RBRB069 5893 211

Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr. D. de Lugt tel:0640100177
Voorzitter v College v Diakenen : Mw. J. Brouwer-Medema tel: 0222-318946
Penningmeester Diaconie : Mw. Heike Bremer
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100
Kopij kerkblad : Erna Drijver Tuinema ;marcodrijver@kpnmail.nl tel:0653559997
Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Jan & Jantien Brouwer tel:0633037774
Beheerder appartement Parel Pieta Daalder tel:0640490336
Mailadres van het kerkblad: kerkbladwaddengemeente@gmail.com



Protestantse Waddengemeente Texel

Diensten mei/ juni

3 mei 10.00uur Oudeschild Zeemanskerk Ds. K de Jong

10 mei 10.00uur Oosterend Maartenskerk Ds. A Mourik

14 mei 10.00uur Oudeschild Zeemanskerk Ds. E. v Leersum HEMELVAARTSDAG

17 mei 9.30 uur Oosterend Maartenskerk Ds. G. de Vries
11.00uur Oudeschild Zeemanskerk Ds. G. de Vries

24 mei 9.30 uur Oosterend Maartenskerk Ds. G. de Vries PINKSTEREN
11.00uur Cocksdoorp Waddenkerk Ds. G. de Vries

31 mei 9.30uur Oosterend Maartenskerk Ds. E Plantier
11.00uur Oudeschild Zeemanskerk Ds. J. de Visser

7 juni 9.30uur Oosterend Maartenskerk Ds. E. van Leersum
11.00uurCocksdoorp Waddenkerk Ds. E van Leersum

14 juni 9.30uur Oosterend Maartenskerk Ds. J. vonk
11.00uur Oudeschild Zeemanskerk Ds. J. Vonk

Bij de tijd

We leven volop in de Paastijd. De lente-tijd, waarin de natuur weerspiegelt wat we in de kerk doorleven: nieuw begin, groei en bloei. Nestelende vogels, zaad dat opschiet uit de grond, bloesem en jong blad aan de bomen.

De meimaand is een maand vol feestdagen, in de natuur, in de samenleving en in de kerk. Hemelvaart en Pinksteren geven een gevoel van vrijheid en vreugde, van ontspanning en creativiteit. Het is een seizoen vol belofte.

De Pinksterzondag sluit het voorjaar vol hoogtijdagen af met geestkracht. Vuur, warmte, enthousiasme en bezieling. Kerkelijk hoort daar de kleur rood bij. En wat zou het mooi zijn als we in het rood gekleed naar de kerk komen op deze dag. In de Maartenskerk en de

Waddenkerk hebben we diensten waar het stralen mag, aanstekelijk mag zijn in vreugde en hoop.

Pinksteren is een oefening in hoop, in vertrouwen. En zoals bij alles wat je oefent, mag je dat niet laten versloffen. Want dan raak je achterop. Hopen en vertrouwen is een kunst, en niet makkelijk in onze tijd. Er is veel dat onze hoop weerspreekt. Er is veel dat het vertrouwen ondermijnt. Het vertrouwen in de toekomst, in elkaar, in jezelf ligt niet altijd voor het oprapen. Daarom is het belangrijk om het te oefenen. Door de liederen te zingen, de teksten te horen, dat samen te doen. Als we naast elkaar in bank schuiven, en elkaar aankijken met een blik die zegt: fijn dat jij er ook bent. Dan waait de Geest van ontmoeting, van verbinding, van nieuwe hoop en nieuw begin in ons midden.



Foto Erna Drijver

Nu zend uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden,
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren uw heilige naam
en u in waarheid aanbidden. (Lied 632: 3)
ds. Geertje de Vries

13 mei Voorstelling 'Jezus, waarom'.

Voor in dit kerkblad kunt u lezing over de voorstelling op 13 mei in de Vermaning in Den Burg. Bas Ragas en ds. Ad van Nieuwpoort brengen een programma met muziek en teksten. Er zijn nog kaarten! Deze zijn verkrijgbaar o.a. bij ds. Geertje, a €5,- per stuk. Mis het niet!

Gespreksgroep

Op 7 mei komt de Gespreksgroep weer bij elkaar in 't Gebouwtje in De Cocksdorp. Het thema deze keer is: Pinksteren, een moeilijk feest? Aanvang 10.00 uur.

In Memoriam

Op 17 april overleed in de leeftijd van 84 jaar Dide van Dijk - Hoogtstra. Ze woonde jarenlang met haar man Bram in de Kotterstraat. De laatste periode heeft ze gewoond in de Schuttehof.
Dide werd geboren in Grijskerk als oudste dochter van een groot en druk gezin. Ze was een sportief meisje en wilde graag een sportopleiding volgen om gymjuf te worden. Maar haar ouders hadden haar thuis nodig. Voor haar jongere broers en zussen heeft ze met veel liefde gezorgd. Later heeft ze zich in Oosterend ingezet voor de gymnastiekvereniging, onder meer als jurylid bij wedstrijden.
Dide was een zorgzame moeder en een geweldige oma voor haar kleinkinderen. In de dankdienst voor haar leven zijn er veel warme herinneringen opgehaald en liefdevolle woorden gesproken. Ook de band met Groningen en haar familie daar bleef hecht. Een ensemble samengesteld uit groningse familieleden

speelde prachtige liederen tijdens de dienst. Desondanks had Dide ook Texel in haar hart gesloten. Het was haar tweede thuis geworden.
Uit de bijbel klonken er woorden uit Psalm 23. Over God die als een zorgzame herder om mensen geeft. Die zorgzaamheid weerspiegelt de manier waarop Dide in het leven stond. Zo hebben we haar ook in onze kerkgemeenschap leren kennen. We missen in haar een vrouw met een groot hart voor mensen en een scherp oog voor wie hulp en liefde nodig had.
Aan God, die als een goede herder voor mensen zorgt, hebben wij Dide toevertrouwd. We hebben haar lichaam begraven naast de Maartenskerk, bij Bram. Moge de liefde en trouwe zorg van God als een mantel zijn om haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, haar zussen en broers en allen die haar missen.

Correspondentieadres: Marjan Kalverboer-van Dijk,
Trompstraat 64, 1792 BL Oudeschild

ds. Geertje de Vries



De Heilige Geest, dat is God heel dichtbij,
een vlam, een aanwezigheid in jou en mij.
Hij stuwt je en duwt je, geeft zachtjes een hint
en brengt je op iets wat je zelf niet verzint.
Hij zal je niet dwingen, maar wél inspireren,
om goed door het leven te navigeren.
Hij wijst je je naaste en brengt je weer bij,
als je neerkijkt op mensen als 'wij en zij';
maakt ons tot familie, tot zussen en broers,
begaan met elkaar en niet stiekem jaloers.
Hij brengt je tot kalmte in angstige tijden,
en helpt je om niet in gepieker te glijden,
maar te blijven geloven, krachtadig en sterk.
De Geest, dat is God in jou aan het werk!



Nieuw project Diaconaal Team: Quina Care

In het uiterste noordoosten van Ecuador, midden in het Amazonegebied, staat een ziekenhuis waar mensen dag en nacht terecht kunnen. Voor velen in de regio is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Wat eerst uren reizen betekende (als zorg al bereikbaar was) is nu dichtbij gekomen.

Als diaconaal team hebben wij besloten om de komende twee jaar het werk van Quina Care te steunen.



Binnen het meerjarenbestedingsplan van de diaconie kiezen wij iedere twee jaar een project dat we voor

langere tijd en met grotere bedragen ondersteunen. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat het geld zoveel mogelijk direct ten goede komt aan zorg en oplossingen voor mensen in nood, en dat er directe contacten mogelijk zijn met een vertegenwoordiger van het project.

In 2024 en 2025 hebben wij het kinderkuis Shide Children Home Dharan in Duhabi (Nepal) gesteund. Daarover hebben wij u regelmatig geïnformeerd. Met de oudejaarscollecte op 31 december is deze periode afgesloten.

Quina Care is een initiatief van twee Nederlandse tropenartsen, Jacob van der Ende en Carolien van der Ende. Zij hebben in het uiterste noordoosten van Ecuador, midden in het Amazonegebied, een ziekenhuis opgezet voor mensen die anders uren moeten reizen voor medische hulp.

In deze afgelegen regio leven duizenden mensen zonder goede toegang tot zorg. Ziekten, complicaties bij zwangerschappen en infecties kunnen daardoor onnodig levensbedreigend worden. Met de bouw van ziekenhuis San Miguel is er nu dag en nacht medische hulp dichtbij gekomen.

Wat dit project bijzonder maakt, is dat het niet alleen gaat om helpen, maar om opbouwen. Er wordt gewerkt met lokaal personeel, kennis wordt gedeeld en de zorg wordt blijvend beschikbaar gemaakt voor de mensen die daar wonen.



Onlangs hebben wij contact gehad met Cootje Bouwmeester, voorzitter van Quina Care en moeder van één van de artsen. Zij reageerde enthousiast op onze steun voor de komende twee jaar.

Wij steunen dit werk graag, juist omdat het kleinschalig en direct is.

Tijdens de gemeenteavond zullen we kort iets meer vertellen over dit project wat we meerjarig zullen steunen. Daarnaast hopen wij later dit jaar vertegenwoordigers van Quina Care uit te nodigen voor een uitgebreide presentatie.

Voor wie meer wil weten: op 26 januari 2026 is dit project te zien geweest in het programma Floortje naar het einde van de wereld met Floortje Dessing. Deze

aflevering geeft een goede indruk van het werk en de bevoegdheid van beide artsen.



De collecten brachten in maart 2026 € 839,44 op, waarvoor onze hartelijke dank.

Extra giften ad. € 150,- per gift zijn gegaan naar:

- Tearfund: kleine bedrijfjes opzetten om eigen toekomst op te bouwen
- Artsen zonder Grenzen: strijd tegen cholera in Soedan
- Lepra Stichting: patiënten behandelen en voorlichting geven
- Wilde Ganzen: diverse doelen in Nepal
- MAF: noodhulp, zending en evangelisatie

Het rooster voor mei 2026 ziet er als volgt uit:

Zondag 3 mei: 1e collecte: KIA, noodhulp Myanmar, kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht

Zondag 10 mei: 1e collecte: diaconie uitgangscollecte: KIA Zending Kenia, meer vrouwelijke predikanten in het ambt

Donderdag 14 mei: Hemelvaart: : 1e collecte: Voedselbank Texel

Zondag 17 mei: 1e collecte: Hospice Texel uitgangscollecte: Prot. Kerk Missionair werk, jongeren en geloof online verbinden

Zondag 24 mei: Pinksteren: 1e collecte: Prot. Kerk Missionair werk, jongeren en geloof online verbinden,

Zondag 31 mei: 1e collecte :diaconie uitgangscollecte: Kerken en Minima op Texel

Zondag 7 juni: 1e collecte: KIA Zending Pakistan, samenbouwen aan een gemeenschappelijke toekomst

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie Pr. Waddengemeente.

U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de collectdatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal Team.



Foto Fup Boon.

Hemelvaartsdag

Op deze veertigste dag na Pasen, de dag dat Jezus volgens de overlevering naar huis is teruggekeerd, staan we een moment stil bij de hemel. We doen dat aan de hand van Mattheüs 13, de gelijkenissen over de schat in de akker en de waardevolle parel. Wat leren deze gelijkenissen ons over het Koninkrijk der hemelen? Is de hemel een beloning of een stok achter de deur? Moet je op je tellen passen of rekent de hemel met een andere maat?

We komen bij elkaar in de Zeemanskerk in een dienst die om 10.00u begint

GEMEENTE AVOND

Op dinsdag 12 mei wordt weer de jaarlijkse gemeenteavond gehouden

U bent allen van harte welkom om te horen over de financiën van kerk en diaconie én om geïnformeerd te worden over de verschillende diaconale projecten, waar we bij betrokken zijn. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen in de rondvraag. Het zou daarbij handig zijn, wanneer uw vragen aangemeld worden voor of in de pauze.

We beginnen om 19.30u in De Parel en de agenda ziet er als volgt uit.

1. Opening door de voorzitter
2. Verslag vorige gemeenteavond
3. Jaarrekening diaconie*
4. Jaarrekening kerk*

5. Diaconale projecten
6. Pauze
7. Rondvraag
8. Sluiting

* De financiële stukken liggen ter inzage
 Voor de diaconie bij Astrid van der Vis
 Voor de kerk bij Cor Trap
 We hopen velen van u te mogen begroeten
 Namens de kerkenraad
 Het moderamen

Zondag 17 mei

We lezen vanmorgen eens uit her boek Habakuk, over geloven tegen de verdrukking in.

En we leggen dat woord van de kleine profeet aan, tegen de dichtregels

Maar wat is toch de aardigheid

Van levenslang op iemand wachten

Die telkens tot zijn spijt verhinderd is?

Na hemelvaart wachten we vol verlangen op de Heer

Maar wat als er nooit iets gebeurt

Waar wachten we dan nog op?

Overpeinzingen van een aardebestormer...

Het levend houden van herinneringen ervaren vele mensen als een zinvolle bezigheid. Mogelijk net zo zinvol als het plannen maken voor de toekomst. Bezigt zijn met verleden en toekomst doet een mens standvastig in het heden staan. Leven zonder aandacht voor het verleden en zonder aandacht voor de dag van morgen maakt ons tot een stuurloos wezen. Het

verleden heeft ons gevormd tot wie we in het heden zijn en met dat zijn, onze eigen manier van zijn, stappen we de tijd van vandaag, morgen, overmorgen en verder in. Beste lezeressen en lezers, we leven veel meer met het verleden dan we zelf denken. Onze mobiele telefoons staan vol met duizenden foto's die we maken en vaak genoeg krijgen en die we ook weer delen met anderen. Ter ondersteuning van het levend houden van het verleden hebben velen portretten van geliefde Foto Jantien Brouwer



gestorvenen in de woonkamer neergezet of opgehangen. Ook trouwfoto's en portretten van kinderen en kleinkinderen doen het goed. Oude gebouwen en soms ook woonhuizen worden verheven tot rijksmonument met als doel die ongeschonden te bewaren voor het nageslacht.

En wie waren toch onze voorouders? Het is allemaal te vinden op internet en de interesse daarvoor is redelijk groot. Ieder van ons heeft vast wel een klein persoonlijk archief in de vorm van rouw- en trouwkaarten, de aanstellingsbrief voor de functie waarop je ooit solliciteerde, een fotoalbum, etc.

En her en der in den lande vinden we monumenten, klein en groot, die ons herinneren aan droeve en blijde

tijden. Alleen al in Amsterdam zijn 9800 monumenten te vinden, waarvan het Nationaal Monument op de Dam het allerbekendste is.

Op 4 mei staan ze er weer zo rond de klok van acht uur, honderden mensen aldaar en op vele andere plaatsen, om heel bewust stil te staan bij de velen die het leven lieten als gevolg van de wrede oorlogsomstandigheden. Weet u, het verhaal moet verteld worden en blijvend doorverteld worden.

Waarom? Omdat elke oorlog een aanslag op het kostbaar leven doet. Het leven van mens en dier en boom en plant dat God zo graag schiep in de schepping die Hij maakte. Zij die de 2e WO bewust hebben meegemaakt worden schaars. Wij lateren zijn zo gewend geraakt aan de luxe van vrijheid en vrede om ons heen alsof het heel gewoon is. Maar helaas is het niet zo gewoon als God zou willen. "Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht", zo zei de schrijver en verzetsman Henk van Randwijk. Aan ons de plicht om het licht van leven niet te doven. Want als dat licht dooft wordt elke toekomst duister. Laat ons verleden, heden en toekomst in ere houden! Met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Van de voorzitter...

Op 19 april namen Jan & Marian Krotje afscheid als kosters van de Maartenskerk en beheerders van de Parel. In een feestelijke dienst was er een mooi optreden van kleindochter Eline die het prachtige lied zong: "What a wonderful world" onder begeleiding van Gitaar en contra bas. Zoon Stefan had een persoonlijk dankwoord namens de kinderen, en vertelde hoe hij meeing de klok te luiden met vader Jan, toentertijd nog met de hand, en wel een meter de lucht inging op zondagmorgen. De vader van Jan, zijn opa deed het al, een mooi beeld.

Voor ons zal het vreemd zijn, Jan en Marian niet meer op de achterste banken. Technicus van beeld en geluid, wat de laatste jaren een steeds prominentere rol kreeg in de kerk. Het multitasken waar zowel Jan als Marian een kei in was is nu bij 5 andere echtparen, dat zegt genoeg denk ik. Geertje had een inspirerende preek, en Jan van der Vis speelde prachtige liederen op het orgel. Als voorzitter wil ik nogmaals mijn dank uitspreken, namens alle ambtsdragers, de Waddengemeente an sich. Er stond een rij om jullie te bedanken. Er waren bloemen, heerlijke koffie en taart en er was een smakelijke lunch voor jullie in Cafe De Slufter met het gezin. Jullie wens.

Een vrije vertaling van Jan Rot , cabaretier en tekst
liedjesschrijver voeg ik toe...

Ik zie bos en hei, de bloem en de bij
Alles blij, voor jou en mij
Want ik zeg tot mezelf , wat is de wereld onwijs...
Ik zie boven kracht, wolkenpracht
De zon zoete dag, warme zachte nacht
En ik zeg tot mezelf, wat is de wereld onwijs...
De kleuren aan de hemel , zo'n regenboog alleen
Die zie je ook op aarde bij mensen om je heen
Ik hoor Jan, en alleman,
Zeggen :”Jan , hoe is het nou?”
Wat ze daarmee zeggen...”Ik hou van jou”
Als een baby huilt, lach ik gauw..
Je hebt geen idee, wat nog wacht op jullie, op
jou...
Wat is de wereld toch wijs...

Voor eenieder die ziek is, die een geliefde heeft
moeten loslaten , voor gemeenteleden die
verhuisd en ontheemd zijn...heel veel sterkte.
Voor de komende periode hoop ik op wat
warmere temperaturen bij al het ontluikende
groen in de natuur. De lammetjes die weer op de
weilanden en de dijken het landschap verrijken.
Een mooie Hemelvaartsdag en inspirerende
Pinksterdagen ook namens Marco.



Erna Drijver Tuinema

Foto Fup Boon Oosterend



Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.

Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.

De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526

Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874

Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566

Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28

Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 85 of dsggeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag.

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202-kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Vertrouenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede (degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75)

Kerkblad kopij graag sturen naar: scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl



De kerkdiensten beginnen om 10 uur.

10 mei-De Koog-ds. CS de Nederlanden-collecte: EDW ('t Anker, Rotterdam Charlois)

14 mei-Den Hoorn-Hemelvaartsdag-ds. G. de Vries (Oosterend)-collecte: Kerken en Minima Texel

17 mei-De Waal-Mw. Bossenbroek (Nunspeet)- collecte: Missionair Jongeren en Geloof

24 mei-Den Hoorn-Pinksteren-dhr. R. Wichers-Kaat (Vriezeveen)-collecte: zending Cuba

31 mei-De Koog-ds. G. de Vries (Oosterend)-collecte: Hulp Oost-Europa

Agenda

6 mei in De Schuilhut: Koger gespreksgroep. Aanvang 2 uur.

19 mei in De Hoeksteen: Jeugd van Vroeger. Aanvang 3 uur.

Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Nadat we voor Pasen veertig dagen hebben nagedacht over het volgen van Jezus op weg naar het kruis, loopt de weg niet dood maar door! Deze tweede veertigdagentijd gaat over het volgen van het spoor van de Opgestane. Hoe leef je als Paasmens, met het leven en de toekomst voor ogen. Die weg is een weg van steeds weer opnieuw mogen beginnen. Die weg is een weg van hoop, en van geloof. Dat is minstens zo uitdagend. Want hoop en geloof blijven aangevochten in onze wereld. Het blijft een keuze, iedere dag opnieuw, om je te richten op het goede, op medemenselijkheid, op delen. Het vraagt steeds weer om een nieuwe betrokkenheid, want voor je het weet vervliegt het halleluja van de paasmorgen in het rumoer van de zaken en zorgen van elke dag.

De leerlingen van Jezus vergaat het ook zo. Maar op de Hemelvaartsdag worden ze opnieuw bij hun roeping bepaald. Ga de wereld tegemoet en loop in het licht. Vervolg je weg met vreugde en uit liefde. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Huisavondmaal

Onlangs kreeg ik van een gemeentelid de vraag, of het ook mogelijk was om thuis avondmaal te vieren. Uiteraard is dat mogelijk. Wanneer het om welke reden dan ook niet mogelijk is om de avondmaaldiensten in

de kerk bij te wonen, kan dit ook aan huis gevierd worden. Het is altijd een bijzondere ervaring, om in kleine kring rondom brood en wijn bij elkaar te zijn. Er is daarvoor ook een aangepaste huisliturgie, waarbij de lijn met de kerkelijke viering duidelijk hoorbaar blijft. Het avondmaal is een van de dierbare en belangrijke sacramenten van de kerk. In het midden van de gemeente delen we met elkaar. Om dit band met de gemeente voelbaar te maken, zal er altijd een van de ambtsdragers aanwezig zijn bij het huisavondmaal. Mocht u of jij hier meer over willen weten, neem dan contact op met ds. Geertje. Dan maken we een afspraak.

Nieuwe vrienden van onze kerkgemeenschap

Landelijk werd er al lang op aangedrongen om de categorie "meegeregistreerden" niet meer in ons ledenbestand op te nemen. Dat zijn personen die in ons ledenbestand (LRP) zijn opgenomen omdat hun partner lid is of was of omdat hun een van de ouders lid is. Vaak zijn de betreffende leden overleden en blijven de met hem meegeregistreerden wel in ons bestand staan.

Aan al deze leden hebben wij een brief gestuurd met het voorstel om uit ons bestand verwijderd te worden of om vriend van ons te worden. In dat laatste geval worden deze personen vanaf nu ook benaderd voor bijvoorbeeld de Kerkbalans. Er waren tientallen

meegeregistreerden in ons bestand. Een aantal van hen heeft aan ons kenbaar gemaakt voortaan als vriend aan ons verbonden te willen zijn. Marga Drijver-Zijm heeft vervolgens de administratie weer op orde gebracht, waarvoor onze dank.
Herman Ridderinkhof



Kerkbalans

Tot onze vreugde, en eerlijk gezegd ook wel verbazing, heeft de Kerkbalans ook dit jaar weer iets meer opgeleverd dan vorig jaar (toen er ook al iets meer werd bijgedragen dan in 2024). We kunnen in ieder geval concluderen dat de nieuwe methode, waarin we niet meer persoonlijk bij iedereen langsgaan, prima werkt. Uiteraard moesten sommigen er nog een keer aan herinnerd worden, maar uiteindelijk was het resultaat opvallend positief. Een belangrijke bijdrage aan het resultaat is dat de groep 'vrienden' van onze kerk vaker meedoet aan de Kerkbalans. Dit zijn veelal mensen die op Texel een vakantieverblijf hebben en vooral in het seizoen regelmatige kerkgangers zijn. Samen met de zeer gewaardeerde en vaak toegenomen bijdragen van onze eigen leden zorgde dit wederom voor een mooie opbrengst van de Kerkbalans, ondanks het wegvallen van een aantal trouwe leden.

Herman Ridderinkhof

Pasen

Volle bak bij de Paasdienst op Eerste Paasdag in Den Hoorn. Zelfs de kraak werd benut. Alle leeftijden waren present, net als DEK die lofliederen blies. Op het kerkhof zongen we U zij de Glorie en kregen we de zegen van ds. Geertje. Voor de graven waren er weer narcissen.

Van de kerkenraad

Uitgebreid werd er gesproken over het zomerwerk. Wat kunnen we doen op de vier drukste zondagen van de





vakanties als er zoveel zomergasten zijn? Welke goede ideeën hebben we, hoe zorgen we ervoor dat we onszelf niet over de kop werken? Is er voldoende hulp van anderen te verwachten en hoe zorgen we ervoor dat de gemeente niet hoeft te kiezen tussen twee kerkdiensten op twee plaatsen? We besloten dat we een ochtend- en een middag/avondbijeenkomst organiseren. Elke zondag een kerkdienst (in Den Hoorn of De Koog) en op de andere locatie een ander soort bijeenkomst (bijvoorbeeld in De Koog zingen aan zee of in Den Hoorn de Sing-in en een avondontmoeting bij een kop soep). Als het weer meewerkt gaan we 2 of 3 keer naar buiten. In De Koog kan dat in de tuin van Huisje Mosk, in Den Hoorn bij de Hoeksteen. Een van de kerkdiensten zal een gezinsdienst zijn. We gaan vanaf nu op zoek naar mensen die van de zomer kunnen helpen met koffie, thee, techniek en meedoen op andere manieren. Doe je mee? Laat dat dan vast weten!

Herman en Fiet doen verslag van een gesprek dat er met het CCBB is geweest over de solvabiliteitsverklaring. Verwachting is dat we in juni positief bericht krijgen over de solvabiliteitsverklaring, die nodig is voor het beroepingswerk. Hun en onze zorg ligt vooral op de bestuurskracht in de toekomst en het tempo van de eilandelijke samenwerking. De kerkrentmeesters ontvingen en accepteerden een legaat van € 5000, te besteden aan de Hoorder kerk.

Zolang de kerk van De Waal in gebruik is als kerk, houden we daar diensten en concerten. Een verzoek voor een expositie van moderne kunst werd afgewezen. Deze zomer zullen de christelijk-gereformeerden de Waalder kerk weer op zondag gebruiken. Zelf bepalen we het moment om afscheid te nemen van de Waalder kerk pas als de verkoopdatum bekend is. We bespreken hoe de vastenactie verlopen is. Dit jaar gaven we vorm aan de vastentijd door versobering,



onder meer geen koekjes bij de koffie. In het najaar maken we plannen voor het volgend jaar: welke vorm kiezen we dan? De opbrengst van de uitspaaractie was € 180. De Jeugd van Vroeger heeft € 251 voor Texelgezinnen bijeengebracht. De volgende kerkenraadsvergadering is op 11 mei.

Haak- en breiwerk

'De verbindende draad' uit De Koog heeft met Mijke van Leersum daarbij, veel moois gemaakt om te kunnen verkopen ten behoeve van de wintergasten van Huisje Mosk. De spullen zijn verkocht in een stalletje bij Huisje Mosk, op onze gemeenteavond en in de Westerkerk in Ermelo. Totale opbrengt: € 397,50! Het geld gaat besteed worden om onze gasten met de smalle beurs iets extra's te kunnen geven. Eind april kon dat voor het eerst en kreeg een moeder met kind een bon om een keer van koffie met gebak te gaan genieten. We zijn ook blij met vrijkaartjes die Ecomare ter beschikking stelde. Steungroep Huisje Mosk



Liturgie en contactbrief

Iedere zaterdag versturen we de liturgie van de zondag daarop naar de mailadressen van mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Wil jij de liturgie ook hebben? Graag een berichtje naar Fiet van Beek. Tussen de kerkbladen door wordt de contactbrief rondgestuurd. Doel is het met elkaar meelevens te bevorderen. Er staat onder meer info in over verjaardagen en het wel en wee van gemeenteleden. Voor deze brief is een aparte mailinglist. Wil je de contactbrief ook hebben? Graag een berichtje naar Jacob Lap of Henk van de Top.

Schuilhut nieuwe stijl

Nadat de vorige vloer echt wel heel erg aan vervanging toe was is Dennis van Houten Vloeren Texel op dinsdag 7 april begonnen met het leggen van een nieuwe vloer. Het is laminaat geworden omdat laminaat beter bestand is tegen de warmte. Het kan in De Schuilhut behoorlijk warm worden. De oude vloer had als gevolg van de warmte vele putjes van de stoel- en tafelpoten. Ik ben er blij mee dat we weer een nette vloer hebben en de eerste reacties waren zeer positief. Lieve groeten, Stefanie

